

## PROTESTANTSE GEMEENTE

Predikant: vacant  
In noodgevallen contact  
opnemen met de scriba mevr. L. Siedenburg tel. 562601  
Koster: Jos Oostermeijer tel. 0619422730,  
email: koster@pkn-hoogkarspel-lutjebroek  
Postadres: Raadhuisplein 24, 1616 AV Hoogkarspel  
Autovervoer: Johan Hupkens tel. 753817 of 0637229429  
[www.pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nl](http://www.pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nl)  
Email: info@pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nl



***De PKN Hoogkarspel-Lutjebroek is een gemeenschap die open staat voor iedereen. Een ieder is welkom bij alle vieringen en activiteiten die georganiseerd worden.***

15 juli 10.00 uur	Hoogkarspel, pastor Ton Heijboer
19 juli 09.45 uur	Noorderlandhuis, pastor Cor van der Spek
22 juli 10.00 uur	Hoogkarspel, pastor Piet Meijer
28 juli 19.00 uur	Westwoud, pastorietaan RK Kerk, oecumenische viering
05 aug 10.00 uur	Westwoud, PKN Kerk, ds Bas Seelemeijer
12 aug 10.00 uur	Hoogkarspel, de heer Van Lenten
16 aug 09.45 uur	Noorderlandhuis, pastor Cor van der Spek
19 aug 10.00 uur	Hoogkarspel, pastor Esther Jeunink
26 aug 10.00 uur	Hoogkarspel, de heer Jerke de Vries

### **Komende zondag**

Zondagmorgen 15 juli om 10.00 uur is er een viering in de PKN Kerk Hoogkarspel. Voorganger is de pastor Ton Heijboer.

### **Nieuwe kerkrentmeester**

In de viering van zondagmorgen 22 juli zal Jaap Klasen als kerkrentmeester worden bevestigd. Pastor Piet Meijer is dan de voorganger.

### **Wieg**

Geur van honing  
en jonge melk  
van een nestdiertje  
dat slaapt.  
Een ademhalen van dons  
En speurbaar  
aan de neusvleugels  
de geur van wat er gebeurd is;  
geboorte,  
geheim. (Ida Gerhardt)

### **Lied van de tuin**

*Jij, als geuren hang jij om mij heen,  
peterselie en rozemarijn,  
liefde ruik ik, tuin vol met rozen,  
zo wil ik, wil jij bij mij zijn.*

*Zo onzichtbaar als geuren ook zijn,  
onontkoombaar zijn ze tegelijk –  
vind mij, proef mij, dring in mijn wezen,  
maak mij als een mens jou gelijk.*

*Laat mij weten waar jouw liefde is,  
koriander en salie en tijm –  
proeven wil ik jou met mijn wezen,  
zo wil ik, wil jij bij mij zijn.*

*Liefde is een onmogelijk woord,  
wie het spreekt weet wel dat het bestaat –  
zoet en zuur, zo zout en zo bitter  
smaakt de liefde die leven laat.*

*Vul mijn liefde en geef geur en smaak  
als lavendel, laurier, marjolijn –  
warm mij, draag mij, breng mij tot leven,  
zo wil ik, wil jij bij mij zijn.*



Michael Steehouder  
Op muziek gezet door Anneke van der Heide  
lied 533 in de oecumenische liedbundel  
Zangen van zoeken en zien  
Beluister het lied op [www. Kerkliedwinkelwiki.nl](http://www.Kerkliedwinkelwiki.nl)

Met vriendelijke groeten,  
Tineke Hupkens en Loes Siedenburg