

PROTESTANTSE GEMEENTE

Predikant: vacant
In noodgevallen contact
opnemen met de scriba mevr. L. Siedenburg tel. 562601
Koster: Jos Oostermeijer tel. 0619422730,
email: koster@pkn-hoogkarspel-lutjebroek
Postadres: Raadhuisplein 24, 1616 AV Hoogkarspel
Autovervoer: Johan Hupkens tel. 753817 of 0637229429
www.pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nl
Email: info@pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nl



De PKN Hoogkarspel-Lutjebroek is een gemeenschap die open staat voor iedereen. Een ieder is welkom bij alle vieringen en activiteiten die georganiseerd worden.

01 mrt 19.00 uur	Hoogkarspel, Wereldgebedsdag
03 mrt 10.00 uur	Westwoud, mevrouw Beatrix Jonker -Voort
10 mrt 10.00 uur	Hoogkarspel, ds Hanneke Borst, m.m.v. gospelcombo
17 mrt 10.00 uur	Hoogkarspel, de heer Cees van Lenten
21 mrt 09.45 uur	Noorderlandhuis, ds Hanneke Borst
24 mrt 10.00 uur	Hoogkarspel, pastor Louise Kooiman, m.m.v. Combo Kitchenware

Wereldgebedsdag

Vrijdagavond 1 maart om 19.00 uur vieren we in de protestantse kerk in oecumenisch verband wereldgebedsdag. Het land van aandacht is dit jaar **Slovenië**. Deze gebedsviering gaat op 1 maart de wereld rond met zang, gebeden, informatie, beeldpresentatie, muziek, rituelen en gesprek. Het thema is: *'Welkom, God nodigt je uit!'*
We eindigen met een gezellige nazit.
Komt allen!

Komende zondag

Zondagmorgen 3 maart om 10.00 uur is er een viering in de protestantse kerk van Westwoud. Voorganger is mevrouw Beatrix Jonker-Voort.

Een ladder naar de hemel

'Kom, ik ga eens naar de hemel', zei de oude man.
'Vergeet je ladder niet', zei zijn vrouw.
Hij zette zijn ladder tegen een boom en begon te klimmen. Het aardige van het beklimmen van een ladder naar de hemel is, dat je van alles tegenkomt.
Eerst een katje dat in de boom was geklommen en niet meer terug durfde. De man nam hem op zijn arm en bracht hem weer naar de begane grond.

Vervolgens was er een meeuw, die in de war was, een eekhoorn met kiespijn, een vleermuis met hoogtevrees. De man bracht ze allemaal naar beneden.

Toen kwam de man een lieveheersbeestje tegen die onze lieve heer kwijt was. De man zette hem op zijn schouder en beloofde hem mee te nemen naar de hemel.

Ineens merkte hij dat hij geen ladder meer nodig had.....Als je een beetje hemels voor anderen bent, zul je merken dat de hemel gewoon op aarde neerdaalt.

Stephan de Jong, Open Deur, februari 2019

Om gelijkmoedigheid

*Maak mijn hart een oase van stilte,
maak mijn lichaam een tempel van rust,
maak mijn geest een onbeschreven blad,
maak mijn ziel een spiegel van licht.*

*Maak mijn mond zonder oordeel,
maak mijn ogen onthecht,
maak mijn oren tot horen bereid.
Dat ik leer staan met lege handen.*

*Dat ik mag aanvaarden wat is,
mag vertrouwen wat komt,
mag loslaten wat was,
op adem mag komen ieder moment.*

*Alles begrijpend ben ik wijs,
niets grijpend ben ik liefde,
niets bezittend ben ik vrij,
niets waar makend ben ik waar.*

*Toon mij het gezicht van
voor ik begon. Maak mij
één met alles, één met allen,
één met de Bron.*

Hein Stufkens

Met vriendelijke groeten,
Tineke Hupkens en Loes Siedenburg