

PROTESTANTSE GEMEENTE

Predikant: vacant
In noodgevallen contact
opnemen met de scriba mevr. L. Siedenburg tel. 562601
Koster: Jos Oostermeijer tel. 0619422730,
email: koster@pkn-hoogkarspel-lutjebroek
Postadres: Raadhuisplein 24, 1616 AV Hoogkarspel
Autovervoer: Johan Hupkens tel. 753817 of 0637229429
www.pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nl
Email: info@pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nl



De PKN Hoogkarspel-Lutjebroek is een gemeenschap die open staat voor iedereen. Een ieder is welkom bij alle vieringen en activiteiten die georganiseerd worden.

- | | |
|------------------|--|
| 17 mrt 10.00 uur | Hoogkarspel, de heer Cees van Lenten |
| 21 mrt 09.45 uur | Noorderlandhuis, ds Hanneke Borst |
| 24 mrt 10.00 uur | Hoogkarspel, pastor Louise Kooiman, m.m.v. Combo Kitchenware |
| 30 mrt 19.00 uur | Westwoud, PKN Kerk, oecumenische viering, thema: matigheid |
| 05 apr 19.00 uur | Hoogkarspel, meditatie- vesper, Cor v.d. Spek |
| 07 apr 10.00 uur | Westwoud, PKN Kerk, ds Ineke van Middendorp |

Komende Zondag

Zondagmorgen 17 maart om 10.00 uur is er een viering in de protestantse kerk van Hoogkarspel. De heer Cees van Lenten is de voorganger.

Noorderlandhuis

Donderdagmorgen 21 maart om 09.45 uur is er een viering in het Noorderlandhuis. Ds Hanneke Borst gaat daarin voor.

Combo Kitchenware

Zondagmorgen 24 maart om 10.00 uur gaat pastor Louise Kooiman voor in de viering. Het combo Kitchenware verleent muzikale medewerking. De repetities van Kitchenware vinden plaats aan een Hoogkarspelse keukentafel. Masterchef is Hans Valentijn (zang, gitaar), hij wordt ondersteund door de chef-koks Nico Groot (zang, gitaar en ukelele) en Piet Karsten (zang en percussie). Door deze drie heren wordt de muziek met veel zorg en plezier bereid. Voor deze viering zullen er mooie luisterliedjes ten gehore worden gebracht.

De aarde snakt naar adem

Het volgende gedicht is geschreven door Andries Govaart in opdracht van kerk in Actie, t.g.v. de klimaatop in Parijs 2015.

Zend uw adem, wij komen tot leven

*Gemaakt uit deze aarde,
zijn wij met haar verwant.
Wij groeten broers en zusters,
de maan, de wind, het land.
Wij gaan over de aarde,
zij draagt en duurt en voedt.
Wij lopen in verwond'ring
en proeven: het is goed.
Wij leven van de aarde
die ons is toevertrouwd.
Wij danken voor de schepping,
staan in voor haar behoud.*

Zend uw adem, wij komen tot leven

*Toch reiken wij naar de sterren
en plukken zonder maat;
ontsluieren geheimen,
herschepden grond en zaad.
En lopen zo verloren.
Is er een weg terug?
De aarde snakt naar adem
en raakt snel uitgeput.
De witte bergen smelten,
de grond wordt grauw en droog.
Gerooid worden de wouden
met storm en vloed als oogst.*

Zend uw adem, wij komen tot leven

*God, schenk opnieuw uw adem,
de geest die wijsheid schenkt.
Die keert verharde harten,
het dor verstand doordrenkt.
Dan kiezen wij het leven
en delen zee en land
en ieder plukt de vruchten
van wat zij/hij heeft geplant.
De zon schijnt in het water,
de lucht klaart op, wordt licht.
De zee krioelt van leven,
de schepping uw gedicht*

Zend uw adem, wij komen tot leven

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg