

PROTESTANTSE GEMEENTE

Predikant: Ds Henri Frölich tel. 0624841692  
email: ahfrolich@gmail.com  
Scriba mevr. L. Siedenburg tel. 562601  
Koster: Jos Oostermeijer tel. 0619422730,  
email: koster@pkn-hoogkarspel-lutjebroek  
Postadres: Raadhuisplein 24, 1616 AV Hoogkarspel  
Autovervoer: Johan Hupkens tel. 753817 of 0637229429  
[www.pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nl](http://www.pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nl)  
Email: info@pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nl



**De PKN Hoogkarspel-Lutjebroek is een gemeenschap die open staat voor iedereen. Eenieder is welkom bij alle vieringen en activiteiten die georganiseerd worden.**

15 dec 16.30 uur	Hoogkarspel, <b>kerstzangviering</b> m.m.v. de kerkenraad en het gelegenheidskoor
19 dec 10.00 uur	Noorderlandhuis, <b>oec. kerstviering</b> , ds Hanneke Borst en pastor Jules Post
22 dec 10.00 uur	Hoogkarspel, ds Henri Frölich
24 dec 19.00 uur	Westwoud, RK kerk, <b>kinderkerstfeest</b> , oecumenische werkgroep
24 dec 22.00 uur	Hoogkarspel, <b>kerstnachtviering</b> , ds Henri Frölich m.m.v. het Hoorns Byzantijns Mannenkoor
29 dec	Geen viering
31 dec	Westwoud, PKNkerk, vesper oecumenische werkgroep

### Kerstzangdienst

Als alle drukte rond het Sinterklaasfeest nog maar net voorbij is, zijn we in de zondagse kerkdiensten allang begonnen met onze voorbereiding op Kerst. Zondag 1 december was de eerste zondag van de adventsperiode. Iemand zei eens: 'Advent maakt van ons weer beginnelingen'. Ieder jaar opnieuw staan we stil bij de geboorte van Jezus alsof het de eerste keer is. En ieder jaar opnieuw kunnen de oude, vertrouwde teksten van de Bijbel ons raken, verrassen en ontroeren. De adventzondagen zijn allemaal bedoeld om ons in bijbels opzicht voor te breiden op dat feest van licht, de viering van de geboorte van het kind dat later in zijn leven zoveel kreeg te verduren omdat hij stond voor zijn idealen van vrede, gerechtigheid en liefde. Hij had het goede met de mensen voor, juist mensen aan de onderkant van de samenleving, waar wij misschien met een boog omheen zouden lopen,

konden rekenen op zijn aandacht en luisterend oor. Om zijn leven te gedenken en zijn geboorte te vieren leven we in de kerk toe naar Kerst. En op zondag 15 december de derde adventszondag is er een kerstzangdienst waar we het gevoel van kerst al even naar boven willen halen. We zingen mooie, bekende kerstliederen ondersteund door een gelegenheidskoor, we luisteren naar mooie gedichten en kerstverhalen (een zelfs in het West-Fries!) en na afloop kunnen we gezellig even npraten. Ook aan de kinderen wordt gedacht, dus neem ze van harte mee. Zo kunnen we de drukte van alle voorbereidingen voor kerst even achter ons laten en zondagmiddag **15 december om 16.30** uur samen al iets beleven waar het nu met Kerst echt om draait! Van harte welkom dus allemaal!

Ds. Henri Frölich

*Hoop is toch blijven leven  
in de vertwijfeling,  
en toch blijven zingen  
in het duister.*

*Hopen is weten dat er liefde is,  
is vertrouwen in het morgen,  
is in slaap vallen  
en wakker worden  
als de zon weer opgaat.*

*Is bij de storm op zee  
land ontdekken.  
Is in de ogen van de ander  
lezen dat hij je heeft verstaan*

*Zolang er nog hoop is,  
zolang is er ook bidden,  
en zolang zal God je  
in zijn handen houden.*

Henri Nouwen

Met vriendelijke groeten,  
Tineke Hupkens en Loes Siedenburg