

24^{de} Jaargang nr. 1
Winter

In de veelheid van geluiden

In de veelheid van geluiden
in de stormen van de tijd,
zoeken wij het zachte suizen
van het woord, dat ons verblijdt.

En van overal gekomen,
drinkend uit de ene bron,
bidden wij om nieuwe dromen,
richten wij ons naar de zon.

Want wij mensen op de aarde
raken van het duister moe.
Als uw hart ons niet bewaarde
sliepen wij ten dode toe.

Laat uw dauw van vrede dalen
in de voren van de tijd.
Vat ons samen in de stralen
van uw goedertierenheid.

Die ons naam voor naam wilt noemen,
al uw liefde ons besteedt,
zingend zullen wij U roemen
en dit huis zingt met ons mee!

tekst: Sytze de Vries
melodie: Broedergemeente 1740
-‘Rust mijn ziel, uw God is koning’

Uit Liedboek: zingen en bidden in huis en kerk



Het goede leven

Zo aan het begin van een nieuw jaar is de blik gericht op de toekomst. De drukke feestmaand december is weer achter de rug. De kerstversiering en alle bijbehorende lichtjes staan opgeruimd op zolder. De goede voornemens staan op het to-do lijstje: gezonder eten, meer bewegen, tijd maken voor ontspannende uitstapjes, minder tijd verknoeien met randzaken en noem zo maar op! Iedereen heeft zo zijn eigen manier om een nieuwe start te maken. Ook



kerkelijk gaan we weer een nieuwe periode tegemoet en ook daarvoor is het belangrijk om na te denken hoe we verder willen gaan. In de klassieke catechismus stond dan zo'n vraag die me vanuit mijn studie theologie altijd is bijgebleven: waartoe zijn wij op aarde? Het antwoord, dat ik al lang ben vergeten, stond er dan bij. Er zijn mensen die dat vroeger uit het hoofd moesten leren. Zo schools is het nu niet meer met een theologisch vraag- en antwoordspelletje, maar de vraag: waartoe zijn wij op aarde blijft hoe dan ook intrigerend. Want volgens mij heeft dat alles te maken met de manier waarop wij in het leven staan. Wat ervaar je als de zin van je leven? Waar kun jij zin aan ontlenuen, wat geeft jouw leven zin? Wat is het doel van dit alles, is er wel een doel? Allerlei grote filosofische vragen die als het ware in het klein ieder jaar gesteld worden aan het begin van een nieuw jaar! Wat zijn jouw goede voornemens om dichter bij de zin die jij aan je leven wilt geven uit te kunnen komen? Al mijmerend over deze vragen kwam ik een mooi boekje tegen van de theoloog des Vaderlands van vorig jaar: Stefan Paas. Hij is hoogleraar missiologie en interculturele theologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Hij schreef een prachtig essay over de toekomst van theologie. Hij noemde dat essay: zoeken naar het goede leven. Volgens Paas belichaamt de theologie niets meer of minder dan de menselijke zoektocht naar wijsheid en dat doet ze in verbondenheid met een wereldwijde reeks van religieuze, semi-religieuze en post-religieuze gemeenschappen en netwerken. Dat ze



daarbij vaak hapert en stamelt en soms nauwelijks verder komt, dat is onvermijdelijk. Alle vragen die zich niet of nauwelijks laten beantwoorden via gecontroleerde experimenten nemen toe in moeilijkheidsgraad. Paas vindt dat de geesteswetenschappen de rol terug moeten pakken die hun historisch niet vreemd is: die van volksopvoeders en/of levenskunstenaars. Zij staan voor de uitdaging, de roeping wellicht, om een maatschappelijk gesprek te beginnen, te voeden en te begeleiden over wat het goede leven is ten overstaan van de enorme vragen waarmee onze samenleving te kampen heeft: globalisering, kunstmatige intelligentie, de klimaatcrisis, de razendsnelle verschuivingen in het politiek landschap etc. Als geesteswetenschappen (waaronder dus de theologie) mensen niet kunnen helpen om gelukkiger, rechtvaardiger en zinvoller te leven, waartoe zijn zij dan op aarde? Vanuit dit hartstochtelijke pleidooi van Paas heeft de theologie dus alle toekomst en ik werd door zijn essay weer geïnspireerd om vanuit dit perspectief ook het komende jaar in het kerkenwerk, de diensten, de andere activiteiten van de kerk hierover door te denken en na te denken over de vraag wat onze eigen bijdrage kan zijn aan het goede leven!

Ds. Henri Frölich

Gespreksgroep De Open Deur

De oecumenische Open Deur Gespreksgroep komt bij elkaar op de laatste donderdagmiddag van de maand. De gespreksgroep wisselt van gedachte en doet inspiratie op uit verschillende onderwerpen die in het maandelijks tijdschrift 'De Open Deur' worden aangereikt. De gesprekken vinden beurtelings plaats bij de deelnemers thuis. Info bij Greet Schaaf: T. 567297



Sacrale Dans

Dit voorjaar zijn er weer vier avonden Sacrale Dans gepland in de PKN Kerk van Hoogkarspel. Sacrale Dans is een meditatieve manier van bewegen; het is een dans van eenvoudige, herhaalde patronen op meditatieve muziek. Gedragen door het ritme van de muziek, de symboliek en de kracht van de kring die beweegt rond het midden, worden we geraakt in onze diepere lagen.

De avonden zijn op de donderdag van 19.30 uur tot 21.30 uur en staan onder leiding van Marry Westerlaken uit Alkmaar.

We vragen een bijdrage van € 5,-- per avond

Data sacrale dansavonden voorjaar 2020 zijn op:

13 februari

5 maart

26 maart

16 april

U kunt gerust eens komen kijken of het wat voor u is!

Loes Siedenburg

Lezing, woensdagavond 11 maart

‘Dante’s divina commedia’

Marian van Caspel vertelt op indringende wijze over het ontstaan en de inhoud van het beroemde literaire werk *Divina Commedia* van Dante.

De *Divina Commedia* (Goddelijke Comedie) van Dante Alihieri (1265-1321) zo’n 700 jaar geleden geschreven- behoort tot de grootste literaire werken van de Europese cultuur. In honderd zangen (canti) beschrijft Dante zijn tocht door de hel (inferno) over de louteringsberg (Purgatorio) naar het paradijs (Paradiso). Als begeleiders heeft de dichter Vergilius, zijn geliefde Beatrice, die al op 24-jarige leeftijd overleed, en tenslotte de mysticus Bernard van Clairvaux.



Vele kunstenaars hebben zich in de loop der eeuwen door beeldend taalgebruik van de dichter laten inspireren. In deze lezing, gegeven door kunsthistorica Marian van Caspel, wordt Dante's reis verbeeld aan de hand van werk van

onder anderen Botticelli, Michelangelo, William Blake, Dali, Robert Rauschenberg en Juke Hudig. De *Commedia*, zoals het werk oorspronkelijk heette, kent een enorme rijkdom aan personages: meer dan zeshonderd historische en mythologische figuren worden bij naam genoemd. Aan vele van deze personen zitten verhalen vast, zoals het ontroerende verhaal van de geliefden Francesca en Paolo, tijdgenoten van Dante. In de tweede kring van de hel, die van de wellustigen, worden zij in een razende storm eeuwig door de lucht rond gesleurd. Het beroemde beeld van Rodin, *De Kus*, is op deze geliefden geïnspireerd.

Deze lezing is bedoeld als kennismaking met de *Divina Commedia* en laat zien dat het verhaal van Dante meer over ons gaat dan we zouden kunnen bevroeden. U kunt ook een korte cursus over dit onderwerp aanvragen: meer informatie daarover kunt u krijgen bij Marian van Caspel zelf: www.kunstverbinding.nl

Marian van Caspel is kunsthistorica. In 1988 was zij medeoprichter van de Kunsthistorische leergangen Utrecht. Tot 2008 gaf zij er leiding aan. Vanuit haar bedrijf 'Kunst in verbinding', opgericht in 2011, geeft zij lezingen en cursussen over oude, moderne en hedendaagse kunst.

Meer informatie: www.kunstverbinding.nl

Film middag



Samen naar een film kijken is leuk! De eerst volgende filmmiddag is op 20 maart. De voorstelling begint om 14.30 uur. Na de film is er gelegenheid om nog wat na te praten.

We vragen vanwege de licentierechten een bijdrage van € 5,00 per persoon.

20 maart-Des Hommes et des dieux

Deze film gaat over een groep monniken in een klooster in het Atlas gebergte. Ze weigeren te kiezen tussen de Franse bezetter en de Algerijnse verzets- en terreurbeweging. Ze blijven de plaatselijke bevolking trouw. Hoe? Door te blijven. Zoals pater Frans van der Lugt weigerde uit Syrië te vertrekken. Bij je mensen blijven met gevaar voor eigen leven. Een van de monniken is bang. 'Ik durf mijn leven niet te geven'. De abt antwoordt: 'Dat heb je al gedaan, door hier te zijn'. De monniken komen uiteindelijk om, net als pater Van der Lugt. Zij gaven hun leven in dienst van mensen en God.



BERICHTEN UIT HOOGKARSPEL-LUTJEBROEK

Voorzitterpraat

Het nieuwe jaar is al weer bijna een maand oud.

We kunnen terug kijken op prachtige vieringen rond de kerst en oud en nieuw. In dit nieuwe jaar staan ons weer veel mooie vieringen en activiteiten te wachten.

Op **26 januari** en **8 maart** kunnen we weer genieten van Bo de Myttenaere die deze vieringen op zal luisteren met zijn prachtige pianospel.



Op **23 februari** komt het combo The Kitchenware weer voor ons zingen en spelen.

Op **11 maart** komt Marian van Caspel op indringende wijze vertellen over het ontstaan en de inhoud van het beroemde literaire werk Divina Commedia van Dante. Het belooft een zeer boeiende avond te worden. We beginnen om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur staat de koffie/thee klaar.

Op **20 maart** draaien we alweer de laatste film van dit seizoen. We beginnen om 14.30 uur. Na afloop praten we nog wat na en is er een drankje en een hapje. We vragen vanwege de licentierechten een bijdrage van € 5,00 per persoon.



Op **4 april** wordt er door de gezamenlijke kerken in de Laurentiusparochie weer een uitvoering van The Passion georganiseerd. De werkgroep is al druk bezig met de voorbereidingen hiervoor.

Natuurlijk zijn er in april ook weer de Paasvieringen, Palmpasen, de Seidermaaltijd, de Paasvieringen in het Noorderlandhuis en de kerk. In de Rotonde, de Cirkel en de Schakel kunt u tegen die tijd meer over deze vieringen lezen.

Diaconie

Eerder heb ik u verteld dat Marianne Soorsma om persoonlijke redenen ontheffing uit het ambt van diaken is verleend. Het is erg jammer dat zij dit niet meer kan doen maar het goede nieuws is dat zij nog wel werkzaamheden in de diaconie blijft doen en daar alweer actief bezig is. Mijn excuses dat ik verzuimd heb dit in het vorige klankbord te vermelden.

Kerkbalans

Van 18 januari t/m 1 februari is er weer de actie kerkbalans. De enveloppen worden gelijk met het Klankbord (rond 23 januari) bij u thuis bezorgd en een paar dagen later weer opgehaald. Van harte beveel ik de actie ook dit jaar weer bij u aan. Er wachten ons grote uitgaven want de buitenboel moet dringend geverfd worden. Het thema is ook dit jaar weer 'Geef om uw kerk'.

Met vriendelijke groet,
Tineke Hupkens

Diaconieuws

Allereerst wensen wij iedereen alle goeds, warmte en gezondheid voor 2020. We staan in de startblokken van een nieuw jaar. Nieuwe kansen om er samen iets moois en goeds van te maken als hechte (geloofs) gemeenschap. Met zorg en aandacht voor onze medemens. Dichtbij en ver weg. We zijn dankbaar dat we weer met z'n drieën onze diaconale taken mogen verrichten, samen met uw hulp.

Het afgelopen jaar bracht ons lief en leed. Naast zorg, ziekte, tegenslag en verdriet waren er ook vreugdevolle en dankbare momenten om op terug te zien. We zijn rijk met zoveel vrijwilligers die op vele manieren hun talenten bijdragen aan de gemeente. Ook oecumenisch is er een hartverwarmende samenwerking met de overkant.

Een bijzonder gebaar ontvingen we van zomaar een echtpaar die belde:

"We vernamen dat u van de gezamenlijke kerken bent. We hebben een groot kerstpakket ontvangen, waar we graag afstand van willen doen ten behoeve van een gezin die het minder breed heeft. Jullie weten vast wel zo'n gezin." Ze kwamen het pakket hoogstpersoonlijk aan de deur brengen. Het was enorm groot. Met dank aan dit echtpaar hebben we, als gezamenlijke kerken, dit pakket mogen bezorgen bij een groot gezin die veel zorg en tegenslag hebben ervaren op gezondheids en financieel gebied. Het kwam als een geschenk uit de hemel! Daar wordt je stil van.

Als diakenen gaan Jaap, Marianne en ik 2020 weer in. Met alles wat het brengen mag. Met de steun die wij ontvangen en aan mogen reiken. Met hulp op allerlei gebied, die soms broodnodig is. Als u/jij iemand weet die onze hulp en steun kan gebruiken. Schroom niet en laat het ons weten.

We zijn op de wereld om elkaar te helpen, nietwaar? En mensen hebben mensen nodig.

Een hartelijke groet namens de diakenen,
Wilma van Ophem



28 januari Goed doel van Ds. Frohlich.

9 februari Kerk in Actie Catechese en Educatie.

De Academie van de Protestantse Kerk zorgt hiervoor met een relevant, onderscheidend en modern trainingsaanbod. Zo kunnen (op) nieuw startende ambtsdragers een goede training doen. Met deze collecte draagt u hieraan bij.

16 februari Dovenpastoraat

Ieder mens heeft zijn of haar geloofsvragen. Binnen een christelijke gemeente zullen altijd leden zijn met gehoorproblemen.



Binnen het Dovenpastoraat zijn hiervoor speciaal opgeleide predikanten die het recht hebben om in alle kerken ambtelijk werk te doen. Dit is gericht op doven en slechthorenden. Het Dovenpastoraat is een samenwerking tussen de Christelijk Gereformeerde en Protestantse kerken en verdient onze financiële steun.

23 februari Stichting Hart voor Kinderen.

Ook dit jaar is er weer hulp nodig voor projecten in Zuid-Afrika, Tanzania, Haïti, Oeganda, Swaziland, Lesotho, de Filipijnen, Nepal en nog meer landen. De thuisloze, verlaten, kwetsbare kinderen die structureel worden ondersteund weten dat er aan hen gedacht wordt.



Zij doen er toe. Door uw liefde en financiële ondersteuning krijgen zij betere kansen in het leven. Dit jaar wil de Stichting Hart voor kinderen onder andere 1500 matras pakketten geven aan kansarme kinderen in Oeganda. Wilt u de nieuwsbrief lezen kijk dan op: www.hartvoorkinderen.nl

8 maart Rudolph Stichting.

De Rudolph Stichting heeft compassie voor kwetsbare kinderen en wenst dat elk uit huis geplaatst kind de kans krijgt om op te groeien tot een zelfredzame en evenwichtige volwassene. De stichting ontwikkelt vernieuwende projecten in de jeugdzorg en ondersteunende gezinshuizen in Nederland. Uit huis geplaatste kinderen hebben vaak veel meegemaakt.

Velen hebben gedragsproblemen of zijn getraumatiseerd.

15 maart Stichting Dorcas.

Samen Gods liefde uitdragen in het geven van uitzicht aan mensen in armoede en nood. Stichting Dorcas komt in actie voor degenen die hulp nodig hebben. Ongeacht hun religie, ras, geslacht of politieke overtuiging.

Dorcas werkt ruim 35 jaar in hulp en ontwikkelingsprojecten in Oost-Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Met ca. 10.000 vrijwilligers wereldwijd is Dorcas actief op het gebied van sociale zorg, noodhulp, wederopbouw en duurzame ontwikkeling.

22 maart Epafra's.

Jarenlang veroordeeld zijn tot een gevangenisstraf in het buitenland. Dat is enorm aangrijpend. Epafra's help waar nog geen helper is.

Elke gevangene die een gesprek wil, moet dat kunnen krijgen. Alleen met uw financiële steun, kunnen wij de Nederlanders helpen die ver weg in het buitenland hun jarenlange straf uitzitten. Geef hen een stukje hoop. Laat zien dat ze niet vergeten worden.

Hanneke Frima



Vesper met... NIRMALA

Op vrijdag 7 Februari om 19.30 uur verzorgt Wilma van Ophem een meditatievesper in de PKN kerk. Thema is: EEN NIEUW GELUID... Voor deze gelegenheid verzamelen we ons in een kring rondom de levensboom in de kerkzaal. Dit omdat de liederen worden opgeluisterd door Nirmala.

Els Weijers, Frans van Muijen, Jos en Wilma van Ophem musiceren en zingen meditatieve liederen met een Oosters karakter in het Sanskriet, Hebreeuws, Aramees etc. waarvan Nirmala (Sanskriet voor zuiver en puur) er 3 ten gehore brengt. En natuurlijk is er ruimte voor de gebruikelijke meditatieve gedachten, het aansteken van een waxinelichtje en stiltemomenten. Iedereen is van harte welkom tijdens deze bijzondere vesper waarin je kennis kunt maken met... Een nieuw geluid.

Beste mensen van de PKN Hoogkarspel-Lutjebroek,

Hierbij wil ik jullie hartelijk bedanken voor het beterschapsgeschenk dat ik van jullie ontving! Dit fraaie pakket dat ik, namens jullie van Margreet in ontvangst heb mogen nemen, was rijkelijk voorzien van de heerlijkste delicatessen die werkelijk fungeerden als een prima pleister op de wonde en mij, ondanks de kwetsuren opgelopen door een val (dat krijg je op mijn leeftijd, dan sodemieter je af en toe 'ns ergens tegenaan of af, en dit keer was het mijn bed waaruit ik mezelf - half ontwakend uit een droom - wist te parachuteren....), ook nog zelfs een fijn kerstgevoel wist te bezorgen! Ik wens jullie allen een voorspoedig 2020 toe!

Met hartelijke groeten,
Tine Koolhaas

BERICHTEN UIT WESTWOUD-BINNENWIJZEND

Kerkbalans

Van zaterdag 18 januari tot en met zaterdag 1 februari doen 2.000 kerken mee aan Actie Kerkbalans. Duizenden vrijwilligers zamelen geld in voor hun plaatselijke kerk. Voor iedereen is de kerk op een andere manier van waarde. Parochies en gemeenten krijgen geen subsidie. Om te kunnen bestaan hebben kerken een financiële bijdrage nodig van hun leden. Zo blijven ze van waarde voor hun leden en de samenleving. ‘Geef voor je kerk’ is het thema voor Actie Kerkbalans 2020. Wij zullen de kerkbalansbrieven weer bij u langs komen brengen. We zijn blij met elke bijdrage.



Vriendelijke Groet,
namens de kerkenraad, Patric de Vries

Gespreksochtenden in Seniores Priores

Woensdag 15 januari was de tweede van vier gespreksochtenden in seniores priores. Ds. Henry Frölich leidde het gesprek weer en begon met een mooi gedicht. Hierna stelde ieder zich kort even voor. Het onderwerp van deze gespreksochtenden is: de toekomst. Aan de hand van kaarten met vragen gingen we het gesprek met elkaar aan. Hoe zie jij de toekomst over 50 jaar of wat voor kleur geef jij de toekomst. Het werd een bijzonder gezellige ochtend waar, in ieder openhartig zijn of haar zegje kon doen.





De volgende ochtenden zijn gepland op:
woensdag 12 februari en woensdag 11 maart.
De inloop is vanaf half tien en duurt ongeveer
tot half twaalf.

Mocht u geen uitnodiging ontvangen hebben,
schroom niet, u bent altijd van harte welkom.

Joke Braas-Bakker

Bekijk dit eens

Neem even de tijd
héél even maar
om je naaste
te zien – te ontmoeten
op je weg.

Neem even de tijd
héél even maar
om in stilte
Zijn schepping
te bewonderen
op je weg.

Neem even de tijd
héél even maar
om te genieten
dankbaar te zijn
op je weg.

Neem evende tijd
héél even maar
om te denken

dat elke nieuwe dag
een gave, maar ook
een opgave is
op je weg.

Neem even.... de tijd
héél even maar
om te kijken
waar je kunt helpen
op je weg.

Neem ook de tijd
om gelukkig te zijn
door uit je zelf te treden
ruimte te geven
aan de ander
op je weg

VOOR U GELEZEN EN GESELECTEERD

Op naar 2040: De toekomst van de kerk is niet aan ons

De kerk leeft van genade, van wat God schenkt. „Wij zijn niet geroepen om de kerk te redden - daar zorgt God zelf voor”, meent René de Reuver.

Het begin van 2020 betekent een nieuw decennium. Een moment om terug te kijken en vooruit te blikken. Ook als kerk. Hoe is het met ons gegaan, persoonlijk en als plaatselijke gemeente en wat zijn de ontwikkelingen in de kerk als geheel? Waar willen we naar toe, waar hopen we op? Waar bidden we om? Welke vergezichten zijn er te schetsen voor de komende decennia?

De eerste twintig jaren van deze eeuw is er veel gebeurd in de vanouds Gereformeerde Kerken in Nederland, de Nederlandse Hervormde Kerk en de Evangelisch Lutherse kerk. 2004 is het jaar van de kerkhereniging. 11 december 2003 was voor de kerken een spannende dag. Alle drie de synodes besloten op die dag, onafhankelijk van elkaar, om te fuseren. Hierna kwamen, in aanwezigheid van koningin Beatrix, in de Domkerk van Utrecht synodeleden uit de drie kerken samen om God te danken voor de keuze om gezamenlijk verder te gaan. Voor velen een dag van vreugde, voor sommigen, met name hervormden, een pijnlijke dag vanwege de scheuringen die ten gevolge hiervan zich voltrokken, soms zelfs dwars door families heen.

Fusieproces

De afronding van het slopende fusieproces veranderde de blikrichting van de kerk. De Protestantse Kerk in Nederland riep een missionaire afdeling en een jongerenbeweging (JOP) in het leven. Er kwam een missionaire



beweging op gang. Veel plaatselijke gemeenten gingen zich bezinnen op een beweging naar buiten. Op zoek naar contacten met mensen die het christelijk geloof niet kennen of daarvan vervreemd zijn.

Plaatselijke gemeenten gingen pionieren, wijkgemeenten in grote steden richtten zich op jonge mensen en predikanten gingen op zoek naar nieuwe vormen van kerk-zijn. Andere gemeenten voelden zich gesterkt in hun inzet voor de leefbaarheid van hun dorp of stadswijk, in hun diaconale werk, in het organiseren van missionaire cursussen zoals de Alpha-cursussen of in (gespreks)kringen rond de Bijbel.

Het evangelie is niet bestemd voor een kleine groep, maar gaat allen aan. In de loop van dit proces ontstonden pioniersplekken: nieuwe vormen van kerk-zijn voor mensen die niet of niet meer aangesloten zijn bij een kerk. Steeds als onderdeel - en niet als concurrent - van een lokale gemeente die het initiatief steunt met financiën en gebed. Nu, vijftien jaar na 2004, is een aantal van deze plekken uitgegroeid tot kleine, zelfstandige gemeenten, zogenaamde 'kerngemeenten

Vergrijzing

Tegelijk blijft de kerk krimpen, is er sprake van vergrijzing - slechts 8 procent van de belijdende leden is onder de veertig jaar - en moeten kerkgebouwen worden afgestoten. Dat zijn pijnlijke cijfers. Dat ook andere instituten krimpen is slechts een schrale troost. Op veel plaatsen leidt deze krimp tot een kramp om alle activiteiten zo lang mogelijk overeind en onder controle te houden. Het gevolg hiervan is dat steeds minder mensen steeds meer moeten doen, vrijwilligers overbelast en uitgeput raken. Zo'n situatie heeft iets van een fuik: het net sluit zich steeds nauwer totdat er geen perspectief is. Deze kramp blokkeert het zoeken naar nieuwe wegen. Iets nieuws wordt dan al snel ervaren als 'we moeten nóg meer doen'.



Hier tegenover roept de kerk sinds enkele jaren gemeenten op om terug te keren tot de kern.

Om met open in plaats van verkrampde handen te zoeken naar waar het op aankomt. Naar waar men zich toe geroepen weet. Naar wat hen drijft en gaande houdt. Centraal hierbij staat de overtuiging dat kerk leeft van genade, van wat God schenkt. Wij zijn niet geroepen om de kerk te redden - daar zorgt God zelf voor - maar om van zijn genade te leven en daar te zijn waar Hij zich laat vinden. Waar mogelijk samen met anderen.

Isolement

Als missionaire kerk heeft de Protestantse Kerk bewust gekozen voor een diversiteit van kerkvormen. Onze complexe samenleving, waarin oude instituten steeds minder mensen aanspreken, vraagt hierom. De seculiere context stelt alle oude vragen weer opnieuw aan de orde. Een ervan is die van het ambt. De bezinning hierop is volop gaande. Niet vanuit een binnenkerkelijk discours, maar vanuit de uitdaging om, op diverse wijze, daar te zijn waar God zich laat vinden. De tijd van isolement is voorbij. We hebben elkaar meer nodig dan ooit.

De toekomst van de kerk in ons land is onzeker. Niemand kan voorspellen hoe de kerk er over twintig jaar voorstaat. Wat we zien is dat velen op zoek zijn naar zin en spiritualiteit. Grote thema's als kwaad en schuld, verdriet, angst, lijden en dood zijn actueler dan ooit. In deze context speurt de kerk naar de beweging van Geest. Het evangelie is niet bestemd voor een kleine groep, maar gaat allen aan. Heel de wereld is in beeld bij God: 'Alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe'. (Johannes 3:16, NBG1951)

In het voetspoor van Jezus is de kerk geroepen om present te zijn in de samenleving, in het bijzonder in haar rafelranden. Om daar te zijn waar mensen tussen wal en schip raken of in eenzaamheid verdrinken - letterlijk of figuurlijk. Om op te komen voor kwetsbaar leven. Voor een schepping die zucht onder uitputting en vervuiling door ons mensen. Om gastvrij te zijn, ook als dat ongemakkelijk voelt en veel

kost. Jezus zelf gaat ons hierin voor. Wat Hem dit alles kostte vertelt het evangelie. Ik geloof dat we in vertrouwen op weg mogen gaan. Immers: de toekomst van de kerk is niet aan ons. God zelf draagt zorg voor zijn kerk. Dit te weten ontkrampst, ontspant en inspireert.

Bron: Het Friesch Dagblad
Ds. René de Reuver
scriba generale synode

**Kopij inleveren voor het volgende Klankbord
uiterlijk op zondag 22 maart 2020**

bij een van de onderstaande redactieadressen:

Hoogkarspel	Ina Visser, Westerwijzend 27, tel. 0228-561222 e-mail inavisserkeep@gmail.com Loes Siedenburg, Kosterij 3, tel. 0228-562601 e-mail loes.siedenburg@xs4all.nl
Westwoud	Sipke de Vries, Witte Dam 79, tel. 0228-562574 e-mail s.devries27@quicknet.nl Joke Braas, Dr. Nuyensstr. 48, tel 0228-562321 e-mail bra-beesk@quicknet.nl

Crisis?

Is het even crisis

in je financiën?
in je relatie?
in je koelkast?
met je partner?
met je kinderen?
met de I.N.D?

Probeer maar via

0229-271684 of

hwk.hulpverlening@live.nl

Wil je meer weten?

HWK helpt je eruit!

we doen dat

- professioneel
- persoonlijk
- voor iedereen
- anoniem
- kosteloos
- zonder wachttijden

Als je belt krijg je....

- iemand aan de lijn die direct helpt, of
- een antwoordapparaat. Spreek in en je wordt binnen 24 uur teruggebeld!



www.hulpverleningwestfriesekerken.nl

HWK is een initiatief van de r.k. Parochiële Caritas Instellingen en de PKN - diaconieën in oostelijk Westfriesland ten behoeve van alle inwoners

dus ook namens uw diaconie of pci.

Predikant: ds. Henri Frölich

Westerweg 48,
1445 AD Purmerend.
telefoon: 0299-840789
mobiel: 06-24841692
e-mail: ahfrolich@gmail.com

Bijstand in het pastoraat: ds. Hanneke Borst

Kuipersdijk 72,
1601 CN Enkhuizen
tel. 06 – 1444 7505
e-mail: johanna.enkhuizen@gmail.com

ds. Borst is in principe op donderdag in Hoogkarspel en Westwoud

KERKELIJKE ADRESSEN HOOGKARSPSEL/LUTJEBROEK

Kerkelijk adres: Raadhuisplein 24a, 1616AV Hoogkarspel
Website: www.pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nl
E-mail: info@pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nl

Koster: Jos Oostermeijer en Margreet Kievit

Anemonenlaan 92, 1616 XT Hoogkarspel tel. 06-19422730
koster@pkn-hoogkarspel-lutjeboek.nl

Voorzitter kerkenraad:

Tineke Hupkens,
Kluut 9, 1616 GX Hoogkarspel tel. 0228-753817
tinekehupkens@gmail.com

Diakenen:

Wilma van Ophem, Laurier 20,
1616TM Hoogkarspel tel. 0228-583733
wilmavanophem@quicknet.nl
Jaap Klasen, penningmeester/adviseur
Kosterij 3,1616PK Hoogkarspel tel. 0228-562601
jaap.klasen.mail@gmail.com
Marianne Soorsma, Molenstraat 7
1613 JX Grootebroek tel. 06-12493356
mariannesoorisma@ziggo.nl

Bankrekening nummer diaconie NL32RABO 014.38.97.039

Ouderling-Kerkrentmeester:

Jaap Klasen,
Kosterij 3,1616PK Hoogkarspel tel. 0228-562601
jaap.klasen.mail@gmail.com
Peter Keersemaaker, Kerkrentmeester
Boterweid 3, 1616PG, Hoogkarspel tel. 0228-562081
peterkeersemaaker@live.nl

Financiële administratie: Jaap Klasen,

Kosterij 3, 1616PK Hoogkarspel tel. 0228-562601

Bankrekening nummer kerkrentmeesters NL66RABO 032.93. 01.160

Ouderlingen:

Tineke Hupkens,
Kluut 9,1616 GX Hoogkarspel tel. 0228-753817
Loes Siedenburger, scriba
Kosterij 3, 1616 PK Hoogkarspel tel. 0228-562601
loes.siedenburger@xs4all.nl

LRP-ledenadministratie/ autovervoer naar de kerk:

Johan Hupkens, Kluut 9, 1616 GX Hoogkarspel tel.0228-753817
johanhupkens@gmail.com tel.06-37229429

KERKELIJKE ADRESSEN WESTWOUD/BINNENWIJZEND

Kerkelijk adres: Dr. Nuyensstraat 24, 1617 KC Westwoud

Website: www.pknwestwoud.nl

E-mail: info@pknwestwoud.nl

Koster: Ilona en Patric de Vries

Dr. Nuyensstraat 26 1617 KC Westwoud tel. 0228-724673

tel. 06-54700512

Diakenen:

Anny Koster-Donker

tel: 0228-567173

Zittend 18, 1617KS Westwoud

aj.koster-donker@quicknet.nl

Dirk Stam,

Oudijk 14, 1617 KR Westwoud

tel. 0229-261688

dsstam@ziggo.nl

bankrekeningnummer: NL88ABNA084.37.08.565

Ouderling-Kerkrentmeesters:

Patric de Vries (voorzitter)

Dr. Nuyensstraat 26, 1617 KC Westwoud tel. 0228-724673

patricdevries@pknwestwoud.nl

Financiële administratie: Margriet Bakker-Struik

Alexanderstraat 13, 1617VB Westwoud

tel. 06-50605813

tel. 0228-855145

bankrekeningnummer: NL37ABNA084.37.80.002

Ouderlingen:

Margriet Bakker-Struik (scriba)

Alexanderstraat 13, 1617VB Westwoud

tel. 06-50605813

margrietstruik@hotmail.com

tel. 0228-855145

Vieringen

26 jan	10.00 uur	Hoogkarspel, ds Henri Frölich, Heilig Avondmaal , m.m.v. Bo de Myttenaere op piano
02 feb	10.00 uur	Westwoud, ds Hanneke Borst
07 feb	19.30 uur	Hoogkarspel, meditatievesper, Wilma van Ophem
09 feb	10.00 uur	Hoogkarspel, ds Henri Frölich
16 feb	10.00 uur	Hoogkarspel, Siep Rienstra
20 feb	09.45 uur	Noorderlandhuis, ds Hanneke Borst
23 feb	10.00 uur	Hoogkarspel, ds Henri Frölich, m.m.v. het combo Kitchenware
01 mrt	10.00 uur	Westwoud, ds Henri Frölich
06 mrt	19.00 uur	Hoogkarspel, oecumenische werkgroep, wereldgebedsdag
08 mrt	10.00 uur	Hoogkarspel, ds Henri Frölich
15 mrt	10.00 uur	Hoogkarspel, mevrouw Arja Kraal
19 mrt	09.45 uur	Noorderlandhuis, ds Hanneke Borst
22 mrt	10.00 uur	Hoogkarspel, ds Hanneke Borst
28 mrt	19.00 uur	Westwoud, protestantse kerk, oecumenische werkgroep
03 apr	19.30 uur	Hoogkarspel, geen meditatievesper i.v.m. generale repetitie van Passion
05 apr	10.00 uur	Westwoud, PKN Kerk, mevrouw Arja Kraal, Palmpasenviering
09 apr	18.00 uur	Hoogkarspel, ds Henri Frölich, Seidermaaltijdviering , m.m.v. Anima Mea
10 apr	19.00 uur	Westwoud, RK kerk, oecumenische werkgroep, Goede Vrijdagviering

