

# Klankbord Pinksteren 2020

24<sup>e</sup> jaargang, nr 3

## De gaven van de Geest

Te leven in de kracht van de Geest,  
ieder met z'n eigen talenten,  
als bijzondere gaven ontvangen.

Wijsheid... inzicht... raad... kracht...  
vertrouwen... eerbied... liefde...

Een rijk gevulde rugtas,  
als voedsel, als manna, als prana,  
als levenselixier voor onderweg.

De gaven van de Geest.

Het zijn de meest  
waardevolle geschenken om,  
in dankbaarheid te aanvaarden.

Om te bewaren,  
tòt je te nemen,  
ervan uit te delen  
en dóór te geven.

En... om elkaar te versterken,  
alle dagen  
die ons gegeven zijn.

**Wilma van Ophem**



### **Crisis?**

#### **Is het even crisis**

in je financiën?  
in je relatie?  
in je koelkast?  
met je partner?  
met je kinderen?  
met de I.N.D?

### **HWK helpt je eruit!**

#### **we doen dat**

- professioneel
- persoonlijk
- voor iedereen
- anoniem
- kosteloos
- zonder wachttijden

### **Probeer maar via**

0229-271684 of

[hwk.hulpverlening@live.nl](mailto:hwk.hulpverlening@live.nl)

### **Als je belt krijg je....**

- iemand aan de lijn die direct helpt, of
- een antwoordapparaat. Spreek in en je wordt binnen 24 uur teruggebeld!

### **Wil je meer weten?**

[www.hulpverleningwestfriesekerken.nl](http://www.hulpverleningwestfriesekerken.nl)

HWK is een initiatief van de r.k. Parochiële Caritas Instellingen en de PKN - diaconieën in oostelijk West-Friesland ten behoeve van alle inwoners



*dus ook namens uw diaconie of pci.*



### **Crisis?**

Is het even crisis... in je financiën? in je relatie? in je koelkast?

### **HWK helpt je eruit!**

We doen dat... professioneel, persoonlijk, voor iedereen, anoniem, kosteloos en zonder wachttijden.

**Bel met 0229-271684 of mail: [hwk.hulpverlening@live.nl](mailto:hwk.hulpverlening@live.nl)**

Als je belt krijg je of een hulpverlener aan de lijn, of een antwoordapparaat. Spreek je boodschap in en je wordt binnen 24 uur teruggebeld.

## **Van de redactie**

Ook deze Pinkster-editie van het Klankbord verschijnt anders dan u gewend bent. De beide kerkenraden hebben besloten dat de twee kerken tot 1 september niet open zijn voor activiteiten. Voor de raap- en nietgroep van Hoogkarspel was het dus nog niet mogelijk om bij elkaar te komen. We vinden het jammer, maar we kunnen niet anders. Gelukkig kunnen we wel het Klankbord weer vullen met allerhande informatie. Zo blijven we in deze tijd toch nog met elkaar verbonden. We gaan er van uit dat het volgende Klankbord van september weer in zijn vertrouwde jasje kan verschijnen.

De redactie wenst iedereen goede Pinksterdagen toe en blijf in goede gezondheid.

**De redactie**

## **Vreemde periode**

We zijn nu ruim twee maanden verder sinds er allerlei beperkende maatregelen zijn opgelegd om het coronavirus in te perken. En wat een vreemde periode leven we in! Op allerlei manieren heeft het leven, heeft ons leven, op de kop gestaan! Je hoeft de t.v. maar aan te zetten en je wordt de hele dag geconfronteerd met de crisis. In de eerste weken was het vooral de capaciteit van de i.c. afdelingen in de ziekenhuizen die nauwlettend in de gaten gehouden werd. En alle maatregelen die afgekondigd werden door de minister-president en alle commentaren die er op volgden. Voor velen van ons waren de gevolgen meteen merkbaar. Veel minder bezoek en de verpleeghuizen gingen helemaal op slot. Thuis werken en zo min mogelijk de deur uit was het advies. Zelfs het simpele boodschappen doen werd zo een heel en soms zelfs spannend avontuur. We hadden ons een tijd geleden nauwelijks kunnen voorstellen dat ons leven in korte tijd zo drastisch zou kunnen veranderen. Op dit moment lijkt er enige lucht te zijn gekomen in de strenge maatregelen en wordt langzaam geprobeerd om bepaalde zaken weer te openen. We kunnen niet nog veel langer op slot, zo lijkt het idee. Toch blijft het heel spannend allemaal omdat er nog geen vaccin is voor het virus en het virus dus nog onvoorspelbaar kan ronddwalen en weer kan oplaaien in onze samenleving. We zullen er de komende tijd zo goed en zo kwaad als dat gaat mee om moeten leren gaan! In het kerkelijk jaar leven we rond Pinksteren. Het Pinksterfeest is het feest van de eenheid. De éne taal waarin alle mensen elkaar kunnen verstaan. Die éne God die zijn Geest op alle mensen uitstort. De Heilige Geest maakt het ons mogelijk om in alle verdeeldheid, in alle fragmenten iets van die Goddelijke eenheid te ervaren. Want in het verhaal van Pinksteren gaat het over echte communicatie. Pinksteren is het tegenovergestelde van Babel. Niet omdat iedereen nu weer één taal gaat spreken, maar juist omdat ieder zijn eigen taal spreekt en toch begrijpen mensen elkaar. Pinksteren wil zeggen eenheid in verscheidenheid. En die eenheid hebben we denk ik ook vandaag in onze huidige tijd o zo hard nodig met alle verschillende stemmen die we zo vaak om ons heen horen. Helaas kunnen we dit jaar het Pinksterfeest niet samen uitbundig vieren want ook ons kerkelijk leven ligt al lange tijd plat. Via de digitale weg probeer ik toch wat contact te houden in de vorm van zo nu en dan een meditatie op beeld en iedere week een column voor de website. Ook telefonisch kan natuurlijk contact worden onderhouden, maar toch missen de meesten van ons de wekelijkse contactmomenten in de kerk. In zo'n tijd besef je hoe belangrijk het is om elkaar regelmatig te zien en te spreken. Dat je kunt delen met elkaar wat je bezighoudt en het simpele koffiedrinken na afloop van een dienst lijkt dan wel het belangrijkste dat nu gemist wordt! Hopelijk kunnen we in de nabije toekomst met de nodige richtlijnen weer wat opstarten al zijn we daar (ook vanwege de kwetsbaarheid van veel van onze gemeenteleden) heel voorzichtig

mee. Ik leef vooral mee met de mensen die het op wat voor manier dan ook nu zwaar hebben. Hetzij omdat ze werken in de zorg en de druk daar heel hoog is, hetzij dat door alle dingen die nu even niet kunnen de eenzaamheid toeslaat en elke dag zo op elkaar lijkt dat de muren op je afkomen. Maar ik denk ook aan alle economische gevolgen, mensen die hun baan verliezen, die hun harde werk aan hun eigen zaak in rook op zien gaan, mensen die bang zijn voor de toekomst omdat er geen snelle uitweg is uit deze moeilijkheden. Het komt echt aan op volhouden en de moed niet verliezen. Er proberen er voor elkaar te zijn, hoe lastig dat soms ook is. In het perspectief van Pinksteren mogen we dat doen in het vertrouwen dat die Geest waarover Jezus vertelt aanwezig is en ons inspireert, troost en kracht geeft om door alle moeilijkheden heen ons leven te kunnen leven! Ik wens u en jullie allen in ieder geval alle goeds en zegen, houd moed en heb lief!

**Ds Henri Frölich**

### **Hartelijk dank!**

Onlangs, 18 mei, vierde ik mijn 60<sup>e</sup> verjaardag. Het grote feest dat ik van plan was, is er niet van gekomen, desondanks ben ik heel erg jarig geweest, mede door de bloemen die ik van de kerk heb gekregen.

Het zijn onzekere tijden. We merken nu, dat we het moeten hebben van ons uithoudingsvermogen. In deze dagen lees ik nogal eens de Psalmen, waarin ook dikwijls wordt gesproken over het moeten uithouden van dingen. En waarin het verlangen naar Gods verlossende aanwezigheid voelbaar is.

Ik kan me voorstellen, dat dit voor velen van u ook geldt. De quarantaine valt sommigen heel zwaar. Dankbaar ben ik dan ook, dat ik langzamerhand weer wat bezoekwerk mag gaan doen – op 1,5 meter afstand. Dat wel.

Omdat wij niet mogen zeilen met groepen (de anderhalve meter is lastig vol te houden op een schip), ben ik de komende tijd geregeld in Hoogkarspel te vinden. Onaangekondigd op bezoek gaan zit er nog even niet in. Ik wil u daarom vragen om even te bellen of via de kerkenraad een seintje te geven, als u een bezoek op prijs stelt. Dan maken we een afspraak. En anders bel ik u wellicht de komende tijd om een afspraak te maken.

Ook zal ik in juli een paar keer voorgaan in een online kerkdienst. Ik hoop dat u zo de band met de kerk toch kunt ervaren en zo iets van Gods aanwezigheid in ons leven.

**Hartelijke groet,  
Ds Hanneke Borst**

### **Als de adem van de wind...**

Soms vraag ik me wel eens af:

Wat zal het moeilijk zijn geweest voor de leerlingen, toen die wolk Jezus aan hun gezichtsveld onttrok en zij, als verweesd, achterbleven. Het goddelijke plan mocht dan wel duidelijk zijn en pasklaar voor de toekomst, maar hoe voer je het uit? Hoe maak je de blauwdruk van Gods plan bruikbaar voor iedereen? Ga er maar aanstaan! Het is dan ook verklaarbaar dat de angst, de twijfel en onzekerheid bezit van hen had genomen. En ja, er gold wel die vage belofte over de Heilige Geest die Jezus zou sturen, maar vooralsnog stonden zij er alleen voor. Hun grote voorbeeld en God... ver weg. Tien dagen leven tussen hoop en

vrees. Hoe nu verder? En toen ineens... klonk er dat hevige gedruis van die windvlaag. In huis nota bene! En er verscheen hen een soort van vlammen boven hun hoofd. Zo werden zij vervuld van de Heilige Geest. Precies zoals hen beloofd was. Weg was de angst, verdwenen hun twijfel en onzekerheid. Want Jezus kwam zijn belofte na en zij wisten zich door Hem gesteund. Vanaf toen verkondigden zij Gods woord met een ongekende inspiratie. Hen ingegeven door de Goede Geest die, ergens diep vanbinnen, in hen huisde. Zo ging Gods verhaal rond in alle windstreken. En waar de adem van de wind hen ook heen voerde, iedereen verstond hun taal. De taal van Gods liefde.

Het Pinksterverhaal: juist in deze Coronatijd spreekt het ons aan. Want wij herkennen de angst, de twijfel en onzekerheid, die de leerlingen hebben gevoeld toen het 'vertrouwde' uit hun gezichtsveld vervaagde. En ook wij leven heden ten dage, net als hen, tussen hoop en vrees. Hoe nu verder? Moge wij vervuld worden van de Heilige Geest. In het volste vertrouwen dat onze angst wordt weggenomen en er, op een goede dag, een einde mag komen aan de twijfel en onzekerheid, die deze tijd met zich meebrengt. Wáár de adem van de wind ons ook heen mag voeren!

**Wilma van Ophem**

## **Berichten uit Hoogkarspel-Lutjebroek**

### **Voorzitterpraat**

#### **Hervatting kerkdiensten**

Nog steeds zijn we in de ban van het Coronavirus. Per 1 juni mag er voorzichtig gestart worden met het houden van kerkdiensten. De regels zijn echter zo streng dat het bijna ondoenlijk is om deze uit te voeren. Met pijn in het hart hebben de kerkenraden van Hoogkarspel en Westwoud besloten om de zomermaanden de kerk dicht te houden en tot en met 1 september regelmatig online-diensten te houden.

Een beknopte weergave van de richtlijnen voor het houden van kerkdiensten zijn:

- ✓ Er moet een gebruikersplan worden opgesteld met daarin opgenomen een reinigingsplan
- ✓ Bij de ingang moet een screening gedaan worden of mensen geen koorts hebben en/of niet hoesterig zijn. Men is verplicht de handen in te smeren met zeep/gel
- ✓ Er moet een afstand worden gehouden van 1,5 meter per persoon
- ✓ Er mogen geen handen worden gegeven
- ✓ Er moet een looproute worden uitgezet, surveillanten (het liefst in gele hesjes) moeten mensen naar een plaats begeleiden en na afloop weer naar buiten
- ✓ Er mag niet gezongen worden
- ✓ Koffiedrinken na de dienst mag niet
- ✓ Toiletbezoek moet tot het minimale beperkt worden
- ✓ Een reserveringsstelsel is verplicht. Kerkgangers moeten zich bij een contactpersoon opgeven als ze de zondagse dienst willen bijwonen Dit kan tot vrijdagavond 20.00 uur. Als meer dan 30 personen zich hebben opgegeven, wordt er geloot. Deze mensen krijgen dan op zaterdag bericht of ze ingeloot zijn

De kerkgangers bij ons zijn voornamelijk 70plussers. Voor deze kwetsbare groep zijn de regels nog strenger. Daarom hebben de kerkenraden besloten om tot september te wachten met hervatting van de kerkdiensten in de kerkgebouwen. We weten dan ook of het virus niet vermeerdert nu er per 1 juni meer vrijheden worden gegeven. Wij hopen dat u begrip hebt voor dit besluit.

### **Online-diensten**

Op 17 mei was er de eerste online-dienst vanuit de kerk in Hoogkarspel. Richard Hupkens geeft hier technische ondersteuning bij. We hebben gemerkt dat de online-diensten erg gewaardeerd worden. U kunt deze diensten volgen door naar de [website van de kerk](#) te gaan of via de [Facebook-pagina](#) van onze kerk.

Ds Henri Frölich: zondag 7 juni, zondag 21 juni, vanuit de kerk in Hoogkarspel, zondag 2 augustus vanuit de kerk in Westwoud. In juli heeft ds Henri vakantie.

Ds Hanneke Borst: zondag 5 en 19 juli vanuit de kerk in Hoogkarspel.

Op zondagmorgen om 9.20 uur is er op NPO 2 een korte dienst vanuit het landelijk dienstencentrum met wisselende voorgangers. Op de site van de PKN vindt u nog meer mogelijkheden om diensten te bekijken: <https://www.protestantsekerk.nl>

### **Uit de kerkenraad**

Op 1 november loopt het contract van ds Hanneke Borst af. De kerkenraad heeft besloten om het contract met ds Hanneke met twee jaar te verlengen. Daarna kan er volgens de kerkorde niet meer verlengd worden.

Ds Henri blijft tot die tijd voor 50 % werken in Hoogkarspel en voor 50% in Purmerend. Het grote voordeel is dat ds Hanneke alleen het pastoraat, de diensten voor het Noorderlandhuis en uitvaarten (uitgezonderd de zomermaanden) doet. We hebben gemerkt dat de gemeenteleden deze regeling van de werkverdeling tussen Henri en Hanneke zeer op prijs stellen.

### **Pastorie**

De diaconie beschikt over een groot kapitaal. Op dit moment staat er een groot bedrag renteloos op een rekening. Geld waar niets mee gebeurt. In de toekomst moet er mogelijk zelfs rente voor betaald gaan worden. De diaconie heeft de kerkenraad toestemming gevraagd om uit deze gelden, als belegging, een pastorie te kopen. Ds Henri en zijn gezin willen om verschillende redenen graag in Hoogkarspel komen wonen. De kerkenraad is met het verzoek van de diaconie akkoord gegaan. Er moet natuurlijk huur worden betaald voor het wonen in de pastorie. De opbrengsten hiervan kunnen dan extra besteed worden aan goede doelen en persoonlijke ondersteuning aan hen die dat dringend nodig hebben. Er moet hiervoor wel toestemming gevraagd worden aan het Classicaal College voor Behandeling van Beheerszaken omdat het diaconaal geld betreft. Het verzoek hiervoor is inmiddels verzonden. De kerkenraad van Purmerend heeft ook toestemming verleend aan ds Henri en zijn, gezin om te verhuizen naar Hoogkarspel. We houden u op de hoogte.

### **Programmaboekje 2020-2021**

We hebben geen idee hoelang de Corona maatregelen nog van kracht zijn. We vermoeden nog een hele poos. We hebben daarom besloten om dit jaar geen programmaboekje voor het

komend seizoen te maken. In het septembernummer van het Klankbord wordt een lijst geplaatst met de vermoedelijke activiteiten voor het winterseizoen. In ieder volgend Klankbord wordt dan vermeld welke activiteiten door kunnen gaan met een korte, inhoudelijke beschrijving.

#### **Emailadres:**

**Vriendelijk verzoeken wij u uw email-adres aan ons door te geven.**

**Dit verbetert de onderlinge communicatie. U krijgt bijvoorbeeld bericht wanneer en hoe laat de online diensten te volgen zijn en het digitale Klankbord wordt u toegestuurd.**

**U kunt uw email- adres doorgeven aan de volgende personen:**

**Johan Hupkens, ledenadministrateur: [johanhupkens@gmail.com](mailto:johanhupkens@gmail.com)**

**Loes Siedenburg: [loes.siedenburg@xs4all.nl](mailto:loes.siedenburg@xs4all.nl)**

**Tineke Hupkens [tinekehupkens@gmail.com](mailto:tinekehupkens@gmail.com)**

**Wij geven de adressen aan elkaar door, als u hier bezwaar tegen hebt, kunt u dit bij uw aanmelding vermelden.**

#### **Diaconieuws**

Alles gaat anders sinds het coronavirus op de loer ligt. Maar nieuwe initiatieven ontstaan daar weer uit. Hoe verbinden wij ons op andere wijze met onze gemeenschap. Af en toe een telefoontje of mailtje. Een praatje als we onderweg zijn, op gepaste afstand van elkaar. Een kaartje in de brievenbus. Vergaderen doen wij via Skype. Vieringen komen onze huiskamer binnen via stream. Eerst vanuit het huis van dominee Henri. Nu ook opnames vanuit de kerk, mede met hulp van Richard Hupkens. Top hoor! Het voelt heel bijzonder om op deze wijze toch weer binnen onze vertrouwde kerkmuren te mogen zijn en te luisteren naar woorden en muziek van dominee Henri. Dan weet je je gedragen. Een warme deken die om je heen slaat. Het kerkgebouw heeft een verfje gehad. De tuin is een plaatje geworden. Daar kunnen we op 'vooruitzien'. Vanmorgen op pad richting het bloemenbedrijf van Pieter om prachtige pioenen op te halen voor de bewoners van het Noorderlandhuis. Voorzien van een groet namens de beide kerken van Hoogkarspel. Een mooi gezamenlijk initiatief. Dominee Hanneke dacht hierbij ook aan de gezinnen met kleine kinderen. Die ouder(s) heeft zij ook een bloemetje toebedacht, als hart onder de riem. Zo blijven we werken aan de weg. Natuurlijk blijven we de goede doelen steunen, dichtbij en ver weg. Sommigen met wat extra aandacht, zoals de voedselbank. En we blijven natuurlijk omzien naar elkaar, waar nodig.

**Hartelijke groet en alle goeds, Marianne, Jaap en Wilma**

#### **Van het college van Kerkrentmeesters.**

Dit is al weer de tweede keer dat er een Klankbord uitkomt in de 'Corona tijd'. Hadden we dat de vorige keer gedacht? Dat het zo lang zou duren, bedoel ik. Het is stil in de kerk. Er gebeurt (bijna) niets. Alleen in de tuin gebeurt iets, maar ook niet veel, want niet alleen de Corona crisis speelt ons parten, maar ook de droogte. Er zit niet veel groei in. In de zuidoosthoek is weer een bloemenmengsel ingezaaid, net toen er eind april wat regen viel, we hopen maar dat dit genoeg was om een straks een veelkleurige bloemenzee te realiseren.

De binnentuin begint al aardig vorm te krijgen, Er ligt een vijver, een kleine ‘Bijbelse’ tuin, een rood-witte tuin rondom de appelboom, een gele tuin bij het terras dat nog moet worden aangelegd en een Bijenhof met daarbij een plek voor pompoenen.

Het is een heel verschil met hoe het was. Margreet en Jos hebben zeker eer van hun werk!

Ik noemde al even het terras, dat voor de ramen van de herberg moet komen, maar helaas hebben we dat een beetje in de tijd naar achteren moeten verschuiven vanwege de tegenvallende kosten van het schilderwerk.

Verder vallen de inkomsten natuurlijk ook tegen, niet alleen de van de verhuur, maar er komt ook niets meer in de collectezak terecht. U mag natuurlijk altijd iets extra’s overmaken om de tekorten op de collecte een beetje aan te vullen.

Ik hoop dat we bij het volgende Klankbord weer een beetje verder uit de crisis zijn.

**Met hartelijke groet, Jaap Klasen**

## **Berichten uit Westwoud**

### **Vanuit de kerkenraad van Westwoud-Binnenwijzend**

Zoals u mogelijk al heeft kunnen lezen zullen wij tot 1 september geen fysieke kerkdiensten meer houden in onze kerk.

Dominee Henri Frölich en dominee Hanneke Borst zullen wel regelmatig een digitale kerkdienst posten op de website van de kerk of op Facebook.

Ondanks dat er geen kerk is, zit de kerkenraad overigens niet stil.

We zullen u meenemen in de werkzaamheden die onlangs zijn gedaan en nog gedaan gaan worden.

- De woning aan de Binnenwijzend 16 te Westwoud is begin mei verkocht aan Klaas Hartog en Leonie Scholten.
- Ook zijn er diverse stukken land verkocht en aangekocht en hebben er ruilingen in percelen plaatsgevonden zodat diverse landbouwers in ons dorp hun land op een meer logische plaats hebben kunnen krijgen.
- Rondom Hemelvaart zullen er 40 zonnepanelen worden geplaatst achter de kerk. Jullie zullen in het voorbijrijden wel het nodige grondverzet hebben gezien om de kerk. Nico van Diepen (hulpkoster) heeft met zijn kraan een grote geul gegraven langs de kerk en onder nauwkeurig toezicht van Sipke de Vries (oud-Koster) werden alle leidingen ontweken. Patric de Vries (huidige koster) is momenteel bezig om alles weer in te zaaien en de tegels weer op zijn plek aan het leggen. Gelukkig heeft Sipke daar aardig kaas van gegeten en helpt zijn zoon daar een handje mee.

Via deze weg wil ik dan Sipke en Nico ook heel erg bedanken voor de uren die zij hierin hebben gestoken.

Zo gaan we toch langzamerhand naar een echte “groene kerk” toe.

De investering van de zonnepanelen zal overigens binnen zes jaar al zijn terugverdiend.

- Momenteel is John Blokker in samenwerking met Nico en Sipke ook druk bezig met de renovatie van het baarhuisje op het Heidense kerkhof. Het huisje zal helemaal worden gesloopt en opnieuw worden opgebouwd in exact dezelfde stijl. Deze bouw zal nog enkele weken duren, want het gebeurt in de vrije uren.
- Op 2 juni zullen de kastanjabomen en de beuken om de kerk worden gesnoeid. De bomen drukken elkaar nu weg en de kastanjeboom naast het koetshuis beschadigt het



koetshuis. De kastanjes zullen dus flink worden gesnoeid zodat ze weer de ruimte hebben om te groeien. De beuken krijgen een kleinere onderhoudsbeurt.

- Half juni zullen de schilders komen die de vensters en dakgoten van de kerk, de consistorie, het Koetshuis en de kosterwoning gaan schilderen.
- De koster, Ilona en Patric zullen de komende weken de kerk Coronaproof gaan maken. Stoelen op anderhalve meter, looprichting aanbrengen, waarschuwingstickers plakken, hygiënetafeltjes plaatsen bij de in-/uitgangen. En een gebruikers- en reinigingsplan maken.
- Verder zullen de jaarrekeningen van het College van diakenen en College van Kerkrentmeesters van 2019 de komende maanden worden gecontroleerd en na goedkeuring op de website (ANBI-gedeelte) worden geplaatst.

Wij hopen u snel weer te ontmoeten in ons mooie kerkje aan de Dr. Nuijenstraat 24 in Westwoud!!

**Namens de kerkenraad,  
met vriendelijke groet,  
Dirk Stam en Patric de Vries**