

PROTESTANTSE GEMEENTE

Predikant: Ds Henri Frölich tel. 0624841692
email: ahfrolich@gmail.com
Scriba mevr. L. Siedenburg tel. 562601
Koster: Jos Oostermeijer tel. 0619422730,
email: koster@pkn-hoogkarspel-lutjebroek
Postadres: Raadhuisplein 24, 1616 AV Hoogkarspel
Autovervoer: Johan Hupkens tel. 753817 of 0637229429
www.pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nl
Email: info@pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nl



De PKN Hoogkarspel-Lutjebroek is een gemeenschap die open staat voor iedereen. Eenieder is welkom bij alle vieringen en activiteiten die georganiseerd worden.

- 16 aug 10.00 uur Hoogkarspel, pastor Cor van der Spek
23 aug 10.00 uur Hoogkarspel, ds Wim Kievit
29 aug 19.00 uur Westwoud, oecumenische viering
04 sep 19.30 uur Hoogkarspel, meditatievesper, Wilma van Ophem met Nirmala
06 sep 10.00 uur Westwoud, straatpastor Esther Jeunink
13 sep 10.00 uur Hoogkarspel, ds Henri Frölich, muzikale medewerking van Nirmala
19 sep 19.00 uur Hoogkarspel, RK Kerk, Vredesviering
27 sep 10.00 uur Hoogkarspel, ds Marijke Kraak

Komende viering

Zondagmorgen 16 augustus om 10.00 uur is er een viering in de protestantse kerk van Hoogkarspel. Voorganger is pastor Cor van der Spek.

Programma 2020-2021

Door de onzekere omstandigheden maken we voor het komend seizoen geen programmaboekje. De activiteiten die voorlopig wel doorgaan zijn: de vespers en de filmmiddagen. Ook staan er in het najaar en voorjaar weer twee lezingen gepland. Natuurlijk houden wij u via de Rotonde en het Klankbord ook op de hoogte.

Column Ds Henri Frölich

Zo mijn vakantie ligt alweer een tijdje achter me! Begin augustus ben ik weer begonnen en zondag 2 augustus had ik mijn eerste reguliere kerkdienst in Westwoud. Leuk en spannend tegelijk. Hoe zou het zijn na zo'n lange tijd geen gewone diensten te hebben gedaan? Het was goed om weer bij elkaar te kunnen zijn. Ondanks alle regels was het prima te doen en het is mooi dat we langzamerhand weer

kunnen opstarten met alle kerkelijke activiteiten. Ook mijn vakantie was fijn. Even een tijdje afstand nemen van het gewone dagelijkse leven en wat tijd voor andere dingen. We zijn nog een weekje weg geweest naar Duitsland en ook dat was leuk. Hopelijk is het u en jullie allemaal goed gegaan de afgelopen weken. Wat mij in de zomervakantie weer zo opviel, is het mooie licht dat 's morgens vroeg al door de ramen schijnt. Als alles nog stil is en de hele dag nog voor je ligt, zonder dat je al precies weet wat je gaat doen, geeft dat een rustgevend gevoel. Precies over dat gevoel las ik toevallig vorige week een mooi gedicht van Kees van Domselaar, uit: 'Postfris', de Arbeiderspers, 2005. Het gaat als volgt:

's Morgens vroeg

*'s Morgens vroeg voor het raam
van het mogelijke
terwijl het licht wordt
en de dag schuift in de straat*

*ik open de deuren van het vermoeden
en zie, de stad van vandaag ligt
aan de baai van het goede en de zomer
slaat zijn blauwe tenten op*

*als dauw verdampt het denken
in de ochtend en het licht
valt simpel samen
met wat ik zie.*



Met vriendelijke groeten,
Tineke Hupkens en Loes Siedenburg