

## PROTESTANTSE GEMEENTE

Predikant: Ds Henri Frölich tel. 0624841692  
email: ahfrolich@gmail.com  
Scriba mevr. L. Siedenburg tel. 562601  
Koster: Jos Oostermeijer tel. 0619422730,  
email: koster@pkn-hoogkarspel-lutjebroek  
Postadres: Raadhuisplein 24, 1616 AV Hoogkarspel  
Autovervoer: Johan Hupkens tel. 753817 of 0637229429  
[www.pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nl](http://www.pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nl)  
Email: info@pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nl



***De PKN Hoogkarspel-Lutjebroek is een gemeenschap die open staat voor iedereen. Eenieder is welkom bij alle vieringen en activiteiten die georganiseerd worden.***

- 23 aug 10.00 uur Hoogkarspel, ds Wim Kievit  
29 aug 19.00 uur Westwoud, oecumenische viering  
04 sep 19.30 uur Hoogkarspel, meditatievesper, Wilma van Ophem met Nirmala  
06 sep 10.00 uur Westwoud, straatpastor Esther Jeunink  
13 sep 10.00 uur Hoogkarspel, ds Henri Frölich, muzikale medewerking van Nirmala  
19 sep 19.00 uur Hoogkarspel, RK Kerk, Vredesviering  
27 sep 10.00 uur Hoogkarspel, ds Marijke Kraak

### **Komende viering**

Zondagmorgen 23 augustus om 10.00 uur is er een viering in de protestantse kerk van Hoogkarspel. Voorganger is ds Wim Kievit, voorganger in de protestantse gemeente van Soest.

### **Oecumenische viering in Westwoud**

Op zaterdagavond 29 augustus om 19.00 uur is er een oecumenische viering in de protestantse kerk van Westwoud.

De lezingen uit Jesaja 22: 19-23 en Mattheus 16: 13-20 zullen centraal staan. Beide lezingen gaan over De Sleutel.

Met de oecumenische werkgroep bereiden we een mooie bijeenkomst voor.

### ***Eén en één is drie***

*Het geheel is meer dan de som der delen, hoor ik wel eens. Eén en één is drie. Het gaat dan natuurlijk over mensen en niet over appels. Er zit de optimistische gedachte achter dat twee mensen elkaar kunnen aanvullen en versterken. Een*

*lamme en een blinde bijvoorbeeld. Wiskundig gezien klopt er natuurlijk niks van de stelling en ook dat optimisme is aanvechtbaar. Met evenveel recht kun je zeggen dat één en één anderhalf is, want hoe vaak trekken mensen elkaar wel niet naar beneden?*

*Ten tijde van het schrijven van deze column benadrukt premier Rutte dat we het in deze coronacrisis 'samen' moeten doen. De doventolk begint op zo'n moment allemaal saamhorige gebaartjes te maken, opdat de boodschap goed bij ons binnenkomt.*

*'Samen' begint met twee. Nou vind ik 'samen' met z'n tweeën achter de veilige voordeur prima te doen. De lockdown met mijn geliefde is een feest. Een lockdown met een complete samenleving is gecompliceerder. Maar ook die kun je met een beetje goede wil terug brengen tot twee: de gevers en de krijgers. Het zijn dit keer niet de lamme en de blinde die het samen moeten doen maar de sterke en zwakke, de gezonde en de zieke en de rijke en de arme. 'Samen' betekent in dit geval dat we solidair moeten zijn. Lang niet altijd makkelijk, want niet voor niets horen we steeds vaker dat 'wij als gezonde hardwerkende Nederlanders' een wel erg hoge prijs betalen om tachtigjarige rokers met overgewicht nog een paar extra jaartjes te gunnen. En dan hebben we het nog niet over de te verwachten woede om de honderden miljarden die het rijke noorden van Europa straks kwijt is om het ongedisciplineerde zuiden overeind te houden. Samen vergt van de een meer dan van de ander. Zoals de een maar al te graag anderhalve meter afstand houdt, terwijl de ander node de nabijheid mist van iemand om tegenaan te leunen. Wat we eigenlijk zouden willen, is dat één en één gewoon één is.*

Willem van Reijendam  
Journalist en tekstschrijver

Met vriendelijke groeten,  
Tineke Hupkens en Loes Siedenburg