

24^{de} Jaargang nr. 6
Kerst 2020



Wij wachten jou

...Wij wachten jou, Immanuel,
al dwalend in de nacht
doch in de schoot van ons bestaan
wordt stil jouw komst verwacht...

...Jouw komst verwacht, Immanuel,
't gerucht komt al op gang
opnieuw krijg jij betekenis
daarom, wacht niet te lang...

...Wacht niet te lang, Immanuel,
jouw waarheid wordt van kracht
hoe groots, hoe puur moet liefde zijn
dat God jou heeft bedacht...

...Jou heeft bedacht, Immanuel,
als Zijn gebaar van trouw
om zo, in jou, bij ons te zijn
dus kom, wij wachten jou...



1001



1001



© *Wilma van Ophem*

Kerst in coronatijd

Echt waar! Al eind oktober zag ik de eerste kerstboom verschijnen achter het raam van een huis waar ik langs fietste toen ik naar de supermarkt ging om boodschappen te doen. Toen dacht ik nog: die zijn er vroeg bij! In de weken erna bleek dat toch geen uitzondering te zijn. De vele kerstversieringen lijken in deze coronatijd wel extra vroeg van zolder



gehaald te zijn. Ook de kerstmuziek op de radio deed dit jaar al heel vroeg zijn intrede. De eerste kerstklassiekers heb ik alweer voorbij horen komen. Driving Home for Christmas van Chris Rea een van de toppers van Sky Radio zullen we nog tientallen keren horen op het door zichzelf uitgeroepen Christmas station dat Sky Radio wil zijn. Stiekem vind ik het wel leuk om daar naar te luisteren, vooral in de auto als ik op de weg zit geniet ik van alle nummers ook al komen ze honderd keer voorbij! Blijkbaar hebben we juist dit jaar extra behoefte aan de gezelligheid die veel mensen met kerst associëren.

Veel kan er niet, grote evenementen zijn uitgesloten, vele activiteiten



die juist rond de kersttijd worden georganiseerd kunnen helaas niet doorgaan en misschien zorgen we daarom wel voor wat extra sfeer thuis. Als we dan verplicht veel thuis moeten zitten dan maar wel met wat extra lichtjes om ons heen. Ook in de kerk zijn we helaas erg beperkt met kerst.

We kunnen niet met veel mensen samenkomen en dus zullen we ons moeten aanpassen. Er zijn gewoon diensten maar dan met maximaal 30 mensen. Toch willen

we de hele gemeente en andere belangstellenden de mogelijkheid bieden de diensten rond advent en kerst te kunnen volgen door ze live uit te zenden via YouTube. Het is even behelpen maar misschien kunnen we er zo voor zorgen dat we in deze voor veel mensen

moeilijke tijd iets van verbinding creëren al is het op afstand! Want juist in de kerk bestaat de mogelijkheid om je te bezinnen op wat echt belangrijk is in je leven, los van alle opsmuk rond kerst. Een kerkdienst is daar uitermate geschikt voor, denk ik. Even een moment van bezinning in een soms hectisch leven. Even tijd om te bedenken dat we allemaal deel uitmaken van een groter geheel, even tijd om stil te staan bij mensen die het niet zo getroffen hebben (en misschien hoor je daar zelf ook wel bij). Even nadenken over het feit dat er ook genoeg mensen zijn die door de coronatijd nog meer dan normaal eenzaamheid ervaren omdat ze weinig contact hebben met anderen. Goed om daar bij stil te staan en waar mogelijk zelf ook wat aan te doen. Vanaf deze plek wil ik in ieder geval iedereen heel gezegende kerstdagen wensen en een goede jaarwisseling. En als het misschien juist niet zo feestelijk is deze maand vanwege moeilijke tijden dan wens ik u veel troost, kracht en vriendelijke mensen om u heen!

Ds Henri Frölich

Een vlammetje meer

Advent

Buiten worden de nachten ieder etmaal nog een beetje langer, het donker neemt er meer ruimte in dan het licht. Maar in de kerk wordt het langzaam aan al lichter, elke week een vlammetje meer, veelzeggend... Want de nacht verandert erdoor van kwaliteit en wij beseffen, hoe donker het soms ook kan zijn in ons leven: in de kerk kunnen wij altijd komen om ons licht op te steken, daar kunnen wij moed vatten voor de weg die voor ons ligt.



Buiten worden de nachten ieder etmaal nog een beetje langer. Maar in de kerk wordt het langzaam aan al lichter, iedere week een

vlammetje meer, aanstekelijk... Want het kan gebeuren dat het licht op ons overspringt, dat wij erdoor verwarmd worden en milder gaan kijken naar de mensen met wie wij omgaan, dat wij oog krijgen voor wat ontroerend is aan hun eigenaardigheden en voor wat dierbaar is aan hun lastigheden.

Al duren de nachten buiten nog lang, in de kerk brandt er iedere week een vlammetje meer, daar en overal in de wereld waar mensen samenkomen rond de oude woorden van de bijbel. En dat is bemoedigend, want zolang mensen nog kaarsen aansteken, oefenen zij zich in aandacht en tederheid; en waar is te midden van verhalen van oorlog en geweld in onze dagen, ver weg en dichtbij, meer behoefte aan dan dat...

Uit: Een brug van fluweel, gebeden en meditatieve teksten van ds. Margreet Klokke

BERICHTEN UIT HOOGKARSPÉL-LUTJEBROEK

Van de voorzitter

Door de aangescherpte coronamaatregelen heeft de kerkenraad besloten om alle kerkelijke en niet-kerkelijke activiteiten tot 1 januari 2021 te laten vervallen met uitzondering van de kerkdiensten. Met alle maatregelen die we hiervoor hanteren is dit naar onze mening veilig. Hopelijk kunnen we in januari weer voorzichtig opstarten met de activiteiten.

Feestdagen

We naderen alweer met rasse schreden de komende feestdagen. Het is best spannend hoe we die kunnen gaan vieren. Zullen de coronaregels zodanig versoepeld zijn dat we het in ieder geval in kleine kring met familie of vrienden kunnen vieren? Voor de komende kerstvieringen heeft dit ook consequenties. De anderhalve-

metermaatregel zal dan nog zeker bestaan. Dit houdt in dat er hooguit 36 mensen live de kerkdiensten kunnen bijwonen. De mensen die meewerken aan de dienst hoeven hierbij niet te worden meegeteld. De diensten zullen ook via de website te volgen zijn. Hopelijk gaat dit allemaal lukken. Zondag 22 november was de eerste (proef)uitzending via de website.

De kerstzangdienst is op 20 december om 16.30 uur.

Traditiegetrouw wordt deze voorbereid door de kerkenraad. Muzikale medewerking wordt verleend door het combo Kitchenware. Zij zullen bekende en minder bekende kerstliedjes ten gehore brengen. .



De kerstnachtdienst is op 24 december om 22.00 uur. Voorganger is ds Henri Frölich. Margaret Mathot op fluit, Koos Teekens aan het orgel en Hedwig Brieffies op harp verlenen muzikale medewerking. Helaas zullen we dan ook nog steeds niet mogen meezingen.

In de Rotonde en op onze [website](#) zullen we u laten weten hoe u zich kunt opgeven als u de kerkdiensten live wilt bijwonen.

Namens de kerkenraad wens ik u allemaal gezegende kerstdagen en een voorspoedig en vooral een gezond nieuwjaar.

Tineke Hupkens

Van het college van kerkrentmeesters

Nog steeds wordt het leven voor een belangrijkdeel beheerst door de corona en de gevolgen die deze pandemie met zich meebrengt. Voor onze kerk betekent dit dat we nagenoeg geen verhuur hebben, maar ook dat de kerk anders gebruikt wordt. We hebben in de kerkzaal geen rijen stoelen, maar telkens drie stoelen om een tafel en de tafels zijn zo neergezet dat er altijd 1,5 meter tussen de kerkgangers is. Als we de kerk binnenkomen is het dragen van een mondkapje noodzakelijk en dat mag weer af als we bij onze plaats zijn aangekomen. Bij het verlaten van de kerk zetten we het mondkapje weer op en dat mag weer af als we buiten zijn. Wel een gedoe allemaal, zo leek het in het begin, maar nu gaat het bijna vanzelf. Het is ook mooi te zien dat er zoveel verschillende mondkapjes opduiken, soms erg creatieve exemplaren.

Het is jammer dat we nog steeds na afloop geen koffie met elkaar kunnen drinken, maar een kopje koffie of thee bij binnenkomst heeft ook wel wat: een gevoel van welkom, hoorde ik iemand zeggen.

Intussen heeft Jos het pleintje voor het keukenraam van de herberg nu ook helemaal bestraat en ziet dat er ook weer knap uit. Langzamerhand heeft het kerkgebouw en de tuin een aardige verbeterslag ondergaan.

De tuinwerkzaamheden liggen nu nagenoeg helemaal stil, er zal alleen af en toe wat blad opgeruimd moeten worden. Het is wel vreemd dat we met een relatief hoge temperatuur te maken hebben en we moeten dan ook niet vreemd opkijken als de natuur weer vroeg gaat uitlopen. Gelukkig hebben wij daar geen invloed op.

Met hartelijkegroeten, Jaap Klasen



Diaconieus

Even voorstellen

Zondag 18 oktober jl ben ik bevestigd in het ambt van diaken. Daarom wil ik mij graag even aan u voorstellen. Mijn naam is Els Weijers, 61 jaar. Ik ben getrouwd met Frans van Muijen en heb twee lieve dochters en schoonzons en twee schattige



kleinkinderen van 5 en 2 jaar. Wat geven zij veel vreugde! Mijn grote passie is muziek. Al vanaf mijn 6e jaar doe ik aan muziek, bespeel ik verschillende instrumenten en componeer ook zelf. Muzieklessen aan kinderen geven was ook zo leuk! Sinds ruim een jaar maak ik deel uit van de muziekgroep Nirmala, een enorme rijkdom om te mogen doen.

Oorspronkelijk kom ik uit Hilversum en we hebben bijna 30 jaar in Hoorn gewoond. Nu wonen wij al 5 jaar met veel plezier in Hoogkarspel. Toen we voor het eerst naar onze mooie kerk in Hoogkarspel gingen, voelden wij ons er gelijk thuis. Wat een fijne, open mensen. Een warm bad. Toen ik gevraagd werd voor het ambt van diaken moest ik er wel eerst over nadenken. Het is niet zomaar wat en kan ik het wel? Maar na een korte tijd meegelopen te hebben wilde ik dit graag op mij nemen. Het is ook een fijn team mensen om bij te mogen horen waarvan ik veel steun ervaar. Ik zal mijn uiterste best doen om de boodschap van Jezus in de praktijk uit te dragen. Ik ben er voor u. Heel hartelijk bedankt voor uw vertrouwen.

Els Weijers



Berichten van de diaconie

Corona houdt ons leven nog steeds in de greep. Het zijn onzekere tijden. De feestdagen zullen anders verlopen dan andere jaren. Geen Sint Maarten voor de kinderen dit jaar. Het sinterklaasfeest verloopt anders en dat geldt ook voor Kerstmis en Oud en Nieuw. We gaan het allemaal ‘anders’ beleven. Ook onze geloofsgemeenschap merkt dit. Er zijn vanwege het virus geen vieringen in het Noorderlandhuis toegestaan, wat erg jammer is. Op het moment van schrijven gelden nóg strengere maatregelen in kerken. De hygiënemaatregelen, de mondkapjesplicht. Een maximum van 30 personen in de kerkzaal. Nog steeds geen samenzang, maar wel met een beperkt aantal zangers van hooguit vier personen.

Met de diaconie doen wij ons best zoveel mogelijk door te gaan. We vergaderen in de kerk, wat normaal gesproken bij één van ons thuis plaatsvindt. De goede doelen en hulpvragen worden niet vergeten. En hulp bieden op allerlei ander gebied gaat ook gewoon door. We kijken om ons heen wie wat extra aandacht kan gebruiken. Daarbij rekenen wij ook op uw hulp. Dus, weet u iemand die hulp of steun nodig heeft of graag een bezoekje wil ontvangen in deze donkere dagen, schroom niet om dit aan te geven bij ons. We willen er zijn voor elkaar.



Inmiddels heeft er bij de diaconie een wisseling plaatsgevonden. Marianne Soorsma heeft afscheid genomen. Wij danken haar hartelijk voor de taken, die zij voor onze kerk heeft verricht en wensen haar alle goeds en zegen toe. Els Weijers is onze nieuwe diaken geworden en neemt de taken van Marianne over. Daar zijn wij blij om. Wij heten Els van harte welkom nu zij de diaconie versterkt met haar inzet.

Met Jaap, Peter, Els en ondergetekende mogen we een levendige diaconie vormen.

Nu, met de feestdagen voor de deur, spreken wij de wens uit dat we allemaal gezond mogen blijven. Dat we licht, hoop, warmte en liefde mogen ontvangen, maar vooral ook geven. Dat we een nieuwe geboorte mogen verwachten, in deze donkere tijden. Dat we de boodschap niet vergeten van een Kind in een kribbe: Vrede aan alle mensen van goede wil.

Namens de diaconie, **Wilma van Ophem**



Collecten van de Diaconie

13 december: Stichting Vrienden van Nicolaas

De collecte van de diaconie is deze week bestemd voor Stichting Vrienden van Nicolaas. Zij zetten zich in voor de bewoners van het Nicolaas verpleeghuis, om iets extra's te kunnen doen t.b.v. dagbesteding, binnen- en buitenactiviteiten en festiviteiten als Pasen, Sinterklaas, Kerstmis etc. Zeker in deze huidige coronatijd, waar al zoveel wegvalt, kan wat extra zorg en aandacht het verschil maken. Uw bijdrage komt de bewoners zeker ten goede. Dank voor uw steun.

20 december: Stichting Toeristenkerk Onderdijk

Stichting Toeristenkerk is een begrip in Westfriesland. In de zomerperiode organiseert zij wekelijks oecumenische vieringen in het Dorpshuis van Onderdijk.

Een welkome ontmoetingsplek voor toeristen, die in de omgeving op vakantie zijn, om in geloof samen te komen. Waar ook wij bij mogen aanschuiven. Niet alleen draagt de stichting zorg voor de voorgangers, koren, en muziekgroepen. Ook de bezoekers ontvangen een gastvrij onthaal met, na afloop, koffie/thee om nog even na te kunnen praten. Van harte bevelen wij deze collecte aan.

24 december: KIA Kinderen in de knel

De Kerstavondcollecte is bestemd voor Kinderen in de Knel. Ieder kind heeft immers recht op genoeg eten, op onderwijs en een liefdevolle opvoeding. Maar helaas zijn er wereldwijd miljoenen kinderen die in een onveilige situatie leven. Met name denken wij aan de vluchtelingenkinderen in Griekenland die leven in natte tenten met onvoldoende sanitair en weinig eten. Kinderen die hun land zijn ontvlucht, bang en soms helemaal alleen. Zoekend naar warmte en veiligheid in een koude winter.

Is dit de plek waar zij eindigen? Kerk In Actie wil er voor deze kinderen zijn. Wij toch ook? Laat hen dan niet in de kou staan en... geef! Dank voor uw bijdrage.

27 december Kindervakantiespelen Dijkgatbos

Jaarlijks worden er kindervakantiespelen gehouden in en rond het Dijkgatbos voor kinderen van de lagere scholen in de regio. Vooral kinderen van gezinnen die niet op vakantie kunnen krijgen zo toch een echt vakantiegevoel. De kindervakantiespelen zijn er vooral op gericht om het saamhorigheidsgevoel te stimuleren door met hulp van vele vrijwilligers de vele activiteiten met elkaar te ondernemen. Kinderen zijn er echt even uit zo'n week en doen hele leuke dingen samen. Uw financiële steun wordt goed besteed. Dank.

Opname Meditatievesper Nirmala

Wij, Nirmala, zijn dankbaar dat wij af en toe een viering mogen opluisteren of een meditatievesper mogen verzorgen met elkaar. En dat we ruimte krijgen hiervoor te repeteren. Inmiddels heeft u ons af en toe al kunnen horen met ons 'andere geluid'. Wij danken u voor de warme reacties die wij daarop mochten ontvangen. Mocht u niet in de gelegenheid zijn geweest deze bijeenkomsten bij te wonen, dan is het wellicht goed te weten dat wij een liveopname

hebben gemaakt van een meditatievesper. Deze is opgenomen achterin de kerkzaal, zonder publiek. De vesper duurt ongeveer een half uur en is te zien op onze kerkwebsitesite: <https://www.pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nl/>

Ook kunt u deze en andere opnames vinden op het YouTube kanaal van onze eigen site. Kijk en luister gerust eens op: www.nirmala-nederland.nl

Shalom, vrede, namaste,
namens **Nirmala**

BERICHTEN UIT WESTWOUD-BINNENWIJZEND

Vanuit de Kerkenraad Westwoud-Binnenwijzend:

Onlangs hebben wij u bericht over het feit dat wij bezoek hebben gekregen vanuit de Classis in de persoon van Peter Verhoeff. Peter Verhoeff vertelde ons dat onze kerkenraad niet meer voldoet aan de eisen.

Mede omdat Margriet per december 2020 vertrekt als ouderling en scriba en de termijn van 12 jaar van de voorzitter (Patric de Vries) is verlopen en niet meer kan worden verlengd.

Na diverse mensen te hebben gepolst heeft zich een aantal kandidaten aangemeld als ouderling van dienst. Wij zijn hier erg blij mee!

Tevens hebben zich twee kandidaten aangemeld om plaats te nemen in het college van kerkrentmeester en bood één kandidaat zich aan voor een plek in het college van diakenen.

Met alle kandidaten moeten nog verkennende gesprekken worden gehouden omdat we wel duidelijk moeten hebben wat we van elkaar kunnen verwachten. Daarom noem ik in dit bericht ook nog geen namen.

Peter Verhoeff komt samen met de scriba van de classis, Siep Rienstra, op woensdag 18 november 2020 bij ons op bezoek om de

voortgang van de vorming van de nieuwe kerkenraad met ons te bespreken.

Wij kunnen ze dus goed nieuws vertellen! En daar zijn wij de nieuwe kandidaten erg dankbaar voor.

Wordt vervolgd.....

Vriendelijke groet, Patric de Vries

Kerkbalans

Van zaterdag 16 januari tot en met zaterdag 30 januari 2021 doen 2.000 kerken mee aan Actie Kerkbalans. Duizenden vrijwilligers zamelen geld in voor hun plaatselijke kerk. Voor iedereen is de kerk op een andere manier van waarde. Parochies en gemeenten krijgen geen subsidie. Om te kunnen bestaan hebben kerken een financiële bijdrage nodig van hun leden. Zo blijven ze van waarde voor hun leden en de samenleving. 'Geef vandaag voor de kerk van morgen' is het thema voor Actie Kerkbalans 2021

Wij zullen de kerkbalansbrieven weer bij u langs komen brengen. We zijn blij met elke bijdrage.

Vriendelijke Groet,
namens de kerkenraad, Patric de Vries

2021

Actie



Kerkbalans



Oecumenische viering op zaterdag 28 november

Midden in het donker.

Als je denkt: Hoe lang nog?

Wordt het ooit nog licht?

Midden in het donker

wordt het licht geboren- een nieuw begin!

Met de 1^e van de vier Adventszondagen gaat de tijd van voorbereiding op het aanstaande kerstfeest beginnen. De oecumenische werkgroep buigt zich over de vraag of wij midden in de coronatijd ook hoop kunnen ontleen aan de verhalen van mensen in het donker en mensen vol van licht die honderden jaren geleden zijn opgeschreven. We willen ons laten bemoedigen door sterke vrouwen: Proud Mary, Kamala Harris en de verwachtingsvolle ontmoeting van Elisabeth en Maria.

Dominee Marina is bereid gevonden om de groep hiermee te helpen, zij gaat deze avond voor. Er is passende muziek en we hopen op een fijn samenzijn.

Deze adventsviering is op zaterdag 28 november om 19.00 uur in de PKN kerk.

Als u van plan bent te komen kunt u zich aanmelden per mail bij Patrick de Vries: hethoofd78@hotmail.com

Oecumenische kerstgroet

Ook dit jaar brengen de gezamenlijke kerken een kerstgroet rond. Door de coronamaatregelen gaan veel dingen anders, geen vergaderingen vooraf dit keer maar alles via de mail.

Dit jaar hebben we besloten om een kerstattentie rond te brengen.

Mensen hebben een opkikkertje nodig vonden wij.

Het is de bedoeling dat we de kerstgroet op vrijdag 18 en zaterdag 19 december gaan rond brengen.

Joke Braas-Bakker

STILLE NACHT

Het draaiorgel in de winkelstraat speelt 'Stille nacht.'

De mensen lopen onbewust in de maat.

Stih...hi...le nacht...

'Kijk eens wat een beeldig truitje.'

Hei...lige...nacht...

'Dat is wel iets voor ons Frankje.'

Davids Zoon... Lang verwacht...

'En die schoentjes voor Annetje!'

Die miljoenen eens zaligen zal...

'Snoezig!'

Werd geboren in Bethlehems stal...

'Kijk, dat trompetje... Leuk voor Robin!'

Hij... der schepselen Hee...eer...

'Bekend wijsje is dit, hé? Hebben we nu alles?'

Ze lopen door. In de maat: één twee drie... één twee drie.

Nee, ze hebben nog niet alles.

Het belangrijkste zijn ze bijna vergeten.

Maar ze hebben mee geneuried en zacht gezongen.

Ze kenden de woorden toch nog wel zo'n beetje.

Hulp'loos kind...

Heilig kind...

Dat zo trouw...

Zondaars mint...

'Oh kijk. Dat is iets voor mij. Die kerstmannetjes met dat engeltje.

Leuk voor het hoekje bij de open haard. Daar is het altijd zo donker.'

Ook voor mij hebt 'G U rijkdom ontzegd...

'Doe wel iets in de kerstpot hoor.'

Werd G' in stro en in doeken gelegd...

'Hé, wat zing ik nu toch!'

Leer m' U danken daarvoor...

Inderdaad... Leer m'U danken daarvoor

Margreet Maljers

VOOR U GELEZEN EN GESELECTEERD

Terugkeer in tijden van corona: leven in pauze-stand

Werken op een Nederlandse boerderij: dat was de droom. Maar hij kreeg geen asiel, dus moet Mamadou terug naar Senegal. Dat probeert hij nu al sinds maart. Maar ja: corona. Hij zit al een half jaar ‘in de wacht’. Ook asielzoekers die terug willen keren, ondervinden hinder van de coronamaatregelen.

Mamadou arriveert in september 2019 in Nederland. Het is een warme nazomer, daardoor is de overgang vanuit Senegal minder groot. Qua weer dan, niet qua omgeving. Delfzijl is toch echt wel wat anders dan de miljoenenstad waar Mamadou vandaan komt: Dakar, de hoofdstad van Senegal. Ze liggen allebei aan zee, maar daar houdt de gelijkenis wel op.

In Dakar was hij taxichauffeur, daarvoor werkte hij - buiten Dakar - op een boerderij. Dat had hij graag in Nederland gedaan. Waarom hier? In Nederland kun je jezelf zijn. Mamadou behoort tot een in Senegal gediscrimineerde minderheid. Toch wordt zijn asielverzoek afgewezen. Hij legt zich er bij neer; dan maar terug naar Senegal.

Daar heeft hij wel hulp bij nodig; om terug te kunnen reizen moet zijn identiteit opnieuw vastgesteld worden. Senegal heeft hier geen ambassade, de dichtstbijzijnde staat in Parijs. INLIA helpt Mamadou daarheen te reizen. Het is begin maart. De reis zal twee dagen duren, is de bedoeling.

In Parijs kan Mamadou zijn zus bezoeken, die woont daar. Ze is getrouwd met een Fransman, ze hebben twee jonge kinderen. Een meisje van twee jaar en één van zes maanden. Mamadou verheugt zich: hij heeft zijn nichtjes nog nooit in levenden lijve gezien. Hij

arriveert 16 maart. Het wordt een mooie dag: hij krijgt zonder problemen zijn identiteitskaart en sluit voor het eerst zijn nichtjes in de armen. Wat een feest.

Dan breekt 17 maart aan en sluit Frankrijk de grenzen: corona. Twee dagen worden twee maanden; zolang zit Mamadou vast in Parijs. Zijn zus en haar man zijn erg klein behuist, Mamadou slaapt noodgedwongen in de huiskamer.

Zo heb je als zus je broer jaren niet gezien en als nichtjes je oom nog nooit gezien, zo heb je hem twee maanden lang op de bank. Best veel ineens. En Mamadou moet vanwege de lockdown binnen blijven. Wat doe je dan de hele dag? Eten, slapen, roken. Het is alsof iemand de pauze-knop heeft ingedrukt. Je leven staat stil.

Na twee maanden mag Mamadou weer reizen. Hij komt terug naar Groningen om zijn vertrek naar Senegal verder te regelen. Vier maanden later zit hij hier echter nog: alle instanties die ondersteunen bij terugkeer hebben last van de coronaperikelen, alles is vertraagd. En hij wil zo graag door met z'n leven.

Hij móét terug, hij wíl terug. Kan iemand die pauzeknop uitzetten?



*De redactie van het Klankbord
wenst u
gezegende kerstdagen
en een voorspoedig 2021*



**Kopij inleveren voor het volgende Klankbord:
uiterlijk op zondag januari 2021**

bij een van de onderstaande redactieadressen:

Hoogkarspel	Ina Visser, Westerwijzend 27, tel. 0228-561222 e-mail inavisserkeep@gmail.com Loes Siedenisburg, Kosterij 3, tel. 0228-562601 e-mail loes.siedenisburg@xs4all.nl
Westwoud	Sipke de Vries, Witte Dam 79, tel. 0228-562574 e-mail s.devries27@quicknet.nl Joke Braas, Dr. Nuyensstr. 48, tel 0228-562321 e-mail bra-beesk@quicknet.nl

Predikant:

Ds Henri Frölich
Westerweg 48,
1445 AD Purmerend.
telefoon: 0299-840789
mobiel: 06-24841692
e-mail: ahfrolich@gmail.com

Bijstand in het pastoraat:

Ds Hanneke Borst
Kuipersdijk 72,
1601 CN Enkhuizen
tel. 06 – 1444 7505
e-mail: johanna.enkhuizen@gmail.com

Crisis?

Is het even crisis

in je financiën?
in je relatie?
in je koelkast?
met je partner?
met je kinderen?
met de I.N.D?

Probeer maar via

0229-271684 of

hwk.hulpverlening@live.nl

Wil je meer weten?

HWK helpt je eruit!

we doen dat:

- professioneel
- persoonlijk
- voor iedereen
- anoniem
- kosteloos
- zonder wachttijden

Als je belt krijg je....

- iemand aan de lijn die direct helpt, of
- een antwoordapparaat. Spreek in en je wordt binnen 24 uur teruggebeld!



www.hulpverleningwestfriesekerken.nl

HWK is een initiatief van de r.k. Parochiële Caritas Instellingen en de PKN - diaconieën in oostelijk Westfriesland ten behoeve van alle inwoners dus ook namens uw diaconie of pci.

KERKELIJKE ADRESSEN HOOGKARSPEL/LUTJEBROEK

Kerkelijk adres: Raadhuisplein 24a, 1616AV Hoogkarspel

Website: www.pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nl

E-mail: info@pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nl

Koster: Jos Oostermeijer en Margreet Kievit

Anemonenlaan 92, 1616 XT Hoogkarspel tel. 06-19422730

koster@pkn-hoogkarspel-lutjeboek.nl

Voorzitter kerkenraad:

Tineke Hupkens,

Kluut 9,1616 GX Hoogkarspel

tel. 0228-753817

tinekehupkens@gmail.com

Diakenen:

Wilma van Ophem, Laurier 20,

1616TM Hoogkarspel

tel. 0228-583733

wilmavanophem@quicknet.nl

Jaap Klasen, penningmeester/adviseur

Kosterij 3,1616PK Hoogkarspel

tel. 0228-562601

jaap.klasen.mail@gmail.com

Els Weijers, Pimpelmees 12,

1616 HM Hoogkarspel

tel. 06-23674646

weijers.els@gmail.com

Bankrekening nummer diaconie NL32RABO 014.38.97.039

Ouderling-Kerkrentmeester:

Jaap Klasen,

Kosterij 3,1616PK Hoogkarspel

tel. 0228-562601

jaap.klasen.mail@gmail.com

Peter Keersemaker, Kerkrentmeester

Boterweid 3, 1616PG, Hoogkarspel

tel. 0228-562081

peterkeersemaker@live.nl

Financiële administratie: Jaap Klasen,
Kosterij 3, 1616PK Hoogkarspel tel. 0228-562601
Bankrekening nummer kerkrentmeesters NL66RABO 032.93. 01.160

Ouderlingen:

Tineke Hupkens,
Kluut 9,1616 GX Hoogkarspel tel. 0228-753817
Loes Siedenburg, scriba
Kosterij 3, 1616 PK Hoogkarspel tel. 0228-562601
loes.siedenburg@xs4all.nl

LRP-ledenadministratie/ autovervoer naar de kerk:
Johan Hupkens, Kluut 9, 1616 GX Hoogkarspel tel.0228-753817
johanhupkens@gmail.com tel.06-37229429



KERKELIJKEADRESSEN WESTWOUDBINNENWIJZEND

Kerkelijk adres: Dr. Nuyensstraat 24, 1617 KC Westwoud

Website: www.pknwestwoud.nl

E-mail: info@pknwestwoud.nl

Koster: Ilona en Patric de Vries

Dr. Nuyensstraat 26 1617 KC Westwoud tel. 0228-724673

tel. 06-54700512

Diakenen:

Anny Koster-Donker

tel: 0228-567173

Zittend 18, 1617KS Westwoud

aj.koster-donker@quicknet.nl

Dirk Stam,

Oudijk 14, 1617 KR Westwoud

tel. 0229-261688

dsstam@ziggo.nl

bankrekeningnummer: NL88ABNA084.37.08.565

Ouderling-Kerkrentmeesters:

Patric de Vries (voorzitter)

Dr. Nuyensstraat 26, 1617 KC Westwoud tel. 0228-724673

patricdevries@pknwestwoud.nl

Financiële administratie: Margriet Bakker-Struik

Alexanderstraat 13, 1617VB Westwoud

tel. 06-50605813

tel. 0228-855145

bankrekeningnummer: NL37ABNA084.37.80.002

Ouderlingen:

Margriet Bakker-Struik (scriba)

Alexanderstraat 13, 1617VB Westwoud

tel. 06-50605813

margrietstruik@hotmail.com

tel. 0228-855145



Vieringen

28 nov	19.00 uur	Westwoud, PKN kerk, ds Marina Slot, m.m.v. de oecumenische werkgroep
04 dec	19.30 uur	Hoogkarspel, meditatievesper, pastor Cor van der Spek
06 dec	10.00 uur	Westwoud, pastor Ton Heijboer
13 dec	10.00 uur	Hoogkarspel, ds Hanneke Borst
20 dec	16.30 uur	Hoogkarspel, kerstzangdienst , kerkenraad, m.m.v. Combo Kitchenware
24 dec	19.00 uur	Westwoud, RK kerk, kinderkerstviering
24 dec	22.00 uur	Hoogkarspel, kerstnachtviering , ds Henri Frölich, met muzikale medewerking van M. Mathot, K. Teekens en H. Brieffies
27 dec		geen viering
31 dec	19.00 uur	Westwoud, PKN kerk, oudejaarsviering m.m.v. de oecumenische werkgroep
03 jan		geen viering
08 jan	19.30 uur	Hoogkarspel, meditatievesper, Wilma van Ophem
10 jan	10.00 uur	Hoogkarspel, ds Henri Frölich
17 jan	10.00 uur	Hoogkarspel, ds Hanneke Borst
24 jan	10.00 uur	Hoogkarspel, pastor Ton Heijboer
31 jan	10.00 uur	Westwoud, PKN kerk, oecumenische viering

