

Predikant: Ds Henri Frölich tel. 0624841692
 email: ahfrolich@gmail.com
 Scriba mevr. L. Siedenburg tel. 562601
 Koster: Jos Oostermeijer tel. 0619422730,
 email: koster@pkn-hoogkarspel-lutjebroek
 Postadres: Raadhuisplein 24, 1616 AV Hoogkarspel
 Autovervoer: Johan Hupkens tel. 753817 of 0637229429
www.pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nl
 Email: info@pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nl



De PKN Hoogkarspel-Lutjebroek is een gemeenschap die open staat voor iedereen. Eenieder is welkom bij alle vieringen en activiteiten die georganiseerd worden.

- 30 jan 19.00 uur Westwoud, geen oecumenische viering
 05 feb geen meditatievesper
 07 feb 10.00 uur Westwoud, pkn kerk, ds Henri Frölich, bevestigingsdienst van nieuwe ambtsdragers, online te volgen via www.pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nl.
 14 feb 10.00 uur Hoogkarspel, de heer Jerke de Vries, eventueel online
 21 feb 10.00 uur Hoogkarspel, mevrouw Arja Kraal, eventueel online

Geen fysieke vieringen t/m 7 februari

Vanwege de coronamaatregelen die t/m 9 februari gelden, zijn er geen fysieke vieringen in de protestantse kerk van Hoogkarspel. De komende vieringen zullen daarom, voor zover mogelijk, digitaal worden uitgezonden. U kunt u deze vieringen vanuit de protestantse kerk van Hoogkarspel volgen via onze website. Ook de viering van zondag 7 februari vanuit de protestantse kerk van Westwoud zal via de bovengenoemde website worden uitgezonden. Het wordt een bijzondere kerkdienst omdat er vier nieuwe ambtsdragers bevestigd zullen worden. Op deze manier krijgt de protestantse gemeente Westwoud – Binnenwijzend weer een voltallige kerkenraad, dit is zeker een felicitatie waard!

Na 9 februari

We hopen vurig dat de maatregelen na 9 februari dusdanig versoepeld zijn, dat we weer mensen kunnen ontvangen in onze beide kerken.

WAT.EEN.WEEK.

Voor een nieuwsjunk als ik is het bijna niet meer te volgen. Extra coronamaatregelen waaronder het instellen van een avondklok, alles rond het

toeslagenschandaal, de inauguratie van de nieuwe Amerikaanse president en de wonderlijke stuiptrekkingen van de vertrekkende president. Als ik 's morgens wakker word is het eerste wat ik doe mijn telefoon pakken en in een vast ritueel alle nieuwssites die ik volg langs scrollen. Ik moet mezelf soms dwingen even afstand te nemen om niet overspoeld te worden door allerlei heftige ontwikkelingen in de wereld die om aandacht vragen. Ik snap heel goed dat mensen daardoor overweldigd kunnen raken, onzeker, bang of zelfs depressief. Toch zou ik een pleidooi willen houden voor het nuchtere verstand. Je hoeft en kunt niet overal een mening over hebben. Als ik probeer het wat meer van een afstand te bekijken valt mij vooral ook op hoe mensen zo gemakkelijk andere mensen de maat nemen. De mensen die beleid moeten maken en vaak voor duivelse dilemma's staan, kunnen op heel weinig goodwill rekenen. Ik had daarbij deze week een associatie met het Bijbelse verhaal (ik blijf tenslotte predikant) over Jezus die als hij wordt uitgedaagd over de uitleg van de Thora zijn bekende uitspraak doet: wie zonder zonde is, werpe de eerste steen (Johannes 8 vers 1-11). Uiteraard valt er veel over dit verhaal te zeggen en uit te leggen. Maar mijn associatie ging vooral over een ander oordelen en veroordelen. Niet dat je een ander nergens op mag aanspreken maar wees toch alsjeblieft voorzichtig met oordelen, zo leer ik uit dit verhaal. Dat dat in de praktijk niet zo simpel ligt, besef ik heel goed. Enerzijds is een onterecht oordeel uitspreken gauw gedaan anderzijds is wegstijven in plaats van de ander ergens op aanspreken ook vaak de makkelijkste weg. Het is en blijft een wankel koord tussen aan de ene kant onverschillig zijn en aan de andere kant te snel oordelen en daardoor mensen beschadigen of zelfs van je afstoten. En wat is mijn eigen oordeel dan over al het nieuws dat ik door steeds mijn telefoon op te pakken over me uitgestort krijg? Oordeel ook niet te hard over jezelf, maar leg die telefoon alsjeblieft wat vaker weg!

Ds. Henri Frolich