

25^{de} Jaargang nr. 1
Winter 2021

Van de redactie

De redactie wenst u allen een voorspoedig 2021! Wij hopen vurig dat er dit jaar een einde komt aan de moeilijke tijd waarin we ons nu bevinden.

Het zou toch fantastisch zijn als over niet al te lange tijd we weer een Klankbord voor u kunnen samenstellen dat volstaat met activiteiten die we gewend waren, zoals de filmmiddagen, met elkaar eten, sacrale dansavonden, gespreksgroepen enz.

Wij houden het vertrouwen dat er weer andere tijden zullen aanbreken.

Met een hartelijke groet,
Joke, Sipke, Ina en Loes

Wintertooi

Het blad is weg geritseld uit de bomen,
de takken stijf gehuld in wintertooi,
doch binnenin de stam blijft leven stromen,
onzichtbaar klopt haar hartslag, wondermooi.

Al leg je aan de bast jouw oor te luister,
dan hoor je binnenin een vreemd geluid,
je neemt het waar als suizend zacht gefluister,
zo stuwt de boom haar levenssap vooruit.

Van binnen bruist de kale stam van leven,
al oogt de boom van buiten dor en dood,
zo is haar 'zijn' met iets mystieks verweven;
eens toont haar wintertooi weer nieuwe loot.

©2021 Wilma van Ophem



‘Houd moed, heb lief’

Dat was de slogan van de PKN in de eerste lockdown van maart 2020. We zijn bijna een jaar verder en we worstelen nog steeds met het coronavirus. Wat een impact heeft dat inmiddels al gehad op onze samenleving en ook op ons persoonlijke leven. In de kerk staat alles al een hele tijd op pauze lijkt het wel. Eerst mochten we nog diensten houden met dertig mensen maar inmiddels kunnen we alleen online nog iets van een viering of kerkdienst laten zien en horen. We zijn beperkt en zo voelt het ook. Ook voor mij in mijn werk. Vaak denk ik aan alle zorgmedewerkers die juist in deze tijden alles behalve pauze kunnen ervaren. Ze moeten keihard werken om het hoofd boven water te houden en hebben vaak te maken met ziekte, uitval, vermoeidheid en dan komt het nog harder neer op de schouders van anderen. Ik heb daar veel respect voor. De lockdown duurt nog wel even en de beperkingen zijn ook niet zomaar voorbij, toch hopen we op betere tijden en lijkt er door de vaccins meer perspectief te komen, tot die tijd moeten we geduld hebben, volhouden, moed houden en er proberen voor elkaar te zijn. Een van mijn favoriete en heel bekende Bijbeltekst uit Prediker kwam zomaar weer boven drijven toen ik nadacht over de tijd waarin we leven, het leest ook als een relativering en er gaat een soort van troost vanuit vind ik zelf:

*Voor alles wat gebeurt is er een uur,
een tijd voor alles wat er is onder de hemel.
Er is een tijd om te baren
en een tijd om te sterven,
een tijd om te planten
en een tijd om te rooien.
Er is een tijd om te doden
en een tijd om te helen,
een tijd om af te breken
en een tijd om op te bouwen.*



*Er is een tijd om te huilen
en een tijd om te lachen,
een tijd om te rouwen
en een tijd om te dansen.
Er is een tijd om te ontvlammen
en een tijd om te verkillen,
een tijd om te omhelzen
en een tijd om af te weren.
Er is een tijd om te zoeken
en een tijd om te verliezen,
een tijd om te bewaren
en een tijd om weg te gooien.*



*Er is een tijd om te scheuren
en een tijd om te herstellen,
een tijd om te zwijgen
en een tijd om te spreken.
Er is een tijd om lief te hebben
en een tijd om te haten.
Er is een tijd voor oorlog
en er is een tijd voor vrede.*



Prediker is heel nauwkeurig en zo op het oog evenwichtig: 14 positieve zaken en 14 negatieve zaken worden om en om in 7 versregels genoemd. Je kunt haast zeggen: zo is het leven! Alleen het paar over ‘zwijgen’ en ‘spreken’ kun je ook zomaar omkeren. Volgens het ritme van Prediker zou zwijgen negatief en spreken positief zijn, maar zwijgen kan ook troostend zijn en spreken keihard of een leugen (zoals we vandaag ook maar al te vaak ervaren). Je kunt geen vreugde voelen als je niet weet wat ellende is, zo zit het leven in elkaar volgens Prediker. Daarin wil hij ons ook in alle eerlijkheid bemoedigen om vol te houden. Zowel het noemen van de hemel in vers 1 als de 7 versregels zijn daarbij een verwijzing naar God. We hebben ook een flink aantal gezegdes over de tijd aan deze tekst overgehouden, onder andere: ‘de tijd heelt alle wonden’, ‘de

tijd zal het leren' en 'komt tijd, komt raad'. Clichés misschien maar daarom maar al te vaak niet minder waar. De tijd waarin we leven vraagt van ons om de nadruk van het negatieve te verleggen naar het positieve, zonder de pijn weg te drukken die het negatieve mogelijk met zich meebrengt of het te bagatelliseren. De grootste houvast is het slot. Prediker die begint met het positieve baren heeft gaandeweg de plussen en minnen zo gerangschikt dat hij ook met een plus eindigt: VREDE.

Ik wens u en jullie in deze tijd alle goeds en vrede toe!

Ds Henri Frölich

BERICHTEN UIT WESTWOUD-BINNENWIJZEND

Beste Gemeenteleden,

In het vorige Klankbord hebben wij u verteld, dat er een aantal mensen zich hebben aangeboden om de kerkenraad te komen versterken.

Wij zijn hier echt heel erg blij mee. *De bevestigings-, afscheidsdienst willen wij laten plaatsvinden op zondag 7 februari 2021 om 10.00 uur.*

Deze dienst zal digitaal te volgen zijn via de website van de kerk van Hoogkarspel: <https://www.pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nl>

Als Ouderlingen hebben zich de volgende kanjers aangeboden:

Atie Boekweit

Elma Verhoef

Saskia van Buren

Yolande de Boer

Zij hebben onlangs de diensten van 2021 onder elkaar verdeeld. Top gedaan!

Patric de Vries moet na drie ambtstermijnen van vier jaar de kerkenraad voor minimaal elf maanden verlaten en kan daarna eventueel weer plaatsnemen in de kerkenraad. Margriet Bakker-Struik neemt na twee ambtstermijnen van vier jaar ook afscheid, maar blijft nog wel actief als penningmeester van het College van Kerkrentmeesters.

Ook hebben wij in het college van Diakenen nieuw enthousiasme binnen kunnen halen.

Ilona de Vries zal samen met Dirk Stam en Anny Koster-Donker het College van Diakenen gaan vormen en worden daarin ondersteund door penningmeester Sylvia Stam.

Het College van Kerkrentmeesters zal worden gevormd door de nieuwe aanwinsten Ronald Stam en Sipke de Vries. Zij zullen worden ondersteund door penningmeester Margriet Bakker-Struik en adviseur Patric de Vries.

De predikant van onze gemeente, dominee Henri Frölich, is ook lid van de kerkenraad en is natuurlijk ook erg enthousiast over deze aanvullingen van de kerkenraad.

Mocht u na het lezen van bovenstaande bezwaren hebben tegen de vorming van deze kerkenraad, dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van de huidige kerkenraad, Patric de Vries via email: hethoofd78@hotmail.com

Groeten uit de Kerkenraad



KERKBALANS 2021 !!! Rectificatie !!! :

In het vorige Klankbord stond vermeld, dat wij weer met de enveloppen langs de deur komen voor de kerkbalans.

Dat is niet het geval!

We hebben besloten, gezien deze moeilijke tijden en gezonde financiële positie van onze kerk, geen actie kerkbalans te doen dit jaar!

Ik hoop dat dit weer voldoende is voor het komende klankbord.

Groetjes, Patric

Krokusbolletje

Uit een donkerholletje
Kroop een krokusbolletje
Het wou de sneeuw zien en het ijs
En daarom stak het eigenwijs
Zijn kleine kopje uit de grond
En keek de witte wereld rond
Maar oei... het rilde van de kou
Gelukkig kwam toen een mevrouw
Die een mutsje breide en een das
Zo wachtte het bolletje tot het lente was.

Copyright Lieve Boon 2002 & verder



BERICHTEN UIT HOOGKARSPÉL-LUTJEBROEK

Van de voorzitter

Een nieuw jaar ligt voor ons, wat zal dit nieuwe jaar ons brengen? Laten we hopen dat we in de loop van dit jaar de coronapandemie achter ons kunnen laten. Dat we weer met elkaar naar de kerk kunnen gaan, weer op vakantie kunnen gaan, weer familiebezoeken kunnen afleggen. Het is heel fijn dat we de mogelijkheid hebben om de kerkdiensten digitaal te kunnen uitzenden maar je mist toch de samenkomsten, het met elkaar delen van mooie en ook verdrietige momenten. Iemand zei tegen me: 'ik mis het samenkomen en het delen van gevoelens met elkaar heel erg. Nu begrijp ik pas wat er bedoeld wordt met de gemeenschap der heiligen'. Een spreuk die we niet meer zo snel zeggen in deze tijd en dan nu ineens toch weer komt bovendrijven. We konden het afgelopen jaar weinig of niets aan kerkelijke activiteiten doen. Laten we hopen dat met ingang van het nieuwe seizoen ook deze activiteiten weer kunnen plaats vinden en laten we ons toch met elkaar verbonden blijven voelen.

Oud en Nieuw vierden we bij onze zoon en schoondochter. Zij hebben geen gemakkelijk jaar achter de rug maar toen we met elkaar de balans over het afgelopen jaar gingen opmaken, waren er ook heel veel mooie en positieve momenten die toch de boventoon voerden.

Wat we wel gaan doen is de actie kerkbalans die dit jaar loopt van 16 t/m 30 januari. Hoe we dat gaan doen dit jaar kunt u lezen in het stukje van Jaap Klasen hierover. Geef vandaag voor de kerk van morgen. Uw steun is ook dit jaar weer heel hard nodig!
Ik wens ons allemaal een goed nieuw jaar toe.

Tineke Hupkens



Van het college van kerkrentmeesters Kerkbalans

Het is weer tijd voor de kerkbalans. Maar net als met zoveel andere dingen in deze coronatijd, moeten we hier ook wat anders te werk gaan dan we gewend zijn.

De envelop met uw toezegging voor de kerkelijke bijdrage wordt **niet** bij u opgehaald.

Er zijn verschillende mogelijkheden om de toezeggingen bij de kerk te krijgen :

U kunt het ingevulde formulier opsturen in de bijgevoegde antwoord-envelop naar J.Hupkens, Kluut 9, 1616 GX Hoogkarspel.

U kunt ook het ingevulde formulier in de antwoortenvelop in de brievenbus van de kerk doen.

Tenslotte kunt u ook via het emailadres: **johanhupkens@gmail.com** aangeven wat uw bijdrage is voor 2021 en in welke maand(en) u wilt betalen.

Wij vragen begrip voor dit ongemak en hopen dat u desondanks onze (uw) kerk wilt blijven steunen. Die steun is hard nodig.

Ter informatie: vorig jaar was € 7.745 toegezegd, daarvan is € 7.200 ontvangen. Gelukkig is ook nog € 855 ontvangen die niet was toegezegd.



Met hartelijke groeten,

Jaap Klasen, kerkrentmeester
Johan Hupkens, ledenadministratie

Diaconieuws

De feestdagen liggen weer achter ons. Het jaar 2020 werd afgesloten met gemengde gevoelens. Een jaar van vrijheden ontberen en bewegingsruimte verliezen, van noodgedwongen afstand en weinig contacten vanwege de pandemie.

Maar ook was het een jaar van saamhorigheid en oog hebben voor elkaar. Van terugkeren naar onze basis. Van oog hebben voor het kleine. Van creatief en vindingrijk naar mogelijkheden zoeken om elkaar tóch te blijven ‘vast houden’.

We denken aan de bezoeken van dominee Hanneke, een kaartje, bloemetje of attentie, een telefoontje, de vieringen streamen, de opname van een Kerst Vesper, een boekwerkje met gedachten voor de bewoners van het Noorderlandhuis en de aanleunwoningen. Zo maakte onze PKN kerk dit ‘andere’ contact toch mogelijk en waardevol.

De klokken van de kerk luidden 2021 in. Wij hopen, met uitzicht op betere tijden; dat deuren weer open mogen gaan.

Dat we staande mogen blijven en elkaar blijven verwarmen, in vrede, harmonie en met zorg voor de schepping. En... in geloof dat, na de winter, altijd nieuwe twijgjes zullen ontspruiten aan de levensboom. Dat 2021 een jaar mag worden, waarin wij allen weer tot volle bloei mogen komen. Dat wensen wij u, namens de diaconie, van harte toe.

Wilma van Ophem



Collecten van de diaconie

17 januari: Stichting Vrienden van het Noorderlandhuis

Stichting vrienden van het Noorderlandhuis zorgt ervoor dat de bewoners extra aandacht krijgen op het gebied van ontspanning. Met uw bijdrage kan er nieuw materiaal worden aangeschaft, zoals knutselmateriaal, nieuw spellen, bingoprijsjes, het organiseren van muziekmiddagen, dagjes uit e.d. Ook heeft de stichting met uw bijdrage onder-meer een duo-fiets kunnen aanschaffen, waar dankbaar gebruik van wordt gemaakt. Met uw gift draagt u bij aan het welzijn van onze ouderen. Van harte aanbevolen, dus.

24 januari: Stichting West-Friesland voor Burundi

De collecte van de diaconie is bestemd voor Stichting West-Friesland voor Burundi. Voor ons beter bekend als Amahoro, wat 'Vrede' betekent. Pastor Ton Heijboer is betrokken bij deze Stichting, die zich sterk maakt voor financiële en morele ondersteuning van verschillende ontwikkelingsprojecten, die in Burundi worden opgezet.



Onderwijs voor de kinderen heeft hierin prioriteit. Van harte bevelen wij Stichting West-Friesland voor Burundi bij u aan d.m.v. deze collecte. Daarnaast zijn ook de welbekende doosjes bonbons weer in de aanbieding, waarvan de opbrengst tevens is bestemd voor dit goede doel.

14 februari: Straatpastoraat Hoorn

Het straatpastoraat, waar Esther Jeunink werkzaam is als straatpastor biedt een luisterend oor en, waar mogelijk, praktische hulp aan mensen die b.v. thuisloos of dakloos zijn, of

omdat hun huis geen thuis is. Want ieder mens heeft aandacht nodig en de ervaring, dat zij ertoe dóen. Juist als het leven getekend wordt door verlies, verslaving, onzekerheid of ontredde-ning is het belangrijk, dat er iemand is die naar hen omkijkt. Daarvoor maakt straatpastor Esther zich sterk. Zij draagt bij aan een basis van vertrouwen, openheid en respect. En biedt hulp aan, waar dat nodig is. Uw bijdrage kan hierin het broodnodige verschil maken om dit bijzondere werk voort te kunnen zetten. Helpt u mee?

21 februari: Stichting Hart voor Kinderen

De opbrengst van de diaconiecollecte gaat deze week naar Stichting Hart voor Kinderen. Zij geeft toekomst aan kinderen in armoede, hun familie en omgeving.

Dit door opvang te bieden aan verlaten en kansarme kinderen en het creëren van een beter toekomstperspectief. Ook ondersteunen zij pleegouders die deze kinderen opvangen, zodat zij een zo normaal mogelijk gezinsleven kunnen opbouwen. Naast structurele hulp wordt er ook steun gegeven aan verschillende projecten ter bevordering van de eerste basisbehoeften. Dank voor uw bijdrage.



28 februari: KIA Missionair werk

KIA Missionair werk maakt zich sterk voor de behoefte aan zingeving. Zij speelt hierop in met alternatieve vormen van kerk zijn. Zo delen zij het evangelie op een manier die aansluit bij dat, waar mensen naar op zoek zijn. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt deze pioniersplekken, die altijd in verbinding staan met een bestaande gemeente. Sinds 2008 voorzien zo'n 160 pioniersplekken aan een behoefte. Uw bijdrage ter bevordering van zingeving komt ten goede aan dit missionaire werk.

14 maart: Dorcas

Deze week is de collecte van de diaconie bestemd voor Dorcas. Dorcas werkt aan blijvende verandering in het leven van de allerarmsten. Deze organisatie brengt liefde en hoop voor ieder die in armoede leeft, buitengesloten is of in crisis verkeert. Naast praktische en materiële hulp bieden werkt Dorcas aan de versterking van het gevoel voor eigenwaarde, waardoor deze mensen tot hun recht komen en bloeien.

Tevens moedigt zij mensen aan om samen te zoeken naar oplossingen voor hun problemen. Dorcas doet goed werk en is een begrip in Nederland. Daarom is uw bijdrage zeer welkom.

21 maart: Dovenpastoraat

De organisatie Dovenpastoraat helpt doven en slechthorenden te betrekken bij alle activiteiten die het samen kerk zijn bevorderen. Ter ondersteuning van dit doel hebben de landelijke samenwerkende kerken dovenpastores en projectmedewerkers aangesteld, die gespecialiseerd zijn om samen met vrijwilligers mensen met gehoorbeperkingen bij te staan en te begeleiden. Met deze collecte dragen wij graag een steentje bij om het Dovenpastoraat te bevorderen. Dank voor uw bijdrage.



VOOR U GELEZEN EN GESELECTEERD

Jaar van het vaccin

Classispredikant Wim Beekman verwondert zich over het verzet tegen het coronavaccin.

Ik verwonder mij over het verzet tegen het coronavaccin. 2020 was het jaar van het virus. Met angst, verdriet en zorg. Van harte hoop ik dat 2021 het jaar van het vaccin zal worden. Hopelijk is deze zomer de pandemie voorbij.

Een jaar lang hebben wij gevreesd, geleden, geklaagd, ons herpakt, ons beperkt, voor elkaar gezorgd, naar elkaar omgezien, boven onze krachten gewerkt misschien, onszelf machteloos stilgezet wellicht, en vooral uitgezien naar het einde van deze plaag.

Nu gloort er licht aan het einde van de tunnel, en nu rijzen er bij sommigen bedenkingen. Dat begrijp ik niet. Ik ben opgegroeid met inenting. Mijn moeder zei dat deze tot de zegeningen van onze tijd behoorden.

Destijds kon ik dat om mij heen zien en horen. Verhalen van mijn grootouders over hun kindertijd, waarin tyfus, cholera en Spaanse griep rondgingen. Beelden uit verre landen van mensen die een pokkenepidemie hadden overleefd, en daar misvormingen aan hadden overgehouden.

Een vrouw bij ons in de buurt die moeilijk kon lopen, omdat zij kinderverlamming had gehad. Gezinnen waar een kind was gestorven vanwege mazelen, kinkhoest of difterie. Ik wist waarom mijn gevreesde inenting nodig waren.

Toen wij zelf kinderen kregen, viel er al spoedig informatie over het vaccinatieprogramma op de mat. Van ieder kind werden de prikken in een boekje bijgehouden. Iedere vaccinatie zorgde geheid voor een doorwaakte nacht, maar als ouders wist je waar je het voor deed.

Als dominee verwonder ik mij over gelovigen die geen vaccinatie willen vanwege hun geloof. Ik ben opgegroeid op de Veluwe, ik ken

de gelovige vrees voor een vaccin van nabij. En ook de worsteling die het in sommige gelovige gezinnen met zich meebrengt.

“Ons leven ligt in Gods hand. Het is aan Hem om ons te behoeden en te bewaren in gevaar. Het is niet aan de mensen om daarop vooruit te lopen. Daarom dus geen brandverzekering, en ook geen kindervaccinatieprogramma.”

Het doet mij denken aan de man op het meer wiens boot zinkende is. “Laat mij u redden”, biedt een passerende schipper zijn hulp aan. Maar de man in nood weigert. “God zal mij redden.” Tot drie keer toe slaat de man hulp af, zinkt dan en verdrinkt.

Bij de lieve Heer aangekomen klaagt hij zijn nood. “Ik vertrouwde op U. Ik was in nood en U hebt mij niet gered.” “Drie keer heb ik een boot gestuurd om je veilig aan wal te brengen”, zegt de lieve Heer, “drie keer heb je mijn hulp afgeslagen. Wat had ik meer kunnen doen?”

De pandemie is een plaag van alle eeuwen. Het vaccin is een zegening van onze tijd. Het behoedt voor onheil. Ik heb mijn medemensen, mijn dierbaren, mijzelf en ook de lieve Heer veel uit te leggen als ik deze zegen laat liggen.

Bedenkingen kan ik niemand ontnemen. Wel ieder een gezegend 2021 wensen.

Ds. Wim Beekman
classispredikant Friesland
Bron: Leeuwarder Courant

Stuurlui

de stuurlui eisen de wal op
de vechters eisen de straat op
de kiezers eisen klare taal
maar er zijn nog geen woorden voor
er bestaat geen nieuw normaal
we hebben nog geen verhaal

wat zou je doen met die ruimte die je opeist
die minder dan anderhalve meter
je oma opzoeken
de buurman aanhoesten
het vliegtuig nemen naar een of ander
toeristisch oord

en is dat dan vrijheid
wat is vrijheid eigenlijk
voor een woord

is het terug naar voorheen
maar voorheen is voorbij
we deinen stuurloos
op de rand van
een nieuw getij

niet eisen maar vragen
meebewegen
luisteren
naar wat de zee van ons wil
nieuwe einders ontdekken

misschien is dat vrijheid
misschien
maakt dat het verschil

– Helma Snelooper

**Kopij inleveren voor het volgende Klankbord:
uiterlijk op zondag 14 maart 2021**

bij een van de onderstaande redactieadressen:

Hoogkarspel	Ina Visser, Westerwijzend 27, tel. 0228-561222 e-mail inavisserkeep@gmail.com Loes Siedenisburg, Kosterij 3, tel. 0228-562601 e-mail loes.siedenisburg@xs4all.nl
Westwoud	Sipke de Vries, Witte Dam 79, tel. 0228-562574 e-mail s.devries27@quicknet.nl Joke Braas, Dr. Nuyensstr. 48, tel 0228-562321 e-mail bra-beesk@quicknet.nl

**Predikant:
Ds Henri Frölich
Westerweg 48,
1445 AD Purmerend.
telefoon: 0299-840789
mobiel: 06-24841692
e-mail: ahfrolich@gmail.com**

**Bijstand in het pastoraat:
Ds Hanneke Borst
Kuipersdijk 72,
1601 CN Enkhuizen
tel. 06 – 1444 7505
e-mail: johanna.enkhuizen@gmail.com**

Crisis?

Is het even crisis

in je financiën?
in je relatie?
in je koelkast?
met je partner?
met je kinderen?
met de I.N.D?

Probeer maar via

0229-271684 of

hwk.hulpverlening@live.nl

Wil je meer weten?

HWK helpt je eruit!

we doen dat:

- professioneel
- persoonlijk
- voor iedereen
- anoniem
- kosteloos
- zonder wachttijden

Als je belt krijg je....

- iemand aan de lijn die direct helpt, of
- een antwoordapparaat. Spreek in en je wordt binnen 24 uur teruggebeld!



www.hulpverleningwestfriesekerken.nl

HWK is een initiatief van de r.k. Parochiële Caritas Instellingen en de PKN - diaconieën in oostelijk West-Friesland ten behoeve van alle inwoners dus ook namens uw diaconie of pci.

KERKELIJKE ADRESSEN HOOGKARSPEL/LUTJEBROEK

Kerkelijk adres: Raadhuisplein 24a, 1616AV Hoogkarspel

Website: www.pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nl

E-mail: info@pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nl

Koster: Jos Oostermeijer en Margreet Kievit

Anemonenlaan 92, 1616 XT Hoogkarspel tel. 06-19422730

koster@pkn-hoogkarspel-lutjeboek.nl

Voorzitter kerkenraad:

Tineke Hupkens,

Kluut 9,1616 GX Hoogkarspel

tel. 0228-753817

tinekehupkens@gmail.com

Diakenen:

Wilma van Ophem, Laurier 20,

1616TM Hoogkarspel

tel. 0228-583733

wilmavanophem@quicknet.nl

Jaap Klasen, penningmeester/adviseur

Kosterij 3,1616PK Hoogkarspel

tel. 0228-562601

jaap.klasen.mail@gmail.com

Els Weijers, Pimpelmees 12,

1616 HM Hoogkarspel

tel. 06-23674646

weijers.els@gmail.com

Bankrekening nummer diaconie NL32RABO 014.38.97.039

Ouderling-Kerkrentmeester:

Jaap Klasen,

Kosterij 3,1616PK Hoogkarspel

tel. 0228-562601

jaap.klasen.mail@gmail.com

Peter Keersemaker, Kerkrentmeester

Boterweid 3, 1616PG, Hoogkarspel

tel. 0228-562081

peterkeersemaker@live.nl

Financiële administratie: Jaap Klasen,
Kosterij 3, 1616PK Hoogkarspel tel. 0228-562601
Bankrekening nummer kerkrentmeesters NL66RABO 032.93. 01.160

Ouderlingen:

Tineke Hupkens,
Kluut 9,1616 GX Hoogkarspel tel. 0228-753817
Loes Siedenburg, scriba
Kosterij 3, 1616 PK Hoogkarspel tel. 0228-562601
loes.siedenburg@xs4all.nl

LRP-ledenadministratie/ autovervoer naar de kerk:
Johan Hupkens, Kluut 9, 1616 GX Hoogkarspel tel.0228-753817
johanhupkens@gmail.com tel.06-37229429



KERKELIJKEADRESSEN WESTWOUDBINNENWIJZEND

Kerkelijk adres: Dr. Nuyensstraat 24, 1617 KC Westwoud

Website: www.pknwestwoud.nl

E-mail: info@pknwestwoud.nl

Koster: Ilona en Patric de Vries

Dr. Nuyensstraat 26 1617 KC Westwoud tel. 0228-724673

tel. 06-54700512

Diakenen:

Anny Koster-Donker

tel: 0228-567173

Zittend 18, 1617KS Westwoud

aj.koster-donker@quicknet.nl

Dirk Stam,

Oudijk 14, 1617 KR Westwoud

tel. 0229-261688

dsstam@ziggo.nl

Ilona de Vries

Dr. Nuyensstraat 26 1617 KC Westwoud tel. 0228-724673

ilonanieuwenhuys@hotmail.com

bankrekeningnummer: NL88ABNA084.37.08.565

Ouderling-Kerkrentmeesters:

Ronald Stam,

Oudijk 14, 1617 KR Westwoud

tel. 0229-261688

dsstam@ziggo.nl

Sipke de Vries,

Witte Dam 79, 1617VX Westwoud

tel. 0228-562574

s.devries27@quicknet.nl

Patric de Vries (adviseur)

Dr. Nuyensstraat 26, 1617 KC Westwoud tel. 0228-724673

patricdevries@pknwestwoud.nl

Financiële administratie: Margriet Bakker-Struik

Alexanderstraat 13, 1617VB Westwoud

tel. 06-50605813

tel. 0228-855145

bankrekeningnummer: NL37ABNA084.37.80.002

Ouderlingen:

Elma Verhoef,
Dres 33, 1617 JX Westwoud
elma-verhoef@ziggo.nl

Atie Boekweit,
Dr. Wijtemalaan 23, 1617 KH, Westwoud
l.boekweit@quicknet.nl

Saskia van Buren,
Dr. Nuijensstraat 120, 1617 KE, Westwoud.
buren.herlaar@quicknet.nl

Yolande de Boer,
Dres 1, 1617 JX, Westwoud.
yolandedeboer@hotmail.com



KERKDIENSTEN

24 jan	10.00 uur	Hoogkarspel, pastor Ton Heijboer, uitzending via de website van de kerk
30 jan	10.00 uur	geen oecumenische viering in Westwoud
05 feb		geen meditatievesper
07 feb	10.00 uur	Westwoud, ds Henri Frölich, uitzending via de website van de kerk
14 feb	10.00 uur	Hoogkarspel, dhr Jerke de Vries, eventueel uitzending via website van de kerk
21 feb	10.00 uur	Hoogkarspel, mevrouw Arja Kraal, eventueel uitzending via website van de kerk
28 feb	10.00 uur	Hoogkarspel, ds Henri Frölich, eventueel uitzending via website van de kerk
05 mrt	19.00 uur	Hoogkarspel, wereldgebedsdag, onder voorbehoud
07 mrt	10.00 uur	Westwoud, ds Mataheru, onder voorbehoud
14 mrt	10.00 uur	Hoogkarspel, ds Henri Frölich, eventueel uitzending via website van de kerk
21 mrt	10.00 uur	Hoogkarspel, dhr Siep Rienstra, eventueel uitzending via website van de kerk

Daar we nu niet weten hoe de situatie na 9 februari zal zijn, kunnen we nog niet aangeven of de vieringen dan weer fysiek bezocht kunnen worden. We proberen zoveel als mogelijk de vieringen in een eventuele langere lockdown digitaal uit zenden.