

Predikant: Ds Henri Frölich tel. 0624841692
 email: ahfrolich@gmail.com
 Scriba mevr. L. Siedenburg tel. 562601
 Koster: Jos Oostermeijer tel. 0619422730,
 email: koster@pkn-hoogkarspel-lutjebroek
 Postadres: Raadhuisplein 24, 1616 AV Hoogkarspel
 Autovervoer: Johan Hupkens tel. 753817 of 0637229429
www.pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nl
 Email: info@pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nl



De PKN Hoogkarspel-Lutjebroek is een gemeenschap die open staat voor iedereen. Eenieder is welkom bij alle vieringen en activiteiten die georganiseerd worden.

- 14 feb 10.00 uur Hoogkarspel, de heer Jerke de Vries, online te volgen via www.pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nl
- 21 feb 10.00 uur Hoogkarspel, mevrouw Arja Kraal, online te volgen via www.pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nl
- 28 feb 10.00 uur Hoogkarspel, ds Henri Frölich, online te volgen via www.pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nl

Na 9 februari

Tot nader bericht zijn er voorlopig geen fysieke kerkdiensten.

Hoopvol

Een bijzondere viering was het op zondag 7 februari in Westwoud. Zonder gemeenteleden, met alle beperkingen, op afstand maar toch vol hoop. De kerk was prachtig versierd met allerlei bossen bloemen. Bloemen die na afloop meegenomen mochten worden door de mensen die deze ochtend werden bevestigd als ouderling, kerkrentmeester of diaken. Het zijn kerkelijke termen voor nieuwe bestuursleden! En we zijn blij dat er mensen zijn die deze taken op zich willen nemen om zo te zorgen dat de kerk in het dorp kan blijven bestaan. De kerk als baken van hoop, troost en bezinning, als plek van ontmoeting en omzien naar elkaar. Zo'n plek willen we graag zijn in het dorp, voor iedereen die dat nodig heeft of je nu lid bent van de kerk of niet. Maar daar zijn wel mensen voor nodig die zich daarvoor willen inzetten en die zijn gelukkig gevonden. Zo kunnen we hoopvol de toekomst tegemoet zien en we kijken reikhalzend uit naar de tijd dat we elkaar ook

weer echt kunnen ontmoeten. In de dienst klonk krachtige muziek van Joost Botman met zang en gitaar. De stukken die hij had uitgekozen pasten bij het thema van de dienst: de roeping van Samuel en de roeping van de leerlingen van Jezus. Roeping is misschien een beladen woord maar ik versta er juist ook onder: waar komen we 's morgens nu ons bed voor uit, waar lopen we warm voor, wat houdt ons gaande? En zo kan iedereen voor zichzelf bedenken wat voor hem of haar van waarde is, wat belangrijk is in het leven en daar willen we juist ook in de kerk over nadenken en ons op bezinnen. En het is mooi dat we, ondanks alle beperkingen, een hele hoopvolle dienst mochten beleven omdat er mensen bereid zijn gevonden te luisteren naar hun roeping, om het goede gerucht waar al die Bijbelse verhalen op zinspelen ook in Westwoud vorm te geven door aandacht aan anderen te besteden en te proberen de rol van die bevrijdende woorden verder vorm te geven via de kerkelijke gemeenschap in Westwoud. Zonder mensen gebeurt er niets, als mensen niet samen hun schouders er onder willen zetten en om willen zien naar elkaar, verandert er niets en zinkt ons de moed in de schoenen. Dus daarom zijn we vooral blij en dankbaar dat ondanks onze kleine gemeenschap er mensen zijn die met hoop en vertrouwen hun taak op zich willen nemen. De dienst eindigde met de hoopvolle woorden dat we nu ook weer op weg mogen gaan en vooruitlopen op de toekomst van vrede, geïnspireerd door de Geest van God en dragend zijn zegen, om elkaar tot zegen te kunnen zijn:

***Moge de weg je tegemoet komen;
 de wind altijd in je rug zijn.
 Moge de zon warm op je gezicht schijnen;
 de regen zacht op je velden vallen.
 En tot we elkaar weerzien, wens ik je toe
 dat God je in de palm van zijn hand zal houden.***

Ds. Henri Frölich