

25^{de} Jaargang nr. 3
Pinksteren 2021

WAAR VIND JE DE GEEST?

Waar vind je de Gods Geest.

Hij is overal waar leven is.

Alles wat groeit en bloeit in de natuur,
de beweging van sterren en planeten, eb en vloed
de golven van de zee, het stromen van het water,
Het is alles Gods Geest.

Het kind dat geboren wordt,
de mensen die lopen en praten en zingen,
je adem die in en uit gaat zonder dat je er
iets voor hoeft te doen.

De Geest, het leven, kun je niet pakken.

Je merkt dat het er is.

Je kunt ervan genieten,

je kunt je verbazen,

je kunt het onderzoeken,

je kunt het niet zelf maken.

De Geest is nog meer,

Eigenlijk is de Geest iets heel eenvoudigs,

Je kunt de Geest herkennen aan:

**LIEFDE, VREUGDE, VREDE, GEDULD,
VRIENDELJKHEID, GOEDHEID EN
TROUW.**



Hopen
Geloven en Liefhebben

Hans van Zijderveld

De Geest des Heren heeft

In het kerkelijk jaar zijn we bijna aangekomen bij het laatste grote feest: Pinksteren. Na Kerst, de Goede Week, Pasen is er nu het Feest van de Geest. De oude geloofsbelijdenis eindigde ook met: ... ik geloof in de heilige Geest. De heilige Geest wordt in begin van het boek Handelingen *de belofte* van de Vader genoemd. Daar moeten de apostelen op wachten en in het evangelie van Lucas zegt Jezus: *Ik zend jullie wat mijn Vader beloofd heeft*. De heilige Geest is met 'belofte' verbonden, met perspectief, met toekomst. Met: hoe verder? En dat is dus een vraag van alle tijden, maar juist ook voor ons in de coronatijd: Hoe verder? Om dat in een wat breder perspectief te zetten is het altijd goed de aloude verhalen van de bijbel er nog eens op na te slaan. We zijn op zoek naar de geest en 'De Geest Gods' betekent in de Schriften Gods aanwezigheid/werkzaamheid in mensen, in deze wereld. Soms aarzelend, soms uitbundig, soms als hoop en verwachting en soms als verwonderde constatering. Een prachtig pinksterlied in het lied boek (lied 686) verwoordt het zo:

*De geest des Heren heeft
een nieuw begin gemaakt,
in al wat groeit en leeft
zijn adem uitgezaaid.
De Geest van God bezielt
wie koud zijn en versteend
herbouwt wat is vernield
maakt één wat is verdeeld.*



En in dit lied zit voor mijn gevoel alles waar onze tijd om vraagt! Een nieuw begin (met Pinksteren hopen we weer samen te komen in de kerk), maar ook hernieuwde bezieling voor alles wat ons koud maakt en doet verstenen. Onze onzekerheid over de toekomst, onze teleurstelling over de afgelopen tijd. Onze zorgen, verdriet en pijn over wat velen is overkomen en of ons leven, onze samenleving en nog breder onze wereld waarin we samenleven weer in het juiste spoor verder kan! We zoeken naar herbouw, hernieuwd vertrouwen, onderlinge verbondenheid, saamenhorigheid voorbij alle polarisatie, we zoeken naar eenheid in onze verscheidenheid. En misschien is die hunkering naar eenheid wel ingeblazen met de adem van God. Wij hunkeren naar eenheid in een wereld die zo vaak verscheurd wordt door verdeeldheid. En kerk en geloof vormen helaas geen



uitzondering; ook godsdienst leidt helaas tot veel verdeeldheid. Maar toch als je de verhalen uit de bijbel leest, is de bijbel realistisch over verdeeldheid tussen mensen. De Bijbel vertelt over het verlangen maar ook over de onmacht van mensen om werkelijk met elkaar te communiceren. Mensen verloochenen elkaar, bedriegen elkaar. Het mislukt telkens weer. Adam en

Eva, Kaïn en Abel, Jacob en Ezau, Petrus, Judas. En toch, de bijbel vertelt ons ook over die éne God die geduldig is, liefdevol, genadig en trouw. De Ene die ons steeds weer opzoekt: “Adam waar ben je?” De Ene die ons oproept om een hoeder, een medemens voor onze naaste te zijn. Om elkaar lief te hebben. De Bijbel vertelt ons over liefde, genezing, verzoening. Over Jezus die dat allemaal heeft gedaan en voorgedaan voor ons. De Bijbel houdt ons een visioen van eenheid voor. En over de Geest die deze eenheid schept, gaat het met Pinksteren. Dat het ons mag inspireren tot een nieuw begin!

Ds Henri Frölich

BERICHTEN UIT HOOGKARSPEL-LUTJEBROEK

In Memoriam Janna Hendrika Hadingue-Roozendaal

*** 15 januari 1931**

† 17 maart 2021

Op 17 maart jl. is overleden mevr. Hadingue. Ze was vanwege de corona erg voorzichtig, mede omdat haar longen niet goed meer waren. Toch heeft ze het opgelopen en haar lichaam heeft dat niet meer aangekund.

Rie Roozendaal werd geboren in Amsterdam. Ze ontmoette daar na de oorlog Albert Hadingue, een Brits soldaat. Het contact ging verloren, totdat hij een aantal jaren haar weer opzoekt. Ze trouwden en gingen in Engeland wonen.

Mevr. Hadingue was een ondernemende vrouw. In Engeland begon ze een winkel. Toen dit met de opkomst van grote winkelketens lastiger werd, gingen ze in Nederland wonen. Ze kwamen in Westwoud terecht. Zij en haar man kregen één zoon. Toen hij groter werd, wilde ze weer iets doen en begon een rijschool. Naast haar werk was ze ook actief in het British Legion, waarin ze diverse functies vervulde. Geregeld ging ze ook naar Engeland, voor herdenkingen.

Later gingen ze in Hoogkarspel wonen. Haar zoon trouwde en kreeg twee kinderen. Een enorm verdriet voor haar was zijn zelfgekozen dood. Ze kon het verdriet moeilijk verwerken, ook al omdat haar man inmiddels overleden was. Ze vereenzaamde.

Mevr. Hadingue was een ondernemende vrouw, maar ze was niet gemakkelijk. Ze vervreemde daardoor mensen van zich. Dankbaar was ze, dat aan het eind van haar leven het contact met haar kleinkinderen weer herstelde.

Ze was gelovig, maar had duidelijk haar vragen. We vertrouwen haar nu toe aan God, in de hoop en verwachting dat ze bij Hem rust gevonden heeft.

Moge haar nagedachtenis tot zegen zijn en mogen wie haar lief waren, troost vinden.

Ds Hanneke Borst

In Memoriam Pieter Cornelis Buijsman

*** 8 juli 1932**

† 16 april 2021

Op 16 april jl. is overleden Piet Buijsman. De laatste tijd werd zijn gezondheid minder, met name de kracht in zijn benen. Ineens ging het toch vrij snel achteruit en is hij in het ziekenhuis overleden. Hij vond het zelf ook goed geweest. Hij had een goed leven gehad en het was op – zeker na het overlijden van zijn geliefde vrouw Lien in 2017.

Piet Buijsman werd geboren in Grootebroek, waar zijn vader een tuinderij had. Hij heeft het altijd jammer gevonden dat hij enig kind was. Dankbaar was hij dan ook voor het gezin dat hij zelf kreeg, met vier kinderen.

Na zijn schooltijd ging hij werken bij zijn vader op de tuinderij. Hij ontmoette zijn vrouw in Andijk en na hun huwelijk gingen ze inwonen bij een oom en tante. Door lichamelijke problemen kon hij niet meer op de tuinderij blijven werken en is hij jarenlang betrokken geweest bij het Bureau Kerkelijke Goederen. Hij was rentmeester voor een aantal provincies en kruiste het hele land door.

Ook in de kerk van Hoogkarspel was hij actief. Zo nam hij zitting in een commissie, die zich bezighield met de verkaveling en de betrokkenheid van kerkelijk land hierbij.

Ook was hij administrateur voor de diaconie, waarbij hij hen goed van adviezen kon voorzien. Daarnaast stond hij aan de wieg van het Stimuleringsfonds en (vanuit zijn betrokkenheid bij kinderen) van de Vakantiespelen, oorspronkelijk een diaconaal project.

Verdriet is hem niet bespaard gebleven. Het verongelukken van zijn kleindochter heeft hem nooit losgelaten.

Piet Buijsman was een wezenlijk vriendelijk mens. Tot op het einde bleef hij helder en kon hij boeiend vertellen over zijn werk, zijn leven en de boeken die hij las.

Moge zijn nagedachtenis tot zegen zijn en mogen zijn kinderen en kleinkinderen troost vinden.

Ds Hanneke Borst

Van de voorzitter

Pinksteren

We hopen dat we met Pinksteren eindelijk weer fysieke kerkdiensten kunnen houden. Natuurlijk moeten we nog de bekende regels in acht nemen. Nu de meeste van onze gemeenteleden helemaal of gedeeltelijk zijn gevaccineerd en de regels iets verruimd zijn, denken we dat het verantwoord is de fysieke diensten te herstarten. Het is dan ruim vijf maanden geleden dat we elkaar ontmoet hebben. We verheugen ons erop u weer te zien. Voor de zekerheid of de dienst echt kan doorgaan raden we u aan de website te raadplegen.

Regels:

- ◇ We kunnen helaas vanwege de anderhalve meter maatregel niet meer dan 30 personen ontvangen
- ◇ U kunt zich opgeven bij Tineke Hupkens tel 0228 753817 of 06 40860984 of via email: tinekehupkens@gmail.com
- ◇ Bij binnenkomst van de kerk de handen ontsmetten
- ◇ Het dragen van een mondkapje is verplicht. Als u eenmaal plaats heeft genomen, mag het mondkapje af

- ◇ Na het einde van de dienst verzoeken wij u om de zaal tafel voor tafel te verlaten
- ◇ Bij de deur staan schalen voor de collecte

Live-stream diensten.

De kerkenraad heeft al een paar maanden geleden besloten om de diensten ook via de website rechtstreeks uit te gaan zenden. Op dit moment is een groepje mensen aan het onderzoeken wat hier de mogelijkheden voor zijn. Bij een paar bedrijven is een offerte aangevraagd. De onderzoeksfase is al in een vergevorderd stadium. We hopen dat we in de kerkenraad van 19 mei een definitief besluit kunnen nemen aan wie de opdracht wordt gegund.

Tuin

Onze kosters Jos en Margreet zijn alweer druk bezig om een plaatje van de binnentuin te maken. Het is de moeite waard om met Pinksteren een kijkje te nemen in de tuin.

De tuingroep is ook alweer druk bezig om de buitentuin een gezellig en verzorgd aanzien te geven.

Namens de kerkenraad onze hartelijke dank voor jullie inspanningen. We hopen dat we in september weer met een aantal activiteiten kunnen starten.

Namens de kerkenraad wens ik u allemaal een mooie zomer.

Tineke Hupkens



Van de kerkrentmeesters

De sierappelbomen in de kerktuin zijn weer zwaar van de bloesem. Een prachtig gezicht als je langs het pad voor het Noorderlandhuis kijkt. Ook op andere plaatsen in de kerktuin is het voorjaar losgebarsten. Ook de tuingroep begint weer langzaam aan op stoom te komen. Er is weer geschoffeld en geschraapt en binnenkort zullen ook de heggen weer gesnoeid worden.

Werk zat dus. Vandaar dat we altijd versterking kunnen gebruiken, dus als je zin hebt om één keer in de twee weken twee uurtjes op vrijdagmorgen lekker buiten bezig te zijn: meld je aan, meestal schijnt de zon en het regent bijna nooit!

De on-line vieringen gaan nog steeds door. Maar we hopen dat we toch gauw weer “gewoon” bij elkaar kunnen komen. Dat is toch anders dan via een beeldscherm een viering bijwonen. Elke keer leren we meer van de techniek en de opzet van een on-line viering. We zijn daarbij ook aan het kijken naar verbetering van de apparatuur, want we weten niet hoe dingen weer kunnen veranderen en je kunt er maar beter op voorbereid zijn.

En ja, we lopen met gedrukte publicaties zoals Klankbord altijd een beetje achter. Het kan best zijn dat de situatie op het moment dat u dit leest, alweer heel anders is dan nu, nu ik dit schrijf. Maar we houden u op wat voor manier dan ook, wel op de hoogte.



Jaap Klasen
kerkrentmeester

DIACONIEUWS

Met z'n vieren mogen wij, Jaap, Peter, Els en Wilma ons inzetten voor de diaconie van deze prachtige PKN gemeenschap. En dat doen wij met liefde, passie, compassie en vol vuur. Wij bieden graag een open hart, een luisterend oor en waar nodig, ook financiële hulp. Niet alleen d.m.v. de wekelijkse collecten waar goede doelen mee worden gesteund, maar ook als mensen, door wat voor oorzaak dan ook, in nood verkeren. Wij begrijpen dat hulp vragen soms moeilijk kan zijn. Maar weet of kent u mensen die een hart onder de riem nodig hebben: schroom niet en geef het ons te kennen. Want mensen hebben mensen nodig en in die geest willen wij er graag voor u zijn.

Een hartelijke groet en alle goeds namens de diaconie,
Wilma van Ophem

DIACONALE COLLECTEN

23 mei: Stichting Kindervakantiespelen

Tijdens de grote vakantie worden door Stichting Kindervakantiespelen ieder jaar vakantiespelen georganiseerd in en rondom het Dijkgatbos. Hieraan mogen alle kinderen van de lagere scholen in de regio deelnemen. Gedurende enkele dagen worden zij vermaakt door een team enthousiaste vrijwilligers. Zo kunnen ook de kinderen die niet op vakantie kunnen even een heerlijk, zorgeloos genieten van het vakantiegevoel. Wij gunnen dat ieder kind. Vandaar dat wij samen met uw bijdrage deze collecte ondersteunen.

13 juni: Leger des Heils

Niet alleen in de grote steden maar ook in onze regio is het Leger des Heils niet weg te denken. Zij bieden dak- en thuislozen een veilige slaappleats, eten, kleding, een luisterend oor en andere vormen van hulp. Zonder onderscheid voor levenssituatie, afkomst of geloofsovertuiging zet het Leger des Heils zich in voor zieken, verslaafden, werklozen en minder bedeeden die leven aan de rand van onze samenleving. Uw financiële steun wordt van harte aanbevolen, zodat dit leger zijn heilzame werk kan voortzetten.



20 Juni: Vrienden van Nicolaas

De collecte van de diaconie is deze week bestemd voor Stichting Vrienden van Nicolaas. Personeel en vele vrijwilligers zetten zich in voor de bewoners van het verpleeghuis om iets extra's te kunnen doen t.b.v. dagbesteding, binnen- en buitenactiviteiten en festiviteiten als Pasen, Sinterklaas, Kerstmis, Koningsdag etc. Zeker in deze huidige coronatijd, waar al zoveel wegvalt, kan wat extra zorg en aandacht voor de bewoners het verschil maken. Uw bijdrage komt hen zeker ten goede.

27 Juni: Stichting Toeristenkerk Onderdijk

Stichting Toeristenkerk is een begrip in West-Friesland. In de zomerperiode organiseert zij wekelijks oecumenische vieringen in het Dorpshuis van Onderdijk. Een welkome ontmoetingsplek waar niet alleen toeristen, maar ook wij en u in geloof mogen samenkomen. Niet alleen draagt de stichting zorg voor de voorgangers, koren, en muziekgroepen, ook de bezoekers ontvangen een gastvrij onthaal met, na afloop, koffie/thee om nog even met elkaar van gedachten te wisselen. Uw steun is van harte welkom.

11 Juli: Stichting inloophuis Pisa



voor mensen met kanker en hun naasten

Inloophuis Pisa biedt een verscheidenheid aan creatieve en ontspannende activiteiten aan mensen die moeten leven met kanker. In huiselijke sfeer wordt lotgenotencontact mogelijk gemaakt op allerlei manieren. Gastvrijheid en gezelligheid gaan samen met het delen van bijzondere gesprekken in groepsverband. Ook nabestaanden mogen aanschuiven in Inloophuis Pisa waar activiteitenbegeleiders, vertrouwenspersonen, gastvrouwen en gastheren met warme aandacht voor hen klaarstaan. Van harte aanbevolen.

18 Juli: Stichting Merakel

In Lutjebroek is Stichting Merakel gehuisvest. Zij biedt tijdelijke gastopvang aan kinderen en jongeren met lichamelijke, psychiatrische of meervoudige beperkingen. De stichting biedt deze doelgroep logeerruimte en goede zorg aan om de ouders wat te ontlasten. Want het opvoeden van kinderen en jong volwassenen met beperkingen vraagt veel extra zorg en aandacht van ouders en verzorgers. Het doel van Stichting Merakel is het tijdelijk overnemen van deze zorgtaken. Met uw financiële steun kan deze stichting hun bijzondere werk voortzetten.



25 Juli: Mozambique

In Mozambique bieden Frank en Sandra Obdam een veilige haven voor ouderen. Maar ook runnen zij een kwaliteitsschool voor kleuters en een uitdeelpaats, waar verrijkte pap wordt verstrekt aan kinderen. Frank en Sandra zetten zich in om dit zendingswerk met liefde te verrichten. In Mitava en bieden zij hulp bij ziekte, zorg en noodsituaties. Met uw bijdrage helpt u Frank en Sandra om de bevolking van Mitava betere levenskansen te bieden.

8 Augustus: Stichting Villa Pardoos



In de Efteling staat Villa Pardoos. Een plek waar gezinnen met een gehandicapt of ziek kind woonruimte en entree tot de Efteling wordt aangeboden. Om als gezin even zorgeloos met elkaar te kunnen genieten van een onvergetelijke vakantie. Villa Pardoos wil een gastvrij thuis zijn voor deze gezinnen, zodat zij tijdelijk worden ontlast van hun zorgen. Een prachtig initiatief die wij van harte aanbevelen.

15 Augustus: Stichting Oloonkolin

Oloonkolin is een dorp in Trans Mara Kenia. Men leeft daar onder erbarmelijke leefomstandigheden. Om de leefomstandigheden van de inwoners te verbeteren is Stichting Oloonkolin in het leven geroepen. Zij richt zich op het wegnemen van de oorzaken van de armoede, door het geven van voorlichting over b.v. hygiëne en landbouw. Maar ook biedt zij praktische ondersteuning op het gebied van sanitaire voorzieningen, watervoorzieningen, opstarten van bedrijven, en verbeteringen van huisvesting, gezondheid en onderwijs. Zo voorziet Stichting Oloonkolin in de eerste basisbehoeften naar zelfredzaamheid. Helpt u mee d.m.v. uw bijdrage?

22 Augustus: Stichting SchuldHulpMaatje



Samen lukt het. Dat is waarin Stichting SchuldHulpMaatje gelooft. Zeker als je in de schulden zit, heb je iemand nodig die in je gelooft en je helpt. Vele vrijwilligers in de regio bieden hun hulp en raad aan om weer orde op zaken te kunnen stellen. Juist in de huidige tijd van corona verkeren velen in financiële nood door ziekte, scheiding, werkloosheid of andere oorzaken. Stichting

SchuldHulpMaatje helpt deze mensen. Uw steun wordt dan ook erg op prijs gesteld.

GEDREVEN

*Gedreven,
als de adem
van de wind,*

*probeer ik
dichterbij mijn 'Kern'
te komen,*

*om Jou
opnieuw in mij
te voelen stromen.*

*'Geraakt'
te worden
of zelfs... áángeraakt!*

*Ervaren dat Jij
het verschil
nog maakt,*

*dat Jij,
onopgemerkt,
jouw weg wel vindt,*

*gedreven,
als de adem
van de wind...*



Wilma van Ophem



BERICHTEN UIT WESTWOUD-BINNENWIJZEND

Nieuws van de Kerkvoogdij van Westwoud/Binnenwijzend.

Wij, Ronald Stam en Sipke de Vries hebben onze eerste bijeenkomst gehad, samen met advies van ex-kerkrentmeester Patric de Vries. Samen met Ronald ben ik de kerkhoven langs geweest, hoe die er bij liggen en om te kijken of er nog onderhoud gepleegd moet worden. De beplanting zag er goed uit en de graven lagen er keurig bij. Dit alles wordt onderhouden door Nico van Diepen. Het baarhuisje van de begraafplaats aan het Laantje in Westwoud is vorig jaar helemaal vernieuwd en is nu een plaatje om te zien. Het baarhuisje op de begraafplaats van Binnenwijzend is ook aan een opknopbeurt toe, de voegen zijn er helemaal uit en de waterborden zijn verrot, dat willen we dit jaar opknappen.

Geschatte kosten € 3500.00. Ook heeft de beschoeiing van het kerkhof aan het Laantje het begeven, de betonnen beschoeiing aan de voorkant valt voorover en moet er uit. Twee geleden is hier te diep gebaggerd. Ook de houten beschoeiing, vanaf de poort (75 m.) is aan vervanging toe. We hebben drie bedrijven gevraagd om een offerte te maken om een hardhouten beschoeiing te maken. We hebben de offertes binnen en gaan kijken wie het mag maken en wat de kosten zijn. Dit zal waarschijnlijk doorgeschoven worden naar volgend jaar.



Voor de rest geen nieuws van de kerkvoogdij, we hopen elkaar weer snel te spreken bij de eerste fysieke dienst in mei of juni. Wordt weer eens tijd.



Groetjes **Sipke**

VOOR U GELEZEN EN GESELECTEERD

ZOMAAR EEN DAK

Tekst : Huub Oosterhuis

Muziek: 'Com nu met sang' uit Nederlandsche Gedenckklanck

Zomaar een dak boven wat hoofden,
deur die naar stilte openstaat.
Muren van huid, ramen als ogen,
speurend naar hoop en dageraad.
Huis dat een levend lichaam wordt
als wij er binnegaan
om recht voor God te staan.



Woorden van ver, vallende sterren,
vonken verleden, hier gezaaid.
Namen voor Hem, dromen, signalen
diep uit de wereld aangewaaid.
Monden van aarde horen en zien,
onthouden, spreken voort
Gods vrij en lichtend woord.

Tafel van Een, brood om te weten
dat wij elkaar gegeven zijn.
Wonder van God, mensen in vrede,
oud en vergeten, nieuw geheim.
Breken en delen, zijn wat niet kan,
doen wat ondenkbaar is,
dood en verrijzenis.



Dit lied is onder de loep genomen door Gerard Swüste :
Zomaar een dak is al bijna een halve eeuw de absolute 'topper'
onder de liturgische openingsgezangen. Dat is geen wonder. Want het
lied is in feite een 'orde van dienst op muziek'. En hoe kun je zo'n

viering beter openen? Hoezo: orde van dienst? Kijk maar naar de coupletten: het eerste gaat over de ruimte waar we vieren, het tweede over de woorddienst, lezen uit de Schrift, het derde over de dienst van de tafel, de viering van de Eucharistie.

De ruimte: het klinkt nogal willekeurig met 'zomaar' en 'wat' in de eerste regel. Zo is het ook. Kijk maar om je heen bij een viering.

Waar komen al die bekende en onbekende gezichten vandaan, hoe zijn die (in godsnaam) hier terecht gekomen? Misschien wel omdat de deur open stond en uitnodigde om binnen te gaan in de stilte.

Want zo is die ruimte. Je wordt er stil van. Als de ruimte met mensen gevuld is, is het niet meer een gebouw van steen, maar dan zijn de muren van huid geworden, er zit een levende gemeente; dan hebben de ramen ogen, die niet alleen naar binnen kijken, maar ook naar buiten: kijken of er hoop is, kijken of de dageraad komt ('Hoever is de nacht?'). Zo is dat huis een 'levend lichaam', zoals Paulus dat beschrijft in 1 Korintiërs 12. Wij staan daar samen recht voor God. Wat doen we in die ruimte? We horen woorden van ver, uit een verleden; het zijn vonkjes, om ons aan te vuren en ook om ons aan te warmen; ze worden hier gezaaid in de hoop dat ze vrucht dragen, dat ze gedaan worden. Wat zijn het voor woorden? Namen voor Hem, proberen Hem te benoemen, te benaderen, te omcirkelen met woorden.

Dromen, visioenen; van vrede, van gerechtigheid. Signalen, profetieën, tekens aan de wand die uit de diepte van de wereld en de werkelijkheid komen aangewaaid. Het gaat om horen en zien, soms zelfs zo dat horen en zien vergaan. Oog en oor hebben voor wat gebeurt en voor wat de Schrift daarover te vertellen heeft. Want het oude verhaal herhaalt zich keer op keer, blijft actueel. En we geven het door, spreken het voort, want het is bevrijdend, het geeft licht.

In die ruimte staat een tafel. Het is een tafel van Een. Is dat de tafel van de Ene? Of is dat de tafel waaraan we vieren dat we samen gemeente, gemeenschap zijn? Of allebei? Er is brood dat wordt gegeven, als teken dat we elkaar gegeven zijn. Ja, zo'n viering mag een 'wonder' heten, mensen in vrede bij elkaar die zeggen: hier ben

ik, samen met jou en met jullie wil ik gaan in het spoor van de Thora en van Jezus van Nazareth.

Het is een oud verhaal, het lijkt vaak een vergeten verhaal; maar als je het weer vertelt dan is het steeds weer nieuw. We breken en delen, we doen en vieren wat niet kan: het geheim, mysterie van dood en verrijzenis. Opstaan, samen. Met name die allerlaatste zin kan je typerend noemen voor zingen in de liturgie: dat ‘dood en verrijzenis’ krijgen we echt niet gemakkelijk over de lippen, je zou het zo in een gesprek nooit zeggen. Maar als je het zingt, dan gaat het wel. Dan is het mogelijk om even uit te stijgen boven wat je logisch niet kunt verklaren. Als je zingt mag het ook gaan over je visioen, over je geloof. Je kunt dit lied dan ook eigenlijk alleen maar staande zingen. Als een soort geloofsbelijdenis. Je weet meteen wat je het komende uur te doen staat.

Gerard Swüste

ingezonden door pastor Cor van der Spek



Pinkstergebed

*Kom, Geest van leven, ziel van ons bestaan,
hart van het heelal.*

*Kom, licht van toekomst, zicht op morgen,
inzicht voor vandaag,
toezicht op ons doen en laten.*

*Kom, liefde voor alles en allen,
hoop van de kleinen, geloof in de minste.*

*Kom, machteloos-machtige,
mosterdzaadje, graankorrel, zuurdesem
van onze ommekeer ten goede.*

*Kom, stille roepkracht
van vernieuwing en bevrijding
dring door tot diep achter onze welverzorgde,
westerse huid, tot diep in ons hoofd en hart.*

*Kom, grondige genezer,
geef ons terug aan onszelf en aan de anderen,
dichtbij en ver,
doe ons elkaar zien
met nieuwe en benieuwde ogen.*

*Kom, geest van menswording,
help ons recht doen, help ons naasten zijn,
en laat ons niet los, houdt ons vast ten einde,
ten goede.
Amen*

(uit de Open Deur mei 2010 van Jan van Opbergen)

Vrijwillige bijdrage KLANKBORD

Dit is het laatste nummer van het Klankbord voor de zomervakantie. Zoals de laatste jaren gebruikelijk vragen wij u vriendelijk om een kleine vrijwillige bijdrage over te maken ter bestrijding van de onkosten die het uitgeven van een kerkblad met zich mee brengen. Bijna alles wordt door vrijwilligers gedaan behalve het kopiëren.

Geeft u de redactie een kleine blijk van waardering dat u het kerkblad op prijs stelt, door het overmaken van een kleine vrijwillige bijdrage.

De mensen uit Hoogkarspel-Lutjebroek kunnen hun bijdrage overmaken op bankrek. nr NL66RABO 032.93. 01.160 t.n.v. de Kerkvoogdij.

Voor de mensen uit Westwoud-Binnenwijzend is het bankrek. nr. NL37ABNA0843780002 t.n.v. de Kerkvoogdij

Alvast onze hartelijke dank daarvoor.

De redactie

De redactie wenst iedereen een zonnige zomer toe,
en als u er op uit gaat ver of dichtbij,
fijne dagen en een goede thuiskomst.



**Kopij inleveren voor het volgende Klankbord:
uiterlijk op zondag 8 augustus 2021**

bij een van de onderstaande redactieadressen:

Hoogkarspel	Ina Visser, Westerwijzend 27, tel. 0228-561222 e-mail inavisserkeep@gmail.com Loes Siedenisburg, Kosterij 3, tel. 0228-562601 e-mail loes.siedenisburg@xs4all.nl
Westwoud	Sipke de Vries, Witte Dam 79, tel. 0228-562574 e-mail s.devries27@quicknet.nl Joke Braas, Dr. Nuyensstr. 48, tel 0228-562321 e-mail bra-beesk@quicknet.nl

Predikant:

Ds Henri Frölich

Tuinfluitter 13

1616 HD Hoogkarspel.

telefoon:

mobiel: 06-24841692

e-mail: ahfrolich@gmail.com

Bijstand in het pastoraat:

Ds Hanneke Borst

Kuipersdijk 72,

1601 CN Enkhuizen

tel. 06 – 1444 7505

e-mail: johanna.enkhuizen@gmail.com

Crisis?

Is het even crisis

in je financiën?
in je relatie?
in je koelkast?
met je partner?
met je kinderen?
met de I.N.D?

Probeer maar via

0229-271684 of

hwk.hulpverlening@live.nl

Wil je meer weten?

HWK helpt je eruit!

we doen dat:

- professioneel
- persoonlijk
- voor iedereen
- anoniem
- kosteloos
- zonder wachttijden

Als je belt krijg je....

- iemand aan de lijn die direct helpt, of
- een antwoordapparaat. Spreek in en je wordt binnen 24 uur teruggebeld!



www.hulpverleningwestfriesekerken.nl

HWK is een initiatief van de r.k. Parochiële Caritas Instellingen en de PKN - diaconieën in oostelijk West-Friesland ten behoeve van alle inwoners dus ook namens uw diaconie of pci.

KERKELIJKE ADRESSEN HOOGKARSPEL/LUTJEBROEK

Kerkelijk adres: Raadhuisplein 24a, 1616AV Hoogkarspel

Website: www.pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nl

E-mail: info@pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nl

Koster: Jos Oostermeijer en Margreet Kievit

Anemonenlaan 92, 1616 XT Hoogkarspel tel. 06-19422730

koster@pkn-hoogkarspel-lutjeboek.nl

Voorzitter kerkenraad:

Tineke Hupkens,

Kluut 9,1616 GX Hoogkarspel

tel. 0228-753817

tinekehupkens@gmail.com

Diakenen:

Wilma van Ophem, Laurier 20,

1616TM Hoogkarspel

tel. 0228-583733

wilmavanophem@quicknet.nl

Jaap Klasen, penningmeester/adviseur

Kosterij 3,1616PK Hoogkarspel

tel. 0228-562601

jaap.klasen.mail@gmail.com

Els Weijers, Pimpelmees 12,

1616 HM Hoogkarspel

tel. 06-23674646

weijers.els@gmail.com

Bankrekening nummer diaconie NL32RABO 014.38.97.039

Ouderling-Kerkrentmeester:

Jaap Klasen,

Kosterij 3,1616PK Hoogkarspel

tel. 0228-562601

jaap.klasen.mail@gmail.com

Peter Keersemaker, Kerkrentmeester

Boterweid 3, 1616PG, Hoogkarspel

tel. 0228-562081

peterkeersemaker@live.nl

Financiële administratie: Jaap Klasen,
Kosterij 3, 1616PK Hoogkarspel tel. 0228-562601
Bankrekening nummer kerkrentmeesters NL66RABO 032.93. 01.160

Ouderlingen:

Tineke Hupkens,
Kluut 9,1616 GX Hoogkarspel tel. 0228-753817
Loes Siedenburg, scriba
Kosterij 3, 1616 PK Hoogkarspel tel. 0228-562601
loes.siedenburg@xs4all.nl

LRP-ledenadministratie/ autovervoer naar de kerk:

Johan Hupkens, Kluut 9, 1616 GX Hoogkarspel tel.0228-753817
johanhupkens@gmail.com tel.06-37229429

KERKELIJKEADRESSEN WESTWOUD/BINNENWIJZEND

Kerkelijk adres: Dr. Nuyensstraat 24, 1617 KC Westwoud

Website: www.pknwestwoud.nl

E-mail: info@pknwestwoud.nl

Koster: Ilona en Patric de Vries

Dr. Nuyensstraat 26 1617 KC Westwoud tel. 0228-724673
tel. 06-54700512

Diakenen:

Anny Koster-Donker tel: 0228-567173
Zittend 18, 1617KS Westwoud
aj.koster-donker@quicknet.nl
Dirk Stam,
Oudijk 14, 1617 KR Westwoud tel. 0229-261688
dsstam@ziggo.nl

Ilona de Vries

Dr. Nuyensstraat 26 1617 KC Westwoud tel. 0228-724673

ilonanieuwenhuys@hotmail.com

bankrekeningnummer: NL88ABNA084.37.08.565

Ouderling-Kerkrentmeesters:

Ronald Stam,

Oudijk 14, 1617 KR Westwoud

tel. 0229-261688

dsstam@ziggo.nl

Sipke de Vries,

Witte Dam 79, 1617VX Westwoud

tel. 0228-562574

s.devries27@quicknet.nl

Patric de Vries (adviseur)

Dr. Nuyensstraat 26, 1617 KC Westwoud tel. 0228-724673

patricdevries@pknwestwoud.nl

Financiële administratie: Margriet Bakker-Struik

Alexanderstraat 13, 1617VB Westwoud

tel. 06-50605813

tel. 0228-855145

bankrekeningnummer: NL37ABNA084.37.80.002

Ouderlingen:

Elma Verhoef,

Dres 33, 1617 JX Westwoud

elma-verhoef@ziggo.nl

Atie Boekweit,

Dr. Wijtemalaan 23, 1617 KH, Westwoud

l.boekweit@quicknet.nl

Saskia van Buren,

Dr. Nuijensstraat 120, 1617 KE, Westwoud.

buren.herlaar@quicknet.nl

Yolande de Boer,

Dres 1, 1617 JX, Westwoud.

yolandedeboer@hotmail.com

Vieringen

23 mei	10.00 uur	Hoogkarspel, ds Henri Frölich, Pinksterviering , met medewerking van Margaret Mathot op fluit en Koos Teekens op het orgel
29 mei	19.00 uur	Westwoud, PKN kerk, oecumenische viering
04 juni	19.30 uur	Hoogkarspel, ds Henri Frölich, meditatievesper
06 juni	10.00 uur	Westwoud, ds Henri Frölich
13 juni	10.00 uur	Hoogkarspel, ds Rudolf Kooiman
20 juni	10.00 uur	Hoogkarspel, pastor Louise Kooiman
27 juni	10.00 uur	Hoogkarspel, ds Henri Frölich
04 juli	10.00 uur	Westwoud, de heer Cees van Lenten
11 juli	10.00 uur	Hoogkarspel, de heer Piet Meijer
18 juli	10.00 uur	Hoogkarspel, ds Marijke Kraak
25 juli	10.00 uur	Hoogkarspel, de heer Cees van Lenten
01 aug	10.00 uur	Westwoud, pastor Cor van der Spek
08 aug	10.00 uur	Hoogkarspel, mevrouw Arja kraal
15 aug	10.00 uur	Hoogkarspel, de heer Piet Meijer
22 aug	10.00 uur	Hoogkarspel. ds Henri Frölich
28 aug	19.00 uur	Westwoud, PKN kerk, oecumenische viering

Vanaf Pinksteren willen we de vieringen in beide kerken weer fysiek doorgang laten vinden, mits de maatregelen dit toelaten. Mocht de situatie veranderen dan kunt u dit lezen in de Rotonde en De Schakel en/of op de websites van de beide kerken.