

PROTESTANTSE GEMEENTE

Predikant: Ds Henri Frölich tel. 0624841692

email: ahfrolich@gmail.com

Scriba mevr. L. Siedenburg tel. 562601

Koster: Jos Oostermeijer tel. 0619422730,

email: koster@pkn-hoogkarspel-lutjebroek

Postadres: Raadhuisplein 24, 1616 AV Hoogkarspel

Autovervoer: Johan Hupkens tel. 753817 of 0637229429

www.pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nl

Email: info@pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nl



De PKN Hoogkarspel-Lutjebroek is een gemeenschap die open staat voor iedereen. Eenieder is welkom bij alle vieringen en activiteiten die georganiseerd worden

Vieringen

22 aug 10.00 uur Hoogkarspel, ds Henri Frölich,

28 aug 19.00 uur Westwoud, oecumenische werkgroep, PKN kerk

03 sep 19.30 uur Hoogkarspel, meditatievesper, Wilma van Ophem

05 sep 10.00 uur Westwoud, ds Marijke Kraak

12 sep 10.00 uur Hoogkarspel, ds Henri Frölich, **Startzondag**, met muzikale medewerking van Wilma van Ophem en Els Weijers

17 sep 09.45 uur Noorderlandhuis, voorganger nog niet bekend

18 sep 19.00 uur Hoogkarspel, RK Kerk, **vredesdienst**

26 sep 10.00 uur Hoogkarspel, ds Henri Frölich

Komende zondag

Zondagmorgen 22 augustus om 10.00 uur gaat ds Henri Frölich voor in de PKN kerk van Hoogkarspel.

Bubbel

Op zondag in de kerk zitten zonder zelf de dienst te leiden komt niet zo vaak voor. Afgelopen zondag was zo 'n moment en de overdenking die de predikant had boeide me. Het lukte hem om de toch lastige bijbelteksten uit onder andere Jozua te vertalen naar woorden waar we ook vandaag wat aan hebben. In de bijbel wordt gesproken over bevrijding uit het diensthuis. Maar wat is nu precies dat diensthuis en waarvan moeten we worden bevrijd? Dat woord diensthuis zou je in onze tijd volgens de predikant kunnen vergelijken met bubbel. We leven als het ware allemaal in ons eigen bubbel, met al onze overtuigingen en met alles wat we goed vinden en slecht. En vaak is het heel moeilijk om daar uit te breken en verder te kijken dan onze eigen neus lang is.

Van onze overtuigingen zijn we maar moeilijk af te brengen en vaak hebben we ons oordeel snel klaar als anderen niet aan onze standaard voldoen. De predikant gebruikte actuele voorbeelden. Zoiets kleins als een jongen met nagellak die niet meer welkom is in de supermarkt waar hij werkte noemde hij als kenmerk van vastzitten in je bubbel. De bijbel vertelt talloze verhalen van bubbels of diensthuizen waaruit mensen bevrijd moeten worden, patronen die doorbroken moeten worden met als doel een wereld te creëren die voor iedereen leefbaar is. Maar o wat zijn we daar helaas ook ver vandaan. Want nog maar net thuisgekomen uit de kerk sijpelde al snel het nieuws uit Afghanistan door. Wat een drama! Een knoop in mijn maag en ik leef mee met alle slachtoffers van deze ontwikkelingen, vooral de meisjes en de vrouwen die in de ogen van de Taliban allerlei voor ons vanzelfsprekende rechten moeten ontberen. We bidden voor de mensen die in angst leven voor de toekomst, wanneer komt voor hen de bevrijding?

Ds Henri Frölich

Een zuiver hart?

Zaterdagavond 28 augustus om 19.00 uur is er in de PKN kerk van Westwoud weer een oecumenische viering. We volgen het thema vanuit Marcus 7, 1-8. 14-15. 21-23. We zijn met een groepje vanuit beide kerken met dit thema aan de slag gegaan. Want wanneer is je hart eigenlijk zuiver? Wat of wie is hierin je voorbeeld, leidraad of kompas? Het schoon houden van je lijf en je huis ligt zo voor de hand en krijgt veel aandacht. Zeker de laatste periode waarin onzichtbaar vuil in de vorm van een virus je extra bewust maakt van het nut van de hygiëneregels. Het is een stuk lastiger om vuil van binnen af te wassen. Vuil in de vorm van negativiteit of jaloezie. Daar is stilte voor nodig en zelfreflectie. Daar gaat het over deze keer en we mogen weer voorzichtig meezingen! U bent van harte welkom!

Deze viering wordt muzikaal begeleid door Hans Weenink op de piano en er is zang van Manny de Greeuw en Diana Huisman.

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg