

PROTESTANTSE GEMEENTE

Predikant: Ds Henri Frölich tel. 0624841692

email: ahfrolich@gmail.com

Scriba mevr. L. Siedenburg tel. 562601

Koster: Jos Oostermeijer tel. 0619422730,

email: koster@pkn-hoogkarspel-lutjebroek

Postadres: Raadhuisplein 24, 1616 AV Hoogkarspel

Autovervoer: Johan Hupkens tel. 753817 of 0637229429

www.pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nl

Email: info@pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nl



De PKN Hoogkarspel-Lutjebroek is een gemeenschap die open staat voor iedereen. Eenieder is welkom bij alle vieringen en activiteiten die georganiseerd worden

Vieringen

10 okt	10.00 uur	Hoogkarspel, ds Henk Reefhuis
15 okt	09.45 uur	Noorderlandhuis, ds Hanneke Borst
17 okt	10.00 uur	Hoogkarspel, pastor Ton Heijboer
24 okt	10.00 uur	Hoogkarspel, Wilma van Ophem, m.m.v. Welight
30 okt	19.00 uur	Westwoud, oecumenische viering
05 nov	19.30 uur	Hoogkarspel, meditatievesper, Wilma van Ophem
07 nov	10.00 uur	Westwoud, ds Luuk van Loo, gedenken van overledenen
14 nov	10.00 uur	Hoogkarspel, ds Henri Frölich gedenken van overledenen

Komende zondag

Zondagmorgen 10 oktober om 10.00 uur is er een viering in de kerk van Hoogkarspel. Voorganger is ds Henk Reefhuis. Het thema van deze viering is: *Licht der wereld, Licht in het duister.*

Ds Reefhuis is een oude bekende, hij is in Hoogkarspel predikant geweest van 1975-1980. Daarna is hij vertrokken naar Den Haag. Nu is hij met emeritaat en hij woont momenteel in Santpoort.

Filmmiddag

Op vrijdagmiddag 15 oktober om 14.30 uur vertonen we in de kerkzaal een film. Helaas kunnen we de titel hier niet vermelden vanwege de beperkte licentie, u kunt voor inlichtingen bellen met Loes: 06 - 40022451

U bent van harte welkom!

Met één dag tegelijk

'Waar denk je aan?' vraagt Schildpad aan Vlieg, die hinderlijk heen en weer zoemt. 'Aan de toekomst', zegt Vlieg. 'Ik weet niet wat ik moet doen! En de toekomst is al zo dichtbij... En zo groot en onbekend. Het is als lopen in een mistig bos waar je maar een meter vooruit kunt kijken!' 'Ach ja, die toekomst', zegt Schildpad. 'Daar heb ik al zoveel van gehad. En weet je: alle toekomst komt met één dag tegelijk. Niet meer.'

'Maar dan nog! Welke kant moet ik op? Vooruit? Linksaf? Rechtsaf? Omhoog? 'Er zijn richtingaanwijzers', zegt Schildpad. Eindelijk zit Vlieg even stil op de rug van Schildpad. 'Waar zijn die dan?' vraagt Vlieg. 'Het zijn je dromen', zegt Schildpad. 'je wensen, je verlangens. Die geven richting. En als je dan gaat lopen ontstaat het pad vanzelf.'

'Klinkt logisch', zegt Vlieg. 'Soms kom je iets tegen waar je omheen moet', zegt Schildpad. 'Of doorheen. En heel soms moet je een andere richting kiezen. Maar ook dat merk je vanzelf.'

'Dank je wel', zegt Vlieg. 'Dan ga ik. Er is geen tijd te verliezen!'

En weg was hij.

Iris Boter



Met vriendelijke groeten,
Tineke Hupkens en Loes Siedenburg