

26^{de} Jaargang nr. 1
Winter 2022

MENS

Elke glimlach die je weggeeft
bouwt een kleine-hechte brug,
komt met blijde-grote stappen
op een dag tot je terug.

Elke hardheid die je weggeeft
bouwt een ongekende haat,
groeit voorzichtig in zichzelf
tot een vorm van angst en kwaad.

Elk begrijpen dat je wegschenkt
vormt een grote-open hand,
bouwt met zorgeloze vrede
aan een gave-sterke band.

Elke liefde die je kwijt kunt
bouwt een grote lange-brug,
komt met tederheid en inzicht
altijd weer tot je terug.



Margreet van Hoorn

Van de redactie

Voor u ligt het eerste nummer van het Klankbord van 2022. We zijn blij dat we weer wat positief nieuws kunnen brengen, zoals de geboorte van Rick, de fysieke kerkdiensten en activiteiten die weer voorzichtig opgestart kunnen worden.

Henri, Suzan en Tessa, namens de redactie: van harte gefeliciteerd met de geboorte van jullie zoon Rick!

Joke, Ina, Sipke en Loes

Blue Monday

Maandag 17 januari, de dag waarop ik dit stukje schrijf, wordt Mook wel blue Monday genoemd. 'Blue Monday' kan het best vertaald worden met 'Depri Maandag'. 'Blue Monday' is de naam, gegeven aan de datum voor de deprimerendste dag van het jaar.

De term is afgeleid van het Engelse begrip "feeling blue" (neerslachtig, somber, down of depri zijn). De kleur blauw had vroeger in de zeilscheepvaart met rouw te maken. Als een schip zijn kapitein of officier verloor, dan verfde de bemanning rondom het schip een blauwe band. Deze band (en een blauwe vlag) lieten bij thuiskomst duidelijk zien dat men de "blues" had, in de rouw was.

De vader van 'Blue Monday' is de Britse psycholoog Cliff Arnall. Hij bedacht in 2005 een (naar eigen zeggen) wetenschappelijk verantwoorde formule waaruit zou blijken dat de maandag van de laatste volle week van januari de dag is waarop de meeste mensen zich treurig, neerslachtig of weemoedig voelen. Dit zou te maken hebben met het feit dat goede voornemens voor het nieuwe jaar al mislukt zijn en de vakanties ver weg lijken. Daarnaast zijn de dagen nog donker en is de maandag voor veel mensen de eerste dag van de werkweek.

Aan de ene kant kan ik me hier wel wat bij voorstellen, normaal

gesproken is de december maand een maand van leuke feesten en toelevens naar kerst en oud en nieuw. En is januari een lange lege maand, waar het nog koud en donker is. Toch was het einde van het afgelopen jaar ditmaal ook weer anders vanwege de lockdown. Veel ging er niet door en het was soms maar een karige bedoening, zonder veel bezoek, zonder veel ontmoetingen, feesten en zonder veel perspectief. Om depri van te worden! Maar omdat die maand nu achter ons ligt en er langzaamaan weer wat versoepelingen komen en het perspectief ook al weer wat verschuift naar het voorjaar, zie ik deze maandag juist als een positieve maandag met onze blik gericht naar de toekomst! Wat zijn onze plannen, ook voor het kerkelijk werk? Wanneer kunnen we weer voluit kerk-zijn en elkaar op verschillende momenten en bij nieuwe activiteiten ontmoeten? Daar gaan we de komende tijd over nadenken en ik zie dat vol vertrouwen tegemoet. Hoe langzaam ook, er komt perspectief, het gaat weer beginnen! Tot gauw!

Hartelijke groet,
Henri

p.s. voor ons persoonlijk is het al helemaal geen blue Monday, sinds de geboorte van onze zoon Rick genieten we volop van deze bijzondere tijd.





Babygedichtje

de vingers zijn garnaaltjes en
aan die kromme beentjes
daar zitten ook nog eens tien hele kleine teentjes
een neusje als een erwetje, de huid zo superzacht
met korte blonde haartjes gelijk een puppyvacht

de eerste ademtocht en dan een hees geluidje
het huilen is geen onweer maar slechts een lentebuitje
het trillen van de lip en groot verbaasde ogen
die smeken om begrip en een beetje mededogen

de nek nog haast te zwak om het hoofd te kunnen dragen
anatomisch niet volmaakt? begin je je af te vragen
maar dan is daar die brede lach om een tandeloze mond
en plots herinner je je wat de navelstreng verbond

jouw vinger in dat handje, je hart loopt ervan vol
je wilt zingen, schreeuwen, dansen; niets is echt te dol
vermoeidheid voel je niet en slapen doen we morgen
we hebben nu een babykind waar we voor moeten zorgen.

gezondheid en geluk dat is eenieders wens
een lange gouden toekomst voor dit kleine hoopje mens

P. Feldbrugge

BERICHTEN UIT WESTWOUD-BINNENWIJZEND

Beste gemeenteleden.

Ook dit jaar doen wij niet mee met kerkbalans en komen dus niet langs de deur om te vragen om een bijdrage voor de kerk.

U kunt een bijdrage aan de kerk storten op:

Rekeningnummer NL37ABNA0843780002

t.n.v. Hervormde Gemeente Westwoud-Binnenwijzend.



We zullen hopen dat de dienst van 29 januari weer door kan gaan, zodat we elkaar weer kunnen spreken. De digitale diensten die in Hoogkarspel worden gedaan worden mijns inzien goed bekeken. Dat zal veel mensen goed doen. Het wordt door Hoogkarspel heel goed bewerkt en uitgezonden, van harte bedankt hiervoor.

In de consistorie wordt nog steeds hard gewerkt om alles voor de dienst van 6 februari klaar te krijgen, of dat lukt weten we nog niet, want er kwam nog heel wat bij wat niet was voorzien. Zoals de houten vloer, die gedeeltelijk verrot is en aangetast door bruinrot, ook de balken eronder moesten vernieuwd worden. Dus de complete vloer is vernieuwd. Daarna is de keuken geplaatst, wat heel mooi geworden is. We hopen er binnenkort gebruik van te maken. Op dit moment zijn de schilders en de elektriciens bezig om de kachels en lampen te vervangen. Omdat we van het gas af zijn komen er plafondkachels, net zoiets als in de kerk, maar dan even kleiner. Als deze mannen allemaal klaar zijn, komt de vloerbedekking in de vorm van PVC.

Mochten we niet voor 6 februari klaar zijn dan zult u dit zo spoedig mogelijk horen.

Groeten, de Kerkvoogdij

BERICHTEN UIT HOOGKARSPHEL-LUTJEBROEK

Van de voorzitter

De feestdagen liggen alweer een paar weken achter ons. Helaas kwamen we ook dit jaar net voor de Kerst in een lockdown terecht. Voor veel mensen een teleurstelling. Niet naar de kerk kunnen, niet gezellig uit eten, naar het theater of sporten of familie en vrienden bezoeken. Ik weet niet hoe het u vergaan is, maar ik was best wel een beetje aan het morren hierover, maar toch hebben we goede dagen gehad. Hopelijk is dat voor u ook het geval geweest.

Herstarten van kerkdiensten en activiteiten.

Waarschijnlijk zijn er vanaf zondag 23 januari weer fysieke kerkdiensten.

Op 18 Januari komt de landelijke PKN met een advies, dit volgen wij meestal op. Niet alles van dit advies kunnen wij overnemen omdat wij maar een kleine gemeente zijn. De verhuurders kunnen dan vanaf 23 januari ook weer gebruik maken van het gebouw.

We gaan weer een aantal activiteiten opstarten
U leest hierover meer in dit blad.

Rick Frölich

Op 9 januari is Rick geboren, zoon van Henri en Suzan en broertje van Tessa. Wij feliciteren hen van harte met deze bijzondere gebeurtenis. De geboorte van een kind blijft een wonder. U leest er vast nog wel meer over in dit blad.



Kerkbalans

Van 15 t/m 29 januari is de actie Kerkbalans. De enveloppen worden in deze periode bij u thuis bezorgd. Vriendelijk verzoeken wij u om ook dit jaar, vanwege de corona, de enveloppen zelf te retourneren aan de ledenadministrateur, Kluut 9, 1616 GX Hoogkarspel of in de brievenbus te doen op Kluut 9. U kunt de envelop natuurlijk ook in

de brievenbus van de kerk deponeren. Het thema is: *Geef je om je kerk, doe dan mee*. Wij verzoeken u vriendelijk om nog eens na te kijken of u uw bijdrage kunt verhogen want ook de kerk kost veel geld.

De Herberg

Door de corona is gebleken dat de ventilatie in de herberg onvoldoende is. Op dit moment zijn we aan het onderzoeken via o.a. het aanvragen van offertes hoe we dit kunnen verbeteren. Er moet in ieder geval iets aan gebeuren want anders kunnen we de herberg bijna niet meer gebruiken. Dat zou natuurlijk heel jammer zijn want het is een prettige ruimte om in te vergaderen of voor kleine gespreksgroepen enz. te gebruiken.

Winy en Noor

Op 23 december is onze Winy in haar slaap overleden. Ons kerkhondje is niet meer. Bij het opstaan vond ik haar overleden onder de kerstboom. Het leek net of ze sliep dus ik liep naar haar toe en zei: ‘Wat lig jij op een rare plek?’ Normaal kwam haar koppie gelijk omhoog als ze mijn stem hoorde, maar nu dus niet. Ik knielde bij haar neer, aaide haar en voelde dat ze was overleden. Voor Johan en mij was het een enorme schok. Ik heb die dag heel wat tranen gelaten. Het was een buitengewoon lief hondje dat na het overlijden van Henny ten Wolde via een omweg bij ons is gekomen. Iedereen hield van haar. Samen hebben Johan en ik haar naar het dierencrematorium in Heerhugowaard gebracht. Ze was ruim acht jaar toen ze bij ons is gekomen en is op een paar dagen na 13 jaar geworden. Ze vond het geweldig om mee naar de kerk te gaan. Door de corona durfde ik dat de laatste tijd niet aan, omdat dieren het virus ook kunnen overbrengen. Ze laat een lege plek bij ons achter.

Na gesprekken met en op aandringen van de kinderen hebben we besloten om toch een nieuw hondje te nemen. Richard, Sharon en Jeremy hebben toegezegd dat zij voor het hondje gaan zorgen als wij het niet langer kunnen of als het hondje ons overleeft. We zijn gaan

zoeken naar een nestje met boomers en vonden dat heel snel. We wilden graag een teefje en een hondje dat niet verhaarde. Sinds drie weken woont ze nu bij ons en doet het heel goed. We genieten er enorm van. Een puppy opvoeden is nu eenmaal veel werk. Zo is Noor nu onze nieuwe huisgenoot, een schatje. Misschien neem ik haar wel weer eens mee naar de kerk, maar dan moet ze eerst groter en minder speels zijn. Het hangt er helemaal vanaf hoe ze zich ontwikkelt

Tineke Hupkens

Activiteiten

Nu de samenleving weer wat op gang komt gaan we ook voorzichtig weer een aantal activiteiten inplannen:

Gemeenteavond

Op woensdagavond 9 maart om 19.30 uur willen we een gemeenteavond houden. Het thema zal zijn: *de kleine krimpende kerk*. Ds Henri en Ds Hanneke zullen uitleg geven over hun werkzaamheden. We willen met elkaar ook in gesprek gaan.

Sacrale Dans:

De donderdagavonden op 17 februari, 10 maart, 24 maart en 7 april.
Aanvang 19.30 uur.

Filmmiddagen:

Op vrijdagmiddag 25 februari.
Op vrijdagmiddag 18 maart.
Aanvang 14.30 uur.

Wilt u meer weten over deze activiteiten, dan kunt mij even mailen of bellen. Tel: 0640022451 of loes.siedenburg@xs4all.nl
We houden u ook op de hoogte via de Rotonde.

Loes

De pastorie

De pastorie, oftewel het huis waar de dominee met zijn gezin in woont, wordt wat uitgebreid. Samen met de buurman zijn de twee overkappingen tussen de beide huizen weggehaald en daar worden nu twee dichte ruimtes gerealiseerd. Voor elk huis op de begane grond een berging en op de eerste verdieping een kantoorruimte. Bij de aankoop van het huis was al wel duidelijk dat er op termijn iets moest gebeuren met de overkapping omdat die toch al wat mankementen vertoonde. Toen zich de mogelijkheid voordeed om samen met de burens hier een nieuwe en betere oplossing te realiseren hebben we dit met beide handen aangegrepen. De werkzaamheden schieten nu lekker op. We verwachten dat alles over een week of zes afgerond kan worden. We hebben dan een pastorie met een aparte ingang en een kantoor waar de dominee, los van zijn privé woning gasten kan ontvangen en een werkvertrek kan gebruiken.



College van Kerkrentmeesters,
Jaap Klasen

Collecten diaconie

23 januari : Straatpastoraat

Het straatpastoraat Hoorn geeft aandacht en zorg aan mensen die op straat leven.

In Hoorn is Esther Jeunink werkzaam als straatpastor. Zij biedt een luisterend oor en waar mogelijk praktische hulp aan mensen die veel op straat zijn.

Het Straatpastoraat wil zorg en aandacht geven aan mensen die veel van hun tijd op straat doorbrengen, bijvoorbeeld omdat zij dak- of

thuisloos zijn geraakt of omdat hun huis geen thuis is. Ieder mens heeft aandacht nodig, heeft het nodig om te ervaren dat hij of zij waardevol is. Juist als het leven moeite met zich meebrengt, als het leven getekend wordt door verlies, verslaving, of onzekerheid, is het fijn als er iemand is die naar je luistert en er voor je is. De straatpastor zoekt mensen op waar zij zijn – op het bankje in het park, in een bushokje, in de inloop of in de maatschappelijke opvang. Als mensen weer een woning krijgen, houdt zij contact en zoekt ze hen thuis op. Als er zorg of extra hulp nodig is, kan zij mensen doorverwijzen naar de juiste instanties. We bevelen deze collecte dan ook van harte aan.

13 februari : Kerk in Actie - Noodhulp Nepal

Omdat de werkloosheid in Nepal hoog is, vertrekken veel jongeren naar India, Maleisië of de Golfstaten. Daar zijn de arbeidsomstandigheden erbarmelijk en de lonen laag. Door de coronapandemie moesten veel van deze arbeidsmigranten terugkeren. Kerk in Actie creëert in Nepal nu voor 2500 jongeren werkgelegenheid, zodat zij in hun eigen omgeving een menswaardig bestaan kunnen opbouwen. De jongeren krijgen een landbouwtraining of vakopleiding en een stageplek en coaching. Ook worden zij in contact gebracht met afnemers of werkgevers. Helpt u mee?

20 februari - Stichting hart voor kinderen

Helaas groeit niet ieder kind op in veilige en liefdevolle omstandigheden.

Stichting Hart voor Kinderen heeft tot doel om wereldwijd verlaten en kwetsbare kinderen in zeer moeilijke levensomstandigheden kansen te bieden op een beter leven. Dit doet zij door middel van het incidenteel bieden van noodhulp en het structureel bieden van onderdak, voedsel, kleding,



medicijnen en scholing in een rondom het kind gecreëerde gezinssituatie.

De Stichting Hart voor Kinderen geeft toekomst aan kinderen in armoede, hun familie en hun hele omgeving. Ieder kind verdient een toekomst. Uw financiële bijdrage is dan ook van harte welkom.

27 februari - Dorcas

Dorcas is een christelijke organisatie voor noodhulp en internationale samenwerking, waar in Nederland tienduizenden enthousiaste supporters bij betrokken zijn. Iedereen draagt op zijn of haar eigen manier een steentje bij. Bijvoorbeeld als vrijwilliger, partner of kerk. Samen komen zij in actie voor mensen in nood.

Bij Dorcas kunnen spullen zoals kleding, textiel, speelgoed, boeken etc. gebracht worden naar de Dorcaswinkel in bijvoorbeeld Andijk. De opbrengst is bestemd voor de allerarmsten in Oost-Europa, Afrika en het Midden-Oosten. Dit maakt blijvende verandering in het leven van de allerarmsten mogelijk. Dorcas zet zich in voor de meest kwetsbare mensen die slachtoffer zijn van armoede, uitsluiting en crisis. Dat doen zij door middel van noodhulp en duurzaam ontwikkelingswerk. Helpt u ook mee Dorcas te steunen met een financiële bijdrage?

4 maart : Wereldgebedsdag 2022

De viering van Wereldgebedsdag wordt ieder jaar voorbereid door vrouwen uit een ander land. Zo wordt ervaren hoe taal en cultuur van invloed zijn op de uitleg en de praktische toepassing van Bijbelse teksten: mensen delen elkaars zorgen, luisteren naar elkaar en voelen zich daardoor ook solidair en verbonden met elkaar. Wereldgebedsdag van 4 maart 2022 is geschreven door de vrouwen van Engeland, Wales en Noord-Ierland met het thema 'Gods Belofte'.

13 maart : Kerk in actie - Diaconaat

Hoe zorg je er als diaconie voor dat je betrokken bent op het leven van mensen? Hoe zet je daarin de mens centraal en niet het probleem dat iemand heeft? Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt kerken in hun diaconale taak om van betekenis te zijn in hun omgeving.

Bijvoorbeeld in Oost-Groningen en Limburg zijn de armoedecijfers schrikbarend hoog.

Diakenen willen graag helpen bij problemen die hiermee samenhangen. Kerk in Actie wil lokale kerken in arme regio's van Nederland ondersteunen. In 2019 zijn drie proefprojecten gestart waarbij wordt uitgezocht wat de beste en meest effectieve manier is om dit te doen. Deze projecten zijn met name gericht op kinderen die in armoede leven. Helpt u mee?



20 maart : Stichting Hulpverlening Westfriesse Kerken

De Stichting Hulpverlening vanuit de Westfriesse Kerken is al meer dan 25 jaar actief in West-Friesland. Het werkgebied wordt gevormd door de burgerlijke gemeenten Enkhuizen, Stede Broec, Drechterland, Medemblik, Hoorn, Koggenland en Opmeer. We bieden alle burgers van deze gemeenten hulp bij crisis. De hulpverlening op maat is gratis en toch professioneel. Dat kan omdat de kerken in ons gebied, die hulp mogelijk maken.

De aard van de hulpvragen is heel divers. De hulpverleners worden ingeschakeld als er sprake is van een crisis. Door de tijd te nemen voor cliënten, ontdekken ze vaak onderliggende vragen aan de oppervlakte, zoals drank- en drugsproblematiek, zorgen, depressie, eenzaamheid, schulden en rouw. HWK-hulpverleners hebben tijd om echt te luisteren. De tijd en de aandacht van een HWK-hulpverlener geeft mensen vaak hun gevoel van eigenwaarde terug. Op grond van 'Ik ben de moeite waard' gaan ze vaak zelf werken aan het oplossen van hun probleem. Dat hoeven ze nooit alleen te doen. De HWK

hulpverlener loopt een eindje mee, ook – als het nodig is – als de eigenlijke hulp door een gespecialiseerde instantie wordt verleend.

27 maart : Speel-o-theek Hoogkarspel

De speel-o-theek is een laagdrempelige organisatie met een groot bereik onder kinderen, (gast/groot) ouders, scholen, kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Door het uitlenen van speelgoed wordt aandacht besteed aan het belang van spelen.

Spelen hoort bij de ontwikkeling van kinderen, zowel in de voor- (0-4 jaar) als naschoolse (4-12 jaar) periode. Spelen is leuk en leerzaam, kinderen doen ervaring op, ontdekken wat kan en mag. Goed speelgoed lenen is hiervoor een uitstekend middel.

De speel-o-theek heeft het juiste speelgoed om kinderen te stimuleren. Door middel van het leensysteem (net als bij de bibliotheek) kunnen kinderen spelen met speelgoed wat aansluit bij hun interesse, zonder dat men dit hoeft te kopen, want speelgoed is al duur genoeg.

14 april : Voedselbank

Het belang van de voedselbank is enorm groot. Voor sommige mensen is de voedselbank dringend nodig om zich te kunnen voeden.

De voedselbank wil een bijdrage leveren aan de vermindering van (verborgen) armoede. Voedsel is een basisrecht, er zijn mensen die om diverse redenen (tijdelijk) niet in staat zijn zich te voorzien van een dagelijkse eenvoudige maaltijd. Het wekelijkse voedselpakket dat klanten krijgen kan gezien worden als acute noodhulp. Geeft u ook voor dit letterlijk zo broodnodige doel?



VOEDSELBANKEN.NL

Oog voor voedsel • Hart voor mensen

VOOR U GELEZEN EN GESELECTEERD

Ze gelooft het pas als ze het papiertje vast heeft

Ze heeft eindelijk een verblijfsvergunning. Elf jaar duurde het, zwant de Kosovaarse Dona was een slachtoffer van onrecht in het vreemdelingenrecht. We publiceerden in april '21 haar verhaal. De Nederlandse overheid geloofde haar niet, hield rigide vast aan regeltjes en vergat de menselijke maat. Maar de advocaat en INLIA zetten door. Met resultaat.

Dona kan het zelf eigenlijk nog niet geloven. Zou het echt zo zijn? Een verblijfsvergunning? Ze heeft al vaker hoop gekregen als de rechtbank in haar voordeel besliste en kreeg dan uiteindelijk toch nul op het rekwest. Er bleken steeds nieuwe argumenten om haar een vergunning te weigeren. Nu gelooft ze het pas als ze die vergunning letterlijk in handen heeft.

Perspectiefmedewerker Marusjka van INLIA kan het zich goed voorstellen. “Als je keer op keer tegenslagen krijgt, teleurgesteld wordt, durf je goed nieuws niet zonder meer te geloven.” En Dona wacht al elf jaar. Haar verhaal begint eigenlijk nog eerder: in de oorlog in Kosovo. Serviërs verkrachten haar. Haar broers vinden haar een schande voor de familie en mishandelen Dona.

Uiteindelijk vlucht ze naar Nederland. De IND gelooft Dona tot haar ontzetting niet. Ook al acht de rechtbank haar beroep gegrond - wat niet vaak gebeurt - ze krijgt ook in tweede instantie geen asiel. De IND wijst het verzoek nu om andere redenen af. Intussen ontmoet ze Ylli. Een Kosovaar die hier woont en werkt. De liefde van haar leven. Ze trouwen.

Ylli blijkt plots kanker te hebben. Hij overlijdt nog geen 7 maanden na de bruiloft. Een verblijfsvergunning is net daarvoor gestrand op een regeltje. Dona staat op straat, zonder geld, zonder vergunning. Zo

komt ze bij INLIA terecht. Een verblijfsvergunning om op humanitaire gronden te mogen blijven wordt tot twee keer toe afgewezen, maar de advocaat legt zich er niet bij neer. De vergunning is nu uiteindelijk toegekend.

En nu? Hoe gaat dat eigenlijk als iemand een verblijfsvergunning krijgt? Moet Dona de opvang onmiddellijk verlaten? Marusjka moet erom lachen: “Natuurlijk niet. Wij zorgen voor een zachte landing. De verblijfsvergunning halen is de eerste stap. Dan helpen we haar in te schrijven bij de gemeente, voorlopig op ons adres totdat ze zelf huisvesting heeft. Je hebt namelijk voor van alles een adres nodig, om te beginnen al om je in te kunnen schrijven voor een sociale huurwoning.”

Het duurt natuurlijk wel een aantal maanden voordat Dona eigen huisvesting gevonden heeft. Tot die tijd kan ze in de opvang blijven. Intussen helpt INLIA met de eerste praktische zaken zoals een DigiD, een bankrekening, uitkering & zorgverzekering aanvragen en vooral met een warme overdracht naar de instanties waar Dona nu terecht kan. Zoals Humanitas en het Wij-team in Groningen. Die pakken het dan verder op. Maar eerst naar Zwolle: dat pasje halen! En dan taart.

Samen Bijbellezen

Blog- Betrokken predikanten opleiden Zambia

14 jan 2022

De kerk in Salamphande is vol deze zaterdagmiddag, zo'n 70 mensen zitten op lage houten bankjes; de mannen aan de ene kant, de vrouwen aan de andere. We lezen psalm 42/43 en praten over een aantal vragen. Een jonge ouderling (met zijn slapende dochter op zijn rug) vertaalt de vragen in het Nsenga en de antwoorden vanuit het Nsenga in het Engels. Slechts een paar mensen hebben een bijbel bij zich en we vermoeden dat lang niet iedereen kan lezen. Ook in Nederland komen groepen bij elkaar om dezelfde

psalmen te lezen en dezelfde vragen te bespreken. De groepen bestaan uit zo'n 10 personen en komen meestal samen bij iemand thuis. De antwoorden van de Zambiaanse groep en de Nederlandse groep worden uitgewisseld.

Twee stemmen

Psalm 42/43 beschrijft twee 'stemmen': aan de ene kant gevoelens van eenzaamheid en wanhoop en aan de andere kant een sterk verlangen naar God en vertrouwen op Hem.



Beide stemmen worden in Zambia en in Nederland maar al te goed herkend. 'Mijn hart is vaak zwaar. Bijvoorbeeld als ik geen eten op tafel kan zetten, ook om overleden kinderen' (Zambiaanse vrouw van ongeveer 45). 'Praten met kinderen en jongeren is ook moeilijk. Ze luisteren vaak niet en denken anders, soms moet ik dan huilen' (Zambiaanse vrouw van ongeveer 50). Ook in Nederland zijn zorgen om kinderen, om gezondheid, om wereldproblemen. En er is eenzaamheid, zeker als je single bent of weduwe/weduwenaar.

"Mijn hart is vaak zwaar. Bijvoorbeeld als ik geen eten op tafel kan zetten, ook om overleden kinderen" Zambiaanse deelnemer

Spot van mensen

In de psalm vragen mensen spottend: 'Waar is nou die God van jou?' Een broeder in Salamphande reageert: 'Ja, dat vragen mensen mij ook, je gaat naar de kerk en toch heb je problemen? Hoe kan dat? Waar is nou die God van jou?' Een Nederlandse deelnemer vertelt: 'Ik voel me vaak ongemakkelijk als ik de enige christen ben in een groep en mensen stellen zulke vragen, ik ben ook bang een verkeerd antwoord te geven'. Iemand anders zou de vraag 'waar is je God?' wel vaker willen krijgen: 'we leven in een tijd die weinig naar God vraagt, Hij schijnt te zijn vergeten'.

Verlangen naar God

De dichter van de psalm en de deelnemers aan de Bijbelstudie zijn God niet vergeten, integendeel. ‘Zoals een impala overal naar water zoekt, zo kniel ik op de grond totdat God mij antwoord geeft’ (Zambiaanse vrouw van ongeveer 55). De deelnemers in Nederland herkennen de dorst, speciaal tijdens lockdowns: ‘wat verlangen we ernaar om samen te bidden en te zingen!’

Nederlandse deelnemers

Het refrein van psalm 42/43 geeft kracht in Salamphande én in Nederland: God laat ons niet los, Hij ziet ons en redt ons. Dat troost en bemoedigt Gods kinderen, overal!

Over dit project

Betrokken predikanten opleiden in Zambia

In Zambia groeit de kerk en daarmee ook de vraag naar predikanten, die gemeenten kunnen leiden in soms arme en moeilijke omstandigheden. De theologische faculteit aan de Justo Mwale University in Lusaka biedt kwalitatief goed theologisch onderwijs. Er worden predikanten opgeleid, die een waardevolle bijdrage leveren aan kerk en samenleving. In de opleiding is veel aandacht voor onderwerpen, zoals hiv/aids, man-vrouw vraagstukken, mensenrechten, politiek, voedselveiligheid, klimaatverandering.



**Kopij inleveren voor het volgende Klankbord:
uiterlijk op zondag 27 maart 2022**

bij een van de onderstaande redactieadressen:

Hoogkarspel	Ina Visser, Westerwijzend 27, tel. 0228-561222 e-mail inavisserkeep@gmail.com Loes Siedenburg, Kosterij 3, tel. 0228-562601 e-mail loes.siedenburg@xs4all.nl
Westwoud	Sipke de Vries, Witte Dam 79, tel. 0228-562574 e-mail s.devries27@quicknet.nl Joke Braas, Dr. Nuyensstr. 48, tel 0228-562321 e-mail bra-beesk@quicknet.nl

Predikant:

Ds Henri Frölich

Tuinfluiters 13

1616 HD Hoogkarspel.

telefoon:

mobiel: 06-24841692

e-mail: ahfrolich@gmail.com

Bijstand in het pastoraat:

Ds Hanneke Borst

Kuipersdijk 72,

1601 CN Enkhuizen

tel. 06 – 1444 7505

e-mail: johanna.enkhuizen@gmail.com

Crisis?

Is het even crisis

in je financiën?
in je relatie?
in je koelkast?
met je partner?
met je kinderen?
met de I.N.D?

Probeer maar via

0229-271684 of

hwk.hulpverlening@live.nl

Wil je meer weten?

www.hulpverleningwestfriesekerken.nl

HWK helpt je eruit!

we doen dat:

- professioneel
- persoonlijk
- voor iedereen
- anoniem
- kosteloos
- zonder wachttijden

Als je belt krijg je....

- iemand aan de lijn die direct helpt, of
- een antwoordapparaat. Spreek in en je wordt binnen 24 uur teruggebeld!



HWK is een initiatief van de r.k. Parochiële Caritas Instellingen en de PKN - diaconieën in oostelijk West-Friesland ten behoeve van alle inwoners dus ook namens uw diaconie of pci.

KERKELIJKE ADRESSEN HOOGKARSPEL/LUTJEBROEK

Kerkelijk adres: Raadhuisplein 24a, 1616AV Hoogkarspel

Website: www.pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nl

E-mail: info@pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nl

Koster: Jos Oostermeijer en Margreet Kievit

Anemonenlaan 92, 1616 XT Hoogkarspel tel. 06-19422730

koster@pkn-hoogkarspel-lutjeboek.nl

Voorzitter kerkenraad:

Tineke Hupkens,

Kluut 9,1616 GX Hoogkarspel

tel. 0228-753817

tinekehupkens@gmail.com

Diakenen:

Wilma van Ophem, Laurier 20,

1616TM Hoogkarspel

tel. 0228-583733

wilmavanophem@quicknet.nl

Jaap Klasen, penningmeester/adviseur

Kosterij 3,1616PK Hoogkarspel

tel. 0228-562601

jaap.klasen.mail@gmail.com

Els Weijers, Pimpelmees 12,

1616 HM Hoogkarspel

tel. 06-23674646

weijers.els@gmail.com

Bankrekening nummer diaconie NL32RABO 014.38.97.039

Ouderling-Kerkrentmeester:

Jaap Klasen,

Kosterij 3,1616PK Hoogkarspel

tel. 0228-562601

jaap.klasen.mail@gmail.com

Peter Keersemaker, Kerkrentmeester

Boterweid 3, 1616PG, Hoogkarspel

tel. 0228-562081

peterkeersemaker@live.nl

Financiële administratie: Jaap Klasen,
Kosterij 3, 1616PK Hoogkarspel tel. 0228-562601
Bankrekening nummer kerkrentmeesters NL66RABO 032.93. 01.160

Ouderlingen:

Tineke Hupkens,
Kluut 9,1616 GX Hoogkarspel tel. 0228-753817
Loes Siedenburg, scriba
Kosterij 3, 1616 PK Hoogkarspel tel. 0228-562601
loes.siedenburg@xs4all.nl

LRP-ledenadministratie/ autovervoer naar de kerk:

Johan Hupkens, Kluut 9, 1616 GX Hoogkarspel tel.0228-753817
johanhupkens@gmail.com tel.06-37229429

KERKELIJKEADRESSEN WESTWOUD/BINNENWIJZEND

Kerkelijk adres: Dr. Nuyensstraat 24, 1617 KC Westwoud

Website: www.pknwestwoud.nl

E-mail: info@pknwestwoud.nl

Koster: Ilona en Patric de Vries

Dr. Nuyensstraat 26 1617 KC Westwoud tel. 0228-724673
tel. 06-54700512

Diakenen:

Anny Koster-Donker tel: 0228-567173
Zittend 18, 1617KS Westwoud
aj.koster-donker@quicknet.nl
Dirk Stam,
Oudijk 14, 1617 KR Westwoud tel. 0229-261688
dsstam@ziggo.nl

Ilona de Vries

Dr. Nuyensstraat 26 1617 KC Westwoud tel. 0228-724673
ilonanieuwenhuys@hotmail.com
bankrekeningnummer: NL88ABNA084.37.08.565

Ouderling-Kerkrentmeesters:

Ronald Stam,

Oudijk 14, 1617 KR Westwoud tel. 0229-261688
dsstam@ziggo.nl

Sipke de Vries,

Witte Dam 79, 1617VX Westwoud tel. 0228-562574
s.devries27@quicknet.nl

Patric de Vries (adviseur)

Dr. Nuyensstraat 26, 1617 KC Westwoud tel. 0228-724673
patricdevries@pknwestwoud.nl

Financiële administratie: Margriet Bakker-Struik

Alexanderstraat 13, 1617VB Westwoud tel. 06-50605813
tel. 0228-855145

bankrekeningnummer: NL37ABNA084.37.80.002

Ouderlingen:

Elma Verhoef,

Dres 33, 1617 JX Westwoud
elma-verhoef@ziggo.nl

Atie Boekweit,

Dr. Wijtemalaan 23, 1617 KH, Westwoud
l.boekweit@quicknet.nl

Saskia van Buren,

Dr. Nuijensstraat 120, 1617 KE, Westwoud.
buren.herlaar@quicknet.nl

Yolande de Boer,

Dres 1, 1617 JX, Westwoud.
yolandedeboer@hotmail.com

Vieringen

29 jan	19.00 uur	Westwoud, oecumenische viering, in RK kerk, m.m.v. Kleinkoor
04 feb	19.30 uur	Hoogkarspel, mediatievesper, o.l.v. pastor Cor van der Spek
06 feb	10.00 uur	Westwoud, ds Henri Frölich
13 feb	10.00 uur	Hoogkarspel, ds Henri Frölich, Heilig Avondmaal
18 feb	09.45 uur	Noorderlandhuis, ds Hanneke Borst
20 feb	10.00 uur	Hoogkarspel, mevrouw Arja Kraal
27 feb	10.00 uur	Hoogkarspel, ds Henk Reefhuis
04 mrt	19.00 uur	Hoogkarspel, RK kerk, Wereldgebedsdag , ds Henri Frölich en m.m.v de oecumenische werkgroep
06 mrt	10.00 uur	Westwoud, ds Henri Frölich
13 mrt	10.00 uur	Hoogkarspel, ds Hanneke Borst
18 mrt	09.45 uur	Noorderlandhuis, ds Hanneke Borst
20 mrt	10.00 uur	Hoogkarspel, ds Henri Frölich
27 mrt	10.00 uur	Hoogkarspel, pastor Piet Meijer
01 apr	19.30 uur	Hoogkarspel, mediatievesper, ds Henri Frölich
03 apr	10.00 uur	Westwoud, ds Mataheru
10 apr	10.00 uur	Westwoud, Palmpasen , in PKN kerk oecumenische werkgroep
14 apr	18.00 uur	Hoogkarspel, ds Henri Frölich, Witte Donderdag met Seidermaaltijd
15 apr	19.00 uur	Westwoud, Goede Vrijdag , in RK kerk oecumenische werkgroep
16 apr	10.00 uur	Noorderlandhuis, ds Hanneke Borst, oecumenische Paasviering
17 apr	10.00 uur	Hoogkarspel, ds Henri Frölich, Paasviering , met zang van Mieneke en Marleen