

## PROTESTANTSE GEMEENTE

Predikant: Ds Henri Frölich tel. 0624841692

email: ahfrolich@gmail.com

Scriba mevr. L. Siedenburg tel. 562601

Koster: Jos Oostermeijer tel. 0619422730,

email: koster@pkn-hoogkarspel-lutjebroek

Postadres: Raadhuisplein 24, 1616 AV Hoogkarspel

Autovervoer: Johan Hupkens tel. 753817 of 0637229429

[www.pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nl](http://www.pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nl)

Email: info@pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nl



**De PKN Hoogkarspel-Lutjebroek is een gemeenschap die open staat voor iedereen. Eenieder is welkom bij alle vieringen en activiteiten die georganiseerd worden**

### Vieringen

- 01 apr 19.30 uur Hoogkarspel, meditatievesper  
o.l.v. ds Henri Frölich
- 03 apr 10.00 uur Westwoud, ds Mataheru
- 10 apr 10.00 uur Westwoud, Palmpasen,  
oecumenische viering
- 14 apr 18.00 uur Hoogkarspel, Witte Donderdag  
met Seidermaaltijd
- 15 apr 19.00 uur Westwoud, RK kerk, Goede  
Vrijdag, oecumenische viering
- 16 apr 10.00 uur Noorderlandhuis, ds Hanneke  
Borst, oecumenische  
Paasviering
- 17 apr 10.00 uur Hoogkarspel, ds Henri Frölich  
Paasviering

### Meditatievesper

Vrijdag 1 april om 19.30 uur is er in de protestantse kerk van Hoogkarspel een meditatievesper o.l.v. ds Henri Frölich

### Komende Zondag

Zondag 27 maart om 10.00 uur is er een viering in de protestantse kerk van Westwoud. Voorganger is ds Mataheru.

### Veertigdagentijd

We zitten midden in de veertigdagentijd, alweer op weg naar Pasen, de tijd gaat snel, voor een predikant is de indeling in periodes van het kerkelijk jaar een vast ijkpunt. En ieder jaar komt dezelfde periode weer en ieder jaar komen de zelfde Bijbelverhalen weer langs en toch, iedere keer is het ook weer helemaal anders. En dat heeft alles te maken met hoe je zelf in je vel zit, wat er in je eigen leven gebeurt maar ook natuurlijk hoe het in de wereld om je heen is. De afgelopen twee jaar was het in de veertigdagen tijd volop corona wat de klok sloeg, in ieder dienst ging het op een of andere manier wel daarover, of over het feit wat op welk moment wel of niet mogelijk was. Hoewel we nog steeds niet helemaal uit de pandemie zijn, wordt het nieuws en misschien ook wel ons gevoel nu gedomineerd door de oorlog in Oekraïne en de dreiging daarvan voor de rest van de wereld. In het kerkelijk jaar wordt de

afgelopen zondag (27 maart) zondag Laetare genoemd. Laetare betekent 'blij zijn'. Het is dus de zondag van de vreugde halverwege de tijd voor Pasen.

Die vreugde halverwege de voorbereidingstijd op Pasen is er natuurlijk om een bepaalde reden. Allereerst kunnen we simpelweg denken aan de opluchting bij de gedachte dat we 'over de helft' zijn; dat was zeker niet zo vreemd toen er in de veertigdagentijd nog echt gevestigd werd. Maar het gaat natuurlijk in de eerste plaats om de vreugde om het naderende paasfeest. In de liturgie mocht (en mag) de kleur paars voor een dag verwisseld worden met oudroze. Sommige predikanten hebben ook echt een roze stola om op deze zondag. Gezien de situatie in de wereld is er veel waarover ons zorgen kunnen maken. Past het dan wel dat je ook blij kunt zijn dat we op weg zijn naar Pasen? Ik denk het juist wel want uiteindelijk is Pasen een ultiem feest van hoop! Een prachtig lied van Huub Oosterhuis verwoordt het zo:

*Houd elkander vast,  
blus de geest niet uit,  
maak elkaar niet klein.  
die ons maakte uit niets,  
laat niet varen  
het werk van Zijn handen.*

*Van Hem is de toekomst,  
kome wat komt,  
licht dat niet dooft,  
liefde die blijft.*

*Houd elkander vast,  
blus de geest niet uit,  
maak elkaar niet klein.  
Hoor een stem:  
'Ik maak alle dingen nieuw,  
ik zal de tranen uit je ogen wissen  
en de dood zal niet meer zijn'*

*Van Hem is de toekomst,  
kome wat komt,  
licht dat niet dooft,  
liefde die blijft.*

Laten we met dit lied van Hoop ondanks alle zorgen die we in deze tijd kunnen ervaren met een blij gemoed (laetare) op weg gaan naar Pasen!

**Ds Henri Frölich**