

PROTESTANTSE GEMEENTE

Predikant: Ds Henri Frölich tel. 0624841692

email: ahfrolich@gmail.com

Scriba mevr. L. Siedenburg tel. 562601

Koster: Jos Oostermeijer tel. 0619422730,

email: koster@pkn-hoogkarspel-lutjebroek

Postadres: Raadhuisplein 24, 1616 AV Hoogkarspel

Autovervoer: Johan Hupkens tel. 753817 of 0637229429

www.pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nl

Email: info@pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nl



De PKN Hoogkarspel-Lutjebroek is een gemeenschap die open staat voor iedereen. Eenieder is welkom bij alle vieringen en activiteiten die georganiseerd worden

Vieringen

24 apr	10.00 uur	Hoogkarspel, ds Tineke van Lente
01 mei	10.00 uur	Westwoud, ds Henri Frölich
04 mei	19.00 uur	Hoogkarspel, Dodenherdenking
06 mei	19.30 uur	Hoogkarspel, meditatievesper, Wilma van Ophem
08 mei	10.00 uur	Hoogkarspel, ds Ineke van Middendorp
15 mei	10.00 uur	Hoogkarspel, ds Jantine de Ruiter
20 mei	09.45 uur	Noorderlandhuis, ds Hanneke Borst
22 mei	10.00 uur	Hoogkarspel, ds Henri Frölich en ds Wilma Hartogsveld, doop- dienst

Komende zondag

Zondag 24 april om 10.00 uur is er een viering in de protestantse kerk van Hoogkarspel. Ds Tineke van Lente uit Hoorn is de voorganger. Organist Bas Rijkeboer uit Heerhugowaard begeleidt de gemeentezang, Daarnaast zal hij een aantal stukken van Chopin, Haydn, Händel en Mozart op de piano spelen. Wees welkom!

Paasoverweging van Ds Henri Frölich

Jullie vragen hoe is de opstanding der doden? Ik weet het niet.

Jullie vragen wanneer is de opstanding der doden? Ik weet het niet.

Jullie vragen komt er een opstanding der doden? Ik weet het niet.

Jullie vragen komt er geen opstanding der doden? Ik weet het niet.

Ik weet alleen waarnaar jullie niet vragen: de opstanding van hen die leven.

Ik weet alleen waartoe Hij ons oproept: tot opstanding vandaag en nu.

Bovenstaand gedicht is van Kurt Marti. Hij was een Zwitsers theoloog en schreef veel gedichten, columns en verhalen. Wat vieren we met Pasen eigenlijk? De opstanding van Christus!

Maar hoe moeten we ons dat nu voorstellen en hoe kan dat verhaal voor ons nu vandaag betekenis krijgen? Als je de Bijbelse getuigenissen rond de opstanding leest dan is verwarring misschien wel het eerste gevoel bij Paasmorgen. Alsof er in het landschap van zekerheden een open plek wordt gemaakt waar straks iets nieuws kan landen. Het leven zit niet opgesloten in de enge omknelling van de dood, het breekt erdoorheen. Als dat alleen een constatering is, een zin uit een geloofsboek, dan kun je zeggen: ja, oké, en dus wat? De een zegt dat hij het gelooft, de ander zegt: ik geloof er niets van. Maar dan heb je het niet over geraakt-worden, over iets wat je overkomt of overdondert. Geloven dat Christus is opgestaan betekent dat je erin meekomt, dat het je in beweging zet. Dat het je misschien eerst in verwarring brengt, maar dat het je raakt en dat het je uiteindelijk optilt. Dat kun je niet zelf laten gebeuren en het gebeurt ook niet per se op Paasmorgen. Je kunt je er, denk ik, wel voor openstellen, bijvoorbeeld door niet krampachtig de regie over je leven en over je denken vast te houden. En door het voor mogelijk te houden dat precies daar waar jouw wereld instort, het toch anders loopt en het niet het einde bleek, het onmogelijke gebeurde! Misschien kent u vanuit uw eigen ervaring ook wel zo'n verhaal, een verhaal waarin u op uw eigen manier ook iets van dat Paaswonder hebt meegemaakt. Want dat is denk ik de les van Pasen voor ons. We moeten blijven vertellen over de Paaservaringen. Het leek onmogelijk...maar het bleek toch goed te komen. Goed nieuws moeten we blijven doorvertellen; en met kleine persoonlijke gebeurtenissen in het hoofd durven we misschien ook groot te geloven dat er ooit weer vrede komt in Oekraïne, dat klimaatdoelstellingen haalbaar blijken, dat kinderen niet de hongerdood hoeven te sterven. Het begint met een klein geloof, geloof als een mosterdzaadje! Wat onmogelijk lijkt, gebeurt soms. In de stilte gebeurt het. Je bent toch hersteld van de ziekte, of je leert ermee omgaan. Je kan je liefdevolle familielid of vriend of partner laten gaan, hoe moeilijk dat gemis van iemand ook blijft. Misschien voel je ruimte om los te laten of voel je ruimte om te vergeven. In de stilte realiseren we ons dat het ook heel anders had kunnen zijn; Het wordt weer Pasen. Het onmogelijke blijkt tot op vandaag mogelijk. Laten we het elkaar blijven vertellen!

Met vriendelijke groeten,
Tineke Hupkens en Loes Siedenburg