

26^{de} Jaargang nr. 2
Pasen 2022

Merel

Zes uur.
Het is nog donker buiten.
In de tuin fluit een merel.
Ergens op een paal van de schutting
zit hij te kwinkeleren
alsof het volop dag is.
Tsjik-tsjik-tsjik.



Daar is moed voor nodig.
Zo'n merel moet welk
een groot vertrouwen
in zijn Schepper hebben, dacht ik laatst.
Na de nacht
geeft Hij een nieuwe morgen.
Daarom durft de merel
alvast een aubade in te zetten
terwijl het nog donker is.

Pasen.
God maakt een nieuw begin.
Er komt een einde aan de nacht
van zonde en dood,
van ziekte, liefdesverdriet en oorlogen.
Ik zie er nog niets van.
Maar het geloof
heeft zoveel vertrouwen
in de opgestane Here,
dat de dag durft prijzen
voordat de nacht geweken is!



Het geloof is een vogel,
die al zingt
als alles nog donker is.

A.P. van Langevelde

Pasen 2022



Ons leven lang zijn we bezig met loslaten. Dat begint al met de geboorte. Loskomen van je moeder. De band moet letterlijk en figuurlijk doorgeknipt worden en later dan ga je

voor het eerst alleen naar school. Misschien laat je zelfs je familie achter als je besluit te gaan emigreren. In elk geval groei je wel je ouderlijk huis uit en ga je op eigen benen verder.

Soms moet je noodgedwongen loslaten. Je geliefde sterft. Je verliest je baan. Je relatie loopt stuk. Vrienden die je laat gaan of die jou laten gaan. Je moet loslaten of je wilt of niet, want als je blijft staren op wat voorbij ging, kun je niet verder, kun je niet opstaan, kun je niet leven. Het lijkt wel alsof ons een leven lang gegeven wordt om ons te oefenen in dat loslaten. En die tijd hebben we ook nodig, want eigenlijk zijn de meesten van ons toch vasthouders. Petrus, één van de leerlingen van Jezus, is een vasthouder bij uitstek. Hij wil Jezus vasthouden, nooit loslaten, maar later wil hij ook zijn leven vasthouden en niet verliezen om die boodschap waarmee Jezus zijn hart raakte. Petrus is misschien wel het uitgelezen voorbeeld van menselijke onzekerheid. Hij wil wel geloven, maar het is zo ontzettend moeilijk voor hem. Loslaten is een levenskunst. Het gaat voor Petrus en voor ons allemaal met vallen en opstaan. Het kost verdriet en pijn, angst en onzekerheid..

Maar het houdt ook een belofte in. Loslaten biedt nieuwe mogelijkheden, nieuwe kansen, biedt zelfs nieuw leven over de grenzen van de dood heen. Loslaten is misschien ook wel de kern van wat geloven is. Jezus roept mensen op zich te bekeren en eigenlijk is het een oproep om los te laten; durven breken met een oud doods leven, waarin niets nieuws gebeurt. Durven breken met liefdeloosheid. Durven vergeven is durven loslaten wat een ander jou heeft aangedaan en haat- en wraak gevoelens opzij zetten en een nieuwe weg durven gaan: een weg ten leven! Maar hoe krijgen we dan precies zicht op die weg ten leven, of blijven het alleen mooie woorden van loslaten en een nieuw begin. Misschien door de

woorden die we rond Pasen ook altijd weer in de kerk horen te proberen handen en voeten te geven in ons eigen leven. Want op Paasmorgen krijgt Maria Magdalena in het verhaal van de evangelist Johannes van Jezus zelf te horen: Houd me niet vast...durf los te laten en ga je eigen weg van leven en geloof naar een nieuwe dagenraad van de Schepping. Want daadwerkelijk Pasen vieren...dat is durven loslaten, durven opstaan uit alles wat in je leven dodelijk is. Pasen....dat is: mensen die opstaan en gaan leven Gods toekomst tegemoet. Op die weg wensen we elkaar ondanks alles wat er ook misgaat in de wereld veel geluk en wijsheid.

Gezegende paasdagen!
Ds. Henri Frölich

Kunstlezing over Maria Magdalena

Donderdagavond 21 april om 20.00 uur geeft kunsthistorica dr Sophie Oosterwijk een lezing over de uitbeelding van Maria Magdalena in de kunst. Wie was Maria Magdalena? Na zoveel eeuwen is de waarheid moeilijk te achterhalen. Kunstenaars zoals Jan van Scorel, Donatello, Titiaan, Caravaggio en Rembrandt hebben haar op zeer uiteenlopende manieren afgebeeld: als rijk geklede courtesane, met een zalfpot bijvoorbeeld. Of als een berouwvolle, vrijwel naakte zondares, of met haar lichaam slechts verhuld door haar lange haar. De Maria Magdalena die we menen te kennen uit de bijbel is eigenlijk een samenvoeging van verschillende figuren uit het Nieuwe Testament, zoals de zuster van Martha en Lazarus (Lucas 10) en de vrouw aan wie de verrezen Christus allereerst verscheen (Marcus 16). Middeleeuwse legendes vertellen ook dat Maria Magdalena na de kruisiging naar Frankrijk reisde, waar ze de rest van haar dagen al kluizenares boete deed in de Provence.



Deze lezing zal de verschillende verhalen vergelijken en illustreren met behulp van gepassioneerde, maar ook zwoele afbeeldingen van deze ‘andere Maria’ in de westerse kunst.

Sophie Oosterwijk is gepromoveerd in kunstgeschiedenis (Leicester) en in de Engelse literatuur (Leiden). Ze is als docent werkzaam geweest aan de universiteiten van Leicester, Manchester en St Andrews, en ze is momenteel freelance onderzoeker. Ze heeft veel gepubliceerd en geeft lezingen in binnen- en buitenland.

De toegang is gratis, inloop vanaf 19.30 uur. Na afloop kunnen we napraten onder het genot van een drankje.

BERICHTEN UIT WESTWOUD-BINNENWIJZEND

Vanuit de kerkenraad Westwoud-Binnenwijzend Beste gemeenteleden.

Momenteel is er een grote vluchtelingenstroom op gang gekomen vanuit Oekraïne. Ook in de gemeente Drechterland worden veel vluchtelingen opgevangen. Op dat gebied doet onze gemeente echt goede zaken. Vanuit onze beide kerken nemen Peter Keersemaker, Wilma van Ophem, Henri Frölich en Patric de Vries deel aan een werkgroep die ondersteuning kan bieden aan Vluchtelingen in de Gemeente. Wij zitten in de subgroep Ontmoetingen. Dit past bij ons, omdat wij de faciliteiten hebben om mensen te ontvangen, waar de Oekraïense vluchtelingen bijeenkomsten kunnen organiseren. In de Rotonde en de Schakel zal hier nog wel over worden geschreven. Ook is er door de diaconie een donatie gedaan aan vluchtelingen opvang in Westwoud.

Verder is de consistorie van ons kerkgebouw inmiddels opgeleverd. Het is een zeer mooie ruimte geworden, die we multifunctioneel kunnen gebruiken en verhuren.

Tevens is de nieuwe prijslijst voor de verhuur van het kerkgebouw op de laatste kerkenraad besproken en online gezet op onze website.

Doordat de kerk nu helemaal gasvrij is en de consistoriekamer nu ook wordt verwarmd door infrarood verwarming, gaat Ronald Stam onderzoeken of er nog extra zonnepanelen moeten worden geplaatst. We zijn inmiddels met recht een duurzame en groene kerk geworden. In week 15 zal de achtergevel van de kerk nog worden gerestaureerd. De kerk zal dan aan de achterzijde in de steigers worden gezet en er zal er op diverse plaatsen aan houtwormbestrijding worden gedaan door firma Van Lierop.

Ook is er nog een nieuwe beschoeiing geplaatst rondom het Heidens Kerkhof. Het ziet er prachtig uit!



Namens de kerkenraad,
Koster Patric de Vries

Niets is meer normaal...

De Goede Vrijdag is in Westwoud een avond om te luisteren naar liedjes of muziek uitgevoerd door lokale talenten.

Deze muziek is door de uitvoerenden speciaal uitgekozen omdat het voor hen passend is bij Goede Vrijdag, de dag dat het lijden en sterven van Christus herdacht wordt.

Ieder jaar wordt dit verhaal door jongeren verteld met al zijn aangrijpende en theatrale gebeurtenissen.

We hebben het in voorgaande jaren over Vriendschap en Verraad gehad, over Vallen en Opstaan. Nu kunt u genieten van Wietse de Vries en Hans Weenink op het orgel met uit de Matteus- Passion “Aus Liebe” verder kunt u luisteren naar Lennaert Boekweit en Andrea Malschaert en twee kleine koren.

De afgelopen twee jaar zijn de activiteiten natuurlijk niet doorgedaan, daarom is deze keer gekozen voor het thema: Niets is meer normaal...

De corona-uitbraak veranderde immers van alles: hij bracht onzekerheid en ontregeling; hij dwong ons om onze manier van leven aan te passen. Wat zou het fijn zijn als alles weer normaal was dachten we. Vertrouwd. Maar nu is het zover en realiseren we ons; kunnen we terug naar dat oude normaal en willen we dat? Zeker nu we dagelijks geconfronteerd worden met de ontredde en het lijden van het Oekraïense volk. Kunnen we in deze situatie nog voor ons zien waar we naar toe willen, is er een visioen wat ons gaande houdt?

We spiegelen ons met Pasen aan het Bijbelse verhaal over een volk dat door de woestijn trok. Aan de ontregelende ervaring van Pasen: van een leeg graf en iemand die opstaat uit de dood. Daar is niets normaals aan.

Goede Vrijdag 15 april H. Martinuskerk Westwoud Kerk open 19.00 uur
aanvang concert 19.30 uur Toegang vrij: deurcollecte aanwezig.

HET LICHT OVERWINT

En steeds wanneer het donker is
breekt na verloop van tijd
het licht weer door de duisternis
en komt de dagenraad gewis
als winnaar uit de strijd.

Behoedzaam brengt haar warme gloed
kleur aan de nieuwe dag,
zo onthult zij de geheimenis
dat het licht van de verrijzenis
in ons ontwakent mag.



Wilma van Ophem

BERICHTEN UIT HOOGKARSPÉL-LUTJEBROEK

Van de voorzitter

We waren allemaal blij dat de coronamaatregelen versoepeld en bijna afgeschaft zijn en zijn vol goede moed begonnen om weer een aantal activiteiten op te starten.

We kunnen terug kijken op een bijzonder geslaagde gemeente-avond op 9 maart. Er was een goede opkomst en er werd geanimeerd met elkaar gepraat. Zie voor verdere informatie het verslag van Loes in dit Klankbord.

Helaas woedt er nu een bloedige oorlog in Oekraïne. We zien de verschrikkelijke beelden van geweld en angst, steden die verwoest worden. Niets ontziende terreur. Mensen die alles kwijt zijn geraakt en gevlucht zijn. Ook onze kerk heeft op verzoek van de gemeente Drechterland meegewerkt door een eerste opvang aan te bieden. Dit houdt in dat de mensen vanaf een opvanglocatie met bussen naar onze kerk zijn gebracht. Ze worden daar ontvangen met koffie en thee. Medewerkers van de gemeente Drechterland registreren hen. Vandaar worden zij naar opvangadressen/locaties in de omgeving gebracht. Het was een triest gezicht die mensen te zien zitten, totaal ontheemd met als bezit een paar koffers. De opvang hield wel in dat we huurders en activiteiten hebben moeten afzeggen wat natuurlijk ook een teleurstelling was, want we waren net weer open, maar de hulp aan de vluchtelingen gaat voor alles. Op dit moment is deze opvang niet nodig, zodra de gemeente weer een beroep op ons doet, stellen wij de kerk weer beschikbaar.

Ambtstermijn

Eind augustus 2022 loopt de laatste ambtstermijn van Loes Siedenburg af. Een ambtstermijn is 4 jaar met een maximum tot 12 jaar. Loes zal vanaf die datum verbonden zijn als bijzonder adviseur/scriba tot medio juni 2023. Vanaf die datum mag zij weer

als ouderling/scriba worden bevestigd.

De eerste ambtstermijn van Jaap Klasen als kerkrentmeester/penningmeester loopt medio juli 2022 af. Jaap heeft aangegeven nog een volgende ambtstermijn te willen aanblijven. De datum van herbevestiging wordt nog nader bekend gemaakt dat zal rond de datum van 1 juli liggen. De kerkenraad stelt het zeer op prijs dat Jaap en Loes zich nog actief voor de kerk blijven inzetten. Het zijn best pittige functies die veel tijd in beslag nemen.

Startzondag

Op 4 september vieren we dit jaar de startzondag. Dit jaar wordt het een hele bijzondere dag. De diaconie heeft meegeholpen aan het opzetten van een Tiny Church op de Floriade. We mogen daarom met een groep mensen komen kijken. We vertrekken met een bus naar Almere. Ds Henri verzorgt daar om 12.00 uur een kerkdienst. Tijd en verdere informatie vindt u in het volgende Klankbord. Noteert u de datum vast.?

Tineke Hupkens

Kerkbalans 2022

In 2022 zijn er 115 uitnodigingen gestuurd betreffende de kerkelijke bijdrage.

Deze 115 uitnodigingen staan gelijk aan de pastorale eenheden van de Protestantse kerk Hoogkarspel-Lutjebroek.

Pastorale eenheden zijn het aantal geregistreerde gezinnen.

Van deze eenheden zijn er 56 toezeggingen teruggekomen. Daarnaast zijn er tot op heden 4 kerkelijke bijdragen binnen gekomen die niet waren toegezegd.

In totaal hebben dus 60 pastorale eenheden gereageerd.

Zie onderstaande screen.

Kerkelijke Bijdrage (KB) - 2022

Jaar	2022
Aantal uitnodigingen (papier)	115
Aantal uitnodigingen (e-mail)	0
Aantal deelnemers	60
Totaal toegezegd	€ 7.901,00
Ontvangen toegezegd	€ 3.871,00
Ontvangen niet toegezegd	€ 495,00
Totaal ontvangen	€ 4.366,00
Saldo nog te ontvangen	€ 4.030,00

Deze 60 pastorale eenheden willen wij alvast hartelijke bedanken voor hun toezegging en/of reeds overgemaakte bijdragen.

Er zijn dus 55 pastorale eenheden die ingeschreven staan als lid van de Protestantse kerk Hoogkarspel-Lutjebroek, maar tot op heden niet deelnemen aan enige ondersteuning betreffende een kerkelijke bijdrage.

Wij verzoeken u vriendelijk, om alsnog een financiële bijdrage te geven aan de kerk waar u lid van bent. Zij hebben uw bijdrage hard nodig. U kunt uw bijdrage storten op: NL66RABO0329301160 t.b.v. kerkrentmeesters PKN Hoogkarspel-Lutjebroek.

Met vriendelijke groet.

Johan Hupkens bijdrage administrateur
Protestantse kerk Hoogkarspel-Lutjebroek.

Verslag van de Gemeenteavond

Woensdagavond 9 maart was er een gemeenteavond in onze kerk. De laatste bijeenkomst is geweest in 2017 toen ds Henri zich ging voorstellen aan onze gemeente. Het werd dus weer tijd dat we weer eens met elkaar in een ongedwongen sfeer van gedachten

konden wisselen. Voorzitter Tineke opende de avond met een toepasselijk gedicht voor deze tijd: over hoop.

Er was een mooie opkomst van een kleine 30 personen. De avond begon met een terugblik van ds Henri op zijn predikantschap van de afgelopen drie jaar, hoe hij als het ware hier in het diepe is gesprongen, hoe blij hij was met de activiteiten die er al waren. Helaas heeft corona twee jaar lang roet in het eten gegooid. Alles kwam stil te liggen, maar gelukkig kwamen er wel online-vieringen. Ds Henri maakte opnamen met zijn telefoon waarbij hij dan tegen een lege kerk aankeek. Het is mooi dat er nu hele goede apparatuur aangeschaft is, zodat alle vieringen vanuit huis ook bekeken kunnen worden. Nu de meeste maatregelen zijn opgeheven richt hij met de kerkenraad weer de blik op de toekomst en ziet hij dit als een nieuwe start. De samenwerking met ds Hanneke Borst, die het pastoraat voor haar rekening neemt, wil hij graag continueren. Per 1 november stopt hij met zijn werkzaamheden in Purmerend en zal hij voor 60 % werkzaam zijn (was 50%) voor de gemeenten van Hoogkarspel-Lutjebroek en Westwoud-Binnenwijzend. Ds Hanneke zal voor 20% haar werkzaamheden continueren in beide gemeenten. Ds Henri hoopt dat de afstand met de gemeente, die er kwam door de coronaperiode, weer kleiner zal worden. Hij is altijd bereikbaar voor vragen hierover.

De coronaperiode heeft hem doen nadenken wat hij concreet kan doen voor de mensen en hij heeft besloten een studie verpleegkunde naast zijn predikantschap te gaan doen.

Vanuit de zaal kwam een opmerking dat de dominee weinig zichtbaar is in de diensten die ingepland staan, maar ds Henri heeft een halve baan; een ander merkte op dat het juist verfrissend is als er verschillende dominees als gast komen. In het volgende preekrooster zal er waarschijnlijk een betere balans zijn omdat de diensten in Purmerend dan zijn afgevallen.

Een andere opmerking ging over het online uitzenden van de diensten: wordt er wel rekening gehouden met de privacy? Ds Henri is zich daar zeker van bewust en ook de mensen achter de opname-

apparatuur zorgen ervoor dat er geen gemeenteleden vol in beeld komen.

Ds Hanneke Borst kwam aan het woord, zij vertelde dat ze in 2018 met vervroegd emeritaat is gegaan, omdat de kerkelijke gemeente van Enkhuizen moest bezuinigen. Omdat in Hoogkarspel nog een vacature was na het vertrek van ds Marina kreeg ds Hanneke de vraag van kerkenraadsvoorzitter Tineke of zij hier een dag in de week het pastoraat wilde verzorgen met daarbij het verzorgen van een maandelijks dienst in het Noorderlandhuis. Met voortvarendheid is zij begonnen met het bezoekwerk in Hoogkarspel, Lutjebroek en ook in Westwoud; hierdoor heeft zij een band opgebouwd met veel gemeenteleden. Dit bezoekwerk heeft zij ook tijdens de lockdowns kunnen doen, op afstand uiteraard. Tijdens de drie zomermaanden dat zij niet dit werk kan doen neemt ds Henri haar werkzaamheden over. Ook zij staat open voor vragen vanuit de gemeente, zij woont niet hier in het dorp, dus zij wordt niet aangesproken in bv het winkelcentrum.

Op de vraag hoe trek je jonge mensen over de streep om naar de kerk te komen antwoordde Hanneke dat de kerk nog een van de weinige plaatsen is waar georganiseerd nagedacht wordt over de grote vragen van leven en dood in de zin van het bestaan. Zij noemt de kerk een plek waar je iets kunt halen, maar ook iets kunt brengen, zoals dankbaarheid. Ga met jongeren een gesprek aan hierover, met enthousiasme, is haar advies, bevraag de jongeren hierover.

Na de pauze spraken we met elkaar over gemeente-zijn. we hebben te maken met vergrijzing en er komen steeds minder mensen naar de kerk. Er is een rapport verschenen van de classis Noord-Holland met als titel: *Lichter ingevuld*, hierin staan adviezen hoe je als een krimpemde kerk daarmee om kan gaan. Ook als kerkenraad denken we natuurlijk hierover na. We zijn blij dat we financieel voorlopig nog als zelfstandige gemeente door kunnen gaan. De kerk moet hiervoor aan een aantal voorwaarden voldoen, bv. qua samenstelling van de kerkenraad. We kunnen de basistaken die omschreven staan in de kerkorde, zoals de eredienst en het pastoraat, nog steeds uitvoeren. Ds Henri merkt op dat er, zolang als hij predikant is, al zorgen zijn

om de kleiner wordende aantallen. Hij benadrukt dat we af moeten van de kramp om deze aantallen te vergroten. Jongeren gaan zeker op zoek naar zingeving maar doen het op een andere manier. Hij gaat er vanuit dat op den duur de kerkdiensten zoals we nu hebben niet meer bestaan. Maar laten we doen wat we nu doen goed doen, laten we niet te ver vooruit kijken! Een actie van de kerkenraad is om weer contact op te nemen met de godsdienstlerares van de basisschool.

Er kwam een vraag naar nog meer gevarieerde kerkdiensten, muziek is belangrijk bij de vieringen, net als aandacht voor de natuur en klimaat.

Een gemeentelid merkte op dat de opvang voor vluchtelingen van een aantal jaren zo samenbindend werkte. De kerk zal zich zeker inzetten voor de komende vluchtelingen die ongetwijfeld zullen komen.

Verbondenheid en betrokkenheid zijn belangrijk, ook naar andere geloven toe. Oecumenische samenwerking is ook belangrijk voor de gemeenteleden.

Een vraag kwam over de samenwerking met Westwoud. Er is in Westwoud sinds een jaar weer een voltallige kerkenraad samen met katholieke Westwouders.

De komende startzondag in september willen we met de gemeenteleden een bezoek brengen aan de Floriade in Almere. Eens in de tien jaar wordt deze internationale tentoonstelling gehouden voor alles wat met groen en duurzame technologie te maken heeft.

De diaconie van onze kerk is vorig jaar benaderd door de kerken in Almere voor een geldelijke lening om op deze Floriade een mobiele Tiny Church te bouwen, gelegen in een tuin met kunstobjecten en helende kruiden. De diaconie was enthousiast over dit project en heeft hieraan van harte meegewerkt. Na de Floriade zal de kerk verkocht worden en wordt de lening afgelost.

Op zondag 4 september willen we met een bus en gemeenteleden naar Almere afreizen, ds Henri zal dan om 12 uur in de Tiny Church voorgaan en aansluitend kunnen we de tuin bezichtigen.

Ook gemeenteleden uit Westwoud-Binnenwijdend kunnen zich opgeven.

De details zullen nog uitgewerkt moeten worden en nadere informatie volgt. U kunt zich al wel vast opgeven bij Loes Siedenburg(loes.siedenburg@xs4all.nl tel. 0640022451).

Om 21.30 uur werd de vergadering gesloten met het volgende gedicht dat ds Hanneke voorlas, een praktische handleiding voor ons, dat Hanneke bij de spirituele gemeenschap van Iona heeft geleerd:

Gebed voor het ontbijt

Heer, laat mij niet zijn als cornflakes:

Droog, breekbaar en hard.

Maar maak mij als pap:

Warm, troostrijk en klaar om uit te delen aan anderen.

Gebed na het ontbijt

O Heer, help ons dat wij niet zijn als pap:

Stijf, klonterig en moeilijk te bewegen.

Maar laat ons zijn als cornflakes:

Knapperig, fris en direct klaar om (op) te dienen.

DIACONIEUWS

Corona

Corona heeft bij velen wel wat roet in het eten gegooid. Sinds we afscheid hebben genomen van het mondkapje, de QR en anderhalve meter afstand, horen we regelmatig dat er mensen in quarantaine moeten verblijven of zelf corona hebben. Het gezin van Henri, streamer Jos en Frans, diaken Els. Zelf negatief getest, maar wel dezelfde klachten ondervonden. De dames van de diaconie konden zodoende niet bij de gemeenteavond zijn, maar we hoorden dat het een positieve avond was, die goed bezocht werd.

Vergaderingen en hulpvragen

Onze vergaderingen gingen wel door alsook de hulpvragen. Het is voor de diaconie fijn als we mensen kunnen helpen of een financieel duwtje in de rug kunnen geven. Zeker nu het leven duurder wordt door o.a. de hoge energiekosten, of andere problemen. Weet, dat we u van harte willen bijstaan, waar nodig. Schroom ook niet een beroep op de diaconie te doen als u iemand in uw omgeving weet die wij hulp of een luisterend oor kunnen bieden.

Vluchtelingen

Zoals u misschien heeft gelezen in Rotonde is er ook een Werkgroep opgestart die hulp op allerlei gebied aan wil bieden voor de vluchtelingen uit Oekraïne. In onze kerkzaal zijn al een aantal van hen ontvangen. Een belangrijke tussenstop om deze mensen te registreren, om vervolgens naar gastgezinnen te worden gebracht. Binnen de Werkgroep zijn ook de kerken aangesloten, om diaconale hulp te verlenen. De werkgroep is inmiddels onderverdeeld in kleinere groepen. Peter, ds. Henri, Patric, Monique en ik hebben plaatsgenomen in de groep Ontmoetingen. Deze kunnen o.a. plaatsvinden in onze kerken omdat er goede faciliteiten aanwezig zijn, waardoor we de vluchtelingen ruimte kunnen bieden om elkaar te ontmoeten. We houden u van e.e.a. op de hoogte.

Pasen

De veertigdagentijd is anders voelbaar nu er zoveel gaande is in de wereld.

Hoe velen een zwaar kruis moeten dragen, in vallen en opstaan. Het maakt ons stil en bewust hoe belangrijk vrijheid, liefde en vrede is. En dan denken we ook aan Jezus, die Zijn kruis heeft gedragen en zijn leven gaf. Die ook streed voor vrijheid en vrede, die stierf uit liefde voor zijn ideaal. Opdat het licht van de verrijzenis zich zou openbaren voor al wat leeft. Moge ook wij het licht van Pasen uitdragen en de wereld in brengen.

Namens de diaconie,
Jaap, Peter, Els en Wilma

De collectes voor de diaconie zijn bestemd voor de volgende doelen

Zondag 17 april is de collecte bestemd voor het werk van de familie Obdam in Mozambique.

De collecte voor de diaconie van *24 april* is ter ondersteuning van het project Manda in Kenia

Op *8 mei* wordt gecollecteerd voor de stichting Amahoro in Burundi

Er wordt op *15 mei* gecollecteerd voor de Stichting Vrienden van Nicolaas is Lutjebroek

De collecte van *22 mei* is bestemd voor de stichting Klimmen tegen MS

Op *12 juni* is de collecte bestemd voor de Vrienden van het Noorderlandhuis

De collecte van *19 juni* is bestemd voor Kerk in Actie Diaconaat Nederland

Op *26 juni* wordt er gecollecteerd voor de stichting Pardoes

De opbrengst van de collecte van *10 juli* gaat naar de Toeristenkerk in Onderdijk.

Op *17 juli* gaat de collecte naar inloophuis Pisa in Medemblik

VOOR U GELEZEN EN GESELECTEERD

Orgelconcert Anton Doornhein in Venhuizen

Op zaterdag 9 april 2022 geeft de vermaarde musicus Anton Doornhein een mooi orgelconcert op het unieke- en fraaie Pels orgel in de Hervormde kerk aan de Kerkweg 113 te Venhuizen. Via een scherm kunt u meekijken op de speeltafel! Het concert begint om

20.00 uur, kaarten zijn vanaf 19.30 uur à € 15 verkrijgbaar (gepast contant).

Meer info: www.zingenenzo.com

Anton Doornhein (1960) werd geboren te Rijnsburg. Al vroeg bleek zijn interesse voor het orgel; op negenjarige leeftijd kreeg hij zijn eerste orgellessen bij Nico de Raad te Katwijk. Na het behalen van diverse diploma's ging hij in 1978 naar het Rotterdams Conservatorium. Hier studeerde hij hoofdvak orgel bij Jet Dubbeldam. De studie sloot hij af met de diploma's Docerend Musicus en Uitvoerend Musicus. Verder behaalde hij hier ook diploma's voor pianospel.

Na zijn opleiding nam hij deel aan diverse cursussen, o.a. bij Albert de Klerk en Kamiel d'Hooghe. Verder volgde hij interpretatielessen bij Marie Louise Langlais-Jaquet aan het 'Conservatoire International de Musique' te Parijs, die bekroond werden met een unanieme toekenning van de Grand Prix.

In 1985 won hij het 'Nationaal Orgelconcours' te Leiden in de categorie romantiek en in 1988 werd hij prijswinnaar van het Internationaal Orgelconcours te Nijmegen. Bij het Internationaal Bach Concours 1995 in de Grote of Sint-Bavokerk te Haarlem was hij een van de finalisten. Vanwege zijn verdiensten voor de Franse orgelcultuur ontving hij in 1997 de bronzen, en in 2004 de zilveren medaille 'Arts, Sciences et Lettres'. In 2001 won hij drie prijzen bij het César Franck Orgelconcours in de Kathedrale Basiliek St. Bavo te Haarlem: de tweede prijs, de publieksprijs en de Charles Tournemireprijs.

Anton Doornhein is o.a. werkzaam als muzikaal balletbegeleider aan het Rotterdams Conservatorium (Codarts) en als organist in de Dominicuskerk (Het Steiger) in Rotterdam. Van zijn spel verscheen een groot aantal cd's.



Project kerk op de Floriade 2022

Van 14 april t/m 9 oktober 2022 vindt in Almere de Floriade plaats. Dit is een tentoonstelling op het gebied van alles wat met groen te maken heeft en wordt eens in de tien jaar gehouden. In 2012 bezochten ruim 2 miljoen mensen de Floriade.

De kerken van Almere hebben de handen ineen geslagen om te komen tot een aansprekende vorm van kerkelijke presentie op deze internationale tentoonstelling. De Stichting Kerk op de Floriade (zie www.fruitfulcity.nl) is verantwoordelijk voor de uitvoering van de plannen. De directie van de Floriade BV kende aan de Stichting 'om niet' kavel 27 toe. Op dit stuk grond van 900m² willen wij 'de pracht van Gods schepping' laten zien en bezoekers aanmoedigen meer duurzame verantwoordelijkheid voor de zorg voor de schepping op zich te nemen. De inzending van de kerken is driedelig:

1. Er komt een labyrint-achtige tuin, een spiritueel pad met levensvragen, planten met Bijbelse namen en helende kruiden
2. In de tuin komt een beeldenroute met 12 kunstwerken, die 12 vruchten van de Geest uitbeelden. Wij vullen hiermee het algemene Floriade-thema 'Growing green cities' op onze manier in. Dit wordt van harte beaamd door de kerken in Almere. Een stad wordt immers pas echt leefbaar als daarin ook vruchten groeien als goedheid, vriendelijkheid, zelfbeheersing, trouw, geloof, hoop en liefde. Het zijn de vruchten van de Geest die Paulus opsomt in Galaten 5 en 1 Korinthe 13. We hebben kunstenaars gevraagd om een ontwerp voor één of meerdere Vruchten van de Geest te maken.



Uit 40 inzendingen hebben we er 12 uitgekozen die voor de Floriade worden vervaardigd.

3. Het derde element is de Tiny Church. Op de kavel moet een plek zijn, waar bezoekers kunnen worden ontvangen, waar vieringen worden gehouden, dat als trouwlocatie kan dienen, presentaties en kleine tentoonstellingen over Gods schepping en duurzaamheid kunnen worden gegeven.

Het bestuur van de Stichting Kerk op de Floriade koos voor de tweede versie van de Tiny Church, die in 2020 in het Cascadepark in Almere al werd gebouwd. (zie foto links).

Dit gehele project kost natuurlijk ook geld. De diaconie van onze gemeente werd samen met andere diaconieën benaderd voor een lening, om dit mede te financieren. De kosten worden zo laag mogelijk gehouden, doordat bijna alle werkzaamheden door vrijwilligers wordt gedaan. De Tiny Church wordt na afloop van de Floriade verkocht en uit de opbrengst worden alle leningen in één keer terug betaald. Wij vinden dit zo'n prachtig en bijzonder project, dat we hieraan graag onze medewerking verlenen. En de Tiny Church staat dus te koop! Deze kan ook in gebruik worden genomen als Tiny house.

Het thema is dus de pracht van Gods schepping en de zorg voor de aarde. De Tiny Church is geheel zelfvoorzienend door zonnepanelen en draait ook langzaam mee met de zon om optimaal te kunnen profiteren van de energie van de zon. Duurzaamheid is een belangrijk gegeven.

Op dit moment wordt er met man en macht 6 dagen per week gewerkt aan de Tiny Church, de bestrating van het perceel, de kunstenaars die voor de beeldentuin de mooiste beelden maken. De tuin wordt in maart beplant. Het gaat gelukkig voorspoedig.

Kunstwerk ‘vrede’ van Marijke Bolt

Onze kerk gaat ook een bijdrage leveren in de vorm van een kerkdienst en meditatie vesper in de Tiny Church op de Floriade. Tevens willen we belangstellende gemeenteleden uitnodigen om een kijkje te nemen op deze prachtige tentoonstelling. De informatie en details hierover volgen nog!



Een nieuw Logo!



Niet nog een stichting erbij?

Het wemelt in onze regio van de stichtingen, die op alle mogelijke manieren mensen helpen.

Een flink aantal daarvan zijn kerkelijk georiënteerd. Ze voeren de opdracht van hun Heer uit:

Omzien naar mensen, die een steun in de rug kunnen gebruiken.

Hier komt naar buiten, wat hen van binnenuit beweegt, vandaar:

Binnenstebuiten.

Onder deze paraplu brengen kerken en oecumenische stichtingen hun activiteiten onder de aandacht van de Westfriese bevolking, door die te plaatsen op een **Diaconaal platform.**

Het platform zorgt dus in eerste instantie voor publiciteit. Hoe?

Maandelijks advertentie

Er verschijnt elk laatste weekend van de maand een advertentie in Huis-aan-huisblad Zondag, waarin de activiteiten van de komende maand worden aangekondigd. Die activiteiten zijn altijd bedoeld voor iedereen en liggen op het terrein van hulpverlening en/of eenzaamheidsbestrijding. Dus: Hoort zegt het voort! Ook buiten de kerk.

Website: www.binnenstebuiten-wf.nl

Voor de advertentie moeten we altijd keuzes maken. Niet alles staat er in en ook heel compact.

Op de website staat alle en ook uitgebreide informatie.

Daar kunt meteen zien waar je vandaag, morgen en overmorgen terecht kunt.

In de AGENDA tref je alles op volgorde van datum, met een handige zoekfunctie.

Bij PROJECT INFORMATIE vind je uitgebreide info over diverse activiteiten.

KERKEN, die hun activiteiten melden en worden opgenomen in de lijst KERKGEMEENSCHAPPEN met een verwijzing naar hun website,

Diaken Jan de Boer

Het zou mooi zijn als de kerken en oecumenische stichtingen, door te laten zien wat ze doen, ook anderen zouden inspireren. Dat was wat Jan de Boer, de helaas overleden diaken van de pg Enkhuizen, voor ogen had toen hij het idee van **een diaconaal platform** lanceerde.

Iedereen die meer wil weten over BinnensteBuiten kan mailen naar info@binnenstebuiten-wf.nl Voor nadere informatie over de verschillende activiteiten kun je bellen met HWK 0229-271684

FEEST VAN DE VREUGDE

Kom mee in de zon!
Voel je de 'lente' niet groeien in je hart?
Dit is de tijd voor vernieuwing,
voor een nieuwe hoop in een vermoeide
wereld!



Ik geloof in de verrijzenis, omdat ik in de
liefde geloof,
omdat ik de zinloosheid van het bestaan niet aanvaarden kan!

Kom mee in de vreugde!
Verrijs uit de duisternis en de uitzichtloosheid
van materialisme en zelfbevrediging,
uit de banale zorg voor gevulde buiken en beurzen.
Vernieuw jezelf en zuiver je hart!
Ieder hart heeft van tijd tot tijd een grote kuis nodig
om uit het stof te raken!

Vergeet je mislukkingen en herbegin weer
met overgave van jezelf, zonder een prijs te vragen,
en je zult niet leven zonder vreugde
en de vreugde is dood, als je in weelde en welvaart verdronken,
je eigen leegheid en je eigen grenzeloze onvoldaanheid
met pillen probeert te vergeten.

Kies voor de verrijzenis!
Kies voor de lente! Dorre takken vallen af!
Alleen in alles wat nieuw en vernieuwd is,
vieren we het feest van de vreugde!



Phil Bosmans

Uit: Menslief ik wens je vrede en alle goeds

**Kopij inleveren voor het volgende Klankbord:
uiterlijk op zondag 15 mei 2022**

bij een van de onderstaande redactieadressen:

Hoogkarspel	Ina Visser, Westerwijzend 27, tel. 0228-561222 e-mail inavisserkeep@gmail.com Loes Siedenburg, Kosterij 3, tel. 0228-562601 e-mail loes.siedenburg@xs4all.nl
Westwoud	Sipke de Vries, Witte Dam 79, tel. 0228-562574 e-mail s.devries27@quicknet.nl Joke Braas, Dr. Nuyensstr. 48, tel 0228-562321 e-mail bra-beesk@quicknet.nl

Predikant:
Ds Henri Frölich
Tuinfluit 13
1616 HD Hoogkarspel.
telefoon:
mobiel: 06-24841692
e-mail: ahfrolich@gmail.com

Bijstand in het pastoraat:
Ds Hanneke Borst
Kuipersdijk 72,
1601 CN Enkhuizen
tel. 06 – 1444 7505
e-mail: johanna.enkhuizen@gmail.com

Crisis?

Is het even crisis

in je financiën?
in je relatie?
in je koelkast?
met je partner?
met je kinderen?
met de I.N.D?

Probeer maar via

0229-271684 of

hwk.hulpverlening@live.nl

Wil je meer weten?

www.hulpverleningwestfriesekerken.nl

HWK helpt je eruit!

we doen dat:

- professioneel
- persoonlijk
- voor iedereen
- anoniem
- kosteloos
- zonder wachttijden

Als je belt krijg je....

- iemand aan de lijn die direct helpt, of
- een antwoordapparaat. Spreek in en je wordt binnen 24 uur teruggebeld!



HWK is een initiatief van de r.k. Parochiële Caritas Instellingen en de PKN - diaconieën in oostelijk West-Friesland ten behoeve van alle inwoners dus ook namens uw diaconie of pci.

KERKELIJKE ADRESSEN HOOGKARSPEL/LUTJEBROEK

Kerkelijk adres: Raadhuisplein 24a, 1616AV Hoogkarspel

Website: www.pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nl

E-mail: info@pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nl

Koster: Jos Oostermeijer en Margreet Kievit

Anemonenlaan 92, 1616 XT Hoogkarspel tel. 06-19422730

koster@pkn-hoogkarspel-lutjeboek.nl

Voorzitter kerkenraad:

Tineke Hupkens,

Kluut 9,1616 GX Hoogkarspel

tel. 0228-753817

tinekehupkens@gmail.com

Diakenen:

Wilma van Ophem, Laurier 20,

1616TM Hoogkarspel

tel. 0228-583733

wilmavanophem@quicknet.nl

Jaap Klasen, penningmeester/adviseur

Kosterij 3,1616PK Hoogkarspel

tel. 0228-562601

jaap.klasen.mail@gmail.com

Els Weijers, Pimpelmees 12,

1616 HM Hoogkarspel

tel. 06-23674646

weijers.els@gmail.com

Bankrekening nummer diaconie NL32RABO 014.38.97.039

Ouderling-Kerkrentmeester:

Jaap Klasen,

Kosterij 3,1616PK Hoogkarspel

tel. 0228-562601

jaap.klasen.mail@gmail.com

Peter Keersemaker, Kerkrentmeester

Boterweid 3, 1616PG, Hoogkarspel

tel. 0228-562081

peterkeersemaker@live.nl

Financiële administratie: Jaap Klasen,
Kosterij 3, 1616PK Hoogkarspel tel. 0228-562601
Bankrekening nummer kerkrentmeesters NL66RABO 032.93. 01.160

Ouderlingen:

Tineke Hupkens,
Kluut 9,1616 GX Hoogkarspel tel. 0228-753817
Loes Siedenburg, scriba
Kosterij 3, 1616 PK Hoogkarspel tel. 0228-562601
loes.siedenburg@xs4all.nl

LRP-ledenadministratie/ autovervoer naar de kerk:

Johan Hupkens, Kluut 9, 1616 GX Hoogkarspel tel.0228-753817
johanhupkens@gmail.com tel.06-37229429

KERKELIJKEADRESSEN WESTWOUD/BINNENWIJZEND

Kerkelijk adres: Dr. Nuyensstraat 24, 1617 KC Westwoud

Website: www.pknwestwoud.nl

E-mail: info@pknwestwoud.nl

Koster: Ilona en Patric de Vries

Dr. Nuyensstraat 26 1617 KC Westwoud tel. 0228-724673
tel. 06-54700512

Diakenen:

Anny Koster-Donker tel: 0228-567173
Zittend 18, 1617KS Westwoud
aj.koster-donker@quicknet.nl
Dirk Stam,
Oudijk 14, 1617 KR Westwoud tel. 0229-261688
dsstam@ziggo.nl

Ilona de Vries

Dr. Nuyensstraat 26 1617 KC Westwoud tel. 0228-724673

ilonanieuwenhuys@hotmail.com

bankrekeningnummer: NL88ABNA084.37.08.565

Ouderling-Kerkrentmeesters:

Ronald Stam,

Oudijk 14, 1617 KR Westwoud

tel. 0229-261688

dsstam@ziggo.nl

Sipke de Vries,

Witte Dam 79, 1617VX Westwoud

tel. 0228-562574

s.devries27@quicknet.nl

Patric de Vries (adviseur)

Dr. Nuyensstraat 26, 1617 KC Westwoud tel. 0228-724673

patricdevries@pknwestwoud.nl

Financiële administratie: Margriet Bakker-Struik

Alexanderstraat 13, 1617VB Westwoud

tel. 06-50605813

tel. 0228-855145

bankrekeningnummer: NL37ABNA084.37.80.002

Ouderlingen:

Elma Verhoef,

Dres 33, 1617 JX Westwoud

elma-verhoef@ziggo.nl

Atie Boekweit,

Dr. Wijtemalaan 23, 1617 KH, Westwoud

l.boekweit@quicknet.nl

Saskia van Buren,

Dr. Nuijensstraat 120, 1617 KE, Westwoud.

buren.herlaar@quicknet.nl

Yolande de Boer,

Dres 1, 1617 JX, Westwoud.

yolandedeboer@hotmail.com

Vieringen

10 apr	10.00 uur	Westwoud, Palmpasen , oecumenische werkgroep
14 apr	18.00 uur	Hoogkarspel, ds Henri Frölich, Witte Donderdag met Seidermaaltijd
15 apr	19.00 uur	Westwoud, Goede Vrijdag , R.K. Kerk oecumenische werkgroep
16 apr	10.00 uur	Noorderlandhuis, ds Hanneke Borst, oecumenische Paasviering
17 apr	10.00 uur	Hoogkarspel, ds Henri Frölich, Paasviering , met zang van Mieneke en Marleen
24 apr	10.00 uur	Hoogkarspel, ds Tineke van Lente
01 mei	10.00 uur	Westwoud, ds Henri Frölich
04 mei	19.00 uur	Hoogkarspel, dodenherdenking
04 mei	19.00 uur	Westwoud, dodenherdenking
06 mei	19.30 uur	Hoogkarspel, meditatievesper, pastor Cor van der Spek
08 mei	10.00 uur	Hoogkarspel, pastor Ton Heijboer
15 mei	10.00 uur	Hoogkarspel, ds Jantine de Ruiter
22 mei	10.00 uur	Hoogkarspel, ds Henri Frölich en ds Wilma Hartogsveld, doopdienst van Rick Frölich
26 mei		Hemelvaartsdag, geen dienst (i.v.m. kermis)
28 mei	10.00 uur	Westwoud, oecumenische viering
29 mei		geen dienst (i.v.m. kermis)

