

26^{de} Jaargang nr. 5
Herfst 2022

Het jaar neigt zich tot stille groet (lied 712)

Het jaar neigt zich tot stille groet,
het rijpte een zomer lang tot zijn,
nu in de herfst houdt het zich in
en spreekt uit volheid God is goed.

Maar wij, de mensen, zijn te klein.
Wij doen of het het onze is
wat God ons geeft. Of aan 't gemis
der naasten wij niet schuldig zijn.

De honger gaat de wereld rond,
wij danken God voor overvloed.
O geef, Heer, dat de hand toch doet
wat wordt beleden met de mond,

en niet meer neemt, maar voluit geeft
aan alle mensen in de nood,
zoals Gijzelf u in de dood
hebt uitgedeeld, o brood dat leeft.

*Tekst Jan Willem Schulte Noordholt
melodie Willem Crowfoot-St Mark
Uit het Liedboek: Zingen en bidden in huis en kerk.*



Vrede

Zaterdag 17 september was het begin van de jaarlijkse Vredesweek. Met de oecumenische werkgroep in Hoogkarspel hadden we de dienst voorbereid en het thema van de vredesweek was ‘Generaties voor Vrede’. De tijd waarin we geboren worden geeft kleur aan de verschillende generaties, met alle generalisaties en naamgevingen die daarbij horen. Iedere generatie heeft z’n eigen kenmerken, problemen en uitdagingen. Toch is er een overkoepelend begrip of verlangen dat alle leeftijdsgrenzen overstijgt en dat is het verlangen naar Vrede! Soms lijkt vrede verder weg dan ooit, als je denkt aan de oorlog in Jemen, het Midden-Oosten of in Oekraïne. Als je denkt aan al het verdriet en de mensonterende situaties in de wereld. Maar juist dan is het van belang om nieuwe perspectieven te blijven zien en daar aan bij te dragen. Idealen, wensen en dromen voeden onze verbeeldingskracht! Het zijn voorstellingen van jezelf en de wereld om je heen die misschien wel nooit helemaal te realiseren zijn. Ze vormen een voortdurend wijkend perspectief en ze zijn moeilijk onder woorden te brengen. En toch.... Vooral dat: en toch...dat wilden we als werkgroep in de dienst ook naar voren brengen, we zongen er over en we hebben gebeden. Zo probeerden we het verlangen naar vrede onder woorden te brengen! Onze uitdaging is om in verbondenheid met alle generaties recht te doen en samen aan vrede te werken zonder elkaar de maat te nemen. Als we elkaar opzoeken, elkaar weten te vinden, elkaar het woord geven, naar elkaar luisteren en samenwerken, dan kan er iets gebeuren in en om ons heen! Deze uitdagingen gelden niet alleen voor de vredesdienst maar voor alle activiteiten die we als kerkelijke gemeente organiseren. Dit klankbord is weer het visitekaartje van alles wat er in en rond de kerk gebeurt. De vredesdienst was een prachtig voorbeeld van hoe we dat graag willen doen. We kwamen samen in de katholieke kerk, er waren veel kinderen die samen onder begeleiding in de protestantse kerk aan de slag gingen met het thema generatie vrede. Ze schilderden hun vredeswensen op stenen. Na afloop van de dienst konden we de mooi beschilderde stenen

bewonderen en onder het genot van een kopje thee of koffie werd er nog lang nagepraat. Het zijn misschien maar kleine steentjes die we aan de vrede kunnen bijdragen, maar waardevol zijn ze zeker! Hopelijk beleven we samen ook een mooi winterseizoen. Een hartelijke groet en graag tot ziens!

Ds. Henri Fröli



Activiteiten

We hebben weer data voor activiteiten ingepland voor het komende seizoen:

Noteert u deze vast in uw agenda!

Sacrale dansavonden op de donderdag in het najaar:

13 oktober

27 oktober

10 november

24 november

Aanvang 19.30 uur, in de kerkzaal van de kerk in Hoogkarspel.

Vertelvoorstelling:

Zondagmiddag 9 oktober om 15.00 uur is er een vertelvoorstelling in de kerkzaal van Hoogkarspel: *'Het rijk van het hart'*.

Professioneel verhalenverstelster Pauline Seebregts

komt met een tweeluik over de ongewone tijd waarin we leven. De wereld wordt uitgedaagd, Het land is verdeeld, de mensen zijn

verdeeld. Er is angst voor ziekten, aanslagen en de ‘ander’. Wie ben jij en wie wil je zijn als het er op aankomt? De koning in het ene rijk regeert maar weet eigenlijk ook niet meer precies waar hij mee bezig is en heerst vanuit angst en controle. De koningin uit het andere rijk heeft zich teruggetrokken achter de ijzeren poorten van haar paleis. Ze is vergeten waar de sleutels zijn tot het moment dat beiden zich ergens vaag herinneren dat er een plek moet zijn waar het vredig en rustig is. Die plek waar alles nog ongeschonden en heel is. Hoe kom je daar en wat is een koninklijke weg?

Een voorstelling die niet alleen maar raakt aan de wereld buiten ons maar ook metafoor is voor ons hoe we ons bewegen in ons eigen innerlijke rijk.

De voorstelling duurt ca. een uur en de toegang is gratis.

U bent van harte welkom.

Lezing over archeologie

Op donderdag 17 november zal ons gemeentelid Judith Maas een lezing geven over archeologie. Judith haar hobby's zijn archeologie en geschiedenis.

In deze lezing worden afbeeldingen van zeldzame archeologische vondsten en historisch bewaard gebleven voorwerpen getoond en toegelicht die uiting geven aan het Christendom in de vroege middeleeuwen (tot ongeveer het jaar 1000) in Nederland en onze omringende Europese buurlanden. We krijgen een inkijkje in het leven van de mensen uit die tijd en ontdekken ook een aantal steden en personen die belangrijk zijn geweest voor de verspreiding van het Christendom.

Haar lezing begint om 19.30 uur, u bent van harte welkom!



Lezing

Woensdag 15 februari 2023 om 20.00 uur komt Josée Claassen, kunsthistorica, een lezing geven over de jaargetijden in de beeldende kunst en muziek. De titel van de lezing is: *'De lente komt'*. Iedereen kent waarschijnlijk wel de Lente van Botticelli en het ballet *Sacré du Printemps* van Igor Strawinsky. De werken zullen toegelicht worden tijdens deze lezing. Maar u zult vooral veel te weten komen over veel minder bekende, maar niet minder interessante aspecten van dit thema.

Laat u verrassen door de ongelooflijke details in het werk van Pieter Breughel, de drie jaar getijden uit de klassieke oudheid, een spectaculaire masque, een scherts met groente, prachtige liederen, muziek van Christopher Simson en nog veel meer.



Loes Siedenburg

BERICHTEN UIT WESTWOUD-BINNENWIJZEND

Jaarlijks etentje met de Kerkraden.

Deze keer was Westwoud aan de buurt om dit te organiseren. Dit zou gebeuren in de verbouwde consistorie van Westwoud, van binnen is alles opgeknapt, geschilderd nieuwe vloer en een hele nieuwe keuken. Iedereen vond de foto van de kerk op de deuren van de kast heel mooi. De dames van de Kerkenraad van Westwoud

zouden wat lekkers maken in de nieuwe keuken, wat dat zou worden moesten we maar afwachten.



Om half zes was de inloop en werden we verwend met een heerlijk voorafje. We waren met 11 personen, Kerkenraad van Westwoud-Binenwijzend en de Kerkenraad Hoogkarspel-Lutjebroek. Om zes uur opende Saskia met een stukje uit 'De Open Deur', wat heel toepasselijk was. De titel was „Aan tafel”. Aan tafel zit je. Dat geeft een zekere rust en stabiliteit: je blijft er in ieder geval voor even. Je neemt tijd om te doen waarvoor je aan tafel kwam. Al kan het gebeuren dat je boos of verdrietig van tafel wegloopt als een gesprek of een onderhandeling anders loopt dan je wilt, of het niet botert met je tafelgenoten of als het eten niet naar je zin is. We begonnen met een heerlijke courgettesoep, daarna het hoofdgerecht zuurkoolschotel met spekjes en een heerlijke tortilla taart. Het was heerlijk, daarna het toetje met allemaal vruchten er in. Het was allemaal overheerlijk. Heel veel lof voor de dames Ilona, Elma, Jolande, Saskia en Atie die dit voor elkaar hebben gemaakt. Na het eten uitbuiken met een borrel erbij. We kregen van Atie nog een briefje met drie vragen. Die we twee aan twee moesten beantwoorden. Vragen waren: wie ben je, hoe kom je in West-Friesland terecht, en wat zijn je hobby's. Zo kwamen we van iedereen wat te weten, wat heel leuk was. Daarna sloot Henri de avond af met een lied dat hij voorlas. Het was een geslaagde avond.



Sipke de Vries



Spinnetoid

Moin mens, 't is weer spinnetoid
ze hange languit voor de glaze
ze make dreidverbindinge
tussen moin potte en moin vase.
En weer je 's oches zogen heb
zit 's eives weer zô'n zwarte grôte
te soezen in z'n oigen web
zô'n ien met van die lange pôte.



“Moin mens, 't is weer spinnetoid,”
loop ik de hêle dag te zuchten.
Al doen je 's eives 'n lichie op
den zien je ze opiens weer vluchte.
Je vinde z'in de wasbak soms
-hoe kenne ze deer nou bedare-
ze ziite don boven je bed
heël stiltjes nei jouw hoofd te staren.

Een spinnenweb is gerust wel mooi
een kunstwerkje van dunne loine
deer in de takke of an 't hek
züks mag toch zommaar niet verdwoine,
vol pareltjes van ochenddauw
een prachtjuweêltje voor de ruite
zô'n spinnenweb is barre mooi
oh ja- maar den vezelf wel....buiten!



Ina Broekhuizen-Slot
Uit: Bai 't damhek



BERICHTEN UIT HOOGKARSPHEL-LUTJEBROEK

Diaconieuws

Vrijwilligers

Onze kerk is rijk aan vrijwilligers op allerlei gebied. Dat waarderen wij zeer. Op vrijdag 2 september mochten zij welverdiend genieten van een heerlijke bbq. Een ieder werd gastvrij onthaald in 'de Hof van Jos' en de Herberg. Een heerlijk samenzijn waar ieder zichtbaar van genoot.

Startzondag

De startzondag vond dit jaar op een bijzondere manier plaats. Er werd een busreis georganiseerd naar de Floriade. De zon overgoot ons deze zondag met stralende warmte, toen we met zo'n 45 personen vanuit de kerk vertrokken met de bus. Op de Floriade werden we verrast met een heerlijk kopje zuivere koffie en een duurzaam bereide lekkernij. Vervolgens liepen we naar de Tiny Church met haar prachtige beeldentuin. Daar verzorgde ds. Henri in de buitenlucht een toepasselijk thema over 'de schepping'. Het zangduo Welicht luisterde de viering op met sfeervolle liederen. Daarna mocht een ieder vrij rondkijken op de Floriade. Er waren vele bezienswaardigheden en prachtige tuinen, kavels en stands uit allerlei windstreken te zien. De dag vloog om. Op de terugweg werd een ieder in de bus verrast met een heerlijk koud frisdrankje en een zakje chips. Na een voorspoedige rit zijn we weer veilig afgezet bij de kerk. Het was een geslaagde en waardevolle dag.

Gezamenlijke Maaltijd

De kerkenraden en diakenen van Westwoud en Hoogkarspel werden uitgenodigd voor een gezamenlijke maaltijd in de kerk van Westwoud. Een prachtig vernieuwd onderkomen waar we gast aan tafel waren. Met name de schuifwand was een bezienswaardigheid. Deze toonde een door een drone gemaakte

luchtfoto van de Westwoudse kerk en directe weidse omgeving. Een 'plaatje'! De maaltijd was perfect verzorgd en erg 'in trek'. Na het eten werd er een klein interview gehouden. Met z'n tweeën kregen we elk drie minuten tijd om elkaar te bevragen. Tijdens de koffie deelden we in één minuut met de groep, wat we hadden onthouden van de persoon die we hadden geïnterviewd. Een mooie vorm van kennismaken en teambuilding. Met dank.

Ziekenzondag en Vredesweek

Twee oecumenische vieringen zijn er gehouden. De ziekenzondag in onze kerk en de Vredesviering aan de overkant. Beide vieringen waren met zorg samengesteld. De ziekenzondag werd opgeluisterd door het dames/herenkoor met orgelspel van Piet Beemster. Hierin ging Cor v.d. Spek voor.

De vredesviering werd door ds. Henri en pastor Mariet verzorgd m.m.v. het Instuifkoor. Het is altijd weer hartverwarmend om zo, op Oecumenische wijze, Samen Kerk en Open Deur te mogen zijn.

Hulpvraag

We kunnen het, als diaconie, niet vaak genoeg zeggen. De diaconie is er om jou en de ander te helpen. In deze tijd is er veel gaande in de wereld. We merken allemaal dat dit z'n prijs heeft. De gasprijzen en boodschappen schieten omhoog. We kunnen ons heel goed voorstellen dat dit (geld)zorgen met zich meebrengt. Daarnaast blijven natuurlijk ook onze privé zorgen, door b.v. ziekte, werkloosheid, scheiding etc. Weet, dat wij, als diakenen u graag willen helpen. Dus... mocht er hulp nodig zijn voor uzelf of kent u anderen die het moeilijk hebben. Laat het ons weten. Achterin het klankbord vindt u onze gegevens.

Met vriendelijke groet,
Wilma van Ophem

Diaconie collecten

9 oktober: Leger des Heils

Het Leger des Heils is niet weg te denken uit de maatschappij. Mensen die, om wat voor reden dan ook, aan lager wal zijn geraakt kunnen er altijd terecht. Thuis- en daklozen, alcohol- of drugsverslaafden, zieken en eenzamen. Iedereen krijgt onderdak. Om op adem te komen. Een douche, een bed, schone kleding, een warme maaltijd te ontvangen. En iedereen mag gehoord worden, want er is vaak veel onderliggend leed. Het Leger biedt deze mensen tijdelijk een dak boven hun hoofd, zonder onderscheid. Zij doen ontzettend goed werk. Van harte willen wij het Leger des Heils daarom steunen d.m.v. deze collecte.

16 oktober: Kartini

Op het Indonesische eiland Java, in en rond de stad Malang, zet Stichting Kartini zich in voor een betere toekomst voor kansarme jongeren. Dit door deze kinderen naar school te laten gaan. Leren lezen en schrijven is de basis om later een goed bestaan op te kunnen bouwen. Kartini ondersteunt op dit moment zo'n 400 kinderen en biedt hen op die manier een uitweg uit hun armoede. Uw donatie voor Stichting Kartini is dan ook zeer welkom.

23 oktober: Dovenpastoraat

Het Dovenpastoraat is een interkerkelijke organisatie, die zich inzet om kerkleden die slechthorend of doof zijn te helpen. Dit door erop toe te zien wat iemand met gehoorproblemen nodig heeft om volwaardig deel te kunnen nemen aan het kerkelijk leven. Het Dovenpastoraat biedt advies op allerlei gebied, waar kerken of kerkleden een beroep op kunnen doen. Immers, het geloof is er ook voor doven en slechthorenden. Het Dovenpastoraat geeft deze doelgroep handvatten, om zo goed mogelijk betrokken te blijven bij hun kerkelijk leven. Dank voor uw financiële bijdrage.

13 november: KIA Zending (Golfstaten)

In de Golfstaten werken miljoenen arbeidsmigranten. Zij maken lange werkdagen onder erbarmelijke omstandigheden. Dit, om geld te verdienen voor hun familie ver weg. Velen van hen zijn Christen en willen graag meer weten over de Bijbel, maar kunnen niet lezen. Het Bijbelgenootschap in de Golfstaten traint daartoe voorgangers in storytelling. Een vertel-methode waarbij Bijbelverhalen mondeling worden doorgegeven. Zo komen de vertellingen tot leven en krijgen betekenis in het leven, van de arbeidsmigranten, waaruit zij moed en kracht kunnen putten. Met uw bijdrage helpt u hierbij.

20 november: Hospice Dignitas Hoorn

In deze periode van gedenken collecteren wij voor Hospice Dignitas in Hoorn. Een thuis waar terminale patiënten in huiselijk sfeer worden verzorgd, op weg naar een waardig afscheid. Vele vrijwilligers tonen zich bereid om, tezamen met beroepskrachten, deze bewoners tijdens hun laatste levensfase te ondersteunen. Zij omringen deze mensen met gepaste zorg, aandacht en liefde tijdens hun laatste reis in dit leven. Daarom steunen ook wij, met onze bijdrage, het Hospice van harte.

27 november: Stichting Nicole's Huiskamer

In Bovenkarspel is Stichting Nicole's Huiskamer gevestigd. Voor jongeren die in een situatie zitten, waardoor het thuis of op school even niet werkt, biedt Nicole's Huiskamer opvang, begeleiding en therapie. Jongeren tussen de 12 en 18 jaar kunnen niet altijd terecht bij reguliere jeugdzorg, vanwege lange wachtlijsten, of omdat er b.v. nog geen diagnose is vastgesteld. De Stichting help deze doelgroep en anticipeert op de situatie van het moment. Zij is een non profit organisatie, die afhankelijk is van donateurs. Daar willen wij hier, mede namens u, graag aan bijdragen.

VOOR U GELEZEN EN GESELECTEERD

Een 'tekentje' vanuit de hemel

Met enig ongeduld sprak de rups:
"Vamoe, krijg ik al vleugels! Het
voelt hier zo krap en het is hier zo donker."
"Heb toch geduld!", antwoordde Vamoe.



"Straks, als je voorzichtig bent losgekomen uit je cocon, is het weer licht. Dan heb je prachtige, kleurrijke vleugels om uit te kunnen vliegen."

Moeizaam bevrijdde de rups zich uit haar benarde positie en zag, dat ze een ware metamorfose had ondergaan. Vanaf dat moment noemde Vamoe haar... 'Vlinder'.

Maar nog was ze niet helemaal tevreden. "Moet u nou zien!", mopperde ze:

"Mijn vleugels zijn helemaal verfrommeld en nat. Ik kan ze niet eens spreiden. Zo kan ik toch nooit uitvliegen!"

Opnieuw sprak Vamoe haar toe: "Heb toch geduld! Straks zal de zon ze opwarmen en de wind ze droog blazen. Zo stromen je vleugels vol met energie. Pas als dat klaar is zijn ze krachtig genoeg, om je te kunnen dragen."

De zon en de wind deden hun uiterste best. Haar vleugels werden mooier en kreukelvrij. Ze kon ze zelfs al een beetje op en neer klapperen. Vlinder kon echt niet langer meer wachten, dus vroeg ze wederom: "Vamoe, mag ik nu dan gaan!"

Maar Vamoe schudde het hoofd en zei: "Heb toch geduld! Straks krijg je alle tijd van de wereld. Relax intussen een beetje en probeer nu toch eens te genieten van de warmte, van het licht en dit mooie, hemelse uitzicht."

Dit keer wachtte Vlinder geduldig af en spaarde haar krachten. Na verloop van tijd voelde ze dat haar vleugels goed waren vol gestroomd. Ze vond zich sterk genoeg om uit te kunnen vliegen en

sprak: "Vamoe, ik geloof echt dat ik er nu klaar voor ben. Denkt u dat het mij gaat lukken de benedenreis aan te gaan?"

Vamoe nam haar liefdevol op in de handen en glimlachte: "Zie je wel! Als je geduldig wacht komt alles in orde. Nu kan ik je met een gerust hart los laten."

"Maar..." voegde hij eraan toe.

"Eén ding moet je mij beloven; laat de mensen beneden vooral van je schoonheid genieten. En blijf een beetje in hun nabijheid als zij verdrietig zijn. Want zij koesteren jou als een kostbaar 'tekentje' vanuit de hemel. Vooral als zij iemand moeten missen, die hier al is."

Even wist Vlinder niet wat zij zeggen moest. Het was immers best een bijzondere opdracht, die Vamoe haar meegaf. Met lichte ontroering in haar stem beloofde ze plechtig haar uiterste best te zullen doen.

Toen ontvouwde Vlinder haar vleugels, veerde op uit de handen, dwarrelde nog éénmaal om Vamoe heen als een gebaar van: tot ziens! En zij fladderde, dwars door de wolken heen, haar bestemming tegemoet. Vanaf dat moment wordt Vlinder door velen gezien, als een 'tekentje' vanuit de hemel.



©2022 Wilma van Ophem

Orgelconcert

Op zondag 23 oktober om 15.30 uur geeft Jos van der Kooy een orgelconcert in de Hervormde Kerk van Venhuizen

Jos van der Kooy (Rotterdam, 1951) is meer dan een halve eeuw actief in het Nederlandse en internationale muziekleven. De omvang en veelzijdigheid van zijn repertoire is legendarisch.

Zijn manier van spelen staat bekend als gedreven, dynamisch en emotioneel.

Jos studeerde aan het Conservatorium van Amsterdam waar Piet Kee de basis legde voor zijn lange carrière. Tussen 1977 en 1981 won hij prestigieuze nationale en internationale improvisatieprijzen bij concoursen in Bolsward, Haarlem en St. Albans (UK). In 1981 voltooide hij zijn studie met het behalen van de Prix d' Excellence voor orgel en improvisatie. Aanvullende lessen kreeg hij van onder anderen Hans Haselböck, Cor Kee, Ewald Kooiman, Daniel Roth en Charles de Wolff.

Sinds 1 januari 2020 is Jos cantor en organist van de Remonstrantse Arminiuskerk in het centrum van Rotterdam. Hij bespeelt daar het monumentale Steenkuyt orgel uit 1898.

In de jaren 1981 tot 2019 was Jos cantor en organist van de Westerkerk in Amsterdam. Van alle organisten die in de loop van ruim drie eeuwen aan de Wester verbonden waren is hij het langst in functie geweest. Van 1990 tot 2017 was hij stadsorganist van Haarlem. Hij bespeelde daar het wereldberoemde Müller orgel in de Grote-of Sint Bavokerk en het Cavaillé-Coll orgel in de Philharmonie. Voor zijn werk in Haarlem ontving hij de Zilveren Legpenning van de Vereniging Haarlem (2015) en de Zilveren Stadspenning van de Gemeente Haarlem (2017). Sinds 2007 is hij organist van de Raad van State te 's-Gravenhage.

Jos van der Kooy is hoofdvakdocent voor orgel, improvisatie en practicum musicae aan het Koninklijk Conservatorium te 's-Gravenhage en aan de Universiteit Leiden.

Tweemaal, in 1989 en in 2000, werd hij onderscheiden door de Société Académique Arts, Sciences, Lettres te Parijs wegens zijn verdiensten voor Franse muziek. In 2011 werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

TIJD

Naarmate tijd steeds korter wordt
en avonden meer lengen,
sta ik er meer en meer bij stil,
wat de toekomst ons zal brengen.

Want Vader Tijd heeft ook bij ons
niet altijd stil gezeten,
en heeft van lichaam en van Geest
de randjes afgesleten.

Misschien brengt dit ons, vroeg of laat,
lichamelijk wat klachten.
Maar... als ik soms wat trager ben,
zul jij dan op mij wachten?

Misschien ontvallen mensen ons
en doet dat mij verschuilen.
Maar... wil jij dan de schouder zijn,
waarop ik uit mag huilen?

Misschien raakt mijn gedachtegang
verstrikt in vroeger tijden.
Maar... als ik jou niet meer herken,
blijf jij dan aan mijn zijde?

Misschien... misschien... wat brengt het ons?
Ik kan geen toekomst lezen.
Maar ik weet wel, dat er voor jou
één zekerheid mag wezen.

Naarmate tijd steeds korter wordt,
zal ik altijd blijven streven
er, hoe dan ook, voor jou te zijn,
zolang 'tijd' is gegeven.



© Wilma van Ophem-van der Meer
uit: Wanneer het stil van 'binnen' wordt..

**Kopij inleveren voor het volgende Klankbord:
uiterlijk op zondag 13 november 2022**

bij een van de onderstaande redactieadressen:

Hoogkarspel	Ina Visser, Westerwijzend 27, tel. 0228-561222 e-mail inavisserkeep@gmail.com Loes Siedenisburg, Kosterij 3, tel. 0228-562601 e-mail loes.siedenisburg@xs4all.nl
Westwoud	Sipke de Vries, Witte Dam 79, tel. 0228-562574 e-mail s.devries27@quicknet.nl Joke Braas, Dr. Nuyensstr. 48, tel 0228-562321 e-mail bra-beesk@quicknet.nl

Predikant:
Ds Henri Frölich
Tuinfluit 13
1616 HD Hoogkarspel.
telefoon:
mobiel: 06-24841692
e-mail: ahfrolich@gmail.com

Bijstand in het pastoraat:
Ds Hanneke Borst
Kuipersdijk 72,
1601 CN Enkhuizen
tel. 06 – 1444 7505
e-mail: johanna.enkhuizen@gmail.com

Crisis?

Is het even crisis

in je financiën?
in je relatie?
in je koelkast?
met je partner?
met je kinderen?
met de I.N.D?

Probeer maar via

0229-271684 of

hwk.hulpverlening@live.nl

HWK helpt je eruit!

we doen dat:

- professioneel
- persoonlijk
- voor iedereen
- anoniem
- kosteloos
- zonder wachttijden

Als je belt krijg je....

- iemand aan de lijn die direct helpt, of
- een antwoordapparaat. Spreek in en je wordt binnen 24 uur teruggebeld!

Wil je meer weten?

www.hulpverleningwestfriesekerken.nl



HWK is een initiatief van de r.k. Parochiële Caritas Instellingen en de PKN - diaconieën in oostelijk West-Friesland ten behoeve van alle inwoners dus ook namens uw diaconie of pci.

KERKELIJKE ADRESSEN HOOGKARSPEL/LUTJEBROEK

Kerkelijk adres: Raadhuisplein 24a, 1616AV Hoogkarspel

Website: www.pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nl

E-mail: info@pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nl

Koster: Margreet Kievit

Anemonenlaan 92, 1616 XT Hoogkarspel tel. 06-19422730

koster@pkn-hoogkarspel-lutjeboek.nl

Voorzitter kerkenraad:

Tineke Hupkens,

Kluut 9,1616 GX Hoogkarspel

tel. 0228-753817

tinekehupkens@gmail.com

Diakenen:

Wilma van Ophem, Laurier 20,

1616TM Hoogkarspel

tel. 0228-583733

wilmavanophem@quicknet.nl

Jaap Klasen, penningmeester/adviseur

Kosterij 3,1616PK Hoogkarspel

tel. 0228-562601

jaap.klasen.mail@gmail.com

Els Weijers, Pimpelmees 12,

1616 HM Hoogkarspel

tel. 06-23674646

weijers.els@gmail.com

Bankrekening nummer: Diaconie Prot. Gemeente Hoogkarspel

NL32RABO 014.38.97.039

Ouderling-Kerkrentmeester:

Jaap Klasen,

Kosterij 3,1616PK Hoogkarspel

tel. 0228-562601

jaap.klasen.mail@gmail.com

Peter Keersemaker, Kerkrentmeester

Boterweid 3, 1616PG, Hoogkarspel

tel. 0228-562081

peterkeersemaker@live.nl

Financiële administratie: Jaap Klasen,
Kosterij 3, 1616PK Hoogkarspel tel. 0228-562601
Bankrekening nummer kerkrentmeesters NL66RABO 032.93. 01.160

Ouderlingen:

Tineke Hupkens,
Kluut 9,1616 GX Hoogkarspel tel. 0228-753817
Loes Siedenburg, scriba
Kosterij 3, 1616 PK Hoogkarspel tel. 0228-562601
loes.siedenburg@xs4all.nl

LRP-ledenadministratie/ autovervoer naar de kerk:

Johan Hupkens, Kluut 9, 1616 GX Hoogkarspel tel.0228-753817
johanhupkens@gmail.com tel.06-37229429

KERKELIJKEADRESSEN WESTWOUDBINNENWIJZEND

Kerkelijk adres: Dr. Nuyensstraat 24, 1617 KC Westwoud

Website: www.pknwestwoud.nl

E-mail: info@pknwestwoud.nl

Koster: Ilona en Patric de Vries

Dr. Nuyensstraat 26 1617 KC Westwoud tel. 0228-724673
tel. 06-54700512

Diakenen:

Anny Koster-Donker tel: 0228-567173
Zittend 18, 1617KS Westwoud
aj.koster-donker@quicknet.nl
Dirk Stam,
Oudijk 14, 1617 KR Westwoud tel. 0229-261688
dsstam@ziggo.nl

Ilona de Vries

Dr. Nuyensstraat 26 1617 KC Westwoud tel. 0228-724673

ilonanieuwenhuys@hotmail.com

bankrekeningnummer: NL88ABNA084.37.08.565

Ouderling-Kerkrentmeesters:

Ronald Stam,

Oudijk 14, 1617 KR Westwoud

tel. 0229-261688

dsstam@ziggo.nl

Sipke de Vries,

Witte Dam 79, 1617VX Westwoud

tel. 0228-562574

s.devries27@quicknet.nl

Patric de Vries (adviseur)

Dr. Nuyensstraat 26, 1617 KC Westwoud tel. 0228-724673

patricdevries@pknwestwoud.nl

Financiële administratie: Margriet Bakker-Struik

Alexanderstraat 13, 1617VB Westwoud

tel. 06-50605813

tel. 0228-855145

bankrekeningnummer: NL37ABNA084.37.80.002

Ouderlingen:

Elma Verhoef,

Dres 33, 1617 JX Westwoud

elma-verhoef@ziggo.nl

Atie Boekweit,

Dr. Wijtemalaan 23, 1617 KH, Westwoud

l.boekweit@quicknet.nl

Saskia van Buren,

Dr. Nuijensstraat 120, 1617 KE, Westwoud.

buren.herlaar@quicknet.nl

Yolande de Boer,

Dres 1, 1617 JX, Westwoud.

yolandedeboer@hotmail.com

Vieringen

02 okt	10.00 uur	Westwoud, pastor Louise Kooiman
07 okt	19.30 uur	Hoogkarspel, Wilma van Ophem, meditatievesper
09 okt	10.00 uur	Hoogkarspel, ds Henri Frölich
16 okt	10.00 uur	Hoogkarspel, ds Marijke Kraak
21 okt	09.45 uur	Noorderlandhuis, ds Hanneke Borst
23 okt	10.00 uur	Hoogkarspel, de heer Siep Rienstra
29 okt	19.00 uur	Westwoud, oecumenische viering
04 nov	19.30 uur	Hoogkarspel, ds Henri Frölich, meditatievesper
06 nov	10.00 uur	Westwoud, ds Henri Frölich, gedenkviering
13 nov	10.00 uur	Hoogkarspel, mevr. Arja Kraal
18 nov	09.45 uur	Noorderlandhuis, ds Hanneke Borst gedenkviering
20 nov	10.00 uur	Hoogkarspel, ds Henri Frölich, gedenkviering
27 nov	10.00 uur	Hoogkarspel, ds Hanneke Borst 1e Advent

