

26^{de} Jaargang nr. 6
Kerst 2022

MISSCHIEN MERK JE HET AL...

Misschien merk je het al...
er hangt iets in de lucht,
er staat iets te gebeuren.

Iets van verwachting,
iets van verlangen, heel pril.

Het kabbelt veilig badend,
gekoesterd en geborgen,
in de moederschoot van ons bestaan.



Nog onzichtbaar voor onze ogen,
onvatbaar voor onze handen,
maar toch voelbaar en hoopvol.

Misschien merk je het al...
er hangt iets in de lucht,
er staat iets te gebeuren.

Laat ons wachten, afwachten,
opwachten... verwachten
tot die 'stille nacht' komt.



Wilma van Ophem

Kerstmis : Is er nog plaats in de herberg?

Kerstwens

*Moge de hemel,
gesluierd door wolken,
openbreken.*

*Moge licht over ons komen
en warmte ons doordringen.*

Jaren geleden had ik samen met een groepje mensen nagedacht over het onderwerp van de kerstnachtdienst. We kozen toen voor het thema: gastvrijheid! En één van de eerste dingen waar ik aan moest denken bij dit thema was het bekende TV programma: ‘Nu we er toch zijn...’, waar een presentator op verschillende plekken, in dorpen en steden gaat testen hoe gastvrij de inwoners van die plek nou echt zijn. Een grappige insteek maar misschien ook met een nog steeds actuele spiegel voor jezelf: hoe gastvrij zijn we eigenlijk? Hoe gastvrij ben ik zelf, hoe gastvrij is de kerk? En al nadenkend komen we uit bij het o zo bekende Kerstverhaal. Voor de hoogzwangere Maria en haar man Jozef is er geen plaats in de herberg. Geen gastvrijheid. Soms kan de mens de ‘wereld’ ervaren als één grote herberg met volken en rassen. Nu wij weer op weg zijn om de geboorte van Jezus te gaan vieren, kunnen we ons ook eens de vraag stellen hoe Christus de herberg van de wereld in onze tijd zou observeren. Ik stel me voor dat Hij met Kerstmis droomt ... van een samenleving zoals een herberg met alle gastvrijheid die daarbij hoort. De wereld als herberg zonder armoede, racisme en oorlogen. En ik denk dat we juist ook door het vieren van Kerstmis die droom - dat visioen – overeind kunnen houden! Want in dat visioen mag je ook jezelf herkennen.

De droom van Christus is ook jouw droom. Jij zelf bent - door jouw



inzet voor anderen - het visioen! Is het menselijk 'hart' ook niet een herberg? Een herberg waar plaats is voor 'mezelf'. Mét mijn idealen waaraan ik helaas ook vaak niet aan beantwoord. Mét mijn frustraties daarover? Als ik mezelf aanvaard zoals ik ben, gaat er een deur open, de deur van de 'herberg-in-mij' ... om er mezelf binnen te laten. Geborgen mag ik me voelen, mét mijn ideeën en aspiraties. Zo groeit er 'vrede' in mijn hart. Het goddelijke wordt in mij geboren. Een diepe vreugde, nauwelijks in woorden te vatten. Kerstmis in mijn hart! Maar het gebeurt ook dat je jezelf ervaart als een stal, onrustig en vol wanorde. Dáár kan dan bij jou figuurlijk gesproken de geboorte van Jezus plaatsvinden, ondanks jezelf. Het gebeurt aan je. Herders worden in de stilte van de nacht geleid naar de plek van de geboorte, het levende visioen van hoe het leven kan zijn. Een moeizame tocht. Ruw volk, die herders. De route van het zware herdersleven naar de geboorte van een kind. En hun hart gaat open om het grote nieuws te ontvangen. Het mag een beeld zijn van ónze tocht. Vanuit onze zorgen en stress naar het kerstgebeuren in je hart, waar kerstmelodieën het visioen vertolken waarvan Jezus droomt. Zijn visioen met het oog op je eigen persoon én de wereld vol conflicten die wij samen bewonen. Zodat de wereld een herberg mag worden met alle gastvrijheid die daarbij hoort! Juist met in ons achterhoofd de heftige tijd waarin we nu leven met tal van problemen dichtbij en ver weg mag kerst ook dit jaar toch tot de verbeelding spreken. Als visioen voor een gastvrije wereld waarin we allemaal samenleven. Iets van die verbeelding, van dat visioen, willen we ook uitdragen in de vieringen rond kerst die we ook dit jaar weer organiseren.



Ik las op een adventskalender het eerste couplet van 'Het Lied van Advent':

*Het rijk van onze dromen
Het komt, het zal er komen,
zoals het is voorzegd:
het rijk van onze dromen;
de paden worden recht.*



Er stond nog bij in die kalender: advent begint met het aansteken van één kaars. Een vlammetje van hoop dat de droom aanwakkert van licht in het donker. Want het is beter om één kaars aan te steken dan over duisternis te klagen.

Ik wens een ieder een gastvrije en gezegende Kerst en alle goeds voor 2023!

Ds Henri Frölich

Activiteiten

We hebben weer data voor activiteiten ingepland voor het eerste kwartaal van 2023:

Noteert u deze vast in uw agenda!

Filmmiddagen

20 januari, in het Buthaanse bergdorp Lunana staat het meest afgelegen schooltje ter wereld. Leraar-in-opleiding Ugyen, een moderne twintiger uit de Buthaanse hoofdstad, wordt er tot zijn schrik naartoe gestuurd om enkele maanden stage te lopen. Hoe dat afloopt kunt u zien in deze prachtig opgenomen feel-good film.

Opgenomen met echte bewoners van Lunana, waarvan de meesten nog nooit een camera hadden gezien.

De film duurt 110 minuten.

14 maart, titel volgt nog.



Graag van tevoren opgeven via mail: loes.siedenburg@xs4all.nl. Na afloop praten we met elkaar na onder het genot van een drankje. We vragen een bijdrage van € 5.

Sacrale dansavonden op de donderdag in het eerste kwartaal van 2023:

9 februari, 23 februari, 16 maart en 30 maart

Aanvang 19.30 uur, in de kerkzaal van de kerk van Hoogkarspel. We vragen een bijdrage van € 5 per avond. Wilt u een keer komen meedoen? U bent van harte welkom! De avonden staan onder leiding van Marry Westerlaken.

Lezingen:

Woensdag 18 januari om 19.30 uur zal ons gemeentelid **Frans van Muijen** een inleiding geven over de ster Betelgeuze. De titel van zijn lezing is: *‘Betelgeuze, Alpha Orionis, een blik op verleden, heden en toekomst’*.

Waar en hoe komen we de ster Betelgeuze tegen in ons menselijke verleden? Wat deden mensen ermee en wat betekende het voor hen? Wat weten we eigenlijk al heden ten dage van deze ster? Als deze ster **Supernova** gaat, wat gebeurt er dan? En wat gebeurt er in de nabije toekomst?



Woensdag 15 februari om 20.00 uur komt **Josée Claassen**, kunsthistorica, een lezing geven over de jaargetijden in de beeldende kunst en muziek. De titel van de lezing is: *‘De lente komt’*. Iedereen kent waarschijnlijk wel de Lente van Botticelli en het ballet *Sacré du Printemps* van Igor Strawinsky. De werken zullen toegelicht worden tijdens deze lezing. Maar u zult vooral veel te weten komen over veel minder bekende, maar niet minder interessante aspecten van dit thema.

Laat u verrassen door de ongelooflijke details in het werk van Pieter Breughel, de drie jaar getijden uit de klassieke oudheid, een spectaculaire masqué, een scherts met groente, prachtige liederen, muziek van Christopher Simson en nog veel meer.

De lezingen zijn gratis.
Van harte welkom!

Loes Siedenburg

BERICHTEN UIT HOOGKARSPÉL-LUTJEBROEK

Van de voorzitter

Na een heerlijke vakantie in september werden Johan en ik al kort daarna getroffen door het coronavirus. Eerst was Johan aan de beurt. Hij kreeg er een longontsteking bij waarvoor hij kort is opgenomen in het ziekenhuis. Weer thuis leek hij met behulp van antibiotica en een stootkuur prednison op te knappen. Helaas toen dit gestopt was werd hij nog veel zieker. Later is hij met spoed weer opgenomen in het ziekenhuis. Aanvankelijk dacht men dat deze terugslag een gevolg was van de corona maar dat was gelukkig niet het geval. Tot op dit moment weten we nog niet wat er precies aan de hand is. Gelukkig is hij weer aanspreekbaar en is er een verbetering van de bloedwaardes en de nierfunctie. Ruim een week na Johan kreeg ik ook corona maar dat was maar een lichte vorm. Ik mocht ook na vijf dagen alweer uit isolatie. Het waren dus even zorgelijke tijden in huize Hupkens.



In februari zijn er een tweetal ontmoetingsgesprekken in de Herberg van de kerk. Op 7 februari om 19.30 uur is de eerste avond en op 23 februari is er om 14.00 uur een middag. Beide ontmoetingen zijn in de herberg. De

avonden staan onder leiding van ds Henri. U krijgt hiervoor nog een uitnodiging met uitgebreidere informatie maar u kunt de data nu vast noteren.

Zo gaan we met rasse schreden naar de Kerstdagen en de jaarwisseling. Op 18 december is de jaarlijkse kerstzangdienst met medewerking van het koor Hemelsbreed en voorbereid door de kerkenraad. Het tijdstip is verplaatst naar 14.30 uur omdat om 16.00 uur de finale van het W.K. voetbal begint. We zijn bang dat de voorkeur van de mensen dan uitgaat naar koning Voetbal zeker als Nederland de finale zou halen. Op 24 december om 22.00 uur is traditiegetrouw de Kerstnachtdienst met medewerking van het koor Ooker uit Hoorn. Op 31 december is de Oudejaarsvesper in Westwoud.

Namens de kerkenraad wens ik u vrede, gezondheid, liefde en geluk voor de Kerstdagen en het nieuwe jaar.

Tineke Hupkens

Samenhang tussen diaconie en kerkgebouw

Ik las onlangs in SKG-nieuws (Het nieuwsblad van de Stichting Kerkelijk Geldbeheer) een interessant verhaal met als titel: “Het kerkgebouw als diaconaal middelpunt van de samenleving.” In dit artikel wordt gepleit voor het inzetten van het kerkgebouw voor meer dan alleen maar de zondagse vieringen en andere, direct aan de kerk gerelateerde activiteiten.



Dat is nou precies wat wij al jaren doen. We bieden ruimte aan verschillende activiteiten, zoals het bridgen op maandagmiddag, maandagavond koorrepetitie, de soos op dinsdagmiddag, de Scroiversgroep op een aantal woensdagavonden, de sacrale dans op een aantal donderdagavonden en een tijdelijke expositie van een schilderes uit Lutjebroek en af en toe een lezing van een gemeentelid.

Deze activiteiten bezorgen veel mensen een plezierige middag of avond en stelt ze in staat om hun sociale netwerk te onderhouden, wat belangrijk is, zeker in deze tijd, waarin eenzaamheid een steeds grotere rol speelt in onze maatschappij.

Als de kerk met haar gebouw zou verdwijnen uit het dorp, dan verdwijnen ook de activiteiten.

We zijn vaak geneigd om een strikt onderscheid te maken tussen Diaconie en het Beheer van de kerk, maar de een kan niet zonder de ander. Het diaconaat kan op veel manieren worden ingevuld, ook als (financiële) ondersteuner van het beheer van de kerk en haar gebouw als dat nodig mocht zijn. Immers de diaconie is allang niet meer uitsluitend de zorg voor de armen in onze samenleving, maar, zoals in de kerkorde staat “de gemeente vervult haar diaconale roeping door te helpen waar geen helper is” en dat kan ook uitmonden in de aanschaf door de diaconie van audiovisuele apparatuur om de vieringen bij de mensen thuis te brengen.

Jaap Klasen
Kerkrentmeester

DIACONIEUWS

De diaconie wil niet achterblijven om voor het Klankbord iets te schrijven. Maandelijks komen we met met z'n vier in de ruimte van de Herberg, hier. Waar wij ons richten op allerlei zaken, die met steun en hulp hebben te maken. We streven voor ieder mens op aarde naar gelijke kansen, gelijke waarde. Naar perspectief en toekomstdromen die elk van ons mag overkomen. Naar levenskansen voor kansarmen, een warme haard om aan te warmen.



Naar een wereld waar wij samen delen
en waar kinderen veilig kunnen spelen.
Naar ware vrede om ons heen,
met brood genoeg voor iedereen.
Naar alle kleuren zij aan zij',
daaraan dragen wij van harte bij.



Jaap, Peter, Els en Wilma

DIACONIE COLLECTEN

11 december: KIA Stichting de Vrolijkheid

Een op de drie vluchtelingen die naar Nederland komen is jonger dan achttien jaar. Ze hebben vaak nare, indringende ervaringen achter de rug. En hun bestaan in Nederland is nog jarenlang onzeker. Stichting de Vrolijkheid organiseert wekelijks meer dan honderd kunstactiviteiten in bijna dertig asielzoekerscentra. Dans, theater, muziek en beeldende kunst zijn instrumenten om de veerkracht van de jonge AZC-bewoners te versterken, hun talenten tot bloei te laten komen en hun verhalen vorm te geven. Uw bijdrage is van harte welkom.

24 december: KIA Kinderen in de knel

Veel kinderen en jongeren staan er alleen voor in het leven, zonder bescherming van volwassenen. Kinderen in de knel zet zich in voor deze kinderen en jongeren in kwetsbare situaties, zoals straatkinderen en werkende kinderen. Hun rechten moeten beschermd en nageleefd worden, zoals bijvoorbeeld hun recht op onderwijs. Helpt u mee om het leven van kinderen in de knel te verbeteren?

8 januari: Stichting De Baanbreker

De Baanbreker biedt korte en langdurige professionele begeleiding aan mensen met psychische klachten en/of beperkingen. Zij begeleiden de mensen vanuit participatie centra in Enkhuizen, waar meedoen centraal staat. De begeleiding is gericht op

het ontwikkelen van zelfredzaamheid en het voorkomen van terugval. Hieraan kan een positieve wending gegeven worden aan het toekomstperspectief van deze mensen, waarbij de persoonlijke ontwikkeling centraal staat. Zo wordt meegewerkt aan een betere kwaliteit van leven. Uw bijdrage om De Baanbreker te ondersteunen is zeer welkom.

15 januari: Stichting Auxilia

Stichting Auxilia is gehuisvest in Wervershoof en opgestart door pastor Sjaak de Boer. De stichting ondersteunt wereldwijd kleinschalige projecten die ten goede komen aan de lokale bevolking. Zo dragen zij een steentje bij aan het verbannen van extreme armoede, aan voedselzekerheid door duurzame landbouwprojecten op te starten, aan een goede gezondheidszorg en gelijkwaardig en kwalitatief onderwijs, aan schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen etc. Uw bijdrage komt dan ook goed terecht.

22 januari: Straatpastoraat Hoorn

Het Straatpastoraat wil namens de kerken in Hoorn zorg en aandacht geven, specifiek aan mensen die veel van hun tijd doorbrengen op straat. Ieder mens heeft aandacht nodig om te ervaren dat hij of zij waardevol is. Juist als het leven moeite met zich meebrengt. Als het leven getekend wordt door verlies, verslaving, eenzaamheid, armoede of onzekerheid. Dan is het fijn als iemand naar je luistert en er voor je is. Straatpastor, Esther Jeunink zoekt deze mensen op waar zij zijn. Op het bankje in het park, in de inloop, de maatschappelijke opvang of gewoon in hun eigen huis en voorziet zo aan een behoefte. Dank voor uw bijdrage.



BERICHTEN UIT WESTWOUD-BINNENWIJZEND

Nieuws van de Westwoudse kerken

Dit seizoen gaan we de tafelgesprekken weer opstarten. We denken dat het in een behoefte voorziet om iets dieper op de zaken van het leven in te gaan. We hebben de uitnodigingen en de data gereed. Het worden de woensdagen: 18 januari, 15 februari en 15 maart in Seniores Priores. Dominee Henri zal de onderwerpen voorbereiden en de gesprekken leiden. U krijgt een persoonlijke uitnodiging in de bus. Voor eventueel vervoer wordt gezorgd.

Kinderkerstdienst



De voorbereiding van de kinderkerstdienst is in volle gang. Het thema is 'Het verhaal van de herders'.

Er worden via de basisschool de Westwijzer, kinderen gevraagd mee te doen in het kerstkoor. En dan liefst verkleed als herder of engeltje. Kinderen die Maria en Jozef spelen worden nog gezocht maar het baby'tje wat het kerstkindje zal zijn is bekend.

De H. Martinuskerk komt helemaal in het teken van herders, schapen en wol te staan. Alle kaarsjes worden aangestoken,

het zal er prachtig uitzien.

De Kinderkerst is dit jaar op 24 december aanvang **18.00 uur.**

Ook dit jaar brengen we een gezamenlijke kerstgroet rond. Op die kaart staan niet alleen onze wensen voor u allen maar ook informatie over de vieringen.

Op 31 december zal er in de protestantse kerk een oudejaarsviering zijn. De viering begint om 19.00uur en staat onder leiding van de oecumenische werkgroep.

Atie Boekweit

VOOR U GELEZEN EN GESELECTEERD

Steek energie in solidariteit

In de maanden november en december krijgen we per maand van de overheid allemaal € 190,- ter compensatie van de hoge energierekening. De energie maatschappijen verrekenen dat met maandbedragen voor november en december. Als je in die maanden meer moet betalen, wordt die € 190,- van je factuur afgetrokken. Als je minder moet betalen krijg je het verschil bijgeschreven. Ik betaal €175,- en krijg dus €15,- bijgeschreven. “Ik heb die korting dus niet nodig. Sterker nog, ik houd er aan over.”

Nu weet iedereen best een leuke besteding te bedenken voor het geld dat je via deze generieke maatregel kunt krijgen. MAAR... de stichting HWK (**Hulpverlening vanuit de Westfriesse Kerken**) merkt nu al mensen klem zitten, en dat worden er de komende maanden veel meer. Er zal - zonder twijfel - een heel dringend beroep op onze hulpverlening worden gedaan.

Daarom stellen we voor dat mensen voor wie de korting niet nodig is, dat bedrag doneren aan HWK. Onze bankrekening: NL 07 RABO 0371 617405 t.n.v. Hulpverlening vanuit de Westfriesse kerken o.v.v. energie–solidariteit.



Wij doen met dat geld wat we altijd doen. Westfriezen, die bij de regelingen van de overheid tussen wal en schip vallen, ondersteunen bij het verkrijgen van eerste levensbehoeften. Onze professionele hulpverleners zijn gespecialiseerd in het vaststellen van een behoefte aan hulp, waardoor misbruik tot een minimum wordt

beperkt, zo niet uitgesloten.

U mag uw gift aftrekken van de belasting en ook elk ander bedrag is welkom op deze bankrekening.



Over HWK

HWK is een hulpverleningsorganisatie die door (bijna) alle Westfriese katholieke parochies en protestantse gemeenten wordt gedragen.

De kerken zetten deze actie op touw, omdat we geloven, dat Jezus het ook zo zou doen.

We realiseren ons heel goed dat veel mensen vanuit een andere bevoegenheid solidair zouden willen zijn. Wij helpen al 35 jaar ALLE Westfriezen aan hun eerste levensbehoeften en zetten hen op het spoor naar zelfredzaamheid. We doen dat gratis, met professionele medewerkers en zonder te vragen naar godsdienst, geartheid of wat dan ook. **HWK oordeelt niet – HWK helpt!** Meer info krijgt u via 0229-271684 (HWK) of 06-25136160 (Ton Heijboer)

INLIA nieuwsbrief september: *Ontsteek een lichtend vuur*

Toen: een tentenkamp opgericht door kerken, een stormlamp, een verontwaardigde staatssecretaris en woedende politici. Nu: 46 stormlampen en evenzovele kerken die asielzoekers in nood opvangen – ditmaal op verzoek van de overheid. In Lheebroek werd donderdag het tentenkamp van 1997 herdacht en het licht van hoop opnieuw verspreid. Voor alle vrijwilligers van nu en alle asielzoekers die zij in de kerken opvangen.



“We hadden wel honderd argumenten om het niet te doen”, vertelt Egbert Kraal bij de plechtigheid, over destijds, “Maar uiteindelijk mondde de discussie uit in één simpele vraag: wat doe je als een vreemdeling aan je deur klopt en onderdak vraagt?” 25 jaar geleden gaven ‘zijn’ kerk en andere kerken in Beilen en omgeving het antwoord op die vraag. Zij namen de verantwoordelijkheid op zich voor een tentenkamp voor uitgeprocedeerde asielzoekers die op straat stonden.

Satellietwagens

Kraal was degene die de vrijwilligers coördineerde. Zo'n honderd mensen gaven gehoor aan het verzoek van de Raad van Kerken in Nederland en stroopten de mouwen op. Ze vingentwintig mensen op, daar in de bossen bij Dwingeloo. Mensen die uitgeprocedeerd waren maar nergens heen konden. Satellietwagens van de halve wereldpers, tot en met CNN toe, kwamen het nieuws verslaan.

Op deze zonnige donderdagochtend, 25 jaar later, wordt dat tentenkamp herdacht. En dat niet alleen, want de kerken doen het nu weer: ze vangen opnieuw asielzoekers op die op straat staan. Dit keer de mensen die in het aanmeldcentrum in Ter Apel terecht zouden moeten kunnen, maar voor wie geen plek is. Zonder de kerken zouden zij buiten liggen, zoals zovelen daar dit jaar onbeschut en zonder sanitaire voorzieningen lagen.

Grenzen van de rechtsstaat

Destijds sprak 'Den Haag' er schande van dat kerken uitgeprocedeerde vluchtelingen onderdak boden. De kerken zouden daarmee volgens sommigen de grenzen van de rechtsstaat overschrijden. Het kan verkeren, want nu heeft de overheid juist via INLIA de hulp van de kerken ingeroepen en bedankt de staatssecretaris de kerken voor hun inzet.

De mouwen opstropen

Vandaag zijn er zo'n dertig vrijwilligers van die kerken en geloofsgemeenschappen naar Lheebroek gekomen; degenen die zich vrij konden maken. In totaal zijn er rond duizend vrijwilligers betrokken bij de huidige crisisopvang. Zij vangen deze weken in 46 kerken en kerkelijke gebouwen honderden asielzoekers op, hebben dat gedaan of staan op het punt dat te doen.

Kraal: "Kerken en burgers stropen opnieuw de mouwen op. Dat geeft mij hoop." "Partij kiezen voor vluchtelingen is voor kerken een fundamentele zaak, omdat de Bijbel dat appèl op ons doet", zegt

Ineke Bakker, vandaag ook een van de sprekers en 25 jaar geleden secretaris van de Raad van Kerken in Nederland. Zij ontstak namens de Raad toen de stormlamp in het tentenkamp.

Dubbele gevoelens

Ze staat er nu met dubbele gevoelens. “Ik ben ten eerste dankbaar en trots, dat we mensen hier destijds een gezicht hebben gegeven, dat de meesten van hen alsnog een verblijfsvergunning kregen, dat kerken in deze 25 jaar zijn blijven opkomen voor asielzoekers en opvang hebben gecreëerd, dat er mede dankzij die inzet uiteindelijk Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen (LVV's) zijn gekomen.”

Maar ze is ook boos en verontwaardigd. Over de plannen van het kabinet om diezelfde LVV enkel nog op terugkeer te richten (“wie in de opvang werkt, weet dat dat niet werkt”). En over de situatie in Ter Apel. Daarom steekt zij opnieuw de stormlamp aan. Als alarmbel, als oproep tot actie. En als teken van hoop, licht en perspectief.

Schaamte

Ook huidig secretaris van de Raad Christien Crouwel staat er vandaag met dubbele gevoelens: ze is dankbaar voor "de lange adem van de kerken" in de afgelopen 25 jaar, maar voelt schaamte voor Ter Apel. Schaamte “dat we als samenleving er niet in slagen om mensen op de vlucht een veilig onderdak te bieden”.

Ze bedankt de vrijwilligers namens de Raad van Kerken in Nederland: “Het is onvoorstelbaar wat u nu doet om mensen onderdak te bieden, belangrijker: om mensen te verwelkomen.” Dat geldt voor alle vrijwilligers, benadrukt ze: ook de bijna duizend mensen die er vandaag niet zijn, omdat ze druk bezig zijn met de opvang.

Een gezicht, een naam

“Wat jullie doen is niet enkel een bed, een bad en brood bieden. Het is meer dan dat. Het gaat om mensen die zijn gevlucht voor oorlog,

geweld, honger of diepe armoede. Mensen die hun veiligheid zijn verloren, hun familie, een stuk van hun identiteit. Die mensen maken jullie weer tot medemens, iemand met een gezicht, met een naam. Daarvoor dank ik jullie.”

De storm is niet geluwd, stelt Crouwel vast. “Daarom ontsteken wij de stormlamp, als appèl aan de politiek verantwoordelijken. En tegelijk als teken van het ondoofbare, onstuitbare licht van hoop dat Christus ís.” De vrijwilligers krijgen de stormlampen straks mee naar de kerken, als baken van hoop voor zowel de collega-vrijwilligers als de asielzoekers.

“Een lichtend vuur”

In de gelederen slikken diverse mensen de emotie weg. Eerder was het publiek al geraakt door de gevoelige muziek van Sylvia: destijds een baby in het tentenkamp, nu een vrouw die cum laude afgestudeerd is, aan haar loopbaan is begonnen en vandaag een dwarsfluitsolo geeft. Het kan niet mooier.

Als daarna alle stormlampen worden aangestoken, zingt iedereen mee: “Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft.”

Gehaast of verbaasd

Is er nog tijd om je te bezinnen,
is er nog tijd om even stil te staan,
voordat het nieuwe jaar weer gaat beginnen
en we weer haastig verder gaan....

Is er nog tijd om eens te zoeken
naar rust en vrede en geluk.
Naar het Kind, gehuld in doeken...
of hebben we het te druk?



Is er nog tijd om het verhaal te horen
-in een wereld die zo brandt-
dat Jezus werd geboren,
Gods geloften houden stand

Dwars door alle levensvragen heen,
in alle onbegrepen zaken,
als je vertwijfeld bent of alleen:
laat dit Kind je hart maar raken.

Dan wordt met Kerst ook nieuwe hoop geboren,
voor je mooie nieuwe kracht.
Kan je hart weer licht gaan gloren,
neem de tijd...houd moed...en wacht!

Addy Oostdijk



*Wij wensen u licht
in uw hart
liefde op uw pad
en geluk in uw leven
Op naar een prachtig 2022*



**Kopij inleveren voor het volgende Klankbord:
uiterlijk op zondag 15 januari 2023**

bij een van de onderstaande redactieadressen:

Hoogkarspel Ina Visser, Westerwijzend 27, tel. 0228-561222
e-mail inavisserkeep@gmail.com
Loes Siedenburg, Kosterij 3, tel. 0228-562601
e-mail loes.siedenburg@xs4all.nl

Westwoud Sipke de Vries, Witte Dam 79, tel. 0228-562574
e-mail s.devries27@quicknet.nl
Joke Braas, Dr. Nuyensstr. 48, tel 0228-562321
e-mail bra-beesk@quicknet.nl

Predikant:
Ds Henri Frölich
Tuinfluitier 13
1616 HD Hoogkarspel.
telefoon:
mobiel: 06-24841692
e-mail: ahfrolich@gmail.com



Bijstand in het pastoraat:
Ds Hanneke Borst
Kuipersdijk 72,
1601 CN Enkhuizen
tel. 06 – 1444 7505
e-mail: johanna.enkhuizen@gmail.com

Crisis?

Is het even crisis

in je financiën?
in je relatie?
in je koelkast?
met je partner?
met je kinderen?
met de I.N.D?

Probeer maar via

0229-271684 of

hwk.hulpverlening@live.nl

HWK helpt je eruit!

we doen dat:

- professioneel
- persoonlijk
- voor iedereen
- anoniem
- kosteloos
- zonder wachttijden

Als je belt krijg je....

- iemand aan de lijn die direct helpt, of
- een antwoordapparaat. Spreek in en je wordt binnen 24 uur teruggebeld!

Wil je meer weten?

www.hulpverleningwestfriesekerken.nl

HWK is een initiatief van de r.k. Parochiële Caritas Instellingen en de PKN - diaconieën in oostelijk West-Friesland ten behoeve van alle inwoners dus ook namens uw diaconie of pci.



KERKELIJKE ADRESSEN HOOGKARSPEL/LUTJEBROEK

Kerkelijk adres: Raadhuisplein 24a, 1616AV Hoogkarspel

Website: www.pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nl

E-mail: info@pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nl

Koster: Margreet Kievit

Anemonenlaan 92, 1616 XT Hoogkarspel tel. 06-19422730

koster@pkn-hoogkarspel-lutjeboek.nl

telefonisch bereikbaar tussen 10.00-17.00uur

Voorzitter kerkenraad:

Tineke Hupkens,

Kluut 9,1616 GX Hoogkarspel

tel. 0228-753817

tinekehupkens@gmail.com

Diakenen:

Wilma van Ophem, Laurier 20,

1616TM Hoogkarspel

tel. 0228-583733

wilmavanophem@quicknet.nl

Jaap Klasen, penningmeester/adviseur

Kosterij 3,1616PK Hoogkarspel

tel. 0228-562601

jaap.klasen.mail@gmail.com

Els Weijers, Pimpelmees 12,

1616 HM Hoogkarspel

tel. 06-23674646

weijers.els@gmail.com

Bankrekening nummer: Diaconie Prot. Gemeente Hoogkarspel

NL32RABO 014.38.97.039

Ouderling-Kerkrentmeester:

Jaap Klasen,

Kosterij 3,1616PK Hoogkarspel

tel. 0228-562601

jaap.klasen.mail@gmail.com

Peter Keersemaker, Kerkrentmeester

Boterweid 3, 1616PG, Hoogkarspel

tel. 0228-562081

peterkeersemaker@live.nl

Financiële administratie: Jaap Klasen,
Kosterij 3, 1616PK Hoogkarspel tel. 0228-562601
Bankrekening nummer kerkrentmeesters NL66RABO 032.93. 01.160

Ouderlingen:

Tineke Hupkens,
Kluut 9,1616 GX Hoogkarspel tel. 0228-753817
Loes Siedenburg, scriba
Kosterij 3, 1616 PK Hoogkarspel tel. 0228-562601
loes.siedenburg@xs4all.nl

LRP-ledenadministratie/ autovervoer naar de kerk:
Johan Hupkens, Kluut 9, 1616 GX Hoogkarspel tel.0228-
753817
johanhupkens@gmail.com tel.06-37229429

KERKELIJKEADRESSEN WESTWOUD/BINNENWIJZEND

Kerkelijk adres: Dr. Nuyensstraat 24, 1617 KC Westwoud

Website: www.pknwestwoud.nl

E-mail: info@pknwestwoud.nl

Koster: Ilona en Patric de Vries

Dr. Nuyensstraat 26 1617 KC Westwoud tel. 0228-724673
tel. 06-54700512

Diakenen:

Anny Koster-Donker tel: 0228-567173
Zittend 18, 1617KS Westwoud
aj.koster-donker@quicknet.nl
Dirk Stam,
Oudijk 14, 1617 KR Westwoud tel. 0229-261688
dsstam@ziggo.nl

Iloa de Vries

Dr. Nuyensstraat 26 1617 KC Westwoud tel. 0228-724673

ilonanieuwenhuys@hotmail.com

bankrekeningnummer: NL88ABNA084.37.08.565

Ouderling-Kerkrentmeesters:

Ronald Stam,

Oudijk 14, 1617 KR Westwoud

tel. 0229-261688

dsstam@ziggo.nl

Sipke de Vries,

Witte Dam 79, 1617VX Westwoud

tel. 0228-562574

s.devries27@quicknet.nl

Patric de Vries (adviseur)

Dr. Nuyensstraat 26, 1617 KC Westwoud tel. 0228-724673

patricdevries@pknwestwoud.nl

Financiële administratie: Margriet Bakker-Struik

Alexanderstraat 13, 1617VB Westwoud

tel. 06-50605813

tel. 0228-855145

bankrekeningnummer: NL37ABNA084.37.80.002

Ouderlingen:

Elma Verhoef,

Dres 33, 1617 JX Westwoud

elma-verhoef@ziggo.nl

Atie Boekweit,

Dr. Wijtemalaan 23, 1617 KH, Westwoud

l.boekweit@quicknet.nl

Saskia van Buren,

Dr. Nuijensstraat 120, 1617 KE, Westwoud.

buren.herlaar@quicknet.nl

Yolande de Boer,

Dres 1, 1617 JX, Westwoud.

yolandedeboer@hotmail.com

Vieringen

27 nov	10.00 uur	Hoogkarspel, ds Hanneke Borst, 1 ^e Advent
02 dec	19.30 uur	Hoogkarspel, meditatievesper, pastor Cor van der Spek
04 dec	10.00 uur	Westwoud, ds Hanneke Borst, 2 ^{de} Advent
11 dec	10.00 uur	Hoogkarspel, ds Henri Frölich
16 dec	09.45 uur	Noorderlandhuis, ds Hanneke Borst
18 dec	14.30 uur	Hoogkarspel, kerstzangviering , kerkenraad m.m.v. koor Hemelsbreed
23 dec	09.45 uur	Noorderlandhuis, oecumenische kerstviering, ds Hanneke Borst en pastor Cor van der Spek
24 dec	19.00 uur	Westwoud, kinderkerstfeest
24 dec	22.00 uur	Hoogkarspel, kerstnachtviering , ds Henri Frölich, m.m.v. Koor Ooker
31 dec	19.00 uur	Westwoud, oudjaarsviering , m.m.v. de oecumenische werkgroep
01 jan		geen dienst
06 jan	19.30 uur	Hoogkarspel, meditatievesper, Wilma van Ophem
08 jan	10.00 uur	Hoogkarspel, ds Henri Frölich
15 jan	10.00 uur	Hoogkarspel, ds Hanneke Borst
20 jan	09.45 uur	Noorderlandhuis, ds Hanneke Borst
22 jan	10.00 uur	Hoogkarspel, ds Henri Frölich
28 jan	19.00 uur	Westwoud, viering met de oecumenische werkgroep
03 feb	19.30 uur	Hoogkarspel, meditatievesper, ds Henri Frölich
05 feb	10.00 uur	Westwoud, Henri Frölich
12 feb	10.00 uur	Hoogkarspel, ds Jantina Ruiter

