

27^{de} Jaargang nr. 1
Winter 2023



WINTER.

*Wolken drijven als zwarte schaduwen
over het verdronken land.
Kaal en dor is elke boom
die ik ontmoet.
Eens waart gij de trots van
de zomer, toen ik in verloren
uren kon rusten in de
schaduw van uw lover.*

*Maar elk seizoen kerft
zijn sporen in uw schors.
Toch komt er een nieuwe
dageraad, waarin, gij mijn
boom, weer stoer in blad
en bloei te pronken staat.*

Jozef Vandromme



Nieuwe ronde, nieuwe kansen

Alle feestdagen zijn weer voorbij, we zitten in de derde week van januari. Wat is er terecht gekomen van onze goede voornemens voor het nieuwe jaar? Als we die al hadden natuurlijk! De maand januari vind ik echt zo'n lange donkere maand. Nog even niets om naar uit te kijken. Het voorjaar is ver weg en de winter lijkt wel herfst met zoveel regen. De wereld draait gewoon door, met al z'n problemen en uitdagingen. Onze eigen levens draaien gewoon door en hoe krijgen we dan een positief perspectief? Volgens mij hoeft dat helemaal niet zo moeilijk te zijn. Dankbaar zijn voor de kleine dingen in het leven die goed gaan. Ontmoetingen met andere mensen, dat waar je je tot voor kort zo druk om maakte lost zichzelf soms vanzelf op. Het leven draait ondanks alle moeilijkheden gewoon door en dat kan ook heel positief zijn. Kortom ondanks de donkere tijd van het jaar zijn er nieuwe ronden, nieuwe kansen! Ook in de kerk willen we er zo in staan. Alle beperkingen van twee jaar corona lijken lang voorbij en we kunnen plannen maken voor de toekomst. Ik wil vooral graag de aandacht vestigen op de ontmoetingsbijeekkomsten in Hoogkarspel en in Westwoud. In

Westwoud komen we woensdag 18 januari, woensdag 15 februari en woensdag 15 maart bij elkaar in Seniores Prioeres (de uitnodigingen zijn of

worden nog verstuurd). In Hoogkarspel zijn de gesprekken gepland in de Herberg op 7 en 23 februari (de uitnodigingen worden met de kerkbalans meegestuurd). De kerk is een plek om elkaar te ontmoeten en de kerk wil van betekenis zijn. Het doel van de bijeenkomsten in Hoogkarspel en Westwoud is om elkaar te ontmoeten en om elkaar wat beter te leren kennen. En daar wil ik graag nog even persoonlijk op inhaken. Mij bereikten wat kritische geluiden over mijn betrokkenheid bij het wel en wee van de gemeenten. Uiteraard zie ik veel mensen bij de kerkdiensten en bij andere activiteiten (lezingen, filmmiddagen en de gespreksgroep bijvoorbeeld) maar dat zijn



natuurlijk niet altijd momenten waar je alle lief en leed met elkaar deelt. Voor mij is een dienst leiden zeker ook een inspannende taak waardoor ik na de dienst niet altijd even scherp ben om een gesprekje aan te knopen. Aarzel dus niet om mij daarop aan te spreken! Voor de duidelijkheid is het goed om te weten dat Hanneke Borst en ik de taken zo verdeeld hebben dat zij het pastoraat voor haar rekening neemt. Zij komt dus op bezoek (als daar behoefte aan is) waardoor zij op dat gebied dus ook meer betrokken is bij de persoonlijke verhalen en het wel en wee. Vorig jaar tijdens een gemeenteavond in Hoogkarspel zijn we nog uitgebreid ingegaan op onze taakverdeling. Daar waren toen naar ik meen geen opmerkingen of vragen over. Mocht dat wel zo zijn dan hoor ik het uiteraard heel graag! Want ik hoop dat er geen drempel is om mij aan te spreken of op een andere manier contact met mij op te nemen (via e-mail of telefonisch) mocht daar behoefte toe zijn. Uiteraard zijn de grenzen in onze taakverdeling niet zo zwart/wit en overleggen we met elkaar. Er kan daarom ook altijd een afspraak met mij gemaakt worden, ik probeer zoveel mogelijk mee te leven met het reilen en zeilen in onze gemeenten in Hoogkarspel en in Westwoud. Samen vormen we toch de kerkelijke gemeenten en samen kunnen we er ook voor zorgen dat we elkaar niet uit het oog verliezen. Als ons dat lukt is de tijd waardevol en de toekomst positief!

Ds. Henri Frölich



Activiteiten

De volgende activiteiten staan op de agenda:

Ontmoetingsbijeenkomsten in de herberg van de kerk van Hoogkarspel

De datums zijn: **7 februari om 19.30 uur** en
23 februari om 14.00 uur

U hebt hiervoor thuis een uitnodiging gekregen. Ook in dit Klankbord vindt u meer informatie over deze bijeenkomsten.



Ontmoetingsbijeenkomsten in Seniores Priores in Westwoud

Op de woensdagen 18 januari,
15 februari en 15 maart.

U wordt hier voor uitgenodigd.

Ook hier over vindt u meer informatie in dit Klankbord.

Sacrale dansavonden op de donderdag in het eerste kwartaal van 2023:

9 februari, 23 februari, 16 maart en 30 maart

Aanvang 19.30 uur, in de kerkzaal van de kerk van Hoogkarspel .
We vragen een bijdrage van € 5 per avond. Wilt u een keer komen meedoen? U bent van harte welkom! Danservaring is absoluut niet vereist. We eindigen om 21.30uur. De avonden staan onder leiding van Marry Westerlaken.

Filmmiddag

Vrijdag 24 maart om 14.30 uur

Graag van tevoren opgeven via mail: loes.siedenburg@xs4all.nl. Na afloop praten we met elkaar na onder het genot van een drankje. We vragen een bijdrage van € 5.

Lezing:

Woensdag 15 februari om 20.00 uur komt **Josée Claassen**, kunsthistorica, een lezing geven over de jaargetijden in de beeldende kunst en muziek. De titel van de lezing is: *'De lente komt'*. Een lezing over de jaargetijden in de muziek.



We mopperen in Nederland vaak op het weer, zeker in de seizoenen waarin de lucht dikwijls grijs is en er regen uit de hemel valt. Gelukkig weten we dat die grijze lucht en regen weer verdwijnen, want we kennen een prachtige afwisseling van de seizoenen. Die seizoenen, die jaargetijden, zijn door de eeuwen heen een geliefd thema in de beeldende kunst en de muziek. De jaargetijden verklankt en verbeeld vanaf de klassieke oudheid tot nu toe is dan ook het onderwerp van de lezing.



Iedereen kent waarschijnlijk wel de Lente van Botticelli en het ballet *Sacré du Printemps* van Igor Strawinsky. De werken zullen toegelicht worden tijdens deze lezing. Maar u zult vooral veel te weten komen over veel minder bekende, maar niet minder interessante aspecten van dit thema.

U hoort wat de bijbelse Ruth en Boaz met dit onderwerp te maken hebben. En hoe de jaargetijden in de middeleeuwen van grote betekenis waren voor het bekorten van de tijd die een dode in het vagevuur moest doorbrengen.

Laat u verrassen door de ongelooflijke details in het werk van Pieter Breughel, de drie jaar getijden uit de klassieke oudheid, een spectaculaire masque, een scherts met groente, prachtige liederen, muziek van Christopher Simson en nog veel meer.

De lezing is gratis.
Van harte welkom!

Loes Siedenburg

The Passion

Op 1 april a.s. wordt voor de tweede keer *The Passion* georganiseerd in de Laurentiuskerk. Dit is een gezamenlijk project met beide kerken van 'hier en de overkant'. De koren en ook Welight (met hun mannen), verlenen hieraan hun medewerking, evenals diaken Jules Post en Ds. Henri. Noteer deze datum alvast in de agenda.

Wilma van Ophem

Ouderen niets meer waard?

Ouderen niets meer waard?

Hoezo

Wij zijn een fortuin waard!

Wij hebben zilver in onze haren

goud in onze tanden

en gas in onze darmen.

Stenen in onze nieren

lood in onze schoenen

en kalk aan onze nagels.

Staal in onze heupen

en plastic in onze knieën.

Vol met dure medicijnen

lijken wij wel goudmijnen.

Een mens met zoveel mineralen

zal het jaar 3000 wel halen.

Daarom gaan we fier door het leven

en nemen we kritiek op als een spons.

Want door boven genoemd rijkdom

drijft de economie op ons.



BERICHTEN UIT HOOGKARSPHEL-LUTJEBROEK

Van de voorzitter

We kunnen terug kijken op mooie vieringen in de maand december. Op 8 januari was er in de dienst aandacht voor Jan Piet en Trien Compas. Zij vierden deze maand dat ze 65 jaar getrouwd zijn. Het was heel jammer dat Trien niet mee kon komen zij kreeg op het laatste moment corona en moest in quarantaine. Gelukkig heeft ze thuis via internet toch de dienst mee kunnen beleven. Bij de koffie

was er een heerlijk stukje taart van Jan Piet en Trien. We hopen van harte dat ze nog een aantal jaren samen mogen blijven.

Kerkbalans 2023

Van 14 tot 28 januari is de Aktie Kerkbalans.

U hebt de envelop al in de brieven bus gekregen. Het thema van dit jaar is: 'Geef vandaag voor de kerk van morgen'. Wij bevelen de Aktie van harte bij u aan. Juist de afgelopen week kregen we het nieuwe voorschot bedrag van de energie maatschappij binnen. Tot onze schrik is dit met € 2000 per maand verhoogd. We hopen dat u nog eens goed kan kijken naar uw bijdrage voor het komende jaar. Mogelijk kunt u deze nog iets verhogen.

Wij verzoeken u vriendelijk om uw toezegging in de brievenbus van de kerk te doen. Ze kunnen ook bij de ledenadministrateur Johan Hupkens op Kluut 9 in de brievenbus worden gedaan. Natuurlijk kan het ook per post worden gestuurd. De leeftijd van de mensen die de enveloppen bezorgen wordt steeds hoger. De kerkenraad heeft er daarom voor gekozen de enveloppen niet persoonlijk op te laten halen. We hopen op uw begrip hiervoor.



Ontmoetingsbijeekomsten

In februari zijn er een tweetal gezellige ontmoetingsbijeekomsten in de herberg van de kerk. Na de coronaperiode kunnen we gelukkig weer ontmoetingen met elkaar plannen. De nadruk ligt op gezelligheid en we hopen hiermee de onderlinge band met elkaar te verstevigen. Op dinsdagavond 7 februari om 19.30 uur is de eerste bijeekomst. Op donderdagmiddag 23 februari om 14.00 uur is de tweede bijeekomst. De leiding van de bijeekomsten is in handen van ds Henri. U hoeft zich niet op te geven maar kunt gewoon komen. Voor vervoer kan gezorgd worden. Neem hiervoor contact op met Loes, tel 562601 of Tineke tel 753817.

Tineke Hupkens

Korte mededeling betreffende onze koster Margreet.

Margreet is een tijdje uit de running. Ze heeft een paar dagen in het ziekenhuis gelegen en moet het een poosje kalm aan doen. Ze komt af en toe wel in de kerk om wat lichte werkzaamheden te doen. Intussen zijn er een aantal vrijwilligers bereid om de kostertaken tijdelijk over te nemen. Daarbij zullen dingen wel anders gaan en wij vragen een ieders begrip daarvoor. We hopen dat we in de volgende Klankbord kunnen zeggen dat Margreet weer beter is.

Jaap Klasen,
Kerkrentmeester

DIACONIEUWS

Een nieuw jaar

Een nieuw jaar is weer begonnen. De diaconie wenst iedereen van harte alle goeds voor 2023. Wij gaan ons weer inzetten om hulp te bieden, waar nodig. In onze eigen omgeving, landelijk en wereldwijd steunen we goede doelen. Ook helpt de diaconie mensen, die het financieel moeilijk hebben, door persoonlijke omstandigheden. Plaatselijke initiatieven verdienen ook onze aandacht. Denk b.v. aan de voedselbank, waar steeds meer beroep op wordt gedaan. Ook dragen wij de buurtkast van Simone een warm hart toe.

Méer dan Kerk alleen

Ons kerkgebouw is méer dan Kerk alleen. Vele activiteiten staan weer op stapel. Naast de diensten worden er lezingen, filmmiddagen, kookactiviteiten, sacrale dans, vespers, concerten etc. gehouden. Het Klankbord wordt gemaakt en in de brievenbus bezorgd,

bezoekersgroepen zijn actief, de koffiegroepen zorgen voor een gastvrij onthaal na de kerkdiensten. Vele vrijwilligers en koster Margreet tonen zo hun inzet om het gebouw en de prachtige tuin te onderhouden. Ook bieden wij een welkom en gastvrij onderdak aan de bridgeclub, koren, de Soos, skroiversgroep etc. Maar elk gebouw vraagt om onderhoud en verduurzaming, zo ook onze Kerk. Hier willen wij, als diaconie, aandacht aan blijven schenken. Gestreefd wordt naar een ‘groen’ en milieubewust onderkomen met toekomst, waar velen elkaar mogen blijven ontmoeten.

Hartelijke groet namens de diakenen

Collecten Diaconie

12 februari: KIA Noodhulp Ethiopië

Door klimaatverandering wordt Ethiopië regelmatig getroffen door langdurige droogte en heftige regenval. Vee sterft en oogsten mislukken. Veel mensen raken daardoor afhankelijk van voedselhulp. Hiervoor zet KIA zich in om te helpen en is mede onze financiële steun hard nodig.

19 februari: Hart voor Kinderen

Helaas groeit niet ieder kind op in veilige en liefdevolle omstandigheden. Stichting Hart voor Kinderen zet zich wereldwijd in om kansen te bieden aan kinderen die moeten leven onder erbarmelijke omstandigheden. Vooral de kwetsbare en verlaten kinderen verdienen een eerlijke kans op een beter leven. Daarom biedt Hart voor Kinderen noodhulp, onderdak, voedsel en kleding, medicijnen en scholing etc. Want ieder kind verdient een



goede toekomst in een veilige leefomgeving. Helpt u mee met uw bijdrage?

26 februari: Dorcas

Deze week is de diaconie collecte bestemd voor Stichting Dorcas, ooit begonnen in Andijk. Dorcas is inmiddels



uitgegroeid tot een grote organisatie die zich internationaal inzet voor noodhulp en duurzaam ontwikkelingswerk in o.m. Oost Europa, Afrika en het Midden Oosten. De stichting zet zich in voor de meest kwetsbare mensen die slachtoffer zijn van armoede, uitsluiting en crisis. Zo maakt de Stichting blijvende verandering in het leven van de allerarmsten mogelijk. Wij steunen dan ook van harte Stichting Dorcas.

12 maart: KIA Binnenlands diaconaat

In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een kortere of langere gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar barmhartig naar hen om te zien. Daarom reiken we deze gevangenen, tbs patiënten en hun familie een helpende hand, om te werken naar herstel.

Met onze diaconiecollecte van deze week steunen we het KIA Binnenlands diaconaat.

19 maart: Nicole's Huiskamer

Stichting Nicole's Huiskamer is gevestigd in Bovenkarspel. Zij houdt zich bezig met opvang, therapie en begeleiding van jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. Het betreft jongeren die in situaties verkeren, waardoor het thuis en op school even niet werkbaar is. Deze jongeren kunnen vaak moeilijk bij de reguliere jeugdzorg terecht, vanwege lange wachtlijsten of omdat er nog geen diagnose is vastgesteld. Het komt ook voor dat er geen goede klik is met de geboden zorg of hulpverlener. Nicole's huiskamer zet zich in op non

profit basis om deze jongeren te helpen. Daarin is zij afhankelijk van donaties. Uw donatie wordt zeer op prijs gesteld.

26 maart: Hulpverlening Westfriesse Kerken

Stichting HWK is al meer dan 25 jaar actief in Westfriesland. Het werkgebied betreft Enkhuizen, Stede Broec, Drechterland, Medemblik, Hoorn, Koggenland en Opmeer. De gezamenlijke kerken bieden alle burgers van deze gemeentes hulp aan bij crisis. Door tijd te nemen voor cliënten ontdekken de hulpverleners vaak de onderliggende problematiek, zoals b.v. verslaving, zorgen, eenzaamheid, depressie, schulden en rouw. Door tijd en aandacht te besteden kan de HWK hulpverlener het gevoel van eigenwaarde teruggeven en meewerken aan oplossingen. Dank voor uw steun d.m.v. deze collecte.



BERICHT

IZEND

Filosofisch of hoogdravend ...

Dat zijn de tafelgesprekken in Seniores Prioires in Westwoud niet. Wel laagdrempelig en interessant, dat zeker. Het is een mogelijkheid om elkaar wat beter en op een andere manier te leren kennen. We hebben ze gemist de afgelopen stille coronajaren hoorden we in het dorp.

Op 18 januari j.l. zijn we begonnen met de eerste bijeenkomst van een serie van drie. Het gesprek was heel geanimeerd en verrassend. Als hulpmiddeltje om het gesprek op gang te helpen hebben we dit jaar gekozen voor een set prachtige foto's met allerlei inspirerende en prikkelende afbeeldingen.

De bedoeling is dat je een of meerdere foto's uitkiest die een raakvlak hebben met wie jij als mens bent en daar iets over met elkaar deelt.

Het volgende gesprek is op 15 februari. Misschien heeft u een uitnodiging in de bus gekregen, maar ook zonder dat bent u van harte welkom.

Inloop is 9.45 u. Seniores priores

Namens de Westwoudse kerken,
Joke Braas en Atie Boekweit

VOOR U GELEZEN EN GESELECTEERD

CONCERT NIRMALA - ZONDAG 5 FEBRUARI

Op zondagmiddag 5 februari a.s. geeft Nirmala een concert in de kerkzaal van de Protestantse kerk in Hoogkarspel, Raadhuisplein 24a. Nirmala maakt ook dankbaar gebruik van de kerkzaal, als repetitieruimte.

Nirmala, bestaande uit Wilma en Jos van Ophem en Frans van Muijen en Els Weijers, speelt en zingt meditatieve muziek en mantra's in originele talen zoals Sanskriet en Gurmukhi, maar ook in het Engels. Mantra's zijn eigenlijk oude oosterse, zich herhalende spreuken en gebeden. Sommige zijn zelfs 'zo oud als de zon' en worden nog steeds gezongen. De muziek van Nirmala is melodieus en overgoten met een muzikaal westers sausje, waardoor het goed in het gehoor ligt. Er wordt gespeeld op traditionele westerse instrumenten en ook op authentieke oosterse instrumenten. Oost



ontmoet West. Bij dit alweer 4e concert van Nirmala zijn er ook een aantal nieuwe nummers te beluisteren.

Ze zingen mantra's van o.a. Ajeet Kaur en Deva Premal maar ook eigen nummers staan op het repertoire. Els schrijft hiervoor de muziek en Wilma vaak de teksten. Er wordt veelal meerstemmig gezongen. Van deze muziek word je stil, het komt binnen in het hart. Met de sfeervolle verlichting is het een echte belevenis. U bent van harte welkom!

Het concert begint om 15.00uur. De zaal gaat open om 14.30uur.

Kaarten kosten € 10,00 per stuk, dat is inclusief een pauzedrankje.
Reserveren kan via de e-mail: nirmala.nederland@gmail.com of via
de website: www.nirmala-nederland.nl of telefonisch: tel.nr. 0228
583733.



Toeval

Is toeval eigenlijk wel zo toevallig? We zijn nogal snel geneigd om bepaalde voorvallen die we in ons leven ervaren, als toeval te bestempelen. Bestaat toeval eigenlijk wel?

Voorbeelden zijn er in ons dagelijks leven te over. Iedereen komt er vroeg of laat immers mee in aanraking. Je denkt aan iemand en dan ineens rinkelt de telefoon. Aan de andere kant van de lijn klinkt de stem van diegene die je zojuist in gedachten had. Wie maakt het niet soms mee. Onderweg naar huis neurie je een liedje dat zonder enige aanleiding ineens in je hoofd zit. Thuisgekomen zet je de radio aan en... ja hoor. Toevallig klinkt hetzelfde lied door de kamer. Toeval?

Soms overkomt het iemand in dromen. Zelf heb ik dat een keer ervaren op de zaterdag voor moederdag. Het leek ons een leuk idee om voor mijn moeder een plantenbak te kopen voor in de tuin. We gingen naar een bloemist en zochten een mooie bak uit. We kozen een aantal kleurrijke tuinplantjes uit, legden die in de plantenbak en liepen naar de kassa. Rekenden af en vroegen of de bloemist deze af wilde leveren bij mijn moeder. Dat was geen probleem.

Die nacht droomde ik dat de bloemist keurig de plantenbak had afgeleverd. Maar gek genoeg zag ik, dat de plantjes nog los in de plantenbak lagen. Daags erna zeg ik tegen Jos: “Wat ik nou gedroomd heb, zo raar!”

En ik vertelde wat ik in mijn droom gezien had. Wij beide moesten er smakelijk om lachen. Want ja, een plantenbak afleveren, waar de plantjes nog los inzaten, zo iets doet een bloemist natuurlijk niet!

Rond koffietijd gingen we naar moeder op bezoek, die ons hartelijk bedankt voor de mooie plantenbak. “Maar”, zo sprak ze. “De bloemist was zeker vergeten de bak op te stellen, want de plantjes zaten er nog gewoon los in!”

Jos en ik keken elkaar aan. Jeetje, da’s toch ook toevallig?

Later ga je over zulke dingen wel eens nadenken. Wat kan het in het leven toch vreemd lopen. Het lijkt wel eens van toevalligheden aan elkaar te hangen. Toch, als je er soms wat dieper op ingaat, is toeval dan eigenlijk wel zo toevallig? Of... valt het ons toe?

Uit: Wanneer het stil van ‘binnen’ wordt... van Wilma van Ophem

Geen Henk of Piet, maar Mohammed

Weet u nog; die veertig mannen in de crisisopvang in de Laarkerk? Die sliepen in de vergaderkamers en de soos, waren blij onderdak te zijn, namen de vrijwilligers het werk uit handen door zelf te koken, dweilen en schrobben én poetsten 25.000 stoeltjes op de TT-tribunes in Assen. Die groep zit nu in het Wapen van Vries, bij uitbaters Herma en Gerard. Het is een hechte club geworden.

Herma en Gerard Spaargaren van het Wapen van Vries werken al jarenlang in wat vroeger de horeca werd genoemd en tegenwoordig de ‘hospitality’ heet; de sector die draait om gastvrijheid. Van voetbalkantine tot hotel, van manege tot restaurant: ze hebben het allemaal gedaan. Want werken met gasten is het mooiste wat er is, volgens Herma en Gerard. “Of ze nu Henk of Piet heten of Mohammed”, zegt Herma.

Het is maar goed dat ze van hun werk houden, want Herma en Gerard wonen zelf ook in het hotel. Op een van de kamers. De kok ook trouwens. Ze zijn dus altijd beschikbaar voor een praatje, vragen, hulp, wat dan ook. En daar wordt veelvuldig gebruik van gemaakt. “Ze komen heel veel bij ons”, zegt Gerard met een glimlach.

Dat het echtpaar en de kok er ’s nachts ook zijn, is handig: zijn ze gelijk ter plekke mocht er een noodgeval zijn. (Of ‘gedoe’, zoals sommigen in het dorp vreesden.) Bij de start was er bij enkele

mensen boosheid over de korte termijn waarop omwonenden werden geïnformeerd. Herma hoopt dat diegenen beseffen dat de nood aan de man was. Mensen lagen buiten, in weer en wind, zonder sanitaire voorzieningen en zonder medische zorg (waarover ze later nog een boekje open doet).

‘Maak ‘ns een praatje’

Nog meer hoopt Herma dat de mensen die boos of verontrust waren over de komst van asielzoekers eens een praatje maken met de mannen. “Dan merk je vanzelf dat ze net als jij en ik en ieder ander zijn. Er is een beeld ‘donkere mannen: overlast’; onzin. Daardoor zie je niet eens meer dat dit mensen zijn. Daar moeten we echt mee ophouden.”

Ze haast zich te benadrukken dat veel burens positief tegenover de opvang stonden. “Ik hoop dat we dat ‘olievlekje’ kunnen uitbreiden, met positieve ervaringen.” In dat verband kwam het verschrikkelijk slecht uit dat er door het COA recent ineens twee Algerijnse mannen in het hotel werden geplaatst. Die gedroegen zich vervelend tegen de andere gasten en leken onder invloed. Drugs en drank zijn streng verboden door het hotel en INLIA. Er is voor gezorgd dat de twee nog diezelfde dag naar Ter Apel werden gebracht.

INLIA sloot een contract met het hotel om er voor een langere periode mensen op te kunnen vangen in het kader van de crisisopvang die de stichting op verzoek van het Rijk organiseert. Die vindt veelal in kerken plaats, maar voor kerken is het ingewikkeld om maandenlang een grotere groep op te vangen. Een aantal weken vergt al heel wat inzet van vrijwilligers en kerkruintes worden vaak al druk gebruikt. En het Rijk heeft nog steeds een groot tekort aan opvangplaatsen. Het contract met het Wapen van Vries kwam dus als geroepen.

Kamers delen

De gasten moeten hun kamers hier met z'n vijven of drieën delen. Een paar kamers zijn zo klein dat ze daarin slechts met z'n tweeën bivakkeren: luxe! De laatste kamer beneden is in gebruik als kantoor van INLIA. De INLIA-medewerkers coördineren de contacten met de IND, het COA en de kerken, de vrijwilligerslessen Nederlands (daar is grote belangstelling voor) en andere activiteiten of uitjes.

Over de kop, in de berm

Mensen hebben ritme en structuur nodig, weten ook Gerard en Herma. Ze legden contact met de sportschool in het dorp; de mannen kunnen daar nu dagelijks terecht. Er wordt gretig gebruik van gemaakt. Net als van de fietsen van het hotel. “En ze fietsen hard, joh! Je moet ze echt manen tot rustiger fietsen”, lacht Gerard, “Er is er al wel eens eentje over de kop geslagen. Lag ‘ie in de berm. Ambulance erbij. Wij ons zorgen maken - ook over hoe dat moest met de ziektekosten, trouwens! Maar het liep allemaal los.”

Je maakt wat mee als hotelier. Hebben ze bijvoorbeeld een jongen met familie in Nederland, helpen ze hem een ov-kaart aan te schaffen, heeft ‘ie niet begrepen dat hij ook moest inchecken bij de NS. Worden ze gebeld door een conducteur “Ik heb hier een zwartrijder en hij heeft geen identiteitskaart bij zich, maar wel uw telefoonnummer”. Zij uitleggen. Het kwam goed; de jongen kreeg geen boete.

Voor de dood weggesleept

Acht nationaliteiten zitten er. En het mooie is: in de loop van de weken bleek het echt een vriendengroep. Een van de gasten beaamt het: “Komt omdat we samen in de Laarkerk zaten.”

Toen er eind oktober een nieuwe gast bij kwam, stond de hele club buiten om hem te verwelkomen. “Die jongen hebben we voor de dood weggesleept”, vertelt Herma.

“Je zag aan z'n koppie dat hij zóveel pijn had. Dat joch had zeven maanden gelopen. Had zijn schoenen helemaal kapot gelopen. Zijn

voeten waren blauw, de pus liep eruit, de ontsteking was helemaal naar binnen geslagen. Hij moet zo ongelooflijk veel pijn hebben gehad”, ze schudt haar hoofd. Herma haalde verband en schakelde een verpleegkundige uit Zuidlaren in. “Die zei later ook: dit was kantje boord.”

Na een intensief behandeltraject is de jongen uit Syrië er weer bovenop. “Hij helpt veel mee in de keuken. En hij fietst. Ach, het is zo’n leuk joch.” Herma valt even stil. Bedachtzaam: “Je moet ook niet alles willen weten, over wat ze allemaal hebben meegemaakt. In hun land en op de vlucht. Ze hebben afgrijselijke dingen meegemaakt en gezien.”

Wijkagent

Soms merk je daar ineens wat van. Bijvoorbeeld wanneer de wijkagent een kop koffie komt halen. Een boom van een kerel in uniform. “De mannen schrokken zich dood, joh.” In veel landen waar asielzoekers vandaan komen, heb je van geüniformeerde mannen immers veel te vrezen. Herma en Gerard legden snel uit: “Theo is een vriend.” De opluchting was bijna tastbaar.

Ondertussen is het tijd voor de lunch. Een paar mannen helpen in het restaurant met het verschuiven en dekken van de tafels. Gezellig. Gerards oog valt op een grote, ingelijste foto; hij haalt hem van de muur: een groepsfoto. “Dat wilden ze graag: iedereen samen op de foto, met ons, vóór het hotel. Mooi hè?”

Nu maar hopen dat het olievlekje inderdaad steeds groter wordt.

Samen

De een helpt de ander,
De ander helpt de een
Samen steeds een beetje sterker...
Samen even niet alleen.

Samen kun je veel meer doen
Je kunt leren van elkaar
Het maakt daarbij niet uit
Dat de een hier is en de ander daar.

Samen met je beste vriend,
Of samen met je kind
Samen kan met iedereen,
Die jou ook helpen wilt.

Pluk de dag en grijp je kansen
Zelfs als je het even niet meer weet.
Kijk om je heen en zie de ander
Er is altijd een die jou niet vergeet.

Judth



**Kopij inleveren voor het volgende Klankbord:
uiterlijk op zondag 19 maart 2023**

bij een van de onderstaande redactieadressen:

Hoogkarspel	Ina Visser, Westerwijzend 27, tel. 0228-561222 e-mail inavisserkeep@gmail.com Loes Siedenburg, Kosterij 3, tel. 0228-562601 e-mail loes.siedenburg@xs4all.nl
Westwoud	Sipke de Vries, Witte Dam 79, tel. 0228-562574 e-mail s.devries27@quicknet.nl Joke Braas, Dr. Nuyensstr. 48, tel 0228-562321 e-mail bra-beesk@quicknet.nl

Predikant:
Ds Henri Frölich
Tuinfluit 13
1616 HD Hoogkarspel.
telefoon:
mobiel: 06-24841692
e-mail: ahfrolich@gmail.com

Bijstand in het pastoraat:
Ds Hanneke Borst
Kuipersdijk 72,
1601 CN Enkhuizen
tel. 06 – 1444 7505
e-mail: johanna.enkhuizen@gmail.com

Crisis?

Is het even crisis

in je financiën?
in je relatie?
in je koelkast?
met je partner?
met je kinderen?
met de I.N.D?

Probeer maar via

0229-271684 of

hwk.hulpverlening@live.nl

HWK helpt je eruit!

we doen dat:

- professioneel
- persoonlijk
- voor iedereen
- anoniem
- kosteloos
- zonder wachttijden

Als je belt krijg je....

- iemand aan de lijn die direct helpt, of
- een antwoordapparaat. Spreek in en je wordt binnen 24 uur teruggebeld!

Wil je meer weten?

www.hulpverleningwestfriesekerken.nl

HWK is een initiatief van de r.k. Parochiële Caritas Instellingen en de PKN - diaconieën in oostelijk West-Friesland ten behoeve van alle inwoners dus ook namens uw diaconie of pci.



KERKELIJKE ADRESSEN HOOGKARSPER/LUTJEBROEK

Kerkelijk adres: Raadhuisplein 24a, 1616AV Hoogkarspel

Website: www.pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nl

E-mail: info@pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nl

Koster: Margreet Kievit

Anemonenlaan 92, 1616 XT Hoogkarspel tel. 06-19422730

koster@pkn-hoogkarspel-lutjeboek.nl

telefonisch bereikbaar tussen 10.00-17.00uur

Voorzitter kerkenraad:

Tineke Hupkens,

Kluut 9,1616 GX Hoogkarspel

tel. 0228-753817

tinekehupkens@gmail.com

Diakenen:

Wilma van Ophem, Laurier 20,

1616TM Hoogkarspel

tel. 0228-583733

wilmavanophem@quicknet.nl

Jaap Klasen, penningmeester/adviseur

Kosterij 3,1616PK Hoogkarspel

tel. 0228-562601

jaap.klasen.mail@gmail.com

Els Weijers, Pimpelmees 12,

1616 HM Hoogkarspel

tel. 06-23674646

weijers.els@gmail.com

Bankrekening nummer: Diaconie Prot. Gemeente Hoogkarspel

NL32RABO 014.38.97.039

Ouderling-Kerkrentmeester:

Jaap Klasen,

Kosterij 3,1616PK Hoogkarspel

tel. 0228-562601

jaap.klasen.mail@gmail.com

Peter Keersemaker, Kerkrentmeester

Boterweid 3, 1616PG, Hoogkarspel

tel. 0228-562081

peterkeersemaker@live.nl

Financiële administratie: Jaap Klasen,

Kosterij 3, 1616PK Hoogkarspel

tel. 0228-562601

Bankrekening nummer kerkrentmeesters NL66RABO 032.93. 01.160

Ouderlingen:

Tineke Hupkens,
Kluut 9,1616 GX Hoogkarspel tel. 0228-753817
Loes Siedenburg, scriba
Kosterij 3, 1616 PK Hoogkarspel tel. 0228-562601
loes.siedenburg@xs4all.nl

LRP-ledenadministratie/ autovervoer naar de kerk:

Johan Hupkens, Kluut 9, 1616 GX Hoogkarspel tel.0228-
753817
johanhupkens@gmail.com tel.06-37229429

KERKELIJKEADRESSEN WESTWOUD/BINNENWIJZEND

Kerkelijk adres: Dr. Nuyensstraat 24, 1617 KC Westwoud
Website: www.pknwestwoud.nl
E-mail: info@pknwestwoud.nl

Koster: Ilona en Patric de Vries

Dr. Nuyensstraat 26 1617 KC Westwoud tel. 0228-724673
tel. 06-54700512

Diakenen:

Anny Koster-Donker tel: 0228-567173
Zittend 18, 1617KS Westwoud
aj.koster-donker@quicknet.nl
Dirk Stam,
Oudijk 14, 1617 KR Westwoud tel. 0229-261688
dsstam@ziggo.nl

Ilona de Vries

Dr. Nuyensstraat 26 1617 KC Westwoud tel. 0228-724673
ilonanieuwenhuys@hotmail.com
bankrekeningnummer: NL88ABNA084.37.08.565

Ouderling-Kerkrentmeesters:

Ronald Stam,
Oudijk 14, 1617 KR Westwoud tel. 0229-261688
dsstam@ziggo.nl
Sipke de Vries,
Witte Dam 79, 1617VX Westwoud tel. 0228-562574
s.devries27@quicknet.nl
Patric de Vries (adviseur)
Dr. Nuyensstraat 26, 1617 KC Westwoud tel. 0228-724673
patricdevries@pknwestwoud.nl
Financiële administratie: Margriet Bakker-Struik
Alexanderstraat 13, 1617VB Westwoud tel. 06-50605813
tel. 0228-855145
bankrekeningnummer: NL37ABNA084.37.80.002

Ouderlingen:

Elma Verhoef,
Dres 33, 1617 JX Westwoud
elma-verhoef@ziggo.nl
Atie Boekweit,
Dr. Wijtemalaan 23, 1617 KH, Westwoud
l.boekweit@quicknet.nl
Saskia van Buren,
Dr. Nuijensstraat 120, 1617 KE, Westwoud.
buren.herlaar@quicknet.nl
Yolande de Boer,
Dres 1, 1617 JX, Westwoud.
yolandedeboer@hotmail.com

Vieringen

28 jan	19.00 uur	Westwoud, viering met de oecumenische werkgroep
03 feb	19.30 uur	Hoogkarspel, meditatievesper, ds Henri Frölich
05 feb	10.00 uur	Westwoud, Henri Frölich
12 feb	10.00 uur	Hoogkarspel, ds Jantina de Ruiter
17 feb	09.45 uur	Noorderlandhuis, ds Hanneke Borst
19 feb	10.00 uur	Hoogkarspel, ds Henri Frölich
26 feb	10.00 uur	Hoogkarspel, straatpastor Esther Jeunink
03 mrt	19.00 uur	Hoogkarspel, wereldgebedsdag , ds Henri Frölich en de oecumenische werkgroep
05 mrt	10.00 uur	Westwoud, pastor Ton Heijboer
12 mrt	10.00 uur	Hoogkarspel. ds Henri Frölich, m.m.v. koor Vocale Kring Drechterland
16 mrt	09.45 uur	Noorderlandhuis, ds Hanneke Borst
19 mrt	10.00 uur	Hoogkarspel, ds Hanneke Borst
26 mrt	10.00 uur	Hoogkarspel, pastor Louise Kooiman
02 apr	10.00 uur	Westwoud, ds Henri Frölich, Palmpasen
06 apr	18.00 uur	Hoogkarspel, ds Henri Frölich, Witte Donderdag, Seidermaaltijd
07 apr	19.30 uur	Westwoud, H. Martinus Kerk, Goede Vrijdag , ds Henri Frölich en de oecumenische werkgroep
08 apr	10.00 uur	Noorderlandhuis, ds Hanneke Borst en pastor Cor van der Spek, oecumenische Paasviering
09 apr	10.00 uur	Hoogkarspel, ds Henri Frölich, Paasviering