

27<sup>de</sup> Jaargang nr. 3  
**Pinksteren 2023**

## Gedreven

Gedreven,  
als de adem  
van de wind,

probeer ik  
dichterbij mijn 'kern'  
te komen,

om jou  
opnieuw in mij  
te voelen stromen.

Geraakt te worden,  
of zelfs...  
'aangeraakt'!

Ervaren dat jij  
het verschil  
nog maakt.

Dat jij,  
onopgemerkt,  
jouw weg wel vindt,

gedreven,  
als de adem  
van de wind...

© Wilma van Ophem



## Pinksteren

**B**innenkort is het Pinksteren. Het feest staat in lijn met onze bekende kerkelijke feestdagen. Allereerst natuurlijk Kerst, waarin de geboorte van Jezus wordt gevierd. Daarna vieren we het belangrijkste kerkelijke feest: Pasen waarin de dood en opstanding van Jezus wordt herdacht. Bij Kerst is een belangrijke rol weggelegd voor de mannen: de herders, de wijzen, Koning Herodes. En ach ja: Maria, die was er ook nog. Maar met Pasen hebben de vrouwen een bijzondere en belangrijke rol: zij zijn het die het eerst bij het graf komen en ontdekken dat Jezus is verdwenen. Ik heb wel eens horen zeggen dat het goed is dat vrouwen dat ontdekten om daarmee te garanderen dat het verhaal doorverteld zou worden. En het is maar goed dat dat gebeurd is. Met Pinksteren hebben de mannen in de verhalen de macht weer sterk in handen. De verhalen gaan in sterke mate over mannen die bij elkaar zijn en in gepeins en angst verzonken, nadenken en praten over de gevolgen van Jezus' dood. Kerst en Pasen: twee belangrijke feesten. Maar voor mij is Pinksteren in elk geval een goede derde!



Jezus legt, in de woorden zoals Johannes die opschreef, zijn leerlingen uit dat hij hen een helper zal sturen: de Heilige Geest die altijd bij hen zal zijn. En hij brengt een soort van driehoeksrelatie aan tussen Zijn Vader, God, Jezus zelf en de mensen. Een relatie van “jij in mij,” “ik in jou” en “wij in God.” Jezus maakt duidelijk dat er voor iedereen die er in wil geloven, een onverbrekelijke relatie is tussen God, Jezus en de mensen. Maar die is niet vrijblijvend. Hij zegt: “Als je van mij houdt, leef dan volgens mijn regels. Jullie zullen mij terugzien, want ik zal leven.” Ik denk dat Jezus daarmee zegt dat hij zal voortleven, levend zal blijven, zolang we aan hem denken, zolang we zijn idealen blijven verwoorden en in praktijk zullen brengen. Het

is zoals je dat wel eens hoort bij een begrafenis: dan zeggen mensen wel eens dat de overledene blijft voortleven zolang er verhalen over haar of hem worden verteld.

In zo'n stemming moeten de leerlingen zijn geweest toen die wonderlijke gebeurtenis van Pinksteren over hen uitbrak. In zichzelf gekeerd, bang voor de buitenwereld, bang voor de moordenaars van Jezus. Bang om de mensen tegemoet te treden en bang om de woorden van Jezus opnieuw de wereld in te brengen. En toch gebeurt



het wonder van Pinksteren: Petrus die opeens de menigte bijeen schraapt en de mensen toespreekt. Hij verwijt ze zelfs dat ze Jezus hebben gedood. En hij maakt duidelijk dat de dood Jezus niet kon vasthouden.

Tenminste niet zolang wij woorden geven aan het verhaal van de man van Nazareth.

Als wij zijn verhalen, zijn wonderen, zijn programma vertellen naar het nu en hier, dan is het allemaal niet zinloos geweest. Jezus startte een beweging en het wonder van Pinksteren is het besef dat het aan ons is om handen en voeten te geven aan die beweging. Het is het verhaal van voorgedaan en nadoen. Het is een verhaal van werken naar en in de geest van Jezus. Jezus die mensen aansprak op hun eigen kunnen en hun eigen beoordelingsvermogen.

We leven rond Pinksteren. Als we daar ook in deze lastige maatschappelijke tijden enige vorm, gestalte en betekenis aan willen geven, dan is het aan ons om vorm te geven aan het gedachtegoed van Jezus van Nazareth. Gesterkt door de Heilige Geest. Een soort van plaatsvervanger van Jezus die altijd bij ons zal zijn. Een inspirator die ons leiden kan. Is het denkbaar dat wij elkaars Heilige Geest zijn? Dat wij elkaar steunen, bemoedigen, inspireren, bijstaan? Ik denk dat wij, op welke manier dan ook, voor elkaar altijd een steunpunt kunnen zijn. Misschien vraagt onze tijd daarvoor weer

nieuwe creatieve manieren. En ik denk dat dit juist in de geest is van de leer van Jezus van Nazareth.

Moge het zo zijn dat we vanuit die geest kunnen werken aan een liefdevolle wereld waarin plaats, liefde en voedsel is voor ieder mensenkind. Jezus deed het ons voor, liet het ons na in het



vertrouwen dat wij dat kunnen, ook na zijn heengaan. Hij vertrouwde ons dat toe. In de kerk vertellen we elkaar elke keer weer waar het op aan komt, we luisteren naar die aloude verhalen, we delen ons jaar in naar aanleiding van de kerkelijke feestdagen, van Kerst naar Pasen en van Pasen naar Pinksteren. En uiteindelijk is elke keer de boodschap van al die verhalen: en nu zelf aan de slag. Aan de slag met ons leven, met de wereld waarin we samen leven, met de mensen die ons dierbaar zijn, maar misschien ook met de mensen die we maar lastig vinden! Zelf aan de slag om die Geest van Pinksteren verder te laten

waaien, te waaien in een wereld waarin we elkaar wel begrijpen, waarin we wel het beste voor elkaar overhebben, waarin we naast elkaar staan om de uitdagingen die op ons pad komen aan te pakken, om elkaar te troosten, te helpen en elkaar te ondersteunen.

Maar dat alles wel in het vertrouwen dat die Geest waarover Jezus vertelt aanwezig is en ons inspireert, troost en kracht geeft om door alle moeilijkheden heen zo te kunnen leven!

Dat we in die Geest, de geest van Pinksteren, ons leven, met alle ups en downs, met alle vreugde en alle verdriet, mogen leven.

Ik wens u en jullie alvast gezegende Pinksterdagen!

Ds. Henri Frölich

## **BERICHTEN UIT WESTWOUD-BINNENWIJZEND**

Graag willen we iedereen bedanken voor de overweldigende belangstelling, lieve woorden, prachtige bloemen en de vele kaarten die wij mochten ontvangen na het overlijden van mijn lieve man, vader en trotse opa.

**Cor de Greeuw**

Het heeft ons goed gedaan.



Manny de Greeuw-Schulenburg  
Kinderen en kleinkinderen.



## Afscheid van Saskia van Buren

Woensdag 10 mei hebben we onder het genot van een erg gezellige en lekkere lunch in de consistorie van de kerk van Westwoud afscheid genomen van Saskia.

Aanwezig waren de betrokken kerkleden van Westwoud, zoals de oecumenische werkgroep, en de (oud)-leden van de herbergkookgroep van de kerk van Hoogkarspel.

Jarenlang is Saskia een zeer actief lid geweest in de Westwoudse kerkgemeenschap, zij was betrokken bij de zondagschool, bij bijzondere vieringen zoals de Paas- en de Kerstvieringen. De laatste twee jaar was zij lid van de kerkenraad.

In Hoogkarspel heeft zij vanaf het begin van de kookgroep in 2015 als chef-kok de scepter gezwaaid in de keuken van de Herberg, vele recepten kwamen uit haar koker, en veelal gaf zij er ook nog weer een ‘twist’ aan.

Als reactie op alle lofuitingen die zij te horen kreeg bij de lunch, benadrukte Saskia dat zij deze activiteiten niet alleen heeft gedaan, maar dat dit alleen gerealiseerd kon worden in samenwerking en verbondenheid met andere mensen.

Nu gaat zij samen met haar man Frits verhuizen naar een klein dorpje in de mooie provincie Zeeland, dicht bij haar zoon Job en zijn vriendin.

Saskia, wij wensen jou en Frits een mooie nieuwe fase toe in jullie leven, geniet van de nieuwe dingen die op jullie pad gaan komen.

Bedankt voor wat je gedaan hebt voor de beide kerkgemeenschappen, het ga jullie goed!



Loes Siedenburg

## Lieve, beste mensen van Westwoud en Hoogkarspel,

**N**a bijna 40 jaar in West-Friesland gaan wij verhuizen naar Zeeland.

Onze zoon Job woont daar met zijn vriendin Xanthe.

De afstand is erg groot voor zomaar een kop koffie.

Frits en ik hebben daarom besloten om na onze pensionering West-Friesland te verruilen voor Zeeland.

Beiden geboren en getogen in Vlaardingen en via Wageningen en Andijk terecht gekomen in Westwoud.

Met heel veel plezier hebben we gewoond aan de Dr. Nuijensstraat 120 in Westwoud.

We hebben ons ook altijd kerkelijk thuis gevoeld op deze plek.

Frits is jaren lang lid geweest van de kerkenraad en ik was meer van de hand- en span diensten en van het kinderkerkwerk.

Samen gewerkt met heel veel betrokken mensen.

In Westwoud kwam de oecumene goed opgang.

Mooie vieringen zijn er geweest en in Hoogkarspel kwam de Herberg waar we met de Herbergkookclub veel lekkere maaltijden hebben bereid.

De afgelopen 2 jaar was ik ouderling in Westwoud een ambt wat we met zijn vieren vervulden.

Katholiek en protestants bij elkaar, hoe mooi is dat.

Fijn dat we in Henri Frölich weer een predikant hebben gevonden die kan inspireren en de oecumene steunt.

Want zorgelijk is het wel in kerkelijk Nederland. Veel mensen haken af of komen niet meer om welke reden dan ook.

Wij hebben een kerk altijd als een verbinder gezien.

Dank voor de vele vormen van fijn samenwerken. En voor het mooie afscheid tijdens de gezellige lunch.

Ons adres in Zeeland wordt: Commejansstraat 41 4437 AR Ellewoutsdijk.

Waar een ieder altijd welkom is.

Het gaat u allen goed en een heel hartelijke groet van ons.

Frits Herlaar en Saskia van Buren.



# BERICHTEN UIT HOOGKARSPEL-LUTJEBROEK

## In Memoriam Trijntje (Trien) Compas-Brander

Op 1 april 2023. is overleden Trijntje Compas-Brander, die wij allemaal beter kenden als Trien Compas. Ze is 88 jaar geworden.

Trien Compas-Brander is geboren in Hoogkarspel. Voor haar trouwen werkte zij als gezinsverzorgster bij de pas opgerichte Diaconale Gezinsverzorging. Voor haar opleiding moest ze naar Den Haag, wat ze moeilijk vond. Ze was blij, toen zij in Hoogkarspel aan het werk kon.

Ze trouwde met Jan Piet Compas en heeft met hem enkele jaren in Andijk gewoond. Maar Hoogkarspel bleef trekken, dus toen de gelegenheid zich voordeed, zijn ze daarnaar terug verhuisd. Ook in haar huwelijk was Trien Compas heel actief. Ze was beheerster van het Nutsgebouw, wat later het Reigersnest werd. Daar heeft ze vele verenigingen ontvangen. Daarnaast was ze actief bij de zondagsschool, de Zonnebloem, de vrouwen die handwerkten voor het goede doel en nog veel meer.

Ze kreeg vier kinderen en later 10 kleinkinderen. Trien Compas was een zorgzame vrouw, die enorm betrokken was op haar gezin. Dankbaar zijn we dat zij en haar man afgelopen winter hun 65-jarig huwelijksjubileum hebben kunnen vieren.

De laatste jaren werd haar gezondheid steeds minder. Een val, waarbij zij haar arm brak, bleek het begin van het einde. Ze heeft afscheid genomen van het leven temidden van wie haar lief waren. Vrijdag 7 april, hebben we afscheid van haar genomen in het crematorium te Schagen met woorden van Hebreëën 13: Houd de onderlinge liefde in stand.

Moge haar nagedachtenis ons tot zegen zijn en mogen zij die achterblijven, zijn in onze gebeden.

Ds. Hanneke Borst

## Van de Voorzitter

### Terugblik

**W**e kunnen terug kijken op prachtige vieringen rondom Pasen. We begonnen met een prachtige uitvoering van de Passion in de Laurentiuskerk.

Veel enthousiaste vrijwilligers, de zang van vijf koren en het lijdensverhaal verteld door ds Henri en diaken Jules Post. Daarnaast maakten de bijzondere lichteffecten het geheel tot een bijzonder schouwspel. Geweldig dat er zo'n grote opkomst was. De kerk zat bomvol. Heel veel dank aan de mensen die dit mogelijk hebben gemaakt.

De Seidermaaltijd was ook weer goed bezocht. Vijftig mensen namen deel aan deze maaltijd. De viering op Goede Vrijdag in Westwoud was ook heel mooi heb ik me laten vertellen. De Paasviering in het Noorderlandhuis op Stille Zaterdag en de Paasviering op de eerste Paasdag m.m.v. van het combo Kitchenware hebben het geheel tot een heel bijzonder iets gemaakt. Ook de doop van Jeremy droeg hier aan zeker bij.

Na een koud en nat voorjaar gaan we langzaamaan op weg naar de zomer. De tijd dat het qua activiteiten in de kerk ook wat rustiger is. Hoewel de kerkenraad niet stil zit. We gaan in ieder geval een programma maken met bekende en nieuwe activiteiten voor het komende seizoen. Momenteel zitten we in de tijd tussen 'Pasen en Pinksteren' In de Pinksterdienst is ds Henri de voorganger. Lieke Platje zal een aantal liederen in de dienst zingen. Lieke is de kleindochter van mevrouw Platje die in de Beatrixhof woonde. De laatste jaren van haar leven woonde zij in het Noorderlandhuis. Wat zou ze trots geweest zijn dat haar kleindochter in een kerkdienst zingt.



Tineke Hupkens

## DIACONIEUWS

### Hulp vragen

**E**n van die dingen, waar de diaconie betekenisvol in kan zijn, is om mensen bij te staan als zij het financieel moeilijk hebben. Een oplossing te bieden bij hulpvragen. In ieder Klankbord maken wij u hierop attent. Bent u, of weet u iemand die hulp kan gebruiken: Geef het aan ons door!. Hulp vragen, dat doe je niet zomaar! Zeker als jou dit aangaat. Je wilt vaak niet weten voor de ander dat je zorgen hebt. Of spreekwoordelijk gezegd, je wilt niet met de billen bloot. Als diakenen horen we, via, via, deze geluiden ook om ons heen. En dat is juist zo jammer, want elke hulpvraag behandelen we met gepaste zorg, aandacht en discretie. En we kunnen het niet vaak genoeg benadrukken. Schroom niet. Het is niet erg om hulp te vragen! Sterker nog, de diaconie is er om u bij te staan. Wij helpen graag als u, of iemand anders het moeilijk heeft. Kom gerust naar ons toe.

### Activiteiten ‘Kerk in Uitvoering’

**E**r liggen prachtige activiteiten achter ons, waaruit blijkt dat de Geestkracht tussen God en mensen nog steeds actief is. Zo ook onderneemt de werkgroep ‘Kerk in Uitvoering’ al enige actie. Vanaf januari willen we elke 2<sup>e</sup> zondagmiddag van de maand, tussen 14.00/16.00 uur muzikale talenten een uitvoering laten verzorgen van ongeveer een uur. Dit om mensen met elkaar te verbinden, uit hun eenzaamheid te halen, te laten genieten van muziek. Maar ook met de vraag wat dit voor de muzikanten zelf betekent. Wat raakt hen en vervolgens ook ons.

### Zomer

**D**e zomer komt eraan. We zien het aan de groei en bloei. Een prachtig jaargetijde. Tijd om daarvan te genieten. Even met andere dingen bezig te zijn, even wat kalmer aan wellicht, genieten van de warme zonnestralen, de golvende zee, de wind door je haren, de sterren aan het firmament, de schoonheid van de natuur. Gewoon

het kleine weer zien. In de ontmoeting, in de stilte van het moment, in het plukken van de oogst. Maar vooral... in de mensen om je heen.



## DIACONIE COLLECTEN

### 11 juni: Vrienden van het Noorderlandhuis

Vrienden van het Noorderlandhuis maakt zich sterk voor het welzijn van de bewoners, alsook de bewoners van de in en aanleunwoningen. Dit door iets extra's aan te kunnen bieden. Te denken valt aan kleine evenementen zoals b.v. prijsjes voor het kienen, zang en muziek middagen, aanvulling van spellen en spullen, attenties bij feestdagen etc. Maar ook groter materieel als b.v. de duofiets, waardoor mensen in beweging kunnen zijn in de buitenlucht. Naast de hulp van vele vrijwilligers is het ook belangrijk om financieel bij te dragen. Voor gewoon iets extra's, dat ten goede komt aan onze oudere medemens in en rond het NLH. Helpt u mee d.m.v. uw bijdrage?

### 18 juni: Kerk in Actie

### 25 juni: Villa Pardoës

Villa Pardoës geeft de mogelijkheid om zieke kinderen en hun ouders, broertjes en zusjes een aantal dagen heerlijk te laten genieten van de Efteling. Vooral voor de jonge, vaak ernstig zieke patiëntjes, is het fijn om even alle zorgen te kunnen vergeten en de ouders en gezinsleden te ontlasten. De Efteling heeft daarom Villa Pardoës in het leven geroepen. Een villa, waar alle zorg, hulp en faciliteit aanwezig is. Hiermee biedt Villa Pardoës een veilig onderkomen in een prachtige omgeving voor een onvergetelijke, sprookjesachtige vakantie in de Efteling. Van harte bevelen wij deze collecte aan.



### **9 juli: Toeristenkerk Onderdijk**

In de vakantieperiode voorziet de Toeristenkerk in Onderdijk elk jaar in een geloofsbehoefte aan vakantiegangers. Velen weten daartoe de weg te vinden in het plaatselijke dorps huis, waar elke zondag, mooie toegankelijke vieringen worden georganiseerd. De toeristenkerk is er voor iedereen. Ontmoeten en verbinden staan centraal. Invulling wordt gegeven door verschillende voorgangers en muziek of zanggroepjes, die hiervoor worden uitgenodigd. Na afloop wordt ook gastvrijheid geboden om elkaar te ontmoeten.

### **16 juli: Inloophuis Medemblik**

Inloophuis Medemblik is een huis waar kankerpatiënten, hun familie en nabestaanden een open deur vinden. De vrijwilligers van de stichting bieden een open hart en een luisterend oor om deze mensen

bij te staan. In huiselijke sfeer is er mogelijkheid met lotgenoten in contact te komen en ervaringen te delen. Ook worden er verschillende vormen van ontspanning aangeboden, waar men gebruik van kan maken. Inloophuis Medemblik is een begrip voor kankerpatiënten en hun naasten en voorziet hierin aan een behoefte. Uw bijdrage is van harte welkom.



### **23 juli: Stichting Merakel**

Deze stichting richt zich op de zorg van, en aan kinderen en jongeren met een beperking. Deze doelgroep heeft vaak extra aandacht en zorg nodig. Dit vergt veel van de ouders/verzorgers en broertjes en zusjes.

Stichting Merakel neemt deze zorg en aandacht tijdelijk over, door een veilige logeerplek aan te bieden aan hun gehandicapte kind. Dit zodat het gezin even ontzorgd wordt en bij kan tanken. Wij ondersteunen graag het goede werk van Stichting Merakel.



### 13 augustus: Stichting Oloonkolin

In Transmare Kenya ligt Oolonkolin. De bevolking daar is erg arm en het leven is er erg zwaar. Stichting Oloonkolin zet zich in om de leefomstandigheden te verbeteren op het gebied van, scholing, werkvoorziening en een betere gezondheid. Tevens is de stichting bezig met het opzetten van een zelfvoorzienend systeem om goede oogzorg te verlenen aan de ruim 800.000 inwoners. Uw financiële bijdrage is broodnodig voor de bevolking van Oloonkolin.

### 20 augustus: Schuldhulpmaatje

De gezamenlijke kerken in de regio hebben hun handen ineengeslagen om Schuldhulpmaatje op te richten. Inmiddels is dit een begrip geworden. In de afgelopen jaren heeft de stichting al velen kunnen helpen met uiteenlopende financiële problemen. Soms kan je leven plotseling veranderen door b.v. werkloosheid, scheiding, ziekte etc. Schuldhulpmaatje kan dan uitkomst bieden door de juiste begeleiding en financiële hulp aan te reiken, om weer uit het dal te kunnen klimmen. Uw bijdrage is een steun voor deze mensen.

### 27 augustus: KIA



## VOOR U GELEZEN EN GESELECTEERD

### Niet meer bang hoeven zijn (als je een politieauto ziet)

**N**a 11 jaar heeft ze eindelijk haar verblijfsvergunning; Jeannie uit Congo. “Ik heb geluk”, zei ze in mei 2021, hoewel ze toen nog steeds geen verblijfsvergunning had. Maar ze had haar studie sociaal werk. Die is inmiddels afgerond. En nu mag ze aan het werk.

“Ik kan het eigenlijk nog niet geloven”, zegt ze. “Ik mag zijn.” Elf jaar lang zit ze in onzekerheid. Geen plannen kunnen maken, afwachten wat er over je beslist wordt. We publiceren haar verhaal in 2021 als voorbeeld van een wantrouwende overheid die asielzoekers behandelt als leugenaars en de menselijke maat vergeet: onrecht in het vreemdelingenrecht.

Jeannie is vanaf haar twintigste hier. Vanwege geweldsuitbarstingen tegen haar volk, de Banyamulenge, in Oost-Congo. De IND gelooft eerst haar identiteit niet, dan haar verhaal niet, dan niet dat ze niet terug kan naar Oost-Congo. De dienst moet keer op keer zijn fout erkennen, maar stelt vervolgens dat Jeannie in hoofdstad Kinshasa kan wonen.

INLIA laat onderzoek doen naar de situatie daar. Kinshasa blijkt geen veilige plek. Jeannie start een nieuwe procedure en wint. Zodra ze het hoort, belt ze INLIA: “Maar ik was eigenlijk verdoofd.” De jarenlange stress valt weg; een gek gevoel. Ook heel raar: niet meer bang hoeven zijn als je een politieauto ziet. “Alles voelt anders, alles.”

Er komen plannen op: een eigen plek (nooit gehad). En aan het werk! Dagelijks mensen helpen. “Yes!” Dertig jaar is ze, nu haar nieuwe leven begint. “Maar ik hoef niet vanaf niks te beginnen. Ik kreeg mogelijkheden: studie, stage, een netwerk. Zo blij mee.” Ze is INLIA dankbaar, niet enkel voor de hulp, het onderdak: “De mensen van INLIA zien je, dát is het allerbelangrijkste.”

## Orgelconcert door Mark Heerink in de Koepelkerk

Op tweede Pinksterdag, maandagmiddag 29 mei 2023, geeft de Hoornse stadsorganist Mark Heerink een orgelconcert in de Koepelkerk aan het Grote Noord. Hij gebruikt hierbij beide orgels die de kerk rijk is, het Maarschalkerweerd-orgel uit 1883 en het Klop-orgel uit 2008.

### Programma

Het programma is zeer divers samengesteld: werken van Hans Friedrich Micheelsen en Albert De Klerk op het Klop-orgel, en werken van Johann Sebastian Bach (Concerto in G BWV 571), Jan Vermulst, Max Reger, César Franck (Deuxième Choral) en Hans Leenders op het Maarschalkerweerd-orgel. Van deze laatste componist speelt Heerink het Te Deum, een werk dat vorig jaar speciaal voor hem gecomponeerd werd.



### Organisatie

Het concert begint om 15.30 uur en duurt ongeveer een uur. De Koepelkerk ligt aan het Grote Noord 15, 1621 KD Hoorn. De toegang is gratis en na afloop wordt er een collecte gehouden waarvan de organisatie hoopt dat iedereen naar vermogen aan zal bijdragen. Voor meer informatie kunt u kijken op: [www.orgelconcerten-hoorn.nl](http://www.orgelconcerten-hoorn.nl)



## **PINKSTEREN- Naam uit het vuur**

Naam uit het vuur, één eeuwig, Hij alleen,  
Riep smeekte dreigde Riep weer, om antwoord.  
Roept water uit de rots, slaat vuur uit steen.

En weer zijn stem – een lichtval uit de wolken.  
Tien woorden licht. Daar stonden wij, nog krom van slavernij,  
De minsten van de volken.

Een land van stormwind werd op ons gelegd.  
Vuurtongen stonden boven onze hoofden.  
Een ander leven werd ons aangezegd.

Van toen af dragers van een visioen  
Leerden wij, dood na dood opnieuw geboren,  
Verlangen naar zijn woord, en het te doen.

Er kwam een dag die niets dan einde was.  
Van God verlaten hingen wij aankruisen,  
Het visioen verwaaid als stof en as.

De wereld draaide verder, dood na dood.  
Een kuil vol knoken. Doorgekraste namen.  
Na vijftig dagen kwam de ademstoot.

Die schikte onze stukken over tot een;  
Blies onbevlekte huid over ons heen.  
De Naam riep: Mensenkind sta op je voeten.

Daar stonden wij om nu voorgoed te gaan  
Tot aan de verste randen van de aarde  
En naar zijn woord te doen wat moet gedaan.



Adem, van onbegonnen nieuw begin,  
Heilige stormwind, laat niet af, doorvuur ons.  
Spreek moed, volharding, wijsheid, vrede in.

Huub Oosterhuis  
Exodus 3, Ezechiël 37, Handelingen 2

### **Vrijwillige bijdrage KLANKBORD**

Dit is het laatste nummer van het Klankbord voor de zomervakantie. Zoals de laatste jaren gebruikelijk vragen wij u vriendelijk om een kleine vrijwillige bijdrage over te maken als tegemoetkoming in de onkosten die het uitgeven van een kerkblad met zich mee brengen. Bijna alles wordt door vrijwilligers gedaan behalve het kopiëren.

Geeft u de redactie een kleine blijk van waardering dat u het kerkblad op prijs stelt, door het overmaken van een kleine vrijwillige bijdrage.

De mensen uit Hoogkarspel-Lutjebroek kunnen hun bijdrage overmaken op bankrek. nr NL66RABO 032.93. 01.160 t.n.v. de Kerkvoogdij.

Voor de mensen uit Westwoud-Binnenwijzend is het bankrek. nr. NL37ABNA0843780002 t.n.v. de Kerkvoogdij

Alvast onze hartelijke dank daarvoor.

De redactie

De redactie wenst iedereen een zonnige zomer toe,  
en als u er op uit gaat ver of dichtbij,  
fijne dagen en een goede thuiskomst

**Kopij inleveren voor het volgende Klankbord:  
uiterlijk op zondag 13 augustus 2023**

bij een van de onderstaande redactieadressen:

Hoogkarspel	Ina Visser, Westerwijzend 27, tel. 0228-561222 e-mail <a href="mailto:inavisserkeep@gmail.com">inavisserkeep@gmail.com</a> Loes Siedenburg, Kosterij 3, tel. 0228-562601 e-mail <a href="mailto:loes.siedenburg@xs4all.nl">loes.siedenburg@xs4all.nl</a>
Westwoud	Sipke de Vries, Witte Dam 79, tel. 06 26795885 e-mail <a href="mailto:s.devries27@quicknet.nl">s.devries27@quicknet.nl</a> Joke Braas, Dr. Nuyensstr. 48, tel 0228-562321 e-mail <a href="mailto:bra-beesk@quicknet.nl">bra-beesk@quicknet.nl</a>

**Predikant:**

**Ds Henri Frölich**

**Tuinfluiters 13**

**1616 HD Hoogkarspel.**

**telefoon:**

**mobiel: 06-24841692**

**e-mail: [ahfrolich@gmail.com](mailto:ahfrolich@gmail.com)**

**Bijstand in het pastoraat:**

**Ds Hanneke Borst**

**Kuipersdijk 72,**

**1601 CN Enkhuizen**

**tel. 06 – 1444 7505**

**e-mail: [johanna.enkhuizen@gmail.com](mailto:johanna.enkhuizen@gmail.com)**

## Crisis?

### Is het even crisis

in je financiën?  
in je relatie?  
in je koelkast?  
met je partner?  
met je kinderen?  
met de I.N.D?

### Probeer maar via

0229-271684 of

[hwk.hulpverlening@live.nl](mailto:hwk.hulpverlening@live.nl)

## HWK helpt je eruit!

### we doen dat:

- professioneel
- persoonlijk
- voor iedereen
- anoniem
- kosteloos
- zonder wachttijden

### Als je belt krijg je....

- iemand aan de lijn die direct helpt, of
- een antwoordapparaat. Spreek in en je wordt binnen 24 uur teruggebeld!

## Wil je meer weten?

[www.hulpverleningwestfriesekerken.nl](http://www.hulpverleningwestfriesekerken.nl)

HWK is een initiatief van de r.k. Parochiële Caritas Instellingen en de PKN - diaconieën in oostelijk West-Friesland ten behoeve van alle inwoners dus ook namens uw diaconie of pci.



## **KERKELIJKE ADRESSEN HOOGKARSPEL/LUTJEBROEK**

Kerkelijk adres: Raadhuisplein 24a, 1616AV Hoogkarspel

Website: [www.pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nl](http://www.pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nl)

E-mail: [info@pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nl](mailto:info@pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nl)

Koster: Margreet Kievit

Anemonenlaan 92, 1616 XT Hoogkarspel tel. 06-19422730

[koster@pkn-hoogkarspel-lutjeboek.nl](mailto:koster@pkn-hoogkarspel-lutjeboek.nl)

telefonisch bereikbaar tussen 10.00-17.00uur

Voorzitter kerkenraad:

Tineke Hupkens,

Kluut 9,1616 GX Hoogkarspel

tel. 06 40860984

[tinekehupkens@gmail.com](mailto:tinekehupkens@gmail.com)

Diakenen:

Wilma van Ophem, Laurier 20,

1616TM Hoogkarspel

tel. 0228-583733

[wilmavanophem@quicknet.nl](mailto:wilmavanophem@quicknet.nl)

Jaap Klasen, penningmeester/adviseur

Kosterij 3,1616PK Hoogkarspel

tel. 0228-562601

[jaap.klasen.mail@gmail.com](mailto:jaap.klasen.mail@gmail.com)

Els Weijers, Pimpelmees 12,

1616 HM Hoogkarspel

tel. 06-23674646

[weijers.els@gmail.com](mailto:weijers.els@gmail.com)

Bankrekening nummer: Diaconie Prot. Gemeente Hoogkarspel

NL32RABO 014.38.97.039

Ouderling-Kerkrentmeester:

Jaap Klasen,

Kosterij 3,1616PK Hoogkarspel

tel. 0228-562601

[jaap.klasen.mail@gmail.com](mailto:jaap.klasen.mail@gmail.com)

Peter Keersemaker, Kerkrentmeester

Boterweid 3, 1616PG, Hoogkarspel

tel. 0228-562081

[peterkeersemaker@live.nl](mailto:peterkeersemaker@live.nl)

Financiële administratie: Jaap Klasen,  
Kosterij 3, 1616PK Hoogkarspel tel. 0228-562601  
Bankrekening nummer kerkrentmeesters NL66RABO 032.93. 01.160

Ouderlingen:

Tineke Hupkens,  
Kluut 9,1616 GX Hoogkarspel tel. 06 40860984  
Loes Siedenburg, scriba  
Kosterij 3, 1616 PK Hoogkarspel tel. 0228-562601  
loes.siedenburg@xs4all.nl

LRP-ledenadministratie/ autovervoer naar de kerk:

Johan Hupkens, Kluut 9, 1616 GX Hoogkarspel  
H  
johanhupkens@gmail.com tel.06-37229429

**KERKELIJKEADRESSEN WESTWOUD/BINNENWIJZEND**

Kerkelijk adres: Dr. Nuyensstraat 24, 1617 KC Westwoud

Website: [www.pknwestwoud.nl](http://www.pknwestwoud.nl)

E-mail: [info@pknwestwoud.nl](mailto:info@pknwestwoud.nl)

Koster: Ilona en Patric de Vries

Dr. Nuyensstraat 26 1617 KC Westwoud tel. 06-54700512

Diakenen:

Anny Koster-Donker tel: 0228-567173  
Zittend 18, 1617KS Westwoud  
[aj.koster-donker@quicknet.nl](mailto:aj.koster-donker@quicknet.nl)  
Dirk Stam,  
Oudijk 14, 1617 KR Westwoud tel. 0229-261688  
[dsstam@ziggo.nl](mailto:dsstam@ziggo.nl)

Ilona de Vries

Dr. Nuyensstraat 26 1617 KC Westwoud tel. 06-54700512

ilonanieuwenhuys@hotmail.com

bankrekeningnummer: NL88ABNA084.37.08.565

Ouderling-Kerkrentmeesters:

Ronald Stam,

Oudijk 14, 1617 KR Westwoud

tel. 0229-261688

dsstam@ziggo.nl

Sipke de Vries,

Witte Dam 79, 1617VX Westwoud

tel. 06 26795885

s.devries27@quicknet.nl

Patric de Vries (adviseur)

Dr. Nuyensstraat 26, 1617 KC Westwoud tel. 06-54700512

patricdevries@pknwestwoud.nl

Financiële administratie: Margriet Bakker-Struik

Alexanderstraat 13, 1617VB Westwoud

tel. 06-50605813

tel. 0228-855145

bankrekeningnummer: NL37ABNA084.37.80.002

Ouderlingen:

Elma Verhoef,

Dres 33, 1617 JX Westwoud

elma-verhoef@ziggo.nl

Atie Boekweit,

Dr. Wijtemalaan 23, 1617 KH, Westwoud

l.boekweit@quicknet.nl

Yolande de Boer,

Dres 1, 1617 JX, Westwoud.

yolandedeboer@hotmail.com



## Vieringen

28 mei	10.00 uur	Hoogkarspel, ds Henri Frölich, <b>Pinksterviering, met zang van Lieke Platje</b>
02 jun	19.30 uur	Hoogkarspel, meditatievesper, Wilma van Ophem
04 juni	10.00 uur	Westwoud, ds Henri Frölich
11 juni	10.00 uur	Hoogkarspel, ds Henk Haandrikman
	19.00 uur	Hoogkarspel, <b>Taizé-viering</b>
16 juni	09.45 uur	Noorderlandhuis, ds Henri Frölich
18 juni	10.00 uur	Hoogkarspel, ds Henri Frölich met <b>Heilig Avondmaal</b>
25 juni	10.00 uur	Hoogkarspel, pastor Ton Heijboer
02 juli	10.00 uur	Westwoud, ds Marijke van Selm
09 juli	10.00 uur	Hoogkarspel, pastor Piet Meijer
16 juli	10.00 uur	Lutjebroek, ds Henri Frölich, <b>dienst in de kas</b> bij Pieter Jong, Horn 84, Lutjebroek
21 juli	09.45 uur	Noorderlandhuis, pastor Cor van der Spek
23 juli	10.00 uur	Hoogkarspel, mevrouw Arja Kraal
29 juli	19.00 uur	Westwoud, viering met de oecumenische werkgroep
06 aug	10.00 uur	Westwoud, pastor Piet Meijer
13 aug	10.00 uur	Hoogkarspel, Wilma van Ophem, m.m.v. WeLight
18 aug	09.45 uur	Noorderlandhuis, pastor Cor van der Spek
20 aug	10.00 uur	Hoogkarspel, mevrouw Arja Kraal
27 aug	10.00 uur	Hoogkarspel, ds Henri Frölich