

PROTESTANTSE GEMEENTE

Predikant: Ds Henri Frölich tel. 0624841692
email: ahfrolich@gmail.com
Scriba mevr. L. Siedenburg tel. 562601
Koster: Margreet Kievit tel. 0619422730,
telefonisch bereikbaar tussen 10.00 - 17.00 uur
email: koster@pkn-hoogkarspel-lutjebroek
Postadres: Raadhuisplein 24, 1616 AV Hoogkarspel
Autovervoer: Johan Hupkens tel. 753817 of 0637229429
www.pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nl
Email: info@pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nl



De PKN Hoogkarspel-Lutjebroek is een gemeenschap die open staat voor iedereen. Eenieder is welkom bij alle vieringen en activiteiten die georganiseerd worden. Alle vieringen worden live uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl

Vieringen:

21 mei		geen viering
28 mei	10.00 uur	Hoogkarspel, ds Henri Frölich, Pinksterviering, met zang van Lieke Platje
02 juni	19.30 uur	Hoogkarspel, meditatie-vesper, Wilma van Ophem
04 juni	10.00 uur	Westwoud, ds Henri Frölich
11 juni	10.00 uur	Hoogkarspel, ds Henk Haandrikman
11 juni	19.00 uur	Hoogkarspel, Taizé-viering
16 juni	09.45 uur	Noorderlandhuis, ds Henri Frölich
18 juni	10.00 uur	Hoogkarspel, ds Henri Frölich, Heilig Avondmaal
25 juni	10.00 uur	Hoogkarspel, pastor Ton Heijboer

Geen viering

Komende zondag 21 mei is er **geen** viering in Hoogkarspel, i.v.m. de kermis.

Het feest van de geest!

In het kerkelijk jaar leven we naar Pinksteren toe. Traditiegetrouw staan dan lezingen uit het boek Handelingen op het programma in de kerk. En dat is best een interessant boek. Het bijbelboek Handelingen – het vervolg op het evangelie volgens Lucas – is het verhaal van een serie bewegingen van Jeruzalem naar Rome, van de Joden naar de heidenen, van Petrus naar Paulus. De auteur van de Handelingen spreekt van de middelpuntvliedende dynamiek die het jonge christendom voortbeweegt. De Handelingen van de apostelen wordt ook wel het evangelie van de Geest genoemd. Het is de dynamiek van de heilige Geest die de gelovigen bijeenbrengt en omvormt tot een solidaire gemeenschap. En met Pinksteren wordt dan de komst van die Heilige Geest gevierd!

Jezus legt zijn leerlingen uit wat hij bedoelt bij de Heilige Geest. Hij brengt, om het in Bijbelse termen te zeggen, een soort van driehoeksrelatie aan tussen Zijn Vader, God, Jezus zelf en de mensen. Een relatie van 'jij in mij', 'ik in jou' en 'wij in God'. Jezus maakt duidelijk dat er voor iedereen die er in wil geloven, een onverbreekelijke relatie is tussen God, Jezus en de mensen. Maar die is niet vrijblijvend. Hij zegt: 'Als je van mij houdt, leef dan volgens mijn regels. Jullie zullen mij terugzien, want ik zal leven.' Ik denk dat Jezus daarmee zegt dat hij zal voortleven, levend zal blijven, zolang we aan hem denken, zolang we zijn idealen blijven verwoorden en in praktijk zullen brengen. Het is zoals je dat wel eens hoort bij een begrafenissen: dan zeggen mensen wel eens dat de overledene blijft voortleven zolang er verhalen over haar of hem worden verteld. In de kerk vertellen we elkaar elke keer weer waar het op aan komt, we luisteren naar die aloude verhalen, we delen ons jaar in naar aanleiding van de kerkelijke feestdagen, van Kerst naar Pasen en van Pasen naar Pinksteren. En uiteindelijk is elke keer de boodschap van al die verhalen: en nu zelf aan de slag! Aan de slag met ons leven, met de wereld waarin we samen leven, met de mensen die ons dierbaar zijn, maar misschien ook met de mensen die we maar lastig vinden! Zelf aan de slag om die Geest van Pinksteren verder te laten waaien, te waaien in een wereld waarin we elkaar wel begrijpen, waarin we wel het beste voor elkaar overhebben, waarin we naast elkaar staan om de uitdagingen die op ons pad komen aan te pakken, om elkaar te troosten, te helpen en elkaar te ondersteunen. Dat we in die geest proberen te leven!

Ik wens ons allen alvast fijne Pinksterdagen!

Ds Henri Frölich

Met vriendelijke groeten,
Tineke Hupkens en Loes Siedenburg