

PROTESTANTSE GEMEENTE

Predikant: Ds Henri Frölich tel. 0624841692
email: ahfrolich@gmail.com
Scriba mevr. L. Siedenburg tel. 562601
Koster: Margreet Kievit tel. 0619422730,
telefonisch bereikbaar tussen 10.00 - 17.00 uur
email: koster@pkn-hoogkarspel-lutjebroek
Postadres: Raadhuisplein 24, 1616 AV Hoogkarspel
Autovervoer: Johan Hupkens tel. 0637229429
www.pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nl
Email: info@pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nl



De PKN Hoogkarspel-Lutjebroek is een gemeenschap die open staat voor iedereen. Eenieder is welkom bij alle vieringen en activiteiten die georganiseerd worden. Alle vieringen worden live uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl

Vieringen:

- | | | |
|---------|-----------|--|
| 28 mei | 10.00 uur | Hoogkarspel, ds Henri Frölich, Pinksterviering, met zang van Lieke Platje |
| 02 juni | 19.30 uur | Hoogkarspel, meditatievesper, Wilma van Ophem |
| 04 juni | 10.00 uur | Westwoud, ds Henri Frölich |
| 11 juni | 10.00 uur | Hoogkarspel, ds Henk Haandrikman |
| 11 juni | 19.00 uur | Hoogkarspel, Taizé-viering |
| 16 juni | 09.45 uur | Noorderlandhuis, ds Henri Frölich |
| 18 juni | 10.00 uur | Hoogkarspel, ds Henri Frölich, Heilig Avondmaal |
| 25 juni | 10.00 uur | Hoogkarspel, pastor Ton Heijboer |
| 02 juli | 10.00 uur | Westwoud, ds Marijke van Selm |
| 09 juli | 10.00 uur | Hoogkarspel, pastor Piet Meijer |

Pinksterviering

Zondag 28 mei is het Pinksteren. De viering begint om 10.00 uur, voorganger is ds Henri Frölich. Lieke Platje komt met zang de dienst opluisteren. U bent van harte welkom!

Meditatievesper

Vrijdag 2 juni is er in de kerkzaal van de protestantse kerk van Hoogkarspel een meditatievesper o.l.v. Wilma van Ophem.

Zondag 4 juni

Zondag 4 juni om 10.00 uur is er een viering in de protestantse kerk van Westwoud. Voorganger is ds Henri Frölich.

Zomaar midden in de stad

*Zomaar midden in de stad
is daar ineens die stilte,
een wolk van vrede om mij heen,
te midden van de drukte.*

*Het is een groots en mooi moment
van inzicht en geborgen zijn,
van weten op de goede weg
onder het oog van jou te zijn.*

*De geur van geest komt op de wind
in geur van bloemen en vers fruit,
en op de markt barst overvloed
van pracht en kleur de kramen uit.*

*Uit de geluiden van de straat
stijgt tintelende energie,
al wat beweegt, gaat dansend rond
als op onhoorbare muziek.*

*Zomaar midden in de stad
gezien door oog van stilte,
is daar een flits van God, de Geest,
te midden van de drukte.*

Marijke de Bruine

De week na Pinksteren is er in de Rotonde geen pagina van onze kerk.

Wij wensen u fijne Pinksterdagen!

Met vriendelijke groeten,
Tineke Hupkens en Loes Siedenburg